



Protestantse  
Kerk

# Drieklank

februari 2021



# Colofon

**Adressen kerkgebouwen:**

Haaksbergerstraat 815,  
Usselo  
Twekkelerweg 110, Twekelo

**Redactie Drieklank:**

Copij sturen naar:  
Roel Bruinsma  
Beckumerstraat 207  
7548 BE Boekelo  
053 - 4 28 1753  
roelbruinsma@home.nl

**Predikant:**

Olaf Haasnoot  
Haaksbergerstraat 819  
7548 PB Usselo  
053 - 7851695  
olaf.haasnoot@gmail.com

**Scriba:**

Roel ter Borg  
Lammerinkweg 1  
7546 RD Usselo  
06 550 751 20  
p.g.usselo1@gmail.com

**diaconie:**

Esther Mol  
053 - 4365955  
Bgg 06 - 19914592  
Rek.nr. diaconie:  
NL84RABO0316726532

**Website:** [www.protestantsegemeente-usselo.nl](http://www.protestantsegemeente-usselo.nl)

**Banknummer:**

Rabo NL46RABO0316700541  
SKG NL24RABO0373730438

**Coll. v. Kerkrentmeesters:**

Lammerinkweg 1  
7546 RD Usselo

**Drukker:**

editoo B.V. te Arnhem



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 20,- per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:  
Protestantse Gemeente Enschede  
Varviksingel 139  
7512 EK Enschede  
info@pgenschede.nl  
telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

**Drieklank** 43ste jaargang nummer 3, februari 2021

# CONTACTADRESSEN

## Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1  
tel. 4283659  
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.com)

## Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184  
tel.4283013

## Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw  
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof  
tel.06-53928328

## Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39  
tel 4282020

## Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 06 - 28532959

## Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21  
tel. 4280691

## Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100  
tel.4281269

## Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of  
06 - 53928328  
Erna Nijhuis 06 - 28532959

## Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,  
[www.begraafplaats-usselo.nl](http://www.begraafplaats-usselo.nl)

**Verenigingsgebouw** Haaksbergerstraat 821,  
7548 PB Usselo, tel. 428 36 59

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)  
e-mail: mts-wissink@outlook.com

# Vanuit de Pastorie

## De 40 dagentijd

De 40 dagentijd, ook wel genoemd de lijdenstijd, is een tijd waarin we ons voorbereiden op lijden, sterven en opstanding van Christus. Dit jaar heb ik samengewerkt met ds Job Stein om tijdens de zondagse erediensten de 7 werken van barmhartigheid wat meer centraal te stellen. We gaan te rade bij wat Mattheus 25 vers 35 en 36 ons te zeggen zullen hebben gedurende de 40 dagentijd.

Waarom de 7 werken van barmhartigheid? Ten eerste lezen we er maar 6, de zevende is pas later erbij gevonden, toen het begraven van doden ook een typische taak was die de ene mens aan de andere verrichtte, en die je dichter bij God bracht. Welk doel hebben we daarmee voor ogen? Dat doel lijkt voor de hand te liggen, want wie de werken van barmhartigheid doet, die behoort bij de schapen, en brengt het Koninkrijk van God dichterbij. Zo, zeiden we tegen elkaar, is dan het doel: een gemeente te maken tot een activiteitengroep, die goede dingen doet. Dat zou mooi zijn, maar we weten allemaal, dat activiteiten ook heel leeg en saai kunnen worden. Achter al die handelingen komen we, zo geeft de tekst ons inzicht, ook het geheim van God tegen. We ontmoeten Jezus in de zieke, die we bezoeken; in de hongerige, die we te eten geven. Kortom we zien het gelaat van Jezus in de ontmoeting met de ander. We werken dat zondag na zondag uit, en na de 6 weken voor Pasen zullen we op de laatste zondag 'de doden begraven' tegen komen: namelijk als we op Goede Vrijdag lezen over de kruisiging van Jezus. In de stille week gaan we zien, dat we iets aan de ontmoeting van God en mens kunnen gaan ondervinden in de ontmoeting met een ander. Daarbij is er een mystiek moment. We hebben het niet in de hand, we kunnen noch God, noch zijn ontmoeting met ons naar onze hand zetten. We kunnen wel gaan zien, en onszelf openen naar heilige momenten. De overdenking zal dan starten met de praktijk en een verbinding leggen met een tekst. Mystiek en activiteit ontmoeten elkaar in de werken van barmhartigheid.

Ik zal voorgaan op 21 februari met de hongerigen te eten geven en op 7 maart met de vreemdelingen opnemen. Op 21 maart zullen ds Job Stein en ik ruilen, waarbij in Usselo ds Stein een keer voor zal,

gaan en ik in Haaksbergen. Het onderwerp is dan 'de zieken bezoeken'. Ik hoop, dat we in die diensten iets mogen ervaren van het opgaan naar Pasen.

## Zomaar

Wat we op de televisie zagen was afschuwelijk. Zoveel geweld tegen van alles - en misschien nog het meest tegen zichzelf. Het stemmetje aan opgekropte woede moest weer eens ter sprake gebracht worden.

Zo werd ook het MST het doelwit van de agressie. Ik begreep daar helemaal niets van, hoe kan je nu een ziekenhuis met vele zieken, waaronder mensen met Covid 19, gaan bekogelen met stenen? Alsof die mensen daar voor hun lol liggen, alsof je naar het ziekenhuis gaat om daar anderen te benadelen.



Op de kerkenraadsvergadering, die we de volgende dag hadden, probeerden we het onderwerp nog even ter sprake te brengen. Wat leeft er in de wereld? In welke wereld leven wij? We mogen het best met elkaar oneens zijn en dat kan je ook laten merken, maar een ziekenhuis, daar blijf je van af. Respect voor de zieken; je weet niet wat jezelf morgen kan overkomen, en dat je dan verwacht, dat iemand uit datzelfde ziekenhuis je wonden zal verzorgen. We kunnen wel wijzen naar de jongeren, maar daar doen we niet alle jongeren recht mee. Ik wil horen wat er in iemands hoofd omgaat om zo'n steen te pakken en die naar een ruit te gooien van een ziekenhuis. Misschien krijg ik dan het antwoord: Oh, liggen daar zieken? Ik vraag me dan wel af wie er genezing nodig heeft. De kerkelijke gemeenschap is al een tijd de wereld kwijt of liever gezegd, we zijn het contact kwijtgeraakt. De taal sluit niet meer aan bij de werkelijkheid, maar zo nu en dan lukt het voorgangers en gemeenteleden een brug te slaan tussen de werkelijkheid en de kerkelijkheid. Dus hoe kan je weer contact maken zonder een verborgen agenda van bekering, zonder een houding van superioriteit of juist van onderdanigheid. Op de kerkenraad kwamen we op het idee, om de mensen uit het ziekenhuis een bloemetje te sturen. Zo gezegd, zo gedaan Op het kaartje stond niet

meer dan "toen wij jullie nodig hadden, waren jullie er voor ons, nu willen we even stil staan bij wat jullie is overkomen" en daarachter het woord "zomaar". Op de afdeling communicatie van het MST waren ze blij verrast. Ik mocht het afgeven bij de receptie. Zo kan je er voor elkaar zijn.

Daarna ging ik naar het hospice, waar iemand op sterven ligt. Ik hield afstand in de kamer en zei, wat ik beleefd had. Hij knikte me toe en zei met al zijn kracht, al fluisterend: "er zijn is genoeg". Toen ik dat hoorde, herinnerde ik me dat de godsnaam uit Exodus 3 is: "ik ben die ik zal zijn". Er zijn is dus genoeg, en dat aandurven is een hele stap. Deze man in het hospice was vandaag mijn engel. Hij had een goede boodschap aan me gegeven. Aan het einde zwaaide hij naar me, we waren vrienden geworden. We waren er zomaar voor elkaar.

*Ds Olaf Haasnoot*

## Vanuit de kerkenraad

### Kerkenraadsvergadering

Op deze eerste kerkenraadsvergadering in 2021 konden we, gezien de opnieuw aangescherpte maatregelen, niet in het Verenigingsgebouw vergaderen, maar hebben we dit weer digitaal gedaan.

Na het welkom en een rondje over ieders welzijn startte ds. Haasnoot de vergadering met een het aansteken van een kaars, als lichtpunt in de duisternis. Hij vertelt over dankbaar zijn in tijd van Corona. We hebben hierna met elkaar gedeeld waar we dankbaar voor zijn.

De notulen van de vorige vergadering op 30 november 2020 werden vastgesteld, onder dankzegging aan de notuliste Riet Haasnoot. De actielijst wordt geactualiseerd. Er zal een dialectdienst op 16 mei 2021 (de zondag na Hemelvaartsdag) worden verzorgd door ds. Hinkamp.

Er is een klacht over de akoestiek in de kerkzaal, bij het streamen van de kerkdienst. Als er weer een reguliere kerkdienst is met bezoekers in de kerk dan treedt dat niet op. Ds. Haasnoot wil zien of dat met een mooi, tijdelijk, wandkleed op te vangen is. Aan de redactie van de Drieklank zal worden gevraagd om permanent een tekst te plaatsen hoe en waar we de site kunnen vinden om de kerkdienst digitaal te kunnen bekijken. Tot nadere datum

kunnen we helaas nog steeds alleen digitaal de kerkdienst verzorgen. Alle leden van de Kerkenraad zijn unaniem blij met de kwaliteit van de kerkdiensten, en het streamen gaat goed. Op zondag 3 januari j.l. was er tijdens de uitzending van onze kerkdienst een storing bij onze provider. Oorzaak was dat er op die datum erg veel nieuwe abonnees zich bij de provider hadden aangemeld. De kijkcijfers zijn erg goed voor onze kerk, niet alleen bij de kerkdiensten maar ook bij de uitvaarten. Het aantal vrijwilligers om deze streaming te continueren is erg klein, te klein. Men is nu ook op zoek naar uitbreiding van dit team. Meer nieuws hierover ziet u in een afzonderlijk artikel in de Drieklank. We gaan op zoek naar uitbreiding van de kerkenraad. Dit omdat er op het eind van het jaar 2 leden afscheid nemen als ouderling. In het kader van de beroepingprocedure voor een nieuwe predikant zijn we onlangs weer met de beide moderamen bij elkaar geweest. We zijn nu druk bezig om de meerjarenbegroting op orde te krijgen.



Vergaderen via internet

Op zondag 14 februari 2021, zal ds. Haasnoot ook worden bevestigd voor zijn werk in de gemeenschap van de PG Haaksbergen- Buurse. De voorzitter en scriba van onze kerkenraad zullen als afgevaardigden van onze kerk daarbij aanwezig zijn. Deze dienst zal alleen digitaal zijn te volgen. Deze dienst wordt uitgezonden via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en dan moet u zoeken naar Haaksbergen. U kunt daar zonder toegangscode inloggen.

Door ds. Haasnoot zal een bos bloemen bezorgd worden bij het Medisch Spectrum Twente. Dit naar aanleiding van de ongeregelheden in de stad dit afgelopen weekend, waarbij ook het ziekenhuis werd belaagd. We willen hierbij, vanuit onze kerkgemeenschap in Usselo, de mensen in het ziekenhuis een hart onder de riem te steken voor het vele goede werk van hen.

Ds. Haasnoot sluit de vergadering met het lezen van

een stuk tekst uit psalm 40.

U ziet dat de corona nog steeds een behoorlijke streep haalt door veel voorgenomen zaken. Belangrijk is dus ook om contact te houden met elkaar in deze roerig tijd. De kerkenraad van de PK Usselo wenst u allen Gods steun en gezondheid toe de komende tijd.

Namens de kerkenraad,  
*Jan W. ter Mors (Voorz.)*

## Nieuwjaarstoespraak

Om maar met de deur in huis te vallen: terugkijkend op het jaar 2020 weet ik zeker dat dit jaar op u, op mij, op ons allen, op de één of andere manier invloed heeft gehad. Een pandemie die velen van ons trof, direct of indirect. Ik ben zo vrij om te zeggen dat gemiddeld genomen voor ons allen de wereld behoorlijk op z'n kop is gezet. We zaten begin 2020 vol plannen voor het jaar dat net was begonnen, maar we waren gedwongen om nare maatregelen treffen. Gelukkig hebben we in het voorjaar nog een aantal zaken samen kunnen doen.

Op 18 januari 2020 was er een geweldige opkomst voor de vrijwilligersavond in de Spieleshof. Daar werd toen ook de Kerkbalansactie 2020 opgestart voor onze gemeenschap.

Op zondag 9 februari 2020 namen we afscheid van onze cantrix Marion Röber en waren we blij te kunnen melden dat mev. Lidy Dekker de nieuwe cantrix werd.

Begin maart 2020 werden we getroffen door een rigoureuze maatregel van de overheid naar aanleiding van de Corona-pandemie. Dit had zulke verstrekkende gevolgen, dat het moderamen op vrijdag 13 maart 2020 het besluit moest nemen tot sluiting van onze kerk. In de daaropvolgende tijd vonden we in de gemeenschap van Buurse-Haaksbergen echte noaberschap. Zij boden ons aan om van hun mogelijkheid gebruik te maken om de kerkdienst mee te beleven via internet. In onderling overleg hebben we toen besloten om vanaf die datum ook gezamenlijke diensten te houden vanuit de kerk in Haaksbergen, omdat daar de benodigde apparatuur was geïnstalleerd, zij het zonder kerkgangers en met een minimale bestuurlijke bezetting.

Op zondag 12 juli 2020, na 4 maanden, toen de ontwikkelingen rond corona beter leken te gaan, en de beperkingen enigszins verminderden konden we



gelukkig weer een kerkdienst houden in onze eigen kerk in Usselo. Zij het onder voorwaarden; we werden als kerkganger geconfronteerd met mondkapjes, coördinatoren en handen ontsmetten bij binnenkomst. En ook het belangrijke koffiedrinken na afloop werd gestopt. Maar hoe dan ook: we konden weer een gemeenschap zijn in onze eigen kerk. Helaas vonden verschillende evenementen binnen onze kerk, zoals b.v. de voor de ouderen onder ons zo belangrijke Open Venster bijeenkomsten, de gemeenteavond en het wadlopen voor de jeugd, geen doorgang als gevolg van nog steeds geldende beperkende maatregelen van de overheid. Op zondag 22 november 2020 vierden we wel weer de gedachtenisdienst.

Toen hierna bleek dat de Corona-pandemie weer ernstige vormen aannam, moest het moderamen helaas opnieuw besluiten om de kerkdeuren te sluiten van zondag 20 december 2020 tot in ieder geval 19 januari 2021.

Maar ondank de nare zaken, zoals ik ze noemde, zijn er door de enorme veerkracht en sterkte van onze gemeente ook mooie positieve dingen gebeurd.

Zo konden we op Kerstavond en op de Kerstochtend wel de geboorte van Christus vieren in de kerk. Zij het in een afgeslankte vorm. Maar toch, de komst van het licht in deze wereld konden we als gemeenschap fysiek vieren.

Door erg veel gemeenteleden is het project voor Manyano opnieuw ondersteund met het bakken van taarten en kniepertjes, en het maken van prachtige bloemstukken die door menig gemeentelid zijn gekocht. En Roel ter Borg heeft weer bij menigeen van de gemeenschap op de midwinterhoorn mogen blazen. Dit alles leidde tot een geweldige opbrengst om de kinderen in Zuid-Afrika te ondersteunen.

Een echte opsteker in deze sombere coronatijd was de Kerstfilm die door de kindernevendienst samen met kinderen van de omliggende scholen werd gemaakt in de omgeving van Usselo, Boekelo en Tweekelo. Met daarin een actuele reden om Jozef en Maria niet in de herberg toe te laten, namelijk i.v.m. de Coronamaatregelen moest alle horeca gesloten zijn. Een hele mooie film die nog is te zien op You Tube en op de site [ww.kerkdienstgemist.nl](http://ww.kerkdienstgemist.nl) Ook mooi en blij zijn we met de nieuwe prachtige installatie waardoor de mensen, die om de een of andere reden niet in de kerk kunnen zijn, de gelegenheid hebben om de dienst vanuit onze eigen kerk te volgen via internet op de computer, zoals u ook nu de dienst kunt volgen, geweldig toch.



We kijken vanzelfsprekend hoopvol uit wat het nieuwe jaar ons zal brengen.

Zeer waarschijnlijk een goed vaccin tegen Corona Ds. Olaf Haasnoot zal in december 2021 met emeritaat gaan

Tot die tijd zal hij naast zijn werk in Usselo, ook in Haasbergen als vaste predikant voor 40 % gaan werken en wordt daarom voor die periode ook officieel beroepen en bevestigd

We gaan samen met de gemeenschap van de Protestantse Kerk Haaksbergen - Buurse op zoek naar een nieuwe predikant

We willen de voorgenomen beleidsplannen van het jaar 2020 graag doorschuiven naar 2021, afhankelijk van de invloed van de coronamaatregelen

We blijven actief contact zoeken met de omliggende scholen. De jeugd, onze opvolgers verdient onze aandacht

We hopen ook dat de ouderen onder ons zich in onze gemeenschap gekend weten en aan de activiteiten mogen blijven deelnemen

We zullen ook meedoen met de bijeenkomsten over de inrichting van het Dorpsplein i.v.m. de herinrichting van de Haaksbergerstraat

We willen met Pasen en Kerst in enige vorm weer de kinderactiviteiten laten plaatsvinden

We zullen, indien we weer in de gelegenheid daartoe zijn, de activiteiten voor de ouderen en de jeugd weer opstarten

We houden contact met de PG Haaksbergen-Buurse.

We houden contact met de RK gemeenschap en anderen in Usselo en Boekelo e.o.

We zullen ons best doen om weer een gemeenteavond te organiseren.

We zullen ook ons best doen om een vrijwilligersavond te organiseren

Misschien komen we nog wel zaken of activiteiten tegen waar we nu nog geen rekening mee hebben gehouden maar dat gaan we nog ontdekken

Naast allerlei plannen hebben we ook aandacht voor vragen zoals: op welk moment mogen we kerk weer openen voor de normale kerkgang. Wat voor invloed heeft deze pandemie op onze gemeenschap en op de samenstelling ervan. Belangrijk is dat we elkaar niet uit het oog verliezen, ondanks de sluiting van de kerk en het niet meer samen koffiedrinken in het Verenigingsgebouw in Usselo of in het Kulturhus in Tweekelo. Zodra het kan zal ook deze activiteit weer nieuw leven ingeblazen worden in zowel Usselo als Tweekelo. We zijn een gemeenschap waarin eenieder mag zijn die hij of zij is, en die we ook als zodanig respecteren en waar jong en oud zich mag thuis voelen. In deze kerkgemeenschap moet daarvoor de ruimte zijn zoals Christus ons dat heeft opgedragen. De kerkenraad weet dat we daarbij altijd op Gods hulp en nabijheid mogen rekenen. De kerkenraad kijkt positief vooruit en wil dit doen op de ons in Usselo zo eigen manier. Er komt een moment dat zaken weer gaan lopen zoals we dat graag zien, misschien in een iets andere vorm, maar dat zal de toekomst uitwijzen.

Afsluitend wil ik u graag zeggen, dat we als kerkenraad blij zijn dat we ons werk mogen blijven doen op de wijze zoals u die kent, in deze geweldige kerkgemeenschap van Usselo, Boekelo e.o. Ik hoop dat we een groot aantal genoemde voornemens dit jaar samen met u en met de mensen buiten onze kerkgemeenschap waar kunnen maken. Ik ben ervan overtuigd dat we weer zoals we gewend waren samen in de kerk kunnen zitten tijdens de dienst, en koffie kunnen drinken in het Verenigingsgebouw dan wel in het Kulturhus. We zijn ondanks alles wel degelijk een sterke gemeenschap hier in de kerk in Usselo. Ik wens ons allen voor het nieuwe jaar 2021 dan ook gezondheid met veel heil en Gods zegen toe.

Jan W. ter Mors (Voorz. Kerkenraad)

## Vanuit de Diaconie

### Geslaagde Actie voor Manyano

We hebben ondanks de Corona-crisis toch nog een fantastisch bedrag bij elkaar gekregen door de verkoop van de kniepertjes, taarten, boterkoeken, kerststukjes en niet te vergeten, door het laten blazen van de Midwinterhoorn, wat ruim €100,- heeft opgebracht. In totaal heeft de actie €704 opgebracht.

Op onze diaconie-rekening NL84RABO0316726532 (belangrijk nummer) is nog € 190,- extra gestort. Wij maken er het mooie rond bedrag van €1000,- van, en dit maken we over naar Manyano. Alle gevers, blazer, baksters en "bloemisten" hartelijk dan. Je ziet dat jullie inzet niet voor niets is geweest.



Marieke Robers is nu voorgoed in Nederland. Zij heeft ons een bedankbrief gestuurd:

*"Het is weer een tijd geleden dat we in contact waren als Manyano met Nederland, dit komt omdat de pandemie heeft gezorgd voor extra afstand helaas. De scholen zijn in 2020 af en toe open geweest en in de lockdown dicht. Veel kinderen hebben het zwaar, omdat ze veelal hun enige maaltijd op school kregen. Gelukkig zijn er velen die proberen de kinderen te*

helpen met soup kitchens. We ontmoeten elkaar als hoofden van scholen alleen maar per zoom meeting. We horen zoveel verhalen van onze kinderen en ouders hoe zwaar ze het hebben. Dan praten we nog niet eens over de goede initiatieven van de lees- en rekenclubs. Die staan momenteel geheel stil. Het kan niet anders, helemaal nu we de 'Zuid Afrika virus-mutatie' hebben .

Alle hulp is zooo welkom. We zijn u zeer dankbaar en binnenkort hoop ik een brief van de voorzitter van Manyano te ontvangen waarin hij zijn dankbaarheid kan aangeven.

Dank voor uw welwillendheid, uw vrijgevigheid en inzet voor Manyano.

Woorden schieten te kort

Marieke Robers

## Petrus

De Protestantse Kerk Nederland geeft 4x per jaar het gratis Magazine 'Petrus' uit.

Het is een mooi blad, waarin de nieuwste verhalen staan van geloof, hoop en liefde uit de wereldwijde kerk.

## 40 dagentijd kalender

Ook kunt u gratis de veertigdagentijd kalender bestellen via [Petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd\\_kalender](http://Petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd_kalender).

Deze kalender heet: "Ik ben er voor jou". Hierin worden ook de zeven werken van barmhartigheid uitgelegd .



## Collectes en Giften

### Collecterooster

Als u naar de digitale kerkdiensten kijkt, ziet u bij het onderdeel 'Collectes' dat er twee collectes zijn: voor de Diaconie en voor de Kerk. Als u geld stort op de rekening van de diaconie kunt u in onderstaand collecterooster zien waar uw geld naar toe gaat.

01 januari	Leendert Vriel
10 januari	Stichting present
17 januari	Plaatselijke Diaconie
24 januari	Missionair werk Protestantse Kerk
31 januari	Jong Protestant Cirkelslag
07 februari	Werelddiaconaat, Kerk in Actie.
14 februari	Noodhulp Ethiopië , Kerk in Actie
21 februari	Plaatselijke Diaconie
28 februari	40 dagentijdcollecte Protestantse Kerk
07 maart	Biddag collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
14 maart	Plaatselijke Diaconie
21 maart	40 dagentijdcollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
28 maart	40 dagentijdcollecte Jong Protestant Protestantse Kerk

### Via de bijdragenadministrateur

#### Giften

Fam. B.	€ 100,-
Te S.	- 60,-
Fam N.	- 50,-
Mw B-L	- 20,-
Erven H-D	- 10,-
Erven H-R	- 300,- (vrijwillige bijdrage)

Bovenstaande giften hadden eigenlijk al vermeld moeten worden in het decembernummer van Drieklank.

Onderstaande giften zijn van recente datum:

Mw ter H.	€ 175,-
Van K.-S.	- 100,-
Van K.	- 100,-

#### Kerk en Stad

Doordat er vorig jaar minder advertentie-inkomsten waren moest het abonnementsgeld verhoogd worden naar € 20,- per jaar.

Coen Nijkamp



### Giften via Kerkrentmeester

Fam. B.	€ 100.00
Te S.	€ 60.00
Fam N.	€ 50.00
Mw B-L	€ 20.00
Erven H-D	€ 10.00
Erven H-R	€ 300.00

*Paul Swank*

### Via Diaconie

Tijdens de kerstnachtdienst en kerstmorgen hebben we gecollecteerd voor de voedselbank, in totaal heeft dit een bedrag van € 198,- opgeleverd. Via de bank kregen we nog een totaal bedrag van € 145,-, zodat we € 343,- kunnen overmaken naar de voedselbank. Alle gevers hartelijk dank hiervoor. Ook kregen we via de bank enkele giften, bij elkaar opgeteld een bedrag van €100,- ter vrije besteding. Van de fam.L. en mevr. R. en van NN een totaalbedrag van € 40,-

Van enkele gemeenteleden hebben we op de rekening van de diaconie een bedrag gekregen, waarvan de helft naar de kerkrentmeesters moest worden overgemaakt. Dus we maken € 55,- over naar de kerkrentmeesters.

Specifiek voor Reach Another Foundation hebben we een totaal bedrag van € 55,- gekregen. Alle gevers hartelijk dank hiervoor.

*Mieke Lippinkhof*

## In Gedachtenis

Op 7 december 2020 is van ons heengegaan **Gesina Jenetta Stokkers-Bosch** op de leeftijd van 83 jaar. Ze was tot januari 1994 gelukkig getrouwd met Henk Stokkers, de liefde van haar leven. Ze gaf zich helemaal voor hem en daarmee, zo had ze geleerd, zou je elkaar tot steun zijn. Ze kregen drie dochters; ze zorgde voor de kinderen, voor de boerderij en voor haar ouders. De liefde voor de naaste was haar kracht, maar er hoorde nog iets bij: de naaste liefhebben als jezelf. En dat laatste lukte haar niet zo goed. We kwamen dat pas op het spoor toen haar man plotseling overleed. Die klap is ze nooit meer te boven gekomen. De kinderen bleven liefdevol om haar heen staan, en hebben haar overgave aan de ander ook opgepakt om dat naar moeder te doen.



We hebben een dankdienst voor het leven gehouden in de aula van de algemene begraafplaats te Hengelo, waarna we haar bij haar man in het graf hebben gelegd. We herinneren ons Sinie met haar enorme inzet en haar liefdevolle werk voor de familie en de boerderij. We lazen uit Johannes over liefde, die je krijgt en liefde, die je aan een ander kan geven. Ze mag nu in vrede rusten. We wensen de dochters, hun partners en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen sterkte toe na het verlies van zo'n moeder, oma en overgrootmoeder.

Op donderdag 10 december 2020 is van ons heen gegaan **Johan Willy Gerhard ten Cate** in de leeftijd van bijna 94 jaar. Hij was getrouwd met de dochter van de koster die in de Johanneskerk in Tweekelo werkte. Daar hebben we ook de condoleance gehouden, en daar heeft hij de gehele nacht gelegen om de volgende dag naar het crematorium te gaan. Menigeen kende Johan van het aansteken van het paasvuur. Hij was een vriendelijke man, die echt met niemand onenigheid had. Hij kon ook heel leuk uit de hoek komen, want toen de toenmalige burgemeester van Enschede bij hem langs kwam en zich voorstelde als den Oudsten, zei Johan vrolijk, dat hij ook de oudste was en dat klopte wel. Johan was een rustige man die achter zijn huis een bankje had, waarop hij

graag zat. Hij keek dan van zich af - op de stalling van de caravans - en genoot van de vogels en de natuur. Het was een soort meditatiemomentje voor hem en daar dacht hij over van alles na. Zo'n bankje zou voor menigeen van belang zijn ook in deze tijd van corona. Van oer af kiek'en. Daar overdacht hij hoe hij verder zou gaan, toen zijn vrouw Riky ten Cate-ter Mors was overleden, en daar hielp hij menigeen die hem om hulp vroeg. We lazen uit Psalm 62 over de rust en hoe daar het geheim van Gods aanwezigheid is te ontdekken. We wensen de kinderen, klein kinderen en achterkleinkinderen Gods nabijheid en rust toe.

#### In gedachtenis **Henny Leefers**

Of, zoals er op de kaart bij stond, "Henny van Keerk'n Bruwwert".

Henny mocht 85 jaar worden. Hij werd geboren op 9 augustus 1935 op de boerderij en is er ook overleden op 4 januari 2021.

Henny hield van mensen om zich heen. Hij vond het prachtig om te horen wat er in Usselo gebeurde, zo hij hield nauwlettend in de gaten hoe het met het kerkbezoek was gesteld. Niet dat hij er zelf vaak kwam, maar op de hoogtepunten in het leven was hij er wel. Henny en Truus, een begrip in Usselo. Henny was meer van de verbindingen, van het netwerk maken, terwijl Truus de zaken op orde hield. John, de zoon, was de technicus en Marianne trouwde in bij Gerjan, en hield samen met hem een melkveehouderij.



De laatste jaren zat Henny vaak aan tafel voor een kop koffie en dan liep hij weer naar zijn stoel bij het raam. De krachten namen af, maar hij genoot ervan dat het kinderkerstfeest bij hen op de deel werd gehouden. Samen met Truus had hij een mooie boerderij met heel wat land en hij had altijd hard gewerkt. Toch, zo gaat het verhaal, was hij gevallen aan het begin van zijn huwelijk. De mannen hadden hem in de lucht gegooid, maar waren vergeten hem op te vangen. Ondanks de mislukte huwelijksnacht kon Henny er wel om lachen. 't Was immers een mooi verhaal. Want na vallen komt weer opstaan, en dat werd een trend in zijn leven.

Toen hij aan het einde van zijn leven kwam, ging het opstaan hem steeds moeilijker af. We vertrouwden hem maandag 11 januari 2021 toe aan de Eeuwige, en zo hebben we hem naar de begraafplaats gebracht.

Aan de dienst werd ook meegewerkt door Riëtte Wissink, die in het Twents een levensloop van Henny Leefers uitsprak. Dat sloot mooi aan bij de woorden van John en van Marianne over hun vader.

Bedankt Henny voor al je gastvrijheid.

Op 19 januari 2021 is van ons heengegaan **Herman Gerrit Berenbroek** op de leeftijd van 82 jaar.



Herman leefde op de boerderij bij zijn ouders aan de Buuserstraat 500. Later kreeg hij een eigen woning op het terrein van de boerderij, grenzend aan de woning van zijn broer Jan. Jan en Hennie hebben - met hun kinderen - veel voor hem gedaan. Hij kon daar rustig zijn eigen leven leiden. De rust en de regelmaat betekenden veel voor hem. In de overdenking konden we zeggen: hij was een geliefd kind van God. We lazen psalm 139 en herinnerden ons de vertaling van de dichter: Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. In de vele verhalen, die mensen over hem



vertelden, was hij de mens die erbij wilde horen, en die soms zijn eigen weg wilde gaan. We brachten nog even in herinnering hoe het anders zijn van Jezus soms mensen had vervreemd van hem, terwijl daarin toch ook een kracht verborgen lag. In wezen was Jezus de geliefde zoon; en zo mogen we ook kijken naar al die mensen die we anders noemen: geliefde kinderen Gods. En zo hebben we Herman in een dienst in de kerk van Usselo overgedragen aan de bron van liefde, God zelf; en hem naar de begraafplaats gebracht, waar we hem een veilige plaats hebben gegeven. Daarom Herman: rust in vrede.

*Ds Olaf Haasnoot*

## En verder ...

### Vanuit de Bleekerij

#### Genesis 6:9 - 8:19. De 'zondvloed'

We hebben in het voorafgaande gedeelte al een aankondiging gelezen, Gen. 6:7. Dat God berouw heeft, komt de lezer vreemd voor. We kunnen ons geen voorstelling van God maken, maar de vertellers hadden een invulling van zijn wezen nodig en stelden hem met menselijke eigenschappen voor. Dat heet antropocentrisme. God wordt van de mens uit gezien. Antropos is Grieks voor mens. Dat God berouw zou hebben, komt nog wel eens in de Bijbel voor. In vs. 7 worden aanduidingen uit het scheppingsverhaal gebruikt. We krijgen nu een omkering van het scheppingsverhaal.

De naam zondvloed geeft een verkeerde opvatting weer. In het Middelnederlands heette deze overstroming 'sintvloed'. Dat is een afleiding van het Oudhoogduitse 'sinvluot'. Lees het maar als een lang aanhoudende vloed.

In Gen.6:9 staat in de Statenvertaling het woord 'geboorten'. We kunnen daar ook met 'gebeurtenissen' vertalen. Hier lezen we een aankondiging van het verhaal over de grote vloed met Noach als hoofdpersoon. We lezen dan toch wel eerst over de geboorten van zijn drie zoons. Daarna volgt de opdracht een ark te bouwen, dit met de motivering: de vernietiging van alle levende wezens door het water. Guus Kuijer maakt zich hier in De Bijbel voor ongelovigen heel kwaad over. Dit is genocide, vindt hij. We kunnen dit niet weerspreken, maar de menselijk voorgestelde God kreeg geen ethische inkleuring, hij was superieur. Toch wordt Noach in de joodse traditie gezien als te gehoorzaam. Abraham sprak God tegen, toen hij

over zijn voornemen Sodom en Gomorra te verwoesten vertelt. Dat brengt Noach niet op. In de omliggende culturen zijn ook verhalen over een grote vloed verteld. Dit bewijst niet dat het verhaal historisch is, zoals sommigen willen. Het is logisch dat een catastrofale overstroming in het collectieve geheugen bleef voortleven. Hier krijgen we weer de aanduidingen uit het scheppingsverhaal, "elk dier naar zijn aard". In Gen.7:2 wordt gesproken over zeven exemplaren van elke diersoort, in vs. 9 zijn dit er ineens twee. Als je goed leest, ontdek je meer tegenstrijdigheden. De oorzaak hiervan is dat er twee verhalen samengevoegd zijn tot één verhaal met als gevolg dat er 'breuklijnen' zijn ontstaan. Is dit een fout van de rabbijnen die in Babel de Tenach in zijn huidige vorm hebben geredigeerd? Dit is mogelijk, maar volgens een andere opvatting hebben deze redactoren beide verhalen recht willen doen. Je treft dit verschijnsel ook in de Jozefverhalen aan. De fontein des afgronds werden geopend en de sluisen des hemels ook. De aarde stelde men zich voor als een platte schijf, die op zuilen rustte, die in het water stonden, een soort booreiland dus. Boven die platte schijf was de hemelkoepel aangebracht. Die men zich als van materie voorstelde. Boven die hemelkoepel was er weer water. Op de tweede scheppingsdag is die scheiding aangebracht, nu wordt die weer ongedaan gemaakt. Zo komt nu het water van twee kanten.



Gustave Doré - De Zondvloed

Noach kan niet zien in hoeverre het water al is weggestroomd naar het water onder de aarde. Vier keer laat hij een vogel uitvliegen om te zien of de ark weer kan worden geopend. Eerst een raaf, die kan tegen een stootje, en dan drie keer een duif. Het olijfblad kondigt aan dat er al boomtoppen boven water zijn te bespeuren. De vierde keer komt de duif niet terug, ze heeft dus een droog plekje gevonden. Ook hier vertoont Noach geen initiatief. In plaats van naar buiten te gaan en met de werkzaamheden te beginnen, wacht hij tot God uitdrukkelijk toestemming geeft. Weer valt een vergelijking met Abraham, die op eigen initiatief ten strijde trok, in Noachs nadeel uit. Niet Noach, maar Abraham wordt in de overlevering de grote geloofsheld.

Uiteindelijk wordt het deksel van de ark gelicht - een mooie voorstelling - en verlaten mensen en dieren de ark. Weer de aanduidingen uit het scheppingsverhaal. De dieren moeten zich vermenigvuldigen en zich over de aarde verspreiden. Ik heb alle tijdsaanduidingen maar laten liggen, maar wel dient gezegd dat veertig een volheid aanduidt. Veertig jaar zwierf Israël door de woestijn en veertig dagen verbleef Jezus in de woestijn, een directe verwijzing naar die veertig jaren. We stoppen bij Gen.8:19.

*Wim Kleisen*

## Het kerstspel

Helaas konden we door Corona afgelopen kerst geen gebruik maken van de prachtige deel van de familie Leefers, om het kerstspel op te voeren. Omdat in deze tijd bijna alles 'digitaal' gaat, besloten we ook tot een digitaal te bezoeken kerstspel. Maar daar moesten we wel eerst 'in het echte leven' voor aan de slag.

Gelukkig kregen we veel medewerking van verschillende vrijwilligers. Jeroen Wijlens van Volmerfilm maakte de opnames en voegde alles samen tot een film van ongeveer 10 minuten. Normaal maakt hij filmpjes van tractoren; hij concludeerde: kinderen zijn iets minder voorspelbaar dan tractoren. Gelukkig bleek de ezel zeer voorspelbaar; hij wilde niet voor- of achteruit. De koppige ezel mochten we lenen van de familie Abbink. Ingeborg en Annemieke zorgden voor de muzikale ondersteuning en Elly en Henk van Het Spoor in Boekelo stelden hun 'herberg' beschikbaar voor opnames. Samen met de kinderen, die hun rol echt met verve hebben gespeeld, het kindje Jezus en engel Olaf, werd het een hele mooie lokale kerstviering. Als u het nog niet gezien heeft, nodigen



Scène uit het kerstspel

we u van harte uit om dit alsnog te gaan doen. U vindt de link naar het filmpje op de website van de Protestantse Gemeente Usselo: [www.protestantsegemeente-usselo.nl](http://www.protestantsegemeente-usselo.nl).

*Rineke Overbeek*

## 'Overwin alle waanzin'

'Overwin alle waanzin', deze zinsnede staat sinds de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001 in mijn hoofd geprint en ik krijg het er niet meer uit. Het is een stukje uit een gebed, een smeekbede naar God toe om nog groter onheil van ons af te houden. Het is als een spiegel voor mijzelf, om zelf waar te maken waar ik God om smeeek. 'Waanzin', een ander woord kan ik niet bedenken voor wat er op die dag gebeurde en wat er hier af en toe nog steeds gebeurt, wat zich tot op vandaag nog altijd voltrekt aan oorlog, geweld, onverdraagzaamheid, radicalisering van standpunten en nep-nieuws.

"Overwin alle waanzin' moeten we onszelf blijven voorhouden; het is mogelijk en de Schrift wijst ons de weg. Met geweld heeft religie namelijk niets te maken, wel met geloven in vrede en barmhartigheid.

(Uit: Gedeeld visioen - Frank Ploum)



# God in jou en mij

"Je lichaam is een tempel van de heilige Geest", leerde ik vroeger op catechisatie op 16-jarige leeftijd...

Dat zinnetje is me altijd bijgebleven. Zoals soms flarden uit je vroege jeugd zich in je hoofd hebben genesteld en onuitwisbaar blijken te zijn.

In de 60-jaren (want daarover spreek ik) was deze boodschap vooral bedoeld om seksuele escapades te vermijden en om zuinig te zijn op je lichaam. Tegenwoordig denken we ook aan verantwoord eten en drinken, genoeg beweging zien te krijgen enz.

Vooraf in deze corona-tijd is zorg voor je lichaam erg belangrijk; slik b.v. vitamine D3 is één van de aanbevelingen.

Paulus sprak bovenstaande zin uit: "Jouw lichaam is een tempel van de heilige Geest", m.a.w. in jouw lichaam zijn sporen van God daadwerkelijk te vinden. God wil zichtbaar in ons wonen.

Jezus ziet zichzelf als een tempel van God. Zijn lichaam, zijn ziel en zijn leven zijn ten diepste met God verbonden. Denk ook aan de mysterieuze uitspraak: "Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem doen verrijzen."

God zit in jezelf! Als dat waar is, dan is God ook in de mens naast je, achter je en voor je. Dat schept een band, maar maakt ons ook verantwoordelijk voor elkaar en voor de plaatsen waar we elkaar ontmoeten. Dat zouden dan plekken moeten worden waar we ons niet hoeven te verontschuldigen of beschaamd voelen. Maar plekken vol geestkracht, bemoediging, uitdaging, stilte, bezinning en actie.

Jezus wijst de weg naar het laatste: hij veegt de tempel schoon, ontdoet hem van alles wat mensen belast, kleineert en afhankelijk maakt van andere mensen.

Voor hem is een tempel een bron waaraan mensen zich kunnen laven. Een bron die levend water geeft en mensen verfrist. Een bron die overloopt en uit wil stromen naar alle hoeken van de aarde, zodat het leven van al die verdorde en verdroogde mensen tot bloei kan komen.

Riet Ploeger

# Het overwinnen van de machteloosheid

Wij hebben de langste adem  
Wij hebben de betere toekomst nodig  
bij ons horen mensen met erger pijn  
de slachtoffers van het kapitaal,  
van de macht en de corruptie

bij ons heeft al eens iemand brood verdeeld  
dat voldoende was voor allen

Wij hebben de langste adem  
wij bouwen de menselijke stad  
onze bondgenoten zijn  
de mensen zonder rechten in de inrichtingen  
ziekenhuizen, verpleeginrichtingen

de mensen zonder land in de steden  
bij ons horen de slachtoffers van oorlog en geweld,  
die eindelijk gerechtigheid te eten willen hebben  
bij ons is al eens iemand opgestaan  
van de doden.

(vrij naar Dorothee Sölle)

# Ik zal er zijn is Uw naam

Laat ons ervaren  
dat U onze verslagenheid deelt  
dat U zichtbaar wordt in  
woorden die troosten  
handen die vasthouden 'stamelend gebed.

(Uit 'gedeeld visioen')



Rembrandt van Rijn: Mozes bij het brandend braambos

Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd!

5 feb	77	Mevr. J.A. Kruisbrink - Versteeg	Helmerzijdeweg 2
6 feb	75	Dhr. W. Oplaat	Morsweg 35
17 feb	84	Mevr. J.C.A.A. Bos - Heutink	Weerninklanden 63
19 feb	89	Mevr. E. Smit - Schuite	Dr. Koekstraat 3
19 feb	75	Mevr. J.M. Oosterveld - Koeslag	Morsbeekweg 50
20 feb	84	Mevr. A.C.J. Askes - Tollenaar	Agaatstraat 7
21 feb	91	Mevr. W.P. Deen - Gussekloo	Henry Dunantlaan 41
21 feb	86	Mevr. W.E. Mulder - Heideman	Jan van Elburgstraat 20
21 feb	75	Dhr. H.E. Buursink	Schaddendijk 73
22 feb	81	Mevr. G.G. Van der Valk - Dekker	Kwinkelerweg 39
23 feb	84	Mevr. G.J. Bosch	Geessinkbraakweg 31
2 mrt	79	Mevr. W. Overbeek - van het Loo	Grote Veldweg 19
3 mrt	86	Dhr. L. Janssen	P.C. Hoofflaan 6 10, Hengelo
8 mrt	78	Dhr. J.F.W. Rommelaar	Boddenkampsingel 80 50
11 mrt	88	Mevr. G.J.G. Brunnekreeft - ter Haar	Jan van Elburgstraat 63
12 mrt	75	Dhr. J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500
12 mrt	75	Mevr. G.C.G. Scholten - Prins	Doolhof 14
22 mrt	84	Mevr. G.G. Holtkamp - Dikkers	Keizerweg 40
26 mrt	76	Mevr. G.J. Luunk - Gerritsen	Usselerveenweg 200
30 mrt	86	Mevr. J.G. Brinkman - ter Riet	Voshaarweg 35
30 mrt	77	Dhr. J.H. Sleurink	Baltinkweg 60
30 mrt	75	Dhr. J.B. Abbink	Badweg 199
31 mrt	85	Mevr. H. Boshove - Ringenier	Warenveldehoek 1

## Wit

Als ik van U moet spreken, doe ik alle mooie woorden weg.  
Ik wil liever maar weinig zeggen.  
Ik wil maar liever enkele kale woorden zeggen.  
Wat arme kale steenen, dat is mijn verhaal.  
Mooie woorden denken alleen maar aan zichzelf,  
ze weten van dienen niet.  
De goede woorden zijn arm en naakt  
Als Franciscus.  
Ze zijn trouw.  
Enkele goede woorden, dat is genoeg.  
Want er mag niets komen tusschen U en mij.  
Eigenlijk wil ik liever met U zwijgen

J.C. van Schagen, uit "Narrenwijsheid" 1947.  
(geciteerd uit 'Wit Licht: Poezie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu', van Jaap Goedegebuure)

*Ingezonden door Nine van Schuppen*





# SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

## PREDIKANT

Ds O.G. Haasnoot	Haaksbergerstraat 819	7548 PB	<b>tel.</b> 7851695
------------------	-----------------------	---------	------------------------

## DIAKENEN

			<b>tel.</b>
M. Lippinkhof-Hubers *	Boekelose Stoombleekerij 59	7548 EE	4357195
E. Mol	Händellaan 16, Enschede	7522 KM	4365955
L. Harms - Snijders	Suze Groeneweglanden 9	7542 NP	4767733
H.Blik	Beckumerstraat 82	7548 BH	4837351

## OUDERLINGEN

			<b>tel.</b>
W.A.L. Overbeek	Grote Veldweg 21	7547 RP	4280691
B.G.J. Pasman	Haaksbergerstraat 1006	7548 PC	0613793855
J.W. ter Mors * preses kerkenraad	Willem Rijbertstraat 26	7521 TP	0651066319
R.M. ter Borg * Scriba kerkenraad	Mastbos 61	7543 GM	0655075120
H.J. Teussink - Nijhuis	Lammerinkweg 9	7546 RD	4282438

## OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

			<b>tel.</b>
H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	7548 PL	4281708
J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	7544 RH	4761892
P.Swank Penningmeester kerkrentmeesters	Willem Kalfstraat 62	7545 AN	0610301492
R.H.A. Wissink-Roossink*	Geessinkweg 403	7544 RB	4773098

## KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

			<b>tel.</b>
G.H. Bonke	Bernard Roerinkstraat 71	7548 EL	4775776

\* tevens lid moderamen

# KERKDIENTEN

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld; en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

Voorlopig is het helaas niet mogelijk kerkdiensten bij te wonen. U kunt de dienst in het kerkgebouw in Usselo wel online volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google "kerkdienstgemist" in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.

U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:

"<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo>"

Voor onderstaand preekrooster geldt (uiteraard) het voorbehoud dat veranderingen rond 'Corona' ook veranderingen in dit rooster met zich mee kunnen brengen.

14 februari	ds. W. Janssen, Losser		
21 februari	ds. O.G.Haasnoot		
28 februari	ds. W. Ekker		
7 maart	ds. O.G. Haasnoot		
14 maart	ds. M.Schepers- v.der Pol		
21 maart	ds. O.G.Haasnoot		
28 maart	ds.H. Cohen Stuart -Fens		
1 april	ds. O.G.Haasnoot	Witte Donderdag	19.30 uur
2 april	ds. O.G.Haasnoot	Goede Vrijdag	19.30 uur
3 april	ds O.G Haasnoot	Stille Zaterdag	19.30 uur
11 april	ds. E.van Houwelingen		
18 april	ds. G.J. Lambers-Heerspink		
25 april	ds. O.Reitsma		
2 mei	ds. O.Haasnoot		
9 mei	ds. J.Hazeleger		

## De DRIEKLANK in het jaar 2021

Nummer	kopij inleveren uiterlijk op:	zal uitkomen op:
43.4	zaterdag 20 maart	maandag 29 maart
43.5	zaterdag 29 mei	maandag 7 juni

