

DRIEKLANK

Extra uitgave
augustus 2013

Afscheid ds. M.C. van der Meer

Bevestiging ds. O.G. Haasnoot



Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo



Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo
Hellerweg 50, Tweekelo

Usselo / Boekelo / Tweekelo

Drieklank, 35^e jaargang

Extra uitgave

Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en komt 6 keer per jaar uit.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 12,50 per jaar. U kunt zich opgeven bij :

Kerkelijk bureau,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Usselo.

Redactie Drieklank:

copij sturen naar:

R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53

roelbruinsma@home.nl

D.J. Bloemendaal-Buursink,
Morsbeekweg 10,
7546 PC Enschede.
Tel. 428 33 80

Predikanten:

Ds. M.C. van der Meer,
(emeritus, bijstand in het
pastoraat)
Havermaathoek 3
7546 MN Enschede
tel. 428 14 04

Ds. B.A.B. Wijnbergen,
(consulent in vacaturetijd)
Warfriet 43,
7482 HS Haaksbergen.
Tel. 852 39 33

Scriba:

H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ Enschede
tel. 477 89 99

Diaconie:

H.J. Blik,
Beckumerstraat 82,
7548 BH Boekelo.
Bank.nr 3167.26.532

**Coll.v.kerkrentmeesters,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Enschede.**
Gironr. 92 44 71
Banknr. 3167 00 541

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:

06-23726729

(mw. Wissink)

E-mail:

w.gh.wissink@kpnplanet.nl

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016

7504 PA Enschede

www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw,
Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo
Tel. 428 36 59

De DRIEKLANK zal in het jaar 2013 verschijnen:

<u>Nummer</u>	<u>kopij inleveren uiterlijk op</u>	<u>uitkomen op</u>
36.1	16 sep	23 sep
37.2	21 okt	28 okt
37.3	9 dec	16 dec

INHOUD

- 4 Een bijzondere drieklank
- 5 Giften
- 6 Daank oe feesteluk
- 8 Ten slotteeen terugblik
- 12 Afscheid ds. M.C. van der Meer
- 13 Bevestiging ds. O.G. Haasnoot
- 14 Op bezoek
- 20 Winterprogramma Hervormde Vrouwenvereniging Boekelo
- 21 terWille (Christelijke Verslavingszorg Noord -en Oost - Nederland)
- 22 Samenstelling van de kerkenraad
- 23 Contactadressen
- 24 Kerkdiensten

Een bijzondere Drieklank

Voor u ligt een bijzondere Drieklank, een extra uitgave met een terugblik en een vooruitblik.

Na 14 jaar nemen we op 25 augustus afscheid van Ds. M.C. van der Meer. Een periode, waarin op het kerkelijk erf veel is gebeurd. Niet alleen is het aantal predikantsplaatsen in die tijd afgenomen van 120% in 1998 naar 60 % in 2013, ook werden woningen afgestoten, een kerkgebouw gesloten en verdwenen betaalde krachten als de koster en de administrateur.

Toch durven we vol vertrouwen vooruit te kijken. Met een nieuwe predikant, die in deeltijd gaat werken betekent dit wel dat er meer zelfwerkzaamheid van kerkenraads- en andere gemeenteleden wordt verwacht, en dat er niet altijd zo maar een predikant beschikbaar zal zijn. In de zondagsdiensten zult u dat merken, maar ook in het bezoekerwerk. Pastoraat blijft echter, naast de liturgie op zondag, een eerste aandachtspunt.

Wat het afscheid van Ds. Van der Meer betreft: in het hart van dit nummer vindt u de uitnodiging voor de afscheidsdienst. Veel gemeenteleden hebben al gevraagd naar een idee voor een cadeau. Als u voor het cadeau een bedrag wilt overmaken kan dat op het rekeningnummer van het college van kerkrentmeesters 3167 00 541 onder vermelding van: *cadeau ds. Van der Meer.*

Op 8 september is er dan opnieuw een belangrijke gebeurtenis: ds. O.G. Haasnoot zal worden bevestigd door een goede vriend van hem, te weten ds. W. in 't Hout, en zijn intrede doen in onze gemeente. Ook de uitnodiging voor deze dienst vindt u binnenin deze Drieklank.

Ds. Haasnoot heeft de wens uitgesproken om na afloop in het Verenigingsgebouw samen koffie te drinken, waarna er gelegenheid is om op informele wijze een drankje en een hapje te

nuttigen in de tuin, waarbij u ook de gelegenheid krijgt om de opnieuw ingerichte pastorie te bekijken.

Wij hopen velen van u op beide bijeenkomsten te mogen begroeten.

Namens de kerkenraad,

Ria Spenkelink, voorzitter.

GIFTEN

In de periode **10 juni – 5 augustus** ontving ik de volgende giften:

Voor het verjaardag fonds :

€ 10 van mw. L.B.; € 10 van mw. H. en € 15 van dhr. N.

Voor de plaatselijke gemeente:

€ 50 van dhr. K.W. en € 500 van dhr. M.

Ter vrije beschikking:

€ 20 van mw. R.

M.C. van der Meer.

Daank oe feesteluk

Op 't êerf "De Snuve" spöll'n op 5, 6, 12 en 13 juli toneelvereniging "De Vriendschap" het toneelstuk "Het beloafde Laand". All'n's wer op 't êerf van disse eeuw'n oale boerderie van Joke Pasmaan en Henk Aalpol in de oop'n loch opvoerd. Ielleu hebt d'r oaver könn'n leez'n in Tubantia, dat zal ik hier nich oaver doen. Mer disse locatie bood op zundagmiddag 7 juli ok een prachtige gelêegheid veur het hool'n van ne kerkdienst in de oop'n loch. De tribune dee d'r ston veur de bezoekers van de veurstelling van "De



Vriendschap" wer op dissen zunnigen en waarm' zundag deur zo'n 80 bezoekers bezoch. De tribunes stond'n in' schaa van grote eek'n, zodat wie wa de veurdeel'n, mer nich de noadeel'n van 't felle zunlech onderveund'n.

Ds. Hans Hinkamp oet Lichtenvoorde geet regelmoatig veur in dienst'n in 't Achterhooks. Dat deed hee noe ok, en umdat 't Achterhooks net as 't Twents 'n Nedersaksische streektaal is kon elk'n Twentstaligen bezoeker all'n's zonder meuite volg'n. De leedjes dee wie zong'n kwam'n oet het "leedboek veur Achterhook en Liemers" dat binn'nkort wodt oetgêem', en wadd'n dus ok in 't Achterhooks.

Veur de kindernêemndienst

Hans Hinkamp heul ne præek dee as thema “Daank oe feesteluk” dreug. Een spöls thema, woarbie het ging oaver ’t vier’n van ’t lêem’ (wat nich persé aait de vorm hoof an te nemm’n van ne polonaise met bier en bitterball’n). Met ne ballon maak’n Hans aanschouwlijk hoe wie ofscheid könt nemm’n van de nare dinge dee er in ’t lêem ok aait bint. Wieder maak’n een good gedoseerd portie humor nog deel oet van’n præek.



Noa’n dienst könn’n wie met mekâ onder ’t genot van een köpke koffie of thee nog efkes noa proat’n. Het was wa de letste keer dat zo’n toneelstuk en zo’n dienst in de oop’n loch op dit êerf van “De Snuve” hool’n kon wodd’n. Binn’kort mot “De Snuve” ruimte maak’n veur ne ni’je stroat, mer of den d’r ok koopt dat mo’w nog zeen.

Ten slotteeen terugblik

Het gaat dan nu echt gebeuren. Afscheid nemen van de gemeente, die ik sinds september 1999 heb gediend. Vanuit Nieuwerkerk a/d IJssel – onder de rook van Rotterdam – kwamen wij aan in het kerkdorp Usselo.

We wilden naar Usselo komen om nog eens aan iets heel anders te kunnen beginnen. Na een jaar of acht opgegaan te zijn in het kerkelijk leven van een gemeente in de Randstad met alle drukte en met de vele veranderingen – in de goede zin des woords – die zich daar voltrokken, groei en zegening kortom, verwachtten wij de rust van een kleine gemeente in het oosten van Nederland, waar dan eens tijd zou kunnen vrijkomen voor mijn voorkeur in het werk van een predikant: de pastorale zorg.

U moet niet denken, dat er daarbij sprake was van het gevoel nu eens lekker rustig aan te gaan doen, want 'mijn handen waren gaan jeuken' toen ik op het terras van ons vakantieverblijf in Cadzand-Bad het toenmalige (jeugd)beleidsplan had bestudeerd. Telkens las ik, dat dingen van de grond moesten komen, dat nieuwe initiatieven waren of zouden worden ontplooid en dat zaken nog in de kinderschoenen stonden.

Nu weet ik wel, dat niets schoner en ontroender kan zijn dan kinderschoenen, zeker, als je de kinderschoenen van je eigen kinderen in gedachten hebt, maar de indruk, die toen gewekt werd, dat hier een grote uitdaging lag, bleef mij bezig houden.

En zo is dat gevoel van wat rustiger aan te willen gaan doen van den beginne uitgebannen geweest.

Mettertijd en gaandeweg bleek, dat ik in Usselo mezelf kon zijn. De eerste en grootste uitdaging diende zich al direct aan. De kerkelijke gemeente diende volgens de toen zittende kerkenraad grondig gesaneerd te worden. Financieel en dan ook mentaal.

We zouden op een andere manier onze kerkelijke gemeente moeten gaan inrichten.

Het afstoten van het kerkgebouw in Boekelo en de herinrichting van de kerk in Usselo werden een feit en door de jaren heen is er hard gewerkt aan het leggen en onderhouden van vele pastorale contacten. Ook het jeugdwerk kreeg regelmatig nieuwe impulsen door de inzet van jonge ouders, die er voor zorgden, dat de kindernevendienst en de jeugdkerk vitaal bleven.

Onvergetelijk zijn de vieringen, die door kinderen en jongeren voorbereid en ingevuld werden. Het Verenigingsgebouw en ook de vernieuwde kerk werden dan omgebouwd tot ruimten, waar de samengekomen gemeenteleden met elkaar in gesprek raakten, waar toneel werd gespeeld en gemusiceerd.

Verrassend is het, dat in kringgesprekken alle ruimte benut werd om zeer openhartig persoonlijk geloven en denken uit te spreken en met elkaar te delen. De bespreking van een meestal niet alledaags boek was een goede aanleiding daarvoor en niet zelden werden nieuwe gedachten als aanstekelijk ervaren. Sommige leden van de gesprekskring zouden van de gehele kerkelijke gemeente wel een verzameling van gesprekskringen willen maken, waar iedereen zich openhartig zou kunnen uitspreken, met alle ideeën van dien.....

Ooit heb ik gepleit voor het faciliteren van kringgesprekken in het Verenigingsgebouw rond een nog te realiseren open haard.

Ik ga in deze terugblik verder geen verslag doen van wat allemaal geschied is, maar zou wel mijn oprechte dank willen uitspreken – in uw richting – voor het vertrouwen en de ruimte, die ik kreeg om op de manier, die bij mij past, mijn werk te kunnen doen. Zowel op de kansel (of zoals tegenwoordig op de lezenaar) als in de gemeente.

Aan mijn soms tegendraadse theologiseren werd weinig of geen weerstand geboden (ik laat in het midden of dat een goed of een slecht teken is) en woordspelingen – niet zelden met dubbele bodems en met de daarbij behorende humor – werden opgemerkt.

De Geest heeft zoals altijd en van den beginne gewaaid waarheen Hij wilde en dat is ook in Usselo af en toe voelbaar geweest. Wellicht gebruikt de Geest ook wel het instrument van de humor, waarvan de leu in Twente altijd zo genieten. Het lijkt er zelfs op, dat humor een levensbehoefte is in dit goede land. Dat heb ik ervaren in vreugdevolle omstandigheden, als er wat te vieren viel, maar ook in moeilijke of droevige omstandigheden, wanneer de terugblik op het leven of de relativering daarvan mensen troost bood en hen hielp de draad van het leven weer op te pakken.

Tenslotte: dankbaar ben ik voor de vele zinvolle pastorale contacten, die ik hier in de gemeente mocht leggen en onderhouden. Daar horen even zo vele goede herinneringen bij, die zullen blijven. Verder heb ik mij altijd gedragen geweten door de kerkenraad, die in de loop van de jaren van samenstelling veranderde. Het was telkens weer plezierig samenwerken met mensen, die het niet kunnen laten verantwoordelijkheid te dragen en tijd en energie te geven voor het werk in de wijngaard van de Heer. Dat is voor een predikant een belangrijke bron van motivatie en inspiratie. Bedankt!!

Ook voor onze kinderen zal Usselo in de herinnering blijven. Hier zijn ze opgegroeid en volwassen geworden. Basisschool en middelbare school werden vanuit de pastorie in Usselo bezocht. Op zondag 25 augustus a.s. zullen we afscheid nemen. Dan komt er een streep te staan onder 14 jaar Usselo en onder bijna 40 jaar predikant schap. Het waren allemaal goede jaren.

In december 2012 verhuisden wij naar een knusse woning in de Helmerhoek, van waaruit ik met vreugde een jaar als bijstand in het pastoraat heb gefunctioneerd. Omdat gebleken is, dat dit huis voor ons qua ruimte te beperkt is, hebben we recent een ruimere woning in Almelo aangekocht, waarheen we in januari of februari a.s. zullen verhuizen.

Er is veel aanleiding om aan het verleden te blijven hechten.
Toch lijkt het mij beter toe om niet achter het verleden te blijven
aanhollen, maar in vertrouwen de toekomst tegemoet te treden.
Een toekomst, waarin de Eeuwige bij ú en bij óns zal zijn.
Naar de belofte, die Hij heeft gedaan. Het ga ú en óns goed!



Met hartelijke groet, mede namens mijn vrouw,

M.C. van der Meer.

Afscheid ds. M.C. van der Meer

In verband met zijn emeritaat zal ds. M.C. van der Meer afscheid nemen van de Protestantse gemeente Usselo. De kerkenraad nodigt u uit tot het bijwonen van de afscheidsdienst, die gehouden wordt op zondag 25 augustus a.s. in de kerk te Usselo, Haaksbergerstraat 815.

De aanvangstijd is 14.30 uur.

U kunt na de dienst in het Verenigingsgebouw persoonlijk afscheid nemen van dominee en mevrouw van der Meer.

Wij hopen u zondag 25 augustus te mogen begroeten.

De Kerkenraad.

Bevestiging ds. O.G. Haasnoot

Zondag 8 september a.s. wordt ds. O.G. Haasnoot in de Protestantse gemeente Usselo als predikant bevestigd.

De kerkenraad nodigt u uit tot het bijwonen van deze dienst in de kerk te Usselo.

De aanvangstijd is 10.00 uur.

Na afloop van de dienst staat de koffie klaar in het Verenigingsgebouw en kunt u kennis maken met dominee en mevrouw Haasnoot.

Wij hopen u op 8 september te mogen begroeten.

De Kerkenraad

Op bezoek

Op de afgesproken tijd belde ik aan.

Het huis was een statig hoekpand ergens uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Het was het eerste huis in een straat met allemaal huizen van dezelfde bouwstijl, niet ver van het centrum van de stad.

Ik werd opengedaan door een heer van middelbare leeftijd, en werd naar de voorkamer genodigd. Die bood vrij uitzicht op een achter de straat gelegen grote vijver, met daarachter een park. Slechts in de verte was er bebouwing te zien.



Het statige hoekpand

De kamer was smaakvol ingericht, waarbij mijn aandacht getrokken werd door een verzameling schelpen, op verschillende plaatsen opgesteld. Die waren, zo bleek toen ons kennismakingsgesprek was begonnen, gevonden tijdens duik- en snorkelactiviteiten bij Bonaire. Bonaire is één van de drie Benedenwindse eilanden; de andere twee zijn Aruba en Curaçao. En in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao woonde en werkte van 1989 tot 1995 ds. Olaf Haasnoot – bij wie ik nu op bezoek was - als predikant van de Ebenezer Church.



De Ebenezer Church in Willemstad

Deze Ebenezer Church maakt deel uit van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao.

Olafs echtgenoot – zij heet Riet - mocht officieel geen betaalde betrekking aannemen. Daar heeft ze zelfs voor moeten tekenen. Zo is dat op Curaçao geregeld, om te voorkomen dat (blanke) Nederlanders er de mooie baantjes komen inpikken ten koste van de eigen inwoners. Maar regels op Curaçao functioneren anders dan regels in Nederland. Riet heeft medicijnen gestudeerd, en is arts. Zij kon er belangrijk werk doen dat anders wellicht niet gedaan zou kunnen worden. Dus kon ze aan de slag als jeugdarts, en kon ze voor de World Health Organization (gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties) onderzoek doen. Ziehier een voorbeeld van hoe verschillend de Nederlandse en Curaçaose samenleving functioneren. Het is hier niet de plaats om te evalueren welke van de twee de voorkeur verdient, maar voor het gezin Haasnoot was het een unieke, leerzame gelegenheid om zo'n samenleving die zo verschilt van de Nederlandse, van binnenuit te leren kennen.

Curaçao was niet de eerste standplaats van Olaf. Dat was de hervormde gemeente van Schore-Vlake, in Zeeland vlak bij Hansweert.



Protestantse kerk van Schore

Hier heeft Olaf van 1985 -1987 de hervormde gemeente gediend, en wel in deeltijd (40 %). Niet meteen een volle baan; Olaf gaf er de voorkeur aan om na de voltooiing van zijn studie de tijd te nemen om het vak van predikant onder de knie te krijgen. Gedurende deze jaren had Riet de zorg voor de kinderen op zich genomen, en daarom afgezien van een baan. In 1987 hebben ze dat omgedraaid: Olaf werd de huisman om Riet de gelegenheid te geven zich te specialiseren. Toen Riet klaar was was het weer de beurt aan Olaf en ging solliciteren naar een baan als predikant. In 1989 werd dat dan Willemstad op Curaçao. Daarover heb ik net al uitgeweid, zodat ik me nu een sprong in de tijd veroorloof, en naar het jaar 1995 ga. Olaf had een beroep aangenomen naar Deventer-Colmschate. Het contrast tussen een protestantse Curaçaose gemeente en de Samen-op-Weg gemeente in de nieuw gebouwde Vinexwijk van Deventer was natuurlijk enorm.

U had zelf inmiddels wellicht al in de gaten dat de familie Haasnoot er wel van houdt van tijd tot tijd het roer eens helemaal om te gooien. Deze tijd stond in het teken van het proces om in een nieuwe, grote (Vinex-)wijk mensen van verschillende herkomst zich in één protestantse gemeente thuis te laten voelen.

Na Deventer-Colmschate nam Olaf in 2003 in het beroep aan naar Zutphen. Hier verwierf hij weer een heel ander specialisme, dat daar “Stad en Kerk” genoemd werd. Hij legde er contacten met allerlei maatschappelijke organisaties om de kerk meer in de plaatselijke samenleving te betrekken. Uit de activiteiten die daaruit voortkwamen noem ik hier de contacten met moslims en joden. De contacten met moslims liepen meestal via imams, die om de 4 jaar vervangen werden middels een systeem van roulatie. Met sommige imams liepen de contacten als een trein, met andere imams verliepen ze stroef.

Ook Olaf's studie was niet in elk opzicht doorsnee.

Olaf begon in 1974 met een studie economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na een jaar of twee begon er iets van twijfel te knagen of een loopbaan als econoom bij b.v. een bank wel was wat hij echt wilde. Omdat hij nogal eens studeerde in een rustige ruimte van het VU-gebouw vlakbij de plek waar het studentenpastoraat was gevestigd, las hij wel eens wat in boeken en tijdschriften die er stonden opgesteld. Zijn interesse werd er door gewekt. Inmiddels had hij Riet leren kennen, en zij gaf hem ook een zetje om zich er wat meer mee bezig te houden. Toen hij zich bij het studentenpastoraat aanmeldde ontmoette hij er studentenpredikant Sonny Hof; die heeft grote invloed op Olaf gehad. Om een lang verhaal kort te maken: Olaf wou theologie gaan studeren. Hij heeft op aandrang van zijn ouders nog wel zijn kandidaatsexamen economie gehaald, maar in 1977 was het toch zover. Hij meldde zich bij de Vrije Universiteit in Brussel bij de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid. In Brussel? Niet aan de Vrije Universiteit in Amsterdam?

Omdat Olaf Atheneum had gedaan, en daar geen latijn en grieks had geleerd moest hij dat tijdens de theologiestudie alsnog inhalen. Dat zou hem in Amsterdam anderhalf jaar tijd hebben gekost, terwijl hij latijn en grieks in Brussel tijdens de studie zonder tijdverlies kon volgen.



Het gebouw van de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid

Zo gezegd zo gedaan, en in 1985 verliet hij Brussel als afgestudeerd theoloog, op zoek naar een eerste standplaats. Zoals u inmiddels heeft gelezen was dat de gemeente van Schore-Vlake.

Op zondag 8 september a.s. wordt ds. Olaf Haasnoot in onze Protestantse Gemeente Usselo als predikant bevestigd. Met ingang van die datum zullen wij hem in (de buurt van) Usselo in allerlei gedaantes tegenkomen: in ambtsgewaad tijdens kerkdiensten; in vlotte maar correcte kledij zoals ik hem tijdens dit bezoek aantrof; wellicht in werkkleren als hij straks in zijn nieuwe tuin staat te spitten. Maar had u al eens een dominee in hardlooptuig meegemaakt? Olaf Haasnoot is een verdienstelijk langeafstands-hardloper, die de marathon van Amsterdam al eens in 3 uur 55 minuten heeft gelopen.

Olaf liep die marathon met als opschrift op zijn shirt: *running for compassion*. Deze compassie refereert aan het boek van Karen Armstrong, waar zij compassie beschrijft als een mogelijkheid om als grote religies de ander te kunnen bereiken. De marathon in Amsterdam stond ook in dit teken en daarom liepen geestelijken uit Nederland en Luxemburg deze marathon.



Ds. Olaf Haasnoot

De blaadjes waarop ik mijn aantekeningen maakte waren inmiddels volgeschreven. Ons gesprek had anderhalf uur geduurd. We namen afscheid in de wetenschap dat onze wegen elkaar spoedig weer zouden kruisen.

Roel Bruinsma

Winterprogramma Hervormde Vrouwenvereniging Boekelo.

Hoewel het nog zomer is gaan we toch vooruitkijken naar ons winterprogramma:

Dinsdag 1 oktober komen we samen met de dames van Tweekelo in het voormalig kerkje in Boekelo. Onze nieuwe dominee Olaf Haasnoot komt dan met ons kennismaken. We beginnen om 2 uur, en om half 5 gaan we weer naar huis.

Het programma voor de rest van het jaar ziet er als volgt uit:

Dinsdag 29 oktober gaan we met elkaar naar de Zevenster om het 50 jarig bestaan van onze vereniging te vieren, nader bericht volgt.

Dinsdag 26 november vieren we Sinterklaas

Dinsdag 7 januari Nieuwjaarsbijeenkomst.

Alle bijeenkomsten beginnen om 2 uur.

We hopen dat we elkaar in gezondheid kunnen ontmoeten.
Tot 1 oktober.

Het bestuur.



Alcohol, drugs, blowen ... voor veel kerkmensen lijkt het woord verslaving ver van hun bed. We associëren het vaak met bijvoorbeeld dak- en thuislozen, mensen aan de rand van de samenleving. Toch krijgen ook christenen te maken met verslaving. Mensen die elke avond een paar glaasjes 'teveel' drinken, jongeren die beginnen met blowen en niet meer kunnen stoppen, mannen die worstelen met een pornoverslaving ... Als je vast dreigt te lopen, hoe ga je daar dan mee om?

Terwille biedt professionele hulp vanuit een Bijbelse basis, aan mensen met een verslaving en aan hun sociale omgeving. Hulp is mogelijk voor allerlei soorten verslavingen, zoals alcohol, drugs, blowen, roken, eten, gokken, gamen en seks/porno. Er zijn diverse vormen van behandeling, maar altijd staat als doel voorop: een vrij leven, zonder verslaving. Wij geloven dat ieder mens door God geschapen is, en geroepen om vrij te zijn!

Heeft u vragen over verslaving, of wilt u advies voor uzelf of voor iemand in uw omgeving? U kunt elke werkdag vrijblijvend bellen met een medewerker van onze telefonische hulpdienst op het telefoonnummer **053-4361656**, ma. t/m vrij. van 09.00-12.00 en 19.00-22.00 uur. Of kijk voor meer informatie op www.terwille.nl (**chat**). Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor Terwille? Kijk op onze site voor de actuele vacatures.

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

PREDIKANT

De gemeente is vacant; er is een consulent:

ds. Bob Wijnbergen Warfriet 43 Haaksbergen 8523933

Voorlopig beschikbaar voor bijstand in het pastoraat

Ds. M.C. van der Meer * Havermaathoek 3 4281404

Emeritus predikant PKN Usselo

DIAKENEN

N.Abbink - van der Kamp Badweg 199 4282002

H.J Blik Beckumerstraat 82 4837351

A.E. Grobben-Berenbroek Oude Haaksbergerdijk 2 4282193

B.F.J Nijhuis – Wissink * Helweg 80 4288391

L.M. van Oudheusden Saffierstraat 35 4368255

OUDERLINGEN

E. Mol Plataanstraat 9, Enschede 4365955

A.H. Spenkelink-Hogeweg * Groenelaan 55 4765491

ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad

H.J. Teussink - Nijhuis Lammerinkweg 9 4282438

A.Wooldrik-Klos De Mans 16 2300079

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER

H.W. Dekker * Dorsstokhoek 2, Enschede 4778999

scriba kerkenraad

H. Duinhof Julie de Graaglaan 18,
Enschede 4314675

R.H.A. Wissink-Roossink Geessinkweg 403 4773098

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke Wissinksdijk 74 4775776

A. Taselaar Windmolenweg 18 4281813

* tevens lid moderamen

CONTACTADRESSEN

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1 tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)

- Hervormd Kerkkoor Usselo

A. Woudstra A.Brouwerstraat 8, tel.4316009
Enschede

repetities dinsdagavond 19.45-21.45 uur in het Verenigingsgebouw te Usselo

- Interkerkelijke werkgroep

Jeannet Andringa Meester de Wolfplein 15 tel.4282956

- Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
J.J.Damen, Henry Dunantlaan 10 tel.4282018

- Hervormde vrouwengroep Boekelo

G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39 tel.4282020

- Hervormde vrouwengroep Tweekelo

A.W. Grooters - Geerdink Strootbeekweg 16 tel.074-2918113

- Open Vensterwerk

Anneke Wooldrik De Mans 16 tel 2300079

- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 4288391

- Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21 tel. 4280691

Marjolein Blomesath Windmolenweg 22 tel. 7850092

- Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100 tel.4281269

Nine van Schuppen Windmolenweg 18 tel.4281813

- Verzorging opname van de kerkdienst

Hans Wooldrik De Mans 16 tel.2300079

KERKDIENSTEN 18 aug – 27 okt 2013

18 aug	Twekkelo	mevr. J. Dane, Haaksbergen
25 aug	Usselo	afscheidsdienst ds. M. van der Meer, 14.30 uur
1 sept	Usselo	leesdienst
8 sept	Usselo	bevestiging en intrede ds. O.G. Haasnoot
15 sept	Usselo	oecumenische dienst ds. M. van der Meer/ pastor F. de Heus
22 sept	Usselo	startzondag, introductie nieuwe liedboek
29 sept	Usselo	ds. O.G. Haasnoot, H.A.
6 okt	Usselo	ds. O.G. Haasnoot
13 okt	Usselo	dhr. W. Ekker, Enschede
20 okt	Twekkelo	ds.O.G. Haasnoot
27 okt	Usselo	ds. J. Hazeleger, Eibergen