

DRIEKLANK

Maart 2018



41.4. Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo



Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo
Twekkelerweg 110, Twekkelo

Usselo / Boekelo / Twekkelo

Drieklank, 41^e jaargang nr.4
Maart 2018

Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en komt 6 keer per jaar uit.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 15,- per jaar. U kunt zich opgeven bij :
Kerkelijk bureau,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Usselo.

Redactie Drieklank:

copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
roelbruinsma@home.nl

A.Taselaar
Windmolenweg 18
7548 BM Boekelo

Predikant:

Ds. Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

R.H. ter Borg
Mastbos 61
7534 GH Enschede
tel. 0655075120

Diaconie:

E.Mol
Händellaan 16
7522 KM Enschede
053 4365955
Bgg 06 19914592

Rek.nr. Diaconie
NL84RABO0316726532

Website:

www.protestantsegemeente-usselo.nl

**Coll.v.kerkrentmeesters,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Enschede.**
Banknr:
Rabo
NL46RABO03167 00 541
SKG
NL73FVLB0225 3252 41

**Reservering van de kerk,
het Verenigingsgebouw
en uitgifte van
grafrechten:**

06-23726729
(mw. Wissink)
E-mail:
w.gh.wissink@kpnplanet.nl

**Stichting Hervormde
Begraafplaats Usselo**

Postbus 10016
7504 PA Enschede
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw,
Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo
Tel. 428 36 59

De DRIEKLANK zal in het jaar 2018 verschijnen:

Nummer

kopij inleveren uiterlijk op:

uitkomen op:

41.5

ma 11 juni

ma 18 juni 2018

INHOUD

- 4 Vanuit de pastorie
- 10 In memoriam
- 11 Van de diaconie
- 16 Van de Kerkrentmeesters
- 18 Verjaardagen
- 19 Groot Reformatiekoor
- 20 Cursus theologische Vorming
- 22 Hervormde Vrouwen Groep Boekelo
- 23 Een nieuwe penningmeester
- 26 Samenstelling van de kerkenraad
- 27 Contactadressen
- 28 Kerkdiensten

Vanuit de Pastorie

Wat komt er in mij op als ik aan Pasen denk?

Er zijn wat grote bomen omgewaaid in het bosje achter de tuin. We hadden het helemaal niet zien aankomen. De dood ligt nu achter in de tuin. Het doet niemand kwaad, maar ineens besepte ik, dat er een grote storm over je eigen leven kan gaan: en ineens lig je!. Er komen mensen om het weer in orde te maken en voordat we het weten zijn ze weer vergeten, dat er een boom heeft gestaan. Het enige aandenken is een stronk, die laat zien dat hier ooit een boom heeft gestaan en we kunnen de jaarringen tellen, zoals bij een begraafplaats de steen nog staat met de naam en de jaren van de overledene. Ook daar willen mensen alles weer in orde maken. Maar vergeten dat er een storm is geweest, doen we maar zelden. We herinneren ons iets van de boom, van de storm, van het moment.

Mensen vallen ook zomaar om. Dat kan door een ziekte, maar het kan ook door een ongeluk of door een psychische aandoening. Als het bekende mensen zijn herinneren wij hen nog jaren. Familie, partners, kinderen blijven je hele leven in je herinnering. Mijn beide ouders zijn er niet meer, maar soms zitten ze op mijn schouder en praten een stevig woordje mee. Ik moet ze soms wel eens toespreken. Soms met woorden van dankbaarheid, maar ook soms met woorden, die hen vertellen, dat ik zelf nu keuzes moet maken. In al mijn gedachten staan ze op. Ik lijk dan ook steeds meer op hen. Is dat nou een vorm van opstanding? Voor mij wel, ze staan op in mijn herinneringen. Er zijn dus talloze manieren van opstanding. Mijn ouders leven in mij voort en in mijn kinderen en kleinkinderen, en vaak wijzen we elkaar daar nog eens op. Net alsof ik nog een keer opa zie, zeggen we dan; of: hij heeft een aartje naar zijn vaartje.

Maar mensen die geen kinderen hebben, worden veel harder geconfronteerd met dat er niemand is die zich hen herinnert, en



Kruis in boom

vaak is dat best lastig, want zelfs in het verzorgingshuis gaat het vaak over je kinderen en kleinkinderen; en nog even dan hebben ook de ouderen een smartphone en moet iedereen zien hoe geweldig de kleinkinderen al zijn. Wat is dat: herinneren als er niemand is die zich jou kan herinneren? Een ander woord voor herinneren is gedenken, dat is iets plechtiger.

Gedenken komt veel in de bijbel voor, het is het tot leven brengen van iets dat al gepasseerd is. Eigenlijk is de liturgie in de kerk gedenken van wat eens was gebeurd (de schriftlezingen) en levend maken in deze tijd. Daarom zeggen we in de kerk, dat iedere zondag eigenlijk al Pasen is. We herinneren ons de verhalen van Israel, en we lezen over Jezus de Christus en ervaren, dat ze levend worden in de dienst. We vragen dan ook aan God of Hij ons wil gedenken en we gedenken Hem door Hem present te maken. Zo vertellen we over Jezus en in die verhalen wordt hij levend en in onze hermeneutiek, moeilijk woord voor het actualiseren van het verhaal, kan het gebeuren, dat Hij dan present is. Hoe zit het dan met al die mensen die onbekend zijn gestorven of kinderen, die niet echt een begrafenis hebben gehad. Volgens mij vieren we met Pasen, dat al deze onbekende, vaak onbeminde mensen in Jezus zo meetellen, dat Hij voor hen gestorven is. Hij is present in al die mensen die geen verhaal meer levend konden houden, gewoon omdat er niemand was om iets te vertellen. Dus zolang als we kunnen vertellen we verhalen van mensen die zijn overleden en van mensen van eigen vlees en bloed, maar

tegelijk is er het geheimenis dat Jezus zich laat zien als “de Opgestane” voor al die mensen die niet alleen één keer zijn gestorven, maar ook in de nalatenschap van hun verhalen ten tweede maal zijn gestorven. Hoe dan. zult u zeggen, is dat nu mogelijk? Dat is voor mij de Openbaring. Zoiets als wanneer Johannes in het jaar 100 na Christus zijn schrijven begint met de Openbaring van Jezus Christus. Hij ziet deze Jezus overal terug en dat noemt hij Openbaringen. Een woord met een geheimenis, want hij ziet meer dan alleen het gene dat hij ziet. Dat geheim gaat door, want het is Pasen en dan blijkt Pasen nog veel meer te zijn dan alleen verhalen, die verteld worden: dan is Pasen een geheim, dat God ons, zijn geliefde kinderen, ziet en dus ook al die mensen die niet gezien werden, en daar staat Jezus voor garant. Pasen is meer dan we ooit kunnen navertellen, het is het geheim van God dat slaven bevrijdt en mensen in Zijn liefde weer ziet. Zo komen we tot het woord eeuwig, want Hij zal zijn in eeuwigheid Amen.

ds Olaf Haasnoot

Diensten en bijeenkomsten de komende tijd

De Paascyclus

Het ‘*Triduum Sacrum*’ worden de drie dagen van Pasen wel genoemd, Witte Donderdag , Goede Vrijdag, Stille Zaterdag of de Paasnacht. We houden voor het eerst dit jaar de diensten in Usselo. De intimiteit van Tweekelo verruilen we voor de verbondenheid in Usselo. We gaan natuurlijk naderhand kijken hoe het ons is bevallen.

Witte Donderdag begint de dienst om 19.30 uur en we vieren dan de maaltijd van de Heer. We doen dat in navolging van de verhalen over Hem en indrukwekkend is daarbij dat Hij met al zijn leerlingen deze maaltijd houdt. Met zijn verrader en met degene die hem zal

verloochen. Er wordt niet eerst de maat gemeten, maar het is God die ons nodigt om allen op te staan tot bevrijding. Vrijheid wie wil dat niet ervaren?

Goede Vrijdag noemen we goed omdat Jezus daar de weg van zoveel mensen gaat, die aan de kant worden gezet, die er niet meer bij horen, die niet gezien mogen worden en daarmee staat Jezus aan hun kant. Tegelijk is er iets anders dat mee speelt, want ieder mens doet wel eens iets waardoor hij of zij het risico loopt, dat je op een zijspoor wordt gezet. Eenmaal betrapt, altijd een boef en daar zijn we in Twente als de dood voor. We willen geen slechte naam hebben of krijgen. Maar ja, wie doet er niet eens iets dat verkeerd bleek te lopen? Dan zouden we stuk voor stuk - dus ook de voorgangers - reden genoeg hebben terzijde geschoven te worden. Daar is Jezus als degene die de weg is gegaan. We staan sinds die kruisweg er niet meer alleen voor en dat heeft ons aangezet tot de term "tot vergeving van onze zonden". Een aangrijpend verhaal lezen we en zingen we en ik hoor de roep van de *Mattheus Passion* "Herr erbarme Dich", Heer ontferm U over mij! Usselo Vocaal zal vele liederen zingen in deze dienst. Er is geen collecte, want het enige offer, dat telt is het offer van Christus zelf.

Zaterdag om 18.00 uur hebben we de '*Kinderpassie*' met als thema '*van donker naar licht*'. We starten in de donkere schuur, waar we het Paasverhaal te horen krijgen van de zandtovenaar. Hij heeft ons gesteund om dit daar in de schuur te laten zien. Daar zingen we met de kinderen van de St Martinusschool, en dan lopen we met lampions naar de kerk en nemen het kruis mee, dat door een gemeentelid is gemaakt. In de kerk vinden we licht, en beseffen we dat ieder kind een lichtje is in de duisternis van het leven. En zo vieren we het nieuwe leven en zingen daarbij ook een lied. Het duurt ongeveer een 30 à 40 minuten, dus kom op tijd om dit mee te maken!

Om **22.00 uur** vieren we in de kerk de paasnacht en daar komt de nieuwe kaars in de kerk.



Licht van Christus zeggen we. Hij brengt ons licht en in dat licht zien we de doopvont ('fons' is bron, dus de bron van waaruit gedoopt wordt) en lopen we langs de tafel en zien we de bijbelse teksten in dat nieuwe licht. Een belevenis van Pasen samen met de cantorij **En op Paas- morgen** hebben we eerst het Paasontbijt in het verenigingsgebouw, en dan de Paasmorgenviering 10.00 uur in de kerk, ook met de cantorij, een weergaloos mooie dienst met een paasmotet en waarin we eindelijk weer voluit kunnen zingen, en God kunnen danken

De nieuwe paaskaars, Wim Cretier

en loven. Het geheim zal zich telkens in mensen laten zien. We zullen opstaan tegen onrecht, we zullen opstaan om opnieuw te leven. Blijf niet slapen maar sta op voor het nieuwe leven.

Ds Olaf Haasnoot

Op **26 april** is er weer een avond waarop we het boek *Liberaal christendom - Ervaren, doen, denken* van Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob bespreken. We beginnen om 20.15 u. en gaan door tot 22.00 u. met de bespreking, en dan eten we en drinken we nog wat samen. Dit keer behandelen we "tussen sleur en spel" over de liturgie. Wilt u meedoen, meld dit aan mij,

ds Olaf Haasnoot

Op **17 april** en nog een keer op **15 mei** komen we samen in de Gerfkamer voor 'aandachtig bijbel lezen'. We lezen een psalm of een tekst uit Oude of Nieuwe Testament, en buigen ons over de

vraag wat die tekst met ons doet en eigenlijk wat God ons wil zeggen in die tekst. We nemen veel stiltes om goed te kunnen luisteren naar wat er in ons speelt. We beginnen om 19.00 uur en gaan door tot 20.30 u.

ds Olaf Haasnoot

Op **14 juni** is er weer een oudermorgen bij Annet Grobben, Oude Haaksbergerdijk 2. We beginnen om 10.30 uur. Het zijn heel gezellige ochtenden.

Op **22 april** is er een oecumenische dienst in Usselo. Hoe die er uit gaat zien weten we nog niet, en wie er van de rooms katholieke kant aan mee doet, weten we evenmin. Ze proberen mevr. Koopman te vragen, maar dat hangt af van de tijd die ze krijgt, aangezien ze nu werkzaam is in de Cromhoff, en dus niet meer beschikbaar is in Haaksbergen e.o. Ze heeft dan 1,5 dag over voor alle werkzaamheden. Gaat zij niet voor dan doen we het met leken. We willen immers wel een oecumenische dienst houden.

Op **19 en 20 april** ben ik voor de tweede keer in Doorn bij de synode. Het is me een belevenis dat mee te maken. Allerlei kenners, die weten hoe ieder woord kerkrechterlijk in elkaar zit, nu een nieuwe preses en een nieuwe ouderling, die ook theologie heeft gestudeerd, kortom een bont gezelschap, dat orde aanbrengt in de kerk en waar nu nog 74 classisvertegenwoordigers bij zitten, waaronder ik. Dit zal echter snel veranderen want er komen nu 11 nieuwe classisvertegenwoordigers. Het wordt dus meer slagvaardig. Ik ben er dan alweer uit, want het is totdat de nieuwe samenstelling in de classis is geformeerd. Ik heb alleen een predikant vervangen voor een paar maanden, die het niet meer trok om naar de synode te gaan. Het is voor mij dus nieuw en een bont spektakel van allerlei mensen die consideraties aanvragen, amendementen indienen en spreektijd aanvragen om iets te kunnen zeggen. Op hoop van zegen zeg ik er dan maar bij.

Ds Olaf Haasnoot

In Memoriam

Op 19 februari 2018 is van ons heen gegaan **Gerda Johanna Hesselink-Nijhuis** op de leeftijd van 95 jaar. Zij woonde met haar man Gerrit Jan aan de Helmerstraat in een boerderij. De laatste tien jaar werd duidelijk dat ze aan de ziekte van Alzheimer leed en tenslotte werd ze opgenomen in Borculo.

Ze was een boerin en werd door de boeren uit de omgeving ook zo besloten in alle netwerken en verbindingen. Toch was het boerenvak soms zwaar met alle nieuwe regels. Haar zoon Jan, haar enigste kind, ging studeren. In alle onzekerheid als boerin, als weduwe, als moeder stonden de woorden “wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand” voor haar als leidraad. Die woorden stonden ook boven de kaart. Ze was niet iemand die vaak in de kerk kwam, maar de natuur en de omgeving waren voor haar de stem, die haar leerde om te gaan met onbekende wegen. Op zaterdag 24 februari hebben we een dankdienst voor haar leven gehouden in de kerk van Usselo, waarna haar zoon, diens vrouw en hun dochter haar begeleid hebben naar het crematorium. Moge haar ziel bij God zijn en in vrede rusten. We wensen Jan en Birgit en dochter Isabella sterkte toe met het verlies van hun moeder en oma.

Afgelopen maand heeft onze gemeente ook afscheid moeten nemen van **Jan Nijenhuis**,

Jan woonde heel zijn leven aan de Arendsweg in de Broekheurne, hij mocht 82 jaar worden.

Eveneens is van ons heen gegaan **Henk Abbink**, hij woonde aan de Oude Veenweg in Boekelo en Henk was 68 jaar. Er is gebeden voor beide families en we wensen hen kracht en sterkte om dit verlies te verwerken.

Ds Olaf Haasnoot

Van de Diaconie

Collectanten

Fijn dat Riet Ploeger en Greetje van der Valk zich hebben gemeld als collectant. Hun taak is: mensen verwelkomen voor de aanvang van de dienst, collecteren tijdens de dienst en geld tellen na afloop, samen met de kerkrentmeester.

Ontmoetingsmorgen

We nodigen u graag uit voor de ontmoetingsmorgen op donderdag 14 juni om 10.30.uur bij Annet Grobben, Oude Haaksbergerdijk 2. Elke ontmoetingsmorgen staat op zich. Onder het genot van een kopje koffie wordt gezellig gepraat en persoonlijke zaken gedeeld n.a.v. vragen die op kaartjes staan, zo komt iedereen aan bod, en er wordt echt geluisterd naar elkaar. Natuurlijk is Olaf Haasnoot ook aanwezig. Graag van tevoren een mail sturen naar ervegrobben@outlook.com, of via de telefoon 053-4282193. Geen vervoer? Wij komen u graag halen.

Paasontbijt

Wat is mooier dan om Paasmorgen te beginnen met een Paasontbijt.

Allen hiervoor hartelijk uitgenodigd. We beginnen om 9 uur.

Wilt u zich wel even opgeven bij Mieke Lippinkhof?

mlippinkhof59@gmail.com of telefonisch 053 - 4357195

P.S. We drinken nu geen koffie na afloop van de dienst, omdat we na de dienst gaan opruimen.

Collectebonnen

Als u collectebonnen wilt bestellen maak dan €20,- of een veelvoud daarvan over op IBAN **NL84RABO0316726532** t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.

Vermeldt U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres.

Collectes 10-12-2017 t/m 18-03-2018

10 dec.	Leprafonds	74.75
	Plaatselijke Gem.	68,--
17 dec.	Diaconie	93.52
	Plaatselijke Gem.	114.85
24 dec.	Voedselbank	251.02
	Plaatselijk Gem.	276.99
25 dec.	Kinderen in de knel	246.71
	Plaatselijke Gem.	229.15
31 dec.	Diaconie	77.60
	Plaatselijke Gem.	96.00
7 jan.	Leendert Vriel	122.75
	Plaatselijke Gem.	115.25
14 jan.	Stichting present	114.80
	Plaatselijke Gem.	140.70
21 jan.	Oecumene	153.76
	Plaatselijke Gem.	175.80
28 jan.	Catechese en Educatie	89.45
	Plaatselijke Gem	106.30
4 feb.	Kerk in actie	90.55
	Plaatselijke Gem.	75.00
11 feb.	Missionair werk	67.20
	Plaatselijke Gem.	78.25
18 feb	kerk in actie	115.72
	Plaatselijke Gem.	110.27
25 feb	Kerk in actie	81.82
	Plaatselijke Gem.	100.35
4 mrt	Kerk in actie	114.15
	Plaatselijke Gem.	140.00
11 mrt	kerk in actie	63.09
	Plaatselijke Gem.	66.00

18 mrt Kerk in actie	86.88
Plaatselijke Gem.	117.05

Overige giften

Plaatselijke Gem.

Via Hans Wooldrik € 10 van NN

Via mw. M.J € 50 van mw R.K.

Esther Mol, penningmeester diaconie

Nog meer giften

Fam S. € 100,-

Fam. de R. € 50,-

Coen Nijkamp

Nieuwsbrief van Manyano

Marieke Robers stuurde ons een brief van het Manyano bestuur waarin ze vertellen wat ze met het geld gaan doen. Het is leuk om te weten waar het geld aan besteed wordt en je ziet aan de gezichten hoe blij ze hiermee zijn. Marieke heeft ons toegezegd om regelmatig een brief te sturen, zodat wij op de hoogte blijven wat er allemaal gebeurt.

Betreft: Fondsenwerving December 2017 voor Manyano

Lieve vrienden uit Usselo en omgeving,

Ik hoop dat het goed gaat met u allemaal in Usselo en omgeving. In Zuid Afrika is na de lange zomervakantie het werk weer begonnen. Ook de scholen zijn weer open en iedereen is hard aan het werk.

Tijdens de eerste Executive Vergadering met het Bestuur van Manyano, heb ik de kans gehad om te vertellen over de enorme

opbrengst van uw actie in November en December voor Manyano. Ik heb getracht uit te leggen hoeveel werk het gekost heeft om het bedrag van € 1000,- bij elkaar te brengen door de verkoop van vele kerststukjes, knieperkes, appeltaart en natuurlijk ook het winterhoorn-blazen. Ik heb getracht knieperkes te maken met een 'stroopwafel ijzer' en, zoals u zich misschien kunt voorstellen, is dat niet geheel gelukt. Edoch het feit dat de 3 leden van het bestuur konden zien wat een 'knieperke' had moeten zijn, maakte duidelijk dat het hier ging om een actie met een grote inzet van velen. Overigens, mevrouw Ismail vond het knieperke erg lekker. Het bestuur was erg onder de indruk van de € 1000,- fondsen wervingsactie; zo mogelijk was tijdens de daaropvolgende eerste ledenvergadering de verrassing nog groter. Na de aankondiging van



de € 1000,- volgde een daverend applaus van alle hoofden van scholen. Er werd besloten dat er een foto genomen moest worden zodat de hoofden van scholen op deze manier een gezamenlijk 'dank' konden zeggen aan de leden van uw kerk.

Dus hierbij ook een foto waarbij het bewijs is geleverd dat het geld door mij is ontvangen en dat het overhandigd is aan Manyano bestuur.

De leden vergadering heeft overigens besloten om iedere school R 1000,- te laten besteden aan de Reading club. De Reading club is een alternatief alfabetiseringsprogramma dat plaats vindt buiten de normale schooluren. Omdat het niet verplicht is en de leden die dit organiseren een bijzondere sfeer creëren waardoor kinderen het leuk vinden om er te zijn, is het bijzonder succesvol geweest tot nu toe.

Het is vooral dit enthousiasme van de kinderen wat bewijst dat een atmosfeer gecreëerd kan worden waardoor kinderen er willen zijn en willen leren, hoe speels dit ook plaats vindt

Manyano wil hierbij, via mij in het nederlands, haar enorme dank uitspreken voor de enorme inzet van de leden van de kerk. Ze zijn allen zo blij dat er een uitnodiging gaat komen voor de Algemene Leden Vergadering in september voor de leden van uw kerk. Helaas behoort het betalen van een vliegticket voor deze persoon of personen niet tot de mogelijkheden! Wij weten zeker dat u dit begrijpt.

Ook heeft de ledenvergadering zich uitgesproken voor een skype-meeting van de jeugd hier en de jeugd in nederland. Misschien kan dit ook zelfs in de kerk uitgezonden worden, dat is afhankelijk van technologie en aanwezigheid van apparatuur. Samenvattend kan ik u zeggen dat de scholen buitengewoon dankbaar zijn voor de donatie en heel graag meer contact met de leden van uw kerk op prijs zouden stellen.

Hartelijke groeten uit zomers Zuid-Afrika,
Nelson Mandela Bay, 8 Februari 2018

Namens de leden van Manyano,
Marieke Robers
Manyano Coordinator

Van de kerkrentmeesters

Kerkbalans 2018

Met het uitkomen van dit nummer van Drieklank hebben wij alle toezeggingen van de actie Kerkbalans 2018 verwerkt en kunnen wij u de resultaten daarvan in onderstaand overzicht tonen.

Op de begroting 2018 zijn wij voor Kerkbalans uitgegaan van een bedrag van € 75.000. Van de 424 aangeschreven leden hebben wij 338 toezeggingen terugontvangen. Het totaal bedrag aan toezeggingen is uitgekomen op € 73.890, wat inhoudt dat de gemiddelde toezegging € 219 bedraagt.

Jaar		< € 50	€ 50 – € 100	€ 100 – € 200
2018	Toezeggingen	75	78	75
	Totaal bedrag	€ 3.050	€ 6.510	€ 11.840
	Gemiddeld	€ 41	€ 83	€ 158
2017	Toezeggingen	87	78	84
	Totaal bedrag	€ 3.335	€ 6.551	€ 13.200
	Gemiddeld	€ 38	€ 84	€ 157
2016	Toezeggingen	85	73	80
	Totaal bedrag	€ 3.460	€ 6.511	€ 12.560
	Gemiddeld	€ 41	€ 89	€ 157

De kerkrentmeesters zijn blij dat het begrote bedrag nagenoeg nu al is toegezegd en dat wij de activiteiten in onze gemeente daarmee weer kunnen voortzetten.

Wij danken nogmaals alle gulle gevers, die aan dit mooie resultaat hebben bijgedragen.

Namens de kerkrentmeesters, P. Swank

€ 200 – € 400	€ 400 – € 900	> € 900	Totaal
62	39	9	338
€ 19.336	€ 22.724	€ 10.430	€ 73.890
€ 312	€ 583	€ 1.159	€ 219
61	37	7	354
€ 21.605	€ 20.085	€ 10.330	€ 75.106
€ 354	€ 543	€ 1.476	€ 212
67	40	7	352
€ 19.659	€ 21.642	€ 10.230	€ 74.062
€ 293	€ 541	€ 1.461	€ 210

Gefeliciteerd!

hr. G.J. Wes	Weleweg 563	4 mei 1925
Dhr. J.H. Lansink	Goorsedijk 10	7 mei 1938
Dhr R. van der Valk	Bastinglaan 1	7 mei 1931
Dhr. H.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	9 mei 1938
Mevr S. Doeve-Jonker	Scherpenzeelhoek 26	9 mei 1941
Mevr.J Dams-Buter	Weleweg 559	10 mei 1935
Dhr. J. Baas	Weleweg 28	11 mei 1940
Dhr.J.B. Meijer	Laaressingel 139	12 mei 1934
Mevr. H.H. Reitsma-Lefers	Jan van Elburgstraat 31	13 mei 1930
Dhr H. Lubbers	Vretberg 11	14 mei 1938
Mevr. H.J.Voorn-Schonewille	Buuserstraat 650	24 mei 1925
Mevr M. Prins-Jilleba	Mr. de Wolfstraat 73	24 mei 1941
Mevr. G.J.F Roerink-Immink	Achterhofweg 30	27 mei 1936
Dhr. B. Grotenhuis	Hengelosestraat 448	27 mei 1933
Mevr. J.G. Egberink-Nijenkamp	Oude Veenweg 102	28 mei 1942
Mevr. J.G. Robers-Schouwink	Schaddendijk 75B	28 mei 1941
Mevr. G Bogerd	Boekelose Stoomblekerij 68	28 mei 1937
Mevr. G.J. Weekhout-Wissink	Teesinkweg 34	29 mei 1929
Dhr.G.J. Wevers	Pastoor Schneiderstraat 33	31 mei 1937
Mevr M.E.J.Koek-Keleman	Zonnebeekweg 114A	8 juni 1937
Mevr. H.W. Wonnink-Nijenhuis	Veldgeuverweg 35	9 juni 1936
Dhr. P. Doeve	Scherpenzeelhoek 26	9 juni 1937
Dhr. H. Lippinkhof	Boekelose Stoomblekerij 59	10 juni 1933
Dhr. H. Duinhof	Julie de Gaaglaan 18	11 juni 1937
Mevr. J.E. Oosterveld-Lammertzen	Haaksbergerstraat 581	11 juni 1934
Dhr. H.W. Dekker	Dorststokhoek 2	15 juni 1942
Mevr. G.D. Holtkamp-Hoenink	Usselerhofweg 8	15 juni 1920
Mevr. G.J. Rietman-Sothewes	Dr Koekstraat 4	15 juni 1931
Mevr. J.G. ter Steege-ter Riet	Rechtervekdbrink 419	15 juni 1935
Dhr. L.H. Wesseler	Jan van Elburgstraat 7	16 juni 1939
Dhr. E.F. Lippinkhof	Meestersweg 20	16 juni 1939
Mevr. Z.F. Heutink-Bolk	Badweg 65	18 juni 1920
Mevr. A.J.E. Venema- van Dragt	Ganzebosweg 300	19 juni 1930
Mevr. H.A. Lippinkhof-Tichelaar	De Mans 22	21 juni 1939
Dhr. M Doeven	Boekelose Bleekweg 148	21 juni 1938
Mevr. E. Bosma-De Jong	Windmolenweg 43	26 juni 1932
Dhr. B.J. Klein Wentink	Welenmosweg 43	26 juni 1932
Dhr.J.K.K. Krikke	Oude Deldenerweg 268	28 juni 1940

Opladen

Mijn bezoeker viel met de deur in huis. “Hij is dood, kan het even bij jou?. “Ach... tjee...” reageerde ik. “Wie is dood?”

“Mijn telefoon. Ik ben de hele dag op pad, maar nu heb ik geen verbinding meer. Kan ik hier even opladen?”

We dronken een kop koffie en na een uurtje kwam er weer leven in zijn apparaat. Mijn bezoeker kon verder.

Was het altijd maar zo makkelijk. Soms voel je je leeg, opgebruikt. Soms voel je je alleen staan en mis je de verbinding met de mensen om je heen, met jezelf.

Misschien laad jij je accu op bij een boswandeling. Of bij een goed gesprek waardoor je weer verder kunt. Ik krijg ook energie van de kerkdienst. Daar leef ik weer op na de dood-gewone werkdagen.

In de stilte tijdens de dienst zoek ik de verbinding met mijzelf. Ik word geraakt door het samen zingen of ik word enthousiast over een tekst. Net als mijn mobieltje heb ik die energie nodig. Tijdens dat uurtje op zondagochtend voel ik weer leven en de verbinding. Met mijzelf, met anderen, met God. Daar kan ik mee verder.

RH

Groot Reformatiekoor

Zoals u/jullie weten hebben wij het achterliggende jaar herdacht dat Maarten Luther 500 jaar geleden de stellingen op de deuren van de slotkapel te Wittenberg heeft geslagen. Wij hebben als Groot Reformatiekoor daar de afgelopen twee jaren stil bij gestaan.

Volgend jaar 2018 hopen wij verder te gaan met nog een andere grote ontwikkeling binnen onze kerkgeschiedenis, en wel het ontstaan van de *Dordtse Synode*. Deze zijn opgesteld in de grote kerk van Dordrecht. Daarnaast zullen we aandacht schenken aan het ontstaan van de staat Israël, dat is volgend jaar 70 jaar geleden. In D.V. 2019 hopen wij als reformatiekoor te herdenken de reformatie in Zwitserland o.l.v. Zwingli.

Mocht u na het lezen van dit artikel meer informatie over de onderwerpen willen, of denkt u ik wil ook wel meezingen. meldt u

dan aan voor het Groot Reformatiekoor 2018/2019 op onze website www.reformatiekoor.nl

Vanaf 16 jaar is iedereen van harte welkom op ons alle -leeftijden koor.

Hoe werkt deelnemen aan dit unieke koorproject?

U kunt zich via het aanmeldformulier op de website opgeven voor seizoen 2018. De kosten hiervoor zijn € 75,-. U ontvangt een gedrukte muziek-map van het repertoire van het Groot Reformatiekoor en een oefen-CD met uw zangpartij erop (s/a/t/b). Na de start van de repetities is geen restitutie meer mogelijk.

Het koor staat o.l.v. Martin Zonnenberg met Joost van Belzen (vleugel) en Peter Wildeman (orgel).

Inmiddels is het ook mogelijk u op te geven voor het komende project (2019)!

Voor het 3e jaar Reformatiekoor zijn de kosten €75,- en voor het 4e jaar, samen met het 3e jaar, totaal €140,-

De repetities vinden plaats in Hardenberg.

Cursus Theologische Vorming Twente start met nieuwe groep

Het voorjaar moet nog beginnen, maar nu alvast roepen wij in heel Twente in het rond: met ingang van het nieuwe seizoen is het weer mogelijk om aan de driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden mee te gaan doen. Deze cursus loopt nu al jaren bijzonder succesvol met volle groepen. De evaluaties van afzwaaiende cursisten zijn telkens buitengewoon positief. De groepsgesprekken, het samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Voor wie? Voor iedereen die meer wil weten van geloof, kerk en theologie. Eerlijk is eerlijk, het is een stevige cursus. De cursus TVG is als het ware een soort uittreksel van de studie Theologie met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis,

geloofsleer en ethiek, maar ook praktisch-theologische vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. Daarnaast zullen een aantal andere vakken worden onderwezen zoals spiritualiteit, filosofie, contextuele theologie (bijv. feministische theologie, vrede-theologie) en overige wereldgodsdiensten (Jodendom, Islam).

Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom!

Per seizoen worden er ongeveer 30 avonden les gegeven, per avond 2 lessen van 5 kwartier. De kosten zijn €220,- per seizoen.



De cursus start in september 2018. Over de exacte datum zijn nog geen afspraken gemaakt. Maar de cursus wordt wel altijd op een dinsdagavond gehouden.

Meer weten? Informeer bij:

- mw. Ina ter Kuile, cursuscoördinator; tel. 074-2774288 of email: kuile@hetnet.nl

- ds. Herman Koetsveld, cursusleider; tel. 074-2783203 of email: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl,

of kijk op: <https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/theologische-vorming-gemeenteleden/over-tvg>

Hervormde Vrouwengroep Boekelo

De dames van Hervormde Vrouwengroep Boekelo hadden dinsdag 6 Maart een bijeenkomst in de Berke. De dames hadden een spreekster - de uit Friesland afkomstige Hanneke Woudstra - uitgenodigd die een boeiend verhaal vertelde over *'De Brommer van Woudsend'*. Het leven van een jongen met zijn broers en zussen als schipperskinderen. Dit verhaal heeft Hanneke zelf vertaald in een prachtig boek. Ze begon met: dat sommige zaken in het leven gedaan moeten worden. *'De Brommer van Woudsend'* was een bijnaam voor een jongen die hij te danken had aan: dat hij maar tien weken naar school is geweest, en dat hij absoluut geen zangstem had. En dat bezorgde hem de bijnaam *'de Brommer'*. Zo werd dit schipperskind als tienjarige meegegeven om als dagknecht te werken bij een beurtschipper. Zo begon het echte leven van Johannes. Een leven met een bijzondere levensloop, waarbij liefde, humor en de hoop op betere tijden, de leidraad vormden.

Bij deze lezing hadden de dames van Vrouwengroep Boekelo ook de Dames van v/h Vrouwengroep Tweekelo uitgenodigd. Het was een gezellige middag en er werd druk over en weer gepraat. De spreekster werd bedankt, en er werd gevraagd waarvoor dat lintje was dat ze droeg, een lintje van de Koning(in). Ze vertelde dat ze veel, heel veel deed voor het verenigingsleven, en vrijwilligerswerk, vandaar dat lintje.

En zo kwam er ook aan deze gezellige middag een eind en sloten we af met gebed, en gingen we allen weer tevrée huiswaarts.

Ans Mulder

Een nieuwe penningmeester

Toen ik vernam dat Paul Swank als penningmeester toe zou treden tot het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Usselo kreeg ik daar meteen een goed gevoel bij.

Nu zijn goede gevoelens mooi, maar voor een degelijk artikel in Drieklank over de opvolger van Henny Dekker is dat natuurlijk niet genoeg. Ik ben daarom eerst maar eens op onderzoek uitgegaan. Ik ontdekte al gauw dat de achternaam *Swank* in de financieel-economische wereld zo niet met eerbied en ontzag, dan toch met respect wordt genoemd.

Ik noem in de eerste plaats *Job Swank*, één van de directeurs van De Nederlandsche Bank, steunpilaar van Klaas Knot, president van diezelfde Nederlandsche Bank. Job Swank is een volle neef van Paul.

Maar vlak ook *Otto Swank* niet uit, eveneens een neef van Paul, hoogleraar Micro-economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dat is (tussen haakjes) ook de universiteit waar Paul als bedrijfseconoom is afgestudeerd.

Ik hoefde niet verder te zoeken: de behartiging van de financiële belangen van onze gemeente is bij een *Swank* in goede handen. Maar vakbekwaamheid is niet alles. En om ook de persoon *achter* de functie voor u te onthullen toog ik vrijdag 9 maart 's middags naar de woning van Paul Swank in de Willem Kalfstaat in het Bruggert, waar veel straten de namen van schilders dragen. Daar keuvelden wij 2 uur lang over van alles, in het bijzonder over Pauls persoonlijke geschiedenis. In dit artikeltje vindt u daarvan enkele wetenswaardigheden.

Het begin ligt in het dorpje Zijderveld vlak bij Culemborg. Daar werd in het jaar 1956 Paul geboren. Het gezin verhuisde achtereenvolgens naar Leiderdorp en Leusden. In Leusden groeide Paul op, in een modaal hervormd gezin. Veel familieleden, waaronder ook Pauls vader, werkten in het onderwijs; ook dat bepaalde wel de atmosfeer waarin Paul opgroeide. Hij kon goed leren, en na de lagere school ging hij naar het gymnasium, en vervolgens naar de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij sloot zich

aan bij de christelijke studentenvereniging SSRR, waarvan ik u de betekenis van de afkorting maar zal besparen. Zijn religieuze



bagage werd in deze SSRR en in het Studentenpastoraat flink aangevuld. In deze periode ontmoette Paul Helma, waarmee hij na voltooiing van zijn studie Bedrijfseconomie in 1981 ook trouwde. Helma kon in Hilversum een baan krijgen, en ze gingen toen in het nabijgelegen Bussum wonen. Paul kon

aan het werk bij de Nederlandse Accountants Maatschap (nu Deloitte), waarbij hij *en passant* ook de postdoctorale opleiding Accountancy voltooide.

In 1985 verhuisden ze naar Helmond. Paul ging werken bij Gamma Holding, een houdstermaatschappij van textielbedrijven. Één van die textielbedrijven was Texoprint, en in 1993 werd er bij Paul op aangedrongen bij Texoprint in Boekelo aan de slag te gaan. Hij accepteerde die baan, en in 1994 ging het gezin (inmiddels waren er drie kinderen geboren) ook in Boekelo wonen.

Uiteindelijk liep deze gang van zaken spaak. Het ging niet goed met Texoprint, het bedrijf ging voor de eerste keer in 2001 ter ziele en vooruitlopend hierop kreeg Paul begin 2000 ontslag. Het leidde een moeilijke tijd in, waarin ook een scheiding volgde, maar die hij een aantal jaren later toch weer te boven is gekomen.

In 2004 kon hij bij Kuipers Accountants & Adviseurs BV te Deventer een passende betrekking krijgen, en daar werkt Paul nu nog.

Paul en Helma hebben 3 kinderen: Arjen (*1986), Maaïke (*1987) en Wouter (*1993). Weliswaar zijn Paul en Helma gescheiden, maar de onderlinge verstandhouding is goed.

Paul gaat na zijn werk niet op zijn handen zitten, maar is in zijn vrije tijd behoorlijk actief. Hier noem ik in de eerste plaats natuurlijk zijn functie van penningmeester in de kerkenraad als kerkrentmeester. Maar hij is ook een toegewijd sportbeoefenaar. Hij speelt geregeld een potje volleybal, zowel in de straatcompetitie in Boekelo, als in de NeVoBo-competitie bij de club TVO in Beckum. Om de dan nog

overtollige energie kwijt te raken pakt hij (buiten het winterseizoen) vaak zijn mountainbike voor een trail, waarbij Paul een afstand van zeg 50 km niet schuwt.

Tenslotte mag een bedenkelijke liefhebberij van Paul hier niet ongenoemd blijven.

Op het maisveld vóór ons huis in Boekelo verrijst in de weken vóór Pasen, onder toezien oog van Paul en enkele medewerkers, sinds 2010 een

enorme berg van snoeihout en - dit jaar - stormschadehout. Op 1^e paasdag om 20.30 u. wordt deze berg in de hens gestoken, waarna wij - vanuit ons huis - het uitzicht hebben op een vuurzee van apocalyptische afmetingen: het z.g. *Paasvuur*.

Het is niet aan mij om te beoordelen of meewerken aan zo'n oudheidens gebruik verenigbaar is met het ambt van kerkrentmeester...



Roel Bruinsma



SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

PREDIKANT

Ds O.G. Haasnoot Haaksbergerstraat 819 7548 PB 7851695

tel.

DIAKENEN

A.E. Grobben-Berenbroek Oude Haaksbergerdijk 2 7546 PZ 4282193
M. Lippinkhof-Hubers * Boek. Stoombleekerij 59 7548 EE 4357195
E. Mol Händellaan 16, Enschede 7522 KM 4365955

tel.

OUDERLINGEN

W.A.L. Overbeek Grote Veldweg 21 7547 RP 4280691
B.G.J. Pasman Haaksbergerstraat 1006 7548 PC 4280035
J.W. ter Mors * Willem Rijbertstraat 26 7521 TP 0651066319
preses kerkenraad
R.M. ter Borg * Mastbos 61 7534 GM 0655075120
Scriba kerkenraad
H.J. Teussink - Nijhuis Lammerinkweg 9 7546 RD 4282438

tel.

OUDERLINGEN – KERKRENTMEESTERS

H.G.H. Abbink Nieuwe Kampweg 130 7548 PL 4281708
J.G. Berenbroek Buurserstraat 500 7544 RH 4761892
P.Swank Willem Kalfstraat 62 7545 AN 0610301492
Penningmeester kerkrentmeesters
R.H.A. Wissink-Roossink* Geessinkweg 403 7544 RB 4773098

tel.

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke Bernard Roerinkstraat 71 7548 EL 4775776
A. Taselaar Windmolenweg 18 7548 BM 4281813

tel.

* tevens lid moderamen

CONTACTADRESSEN

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1 tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)

- Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184 tel.4283013

- Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: J.J.Damen, Henry Dunantlaan 10 tel.4282018

- Hervormde vrouwengroep Boekelo

G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39 tel.4282020

- Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39 tel 4282020

- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 4288391

- Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21 tel. 4280691
Marjolein Blomesath Windmolenweg 22 tel. 7850092

- Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100 tel.4281269
Nine van Schuppen Windmolenweg 18 tel.4281813

- Verzorging opname van de kerkdienst

Hans Wooldrik De Mans 16 tel.2300079

-Autodienst- Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof : 0534357195 of 0653928328
Erna Nijhuis: 0534288391 of 0628532959

KERKDIENTEN

In onderstaand preekrooster is de **aanvangstijd** van de dienst **10.00 uur**, tenzij anders vermeld; en de **plaats Usselo**, tenzij anders vermeld.

Paascyclus: alle dagen in Usselo, met ds O.Haasnoot:

29 maart 19.30 uur Witte Donderdag (met H.A.)

30 maart 19.30 uur Goede Vrijdag *m.m.v. Usselo vocaal*

31 maart 22.00 uur Stille Zaterdag *mmv de cantorij*

(18.00 uur Kinderpassion: zie p. in deze Drieklank)

01 april 10.00 uur Paasmorgen *mmv de cantorij*

(09,00 uur Paasontbijt voorafgaand a/d dienst)

ook: Kindernevendienst met oppas

08 april ds. H.Cohen Stuart-Fens (Oosterhesselen)

15 april ds. M. Schepers-vd Poll (Enschede) **Twekkelo**

22 april Oecumische. Dienst ds.O.G.Haasnoot en Rk pastor

29 april ds. W.Jansen (Losser)

06 mei ds. O.G.Haasnoot

13 mei ds. C. G.J..de Jonge (Enschede)

20 mei ds. O.G.Haasnoot

27 mei ds. G.J.Bouwmeester (Haaksbergen)

03 juni ds. O.G.Haasnoot **Twekkelo**

10 juni ds. C.G.J. de Jonge (Enschede)