



Protestantse
Kerk



Drieklank

september 2020

Colofon

Adressen kerkgebouwen:

Haaksbergerstraat 815,
Usselo
Twekkelerweg 110, Twekelo

Redactie Drieklank:

Copij sturen naar:
Roel Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
053 - 4 28 1753
roelbruinsma@home.nl

Predikant:

Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
053 - 7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

Roel ter Borg
Lammerinksweg 1
7546 RD Usselo
p.g.usselo1@gmail.com

diaconie:

Esther Mol
053 - 4365955
Bgg 06 - 19914592
Rek.nr. diaconie:
NL84RABO0316726532

Website:

www.
protestantsegemeente-
usselo.nl

Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541
SKG NL24RABO0373730438

Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinksweg 1
7546 RD Usselo

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem

Foto voorblad: Roelant
Lawerman



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 17,50 per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:
Protestantse Gemeente Enschede
Varviksingel 139
7512 EK Enschede
info@pgenschede.nl
telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

Drieklank 43ste jaargang nummer 6, september 2020

CONTACTADRESSEN

Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
tel. 4283659
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.com)

Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof
tel.06-53928328

Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 06 - 28532959

Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21
tel. 4280691

Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of
06 - 53928328
Erna Nijhuis 06 - 28532959

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo, tel. 428 36 59

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Vanuit de Pastorie



Wat hebben we gedaan met die mooie wereld?

Vaak klinkt dat als een schuldvraag, maar dat vind ik te makkelijk, een zondenbok aanwijzen lukt makkelijk. Maar we zien nu allemaal wel, dat er iets aan het veranderen is. De hogere temperatuur, de derde warme zomer op een rij; ziekte, die om zich heen grijpt en eerst ouderen aanpakt, maar nu ook een gevaar is voor jongeren; en als covid 19 is uitgewerkt en we (hopelijk) volgend jaar een vaccin hebben, staat er waarschijnlijk weer een nieuwe variant voor de deur. Hoe herstellen we van een virus, en hoe gaan we om met plotselinge warmte en het smelten van een gletsjer. Denk nou niet, dat ik jullie allemaal bang zit te maken om vervolgens zelf een antwoord te geven op de opgeroepen angst; nee, ik zie veel alarmerende veranderingen en merk, dat deze nood geen kerken vol doet stromen. Als er eenmaal nood is, zo werd me vaak verteld, dan komen de kerken wel weer vol ... en mijn respons was dan: "Ik heb dan liever lege kerken met een gezonde maatschappij, dan volle kerken uit angst voor wat gaat komen." Voor mij is deze crisis een moment om te kunnen veranderen. Waar gaat het om in de kerkgemeenschap? We zien de gebouwen één voor één verloren gaan voor de erediensten. Het wordt gewoonweg te duur. Ze gaan over naar fondsen, die oude kerken beheren. Of ze worden verkocht en worden woonhuis, B&B, kunstexpositieruimte, hospice, en ga zo maar door.

De kerk is een gebouw, waar we graag samen komen, en waar we bidden voor de wereld, waar we God danken voor wat we gezien hebben, waar we elkaar veilig kunnen ontmoeten, en iets ontdekken van de gemeenschap van mensen, die we zijn. Door de crisis werd dat samen ineens verstoord. Je moest oppassen (riskant) samen te zijn, terwijl de overheid juist opriep om vooral samen het virus te bestrijden. Het samen van de kerkgemeenschap werd onverwacht samen met Haaksbergen beleefd. Nu hebben we elkaar gevonden en wat betekent het nu samen met hen te vieren achter je computer? Wat is samen, als je de ander niet leert kennen dan door een dominee en 2 ouderlingen? Wat is je eigen gemeenschap van mensen als je niet meer een feest kan hebben met je noabers? Als de begrafenis vanuit een auto wordt beleefd, zwaaiend achter een raampje. Ik begrijp nu, dat we 16 augustus de maaltijd van de Heer wilden vieren, het was een feest van samen, hoe verschillend we ook zijn in onze geloofsbeleving. We gaan dat samen verder uitwerken bij de startdienst en we gaan met Haaksbergen ontdekken, wat het is om samen te werken. De ziekte maakt geen onderscheid tussen mensen, die komt zomaar zonder dat je het ziet. Wij moeten leren niet te kijken naar de onderscheidende verschillen, maar juist als tegenweer afstand houden en het nieuwe samen leren ontdekken. Ja, op en in deze wereld ontstaat er een nieuw samen, daar zullen we wel even mee bezig zijn en misschien waait daar ook iets van Gods Geest in mee.

Ds Olaf Haasnoot



Samen

Inspiratie en Drieklank

Samen met de Drieklank krijgt u deze keer het tijdschrift Inspiratie. Inspiratie is het interkerkelijke blad van Rooms-Katholiek Haaksbergen/Buurse en de Protestantse Gemeente Haaksbergen/Buurse. Dat is een stapje in de samenwerking Haaksbergen/Buurse en Usselo, waarbij we voorzichtig proberen te ontdekken, wat we elkaar te bieden hebben. Het is gericht op mensen in Haaksbergen e.o., maar beperkt zich daar niet toe. Zo belde onlangs iemand uit Neede op om zich op te geven voor een gespreksgroep. Volgend jaar nemen we het aanbod van Usselo en wat hier gebeurt ook allemaal mee, en wordt het een mooi blad van de verschillende gemeenten, rooms-katholiek en protestants. Kijk het blad maar eens door en wie weet treft u iets aan waarvan u denkt, dat lijkt me wel wat. Geef u dan gerust op. Natuurlijk zijn grote bijeenkomsten in deze coronatijd onmogelijk. Maar als we ons houden aan de Corona-regels van o.a. de PKN zijn er op kleinere schaal toch nog wel (interkerkelijke) bijeenkomsten mogelijk.

Ds Olaf Haasnoot

Startdienst

Zondag 20 september gaan we weer van start. Maar dit keer zou je het een valse start kunnen noemen, want heel veel werkzaamheden kunnen nog niet starten. Anderzijds: als je geen startpunt hebt, lijkt alles wel tussen de vingers door te glijpen. Het startsein is dus onze start met al de afstand en alle (on)mogelijkheden. Maar de kern is eigenlijk niet dat wij starten voor God, maar dat God start met ons. Dat hebben we minder in de hand. Het is de beleving die het doet. In de mystiek is het woord God niet zomaar in te vullen of te begrijpen. Er zijn twee momenten, waarin dat begrip God, het onzegbare, heel dichtbij kan komen, en dat is in de viering van de maaltijd, en in de ontmoeting met de ander. Dat laatste illustreer ik aan de hand van het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24). Op zondag 20 september komen we eerst in de kerk bij elkaar. Opgeven is wel belangrijk. Dan doen we een korte opening, en daarna gaan we in groepjes van twee al wandelend aan de praat over een tekst. Met bv. een vraag als: Wie is voor jou een voorbeeld als het gaat om geloof, en waarom? We noemen dat een Emmaus-wandeling. We hebben de tekst gehoord

en lopen dan eerst samen in stilte. Wat doet deze tekst met me? (je hoeft niet te gaan lopen, het kan ook door samen op afstand aan een tafel te zitten in de tuin van de kerk). Na een tijdje spreek je af, dat de eerste gaat vertellen wat die tekst met hem of haar deed. De ander luistert en stelt vragen. Die vragen zijn niet bedoeld om te overhoren of die ander het naar jouw idee wel goed begrepen heeft; nee, we vragen luisterend wat die tekst met de ander heeft gedaan en stellen vragen om dat nog meer aan het licht te laten komen. Daarna wisselen we en luistert de ander naar jou. Dan komen we weer terug in de kerk, en luisteren naar de interpretatie van Menno Luiten op de piano, komen samen om te bidden. Tenslotte zingen we onder orgelbegeleiding een slotlied. Dan is er koffie/thee en iets lekkers, en gaan we weer naar huis.

Ds Olaf Haasnoot

Vanuit de kerkenraad

Kerkenraadsvergadering

Zo net na de zomervakantie vond er op donderdag 20 augustus 2020 de kerkenraadsvergadering plaats in het verenigingsgebouw. We zaten in een grote kring in verband met de Corona.

We hoorden dat er goedkeuring was van de CCBB omtrent onze jaarrekening. De opstellers ervan kregen een compliment.

Hierna vervolgden we met de evaluatie van de beide kerkdiensten die gehouden zijn tijdens de huidige coronatijd. De pianist kreeg een compliment. Er waren buiten de aanmeldingen toch nog een aantal extra mensen gekomen. Daar had de organisatie rekening mee gehouden en alles liep zoals afgesproken. We gaan onderzoeken of de cantorij misschien weer ondersteuning kan geven aan de diensten die per 6 september elke week gaan plaatsvinden. Een verslag van de kerkdiensten welke gehouden zijn staat elders in de drieklank weergegeven.

Op zondag 20 september 2020 zal er een startzondag gehouden worden. Het programma is erg leuk en we hopen dat er voldoende belangstelling zal zijn.

Tijdens de kerkdiensten die weer plaats gaan vinden vanaf 6 september 2020 zal er niet gecollecteerd worden zoals we dat gewend zijn. Dit

i.v.m. de coronamaatregelen. Er zal in plaats daarvan een schaal achter in de kerk geplaatst worden waar men het collectegeld in kan doen. Onderzocht gaat worden of we in het verenigingsgebouw een soort van repaircafé kunnen opzetten. Daar kan men dan terecht op bepaalde momenten in de week, wanneer men een probleem heeft met een apparaat of de fiets of andere zaken die niet meer functioneren. We gaan kijken of er mensen zijn die handig zijn om dergelijke problemen te verhelpen. U zult hier nog over geïnformeerd worden.

Zoals ook al eerder gezegd werd zal ds. Olaf Haasnoot de gemeente in Haaksbergen tot aan zijn emeritaat op 24 december 2021, voor 40 % blijven ondersteunen.

De kerkenraad van de PK Usselo wenst u allen gezondheid en God's steun toe gedurende de komende tijd.

Namens de kerkenraad,

Jan W. ter Mors (Voorz.)

Weer elke zondag naar de kerk!

De proefdiensten zijn goed verlopen. Hoewel het misschien niet prettig is om naar je plaats te worden begeleid en niet te mogen zingen; het was wel heel fijn om weer samen te zijn, te genieten van de mooie muziek van Peter en Menno en zelfs weer samen koffie te drinken na de dienst.

We zijn blij dat er vanaf 6 september weer wekelijks een kerkdienst zal zijn om 10 uur in de kerk in Usselo. We zijn helaas nog niet van te beperkingen en regels af. Want zoals Hugo de Jonge al zei: 'Wij kunnen wel klaar zijn met Corona, maar Corona helaas nog niet met ons'.

Daarom vatten de we de afspraken die gelden voor de diensten hieronder nog een keer samen.

Als u klachten (neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts) heeft, kom dan niet naar de dienst. Ook als u een huisgenoot heeft met koorts, of contact heeft gehad met iemand met Corona, blijf dan thuis.

Meld u aan voor de dienst door het sturen van een mail naar pgusselo@gmail.com of bel 06-14361675.

Geef uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal bezoekers door. Omdat we vanwege de maatregelen van het RIVM zijn gebonden aan de 1,5 meter regel, kunnen maximaal 54 plaatsen gereserveerd worden. De volgorde van aanmelding is hierbij leidend.

Neem geen jas mee, of neem uw jas mee naar uw

plek.

We merken dat veel mensen het fijn vinden om op hun eigen vertrouwde plek te zitten. Dit kan helaas niet. Om de afstand te kunnen waarborgen is het belangrijk de rijen op te vullen van voor naar achter, zodat we elkaar niet hoeven te passeren. Neem dus plaats zo ver mogelijk naar voren en sluit steeds aan. Ga bij binnenkomst direct zitten en niet door de kerk lopen.

Volg de instructies van de coördinatoren zo goed mogelijk op.

Voor meer informatie zie het gebruiksplan op onze webpagina: <http://www.protestantsegemeente-usselo.nl/>.

We hopen u weer te zien vanaf 6 september!

Rineke Overbeek

Kerkdiensten in de Coronatijd

Op 1 juli en 16 augustus hebben we voor het eerst in maanden weer 2 maal een kerkdienst gevierd in de kerk te Usselo, zij het onder voorwaarden zoals die gesteld zijn volgens de Corona aanwijzingen. De beide diensten werden voorgegaan door onze eigen ds. Olaf Haasnoot. De reacties op beide diensten zijn over het algemeen goed geweest met hier en daar een kritische noot. De eerste dienst was ook - vooral in verband met de onbekendheid voor wat ons nog te wachten stond in de toekomst - een proefdienst. Een rare naam, dat begrijp ik, maar het is niet anders. We wilden graag weer invulling geven aan een gezamenlijke dienst en deze vierden in de kerk in Usselo. We wilde elkaar daar weer ontmoeten op zondagochtend. We waren daarbij nog wel met handen en voeten gebonden aan voorwaarden zoals die door de landelijke overheid en door de PKN gesteld waren. Rien van de Broek heeft op verzoek van de kerkenraad een plan opgesteld conform de voorwaarden en daar zijn we mee aan de slag gegaan.

We begrepen heel goed dat we niet met een volle kerk zouden worden geconfronteerd. We begrepen dat een aantal gemeenteleden ook de nodige voorzichtigheid zou betrachten en van het bezoeken van de dienst af zou zien. Maar we waren zeer blij met het aantal aangemelde bezoekers in de eerste en een hoger aantal bezoekers voor de tweede dienst. Met de ervaringen van de eerste dienst hebben we bij de tweede dienst ons voordeel gedaan. Na de tweede dienst op 16 augustus zijn we ook een stap verder gegaan en hebben we na afloop van de dienst, in de tuin en op gepaste afstand, weer met elkaar een kopje

koffie en thee gedronken. Het orgel werd zoals gewoon bespeeld door Peter Slotman en Menno Luiten heeft zijn medewerking verleend met mooi pianospel. Van het koffiedrinken na afloop van de tweede dienst zijn hier wat foto's afgebeeld.



Koffie en Thee na de dienst van 23 augustus

We zijn blij dat we voorlopig vanaf zondag 6 september 2020 elke week regulier, maar helaas nog steeds onder voorwaarden zoals die ook in de aan u toegezonden brief zijn genoemd, een kerkdienst kunnen houden in de kerk te Usselo. Dus met de onderlinge afstand van 1,5 meter, na aanmelding en op aangewezen plaatsen in de kerkzaal.

Onze hartelijke dank voor de vrijwilligers die de beide diensten hebben mogelijk gemaakt. We hopen dat we in de komende diensten ook gebruik zullen kunnen maken van uw inzet.

Namens de kerkenraad

Jan W. ter Mors (Voorz.)

Ontwikkelingen binnen de PKN gemeenten van Haaksbergen en Usselo

In januari van dit jaar liet ds. Gonda Elzenga van de PKN Haaksbergen weten op 23 februari afscheid te nemen als predikant van deze gemeente. Daarop is de kerkenraad van Haaksbergen achter de schermen met de eerste voorbereidingen van het beroepingswerk begonnen, zodat ze daar na haar vertrek mee aan de slag kunnen. Toen het beroepingswerk echt van start kon stak Corona een spaak in het wiel. De voorbereidingen zijn op een lager pitje evengoed doorgegaan. Wat bv. meteen geregeld werd, is dat ds. Haasnoot (weer) aan de slag ging met bijstand in het pastoraat.

Onze gemeente heeft half maart snel geschakeld wat betreft de internetdiensten. Vanaf Pasen zijn dat voor de duur van de coronabeperkingen diensten onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide kerkenraden geworden. Zo trekken Usselo en Haaksbergen-Buurse nu in ieder geval tot eind augustus gezamenlijk op wat de zondagsdiensten betreft.

Sinds de kerkordewijzigingen in het kader van 'Kerk 2020-2025' gelden er, vergeleken met de situatie van vóór 2019, een aantal andere regelingen in het beroepingswerk. Zo moet tegenwoordig niet alleen een meerjarenbegroting overhandigd worden bij de classis, maar moet er ook contact gezocht worden met buurgemeenten over mogelijke vormen van samenwerking. Door de spontaan op gang gekomen samenwerking rond de internetdiensten maalde deze kerkelijke molen voor de verandering eens snel. Gezien de leeftijd van ds. Haasnoot doemt in Usselo ook een parttimevacature aan de horizon op wanneer hij in december 2021 met emeritaat gaat. De kerkenraden van beide gemeenten zijn nu met elkaar in gesprek om te bekijken hoe met behoud van zelfstandigheid beide parttimefuncties gecombineerd zouden kunnen worden.

Daarover is natuurlijk eerst informeel contact gezocht met de directbetrokkenen, en vervolgens ook met de classispredikant, ds. Klaas van der Kamp. De kerkenraad van Usselo heeft er eind juni haar licht over laten schijnen en staat er positief in. Als twee zelfstandige Protestantse gemeenten één predikant willen (gaan) delen die beide zelfstandige gemeentes dient, dan moet er een

zogenaamde 'samenwerkingsovereenkomst' gesloten worden. Het aangaan van een dergelijk samenwerkingsverband is een situatie waarin de leden van de gemeente in de gelegenheid gesteld dienen te worden hun mening kenbaar te maken, en vraagt dus om een gemeentebijeenkomst o.i.d. We hopen u op enig moment, als de coronamaatregelen dit toelaten, voor zo'n gemeentebijeenkomst uit te nodigen. Tot die tijd wil de kerkenraad van Haaksbergen het beroepingswerk graag opschorten. De kerkenraad van Usselo e.o. is thans bezig om zich te laten voorlichten omtrent deze materie door de classispredikant Van der Kamp.

Beide kerkenraden zijn van mening, dat deze ontwikkelingen een bijzondere kans bieden voor het kerkelijk leven van de Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse, en ook voor het kerkelijk leven van onze eigen Protestantse Gemeente Usselo-Boekelo e.o. Wij informeren u nu daarom hierover, en we willen u blijven informeren over mogelijke verdere stappen, die we met uw instemming zouden kunnen nemen voor de toekomst. Voor de duidelijkheid, beide kerkgemeenschappen blijven hun eigen identiteit en gemeenschap vormen. We gaan dus zeker niet fuseren. Met deze laatste kerkordewijzigingen gaan we dus proberen om samen een predikant te vinden die in beide gemeenten de betreffende gemeenschap naar de toekomst toe als predikant kan dienen.

U kunt natuurlijk zeggen: is het niet wat vroeg om hier nu al aandacht aan te schenken? Dat begrijpen we. Het grote voordeel is voor ons, dat we qua tijd wat ruim in het jasje komen te zitten en daardoor ook tijd hebben om hier zorgvuldig mee om te gaan. We houden u uiteraard over het verloop op de hoogte.

Namens de kerkenraad,

Jan W. ter Mors (Voorz.)

Vanuit de Diaconie

Collecten: een liturgische ingreep

De afgelopen twee diensten zaten we een beetje omhoog met de collecten. "Doe maar op een rekening"; maar dat zijn we niet gewend en dus bleef het er vaak bij. We hebben nu gedacht de collecten voor de kerk en voor de zorg namens de diaconen samen bij elkaar te doen tot één collecte aan de uitgang. Daar staat dan niet een collectant, maar een schaal, waar u uw collectegelden indooft. Later gaan anderen met handschoenen aan de collecten tellen en verdelen over de diaconie en de kerk. Het is geen liturgische gedachte om alles bij elkaar te doen, maar gewoon praktisch ingegeven door de coronacrisis.

Ds Olaf Haasnoot



Ontvangen giften

Mevr NN	€ 50,-
Mevr.R.	€ 10,-
Fam. W.	€ 20,-
Fam A.	€ 20,-

Verjaardagsgift € 58,- Via Paul Swank

Mieke Lippinkhof



Collectebonnen

Als u collectebonnen wilt bestellen maak dan € 20,- of een veelvoud daarvan over op:
IBAN NL84 RABO 0316 7265 32 t.n.v. Diaconie
Protestantse gemeente te Usselo.
Vermeldt U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres.

Mercy Ships

Vorig jaar is tijdens de startzondag actie gevoerd voor Mercy Ships. Wij wilden een steentje bijdragen voor ons gemeentelid Ineke Silderhuis, die als vrijwilligster is gaan helpen op de operatiekamer van dit schip. Tijdens de gemeenteavond, gepland op 4 juni maar die helaas niet door kon gaan, omdat Corona roet in het eten gooide had ze wat willen vertellen over dit mooie project. Hopelijk krijgt ze een nieuwe kans. Natuurlijk liggen de operaties nu ook stil, en het schip is in Tenerife voor onderhoud. Maar zodra het mogelijk is gaat het schip weer naar de kust van Afrika, en kunnen de levensveranderende operaties voor de allerarmsten weer plaatsvinden.

Ineke gaat zelf niet meer mee, wel collega's van haar van het M.S.T.

De Koetjesreep trok de aandacht van Joke Aalpol (hoe kan het ook anders).

Deze repen uit onze kindertijd bestaan dus nog steeds, en het leuke is dat er cacao uit Afrika voor gebruikt wordt.



Door de aankoop van deze repen steunen we samen mensen in nood. Samen delen om samen te genieten, zoals dit zo mooi op de achterzijde van de verpakking staat.

Mieke Lippinkhof

De ReachAnother Foundation



Corona nu ook in Ethiopië

Helaas kon de reis in april vanwege corona niet doorgaan. De koffers met medische materialen en gebreide of gehaakte knuffels staan klaar en zodra het weer kan zullen ze op de plaats van bestemming komen. Toch heeft de ReachAnother Foundation niet stil gezeten.

Financiële steun voor beschermende middelen. Het aantal patiënten dat besmet is met het Coronavirus stijgt ook in Ethiopië snel. De ziekenhuizen bereiden zich voor op de opvang van grote aantallen patiënten met Covid-19. In de hoofdstad Addis Ababa wordt in de Millennium Congres Hall een ziekenhuis ingericht met 1000 bedden.

De verwachting is dat het virus zich in Ethiopië langzamer zal verspreiden dan in Europa. Dat komt o.a. doordat een groot deel van de bevolking onder de 30 jaar is en de meerderheid is gevaccineerd met BCG, een middel tegen tuberculose. Ook het warme weer heeft waarschijnlijk een gunstige invloed op de verspreiding. Het Zewditu Memorial Hospital, een van de grote ziekenhuizen in Addis Ababa, heeft een vrijstaand gebouw op het ziekenhuisterrein ingericht met 75 bedden. Beschermingsmaterialen zijn ook in Ethiopië schaars.

Dr. Zelalem, de CEO van het Zewditu, heeft een eigen ontwerp gemaakt voor beschermende kleding door gebruik te maken van Hazmat pakken en zelfgemaakte gezichtsbescherming. De middelen zijn getest en kunnen voor langere tijd gebruikt worden met de juiste desinfecterende techniek.

ReachAnother Foundation Nederland heeft samen met de Contribute Foundation besloten om financiële middelen beschikbaar te stellen voor het maken van beschermingskleding voor de medewerkers van het Zewditu Hospital.



Zelf-ontworpen beschermende kleding

Dit ziekenhuis stamt uit 1933 uit de tijd van keizer Haile Selassie, en is vernoemd naar koningin Zewditu. Het is voor Ethiopische begrippen een goed geoutilleerd ziekenhuis dat 800.000 inwoners van de stad bedient. We kennen het Zewditu Hospital goed omdat we samen werken aan de inrichting van een Center of Excellence voor de behandeling van kinderen met een open ruggetje en een waterhoofdje.

Tot een volgend bericht,

Tineke Dikken

En verder ...

Mensen van voorbij

Op 5 juni j.l. is in de leeftijd van 87 jaar overleden **Minie van Ulzen - ter Borg**.

Minie stond bekend als een lieve en hartelijke vrouw, en heeft bijna haar hele leven in Usselo/ Boekelo gewoond.

Na een val in januari was dat niet meer mogelijk, en werd ze opgenomen in de Posten, waar ze vanwege de coronatijd geen bezoek meer mocht ontvangen. En praten en nieuwtjes uitwisselen was nou net iets wat Minie graag deed.

Maar dapper als ze was zeurde ze niet en heeft ze het moedig aanvaard, totdat begin juni het laatste beetje op was.

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen zullen haar missen; een moeder en oma die altijd voor iedereen klaar stond en het werk niet schuwde laat een lege plek achter. Op 12 juni was de afscheidsplichtigheid in het crematorium.

Op 18 juni j.l. is in de leeftijd van 84 jaar overleden **Miny Nijenhuis - Schrikkema**.

Miny was een ietwat stoere maar lieve vrouw, die veel leed heeft ondervonden in haar leven. Na het overlijden van haar eerste man Hendrik Wes is ze hertrouwd met Jan Nijenhuis en kwam ze in de Broekheurne te wonen op de boerderij. Het boerenwerk had ze zich snel eigen gemaakt, en ze hielp en dacht overal in mee. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit, maar ze bleef bij de tijd, las de krant en wist overal van, en had veel afleiding door tv kijken en spelletjes doen met haar kleinkinderen.

In het gezin van Diane en Arjan en de kleinkinderen Femke, Henri, Jordi en Anne-Sofie zal ze gemist worden. Op 23 juni hebben we afscheid van haar genomen in het crematorium.

Liefde en tijd zullen over het verdriet van beide families een zachte sluier leggen en het licht laten schijnen in hun hart, zodat er altijd een verbintenis blijft.

Riëtte Wissink

Op 5 augustus 2020 is **Riek Schukkink - Oldenhof** op 88-jarige leeftijd overleden in het hospice te Haaksbergen. De laatste jaren ging het steeds moeilijker om zelfstandig te blijven wonen. Er kwam steeds meer zorg te liggen op de schouders van dochter Hanny, die dag in dag uit naar de boerderij van moeder fietste. Riek was een sterke vrouw, die heel wat werk heeft verzet samen met haar man Johan om jonge plantjes te verkopen. Toen ik haar een paar jaar geleden voor het eerst bezocht, vertelde ze hoe druk ze altijd was geweest. Met een grote inzet had ze veel bereikt. Die kracht gebruikte ze ook om weer uit De Cromhoff te komen, toen ze moest herstellen. Ze moest en zou naar huis gaan en Hanny, haar dochter zou haar wel bijstaan. Uiteindelijk ging het niet meer en moest ze naar het hospice. Daar is ze met uitzicht op de tuin en de groene weiden gestorven. Ze vertrouwdde erop dat Johan, haar overleden man, nu haar stond op te wachten, zoals zij ook altijd hem had opgewacht als hij de auto aan de straat had gezet en het laatste stuk naar huis kwam lopen. We lazen in het crematorium uit 2 Korinthiers 6, over dienstbaar zijn als het erop aan komt. Naar de kerk ging ze niet vaak, want Johan deed dat ook niet, maar ze liet aan ons allen achter hoe belangrijk het is de liefde hoog te houden, ook als je veel te doen hebt. Moge ze nu in vrede rusten bij de bron van liefde, God zelf.

Ds Olaf Haasnoot

In Memoriam Berend Jan Klein Wentink

26 juni 1932 - 30 mei 2020



Bennie

Als timmerman wist Berend dat je inzicht moest hebben in de werking van het hout, en aandacht voor hoe je van een stuk hout een prachtige bank kan maken. Herscheppen. Dat is een thema in zijn leven geweest. Van iets ouds iets nieuws maken, en aandacht hebben voor het materiaal. Zo is hij geboren in het huis aan de Welenmosstraat en heeft hij na vele omzwervingen opnieuw zijn ouderlijk huis gekocht. Dat heeft hij helemaal verbouwd, trots was hij op de serre en de overkapping achter het huis. Herscheppen, daar geloofde hij in. Zou God dan ook niet telkens iets nieuws kunnen maken uit iets wat voor ons vergaan leek te zijn?

We lazen Matteus 11:28-30 en brachten Bennie vanuit de kerk weg naar zijn laatste bestemming, en dronken nog een glas op zijn afscheid in de Hanninkshof. We wensen zijn familie veel sterkte toe en zo is het goed, want hij is nu bij God, zeiden we tegen elkaar.

Ds Olaf Haasnoot

In Memoriam Johanna Hendrika Wagelaar - ter Heegde

Op 18 juli 2020 is Johanna Hendrika Wagelaar - ter Heegde in haar slaap overleden. Ze was 82 jaar. Ze was opgegroeid op de 'Loeks-boerderij', en wilde daar ook sterven. Van een kleine boerderij werd het een hele grote boerderij, en dat had ze te danken aan haar man Herman, die investeerde in vernieuwingen. Maar met dat de boerderij groter werd, kwamen ook de strijd en de zorgen. Daar kon Jo maar moeilijk mee omgaan. Ze verlangde naar mensen rondom zich en vriendinnen voor het leven. Dat mislukte nog wel eens, en ze kwam steeds meer alleen te staan. Gelukkig had ze haar man en daarom was er een foto van Jo en Herman bij haar



afsheidsdienst.

Ze had vroeger de kalfjes melk gegeven, en dat was een beeld, dat haar voor ogen stond. De beesten vrolijk achter haar aan, zoals de kat en de hond en de kalfjes, blij met de melk. Zo was ze het liefst boerin geworden met mensen rondom zich die vrolijk waren bij haar komst. Wat kon ze genieten van aandacht bij de vieringen van het open vensterwerk in het verenigingsgebouw. Soms zat ze buiten en zag ze de fietsers over de Kwekkeboomweg fietsen, en dan dacht ze weer aan haar jeugd met vriendinnen op de fiets naar school. Ze had haar ouders aan het eind geholpen, en hoopte dat ook zij zo door haar dochter geholpen zou worden. Uiteindelijk is ze in alle rust gestorven op haar eigen boerderij. Moge God haar nu als het ware de melk geven zoals zij de kalfjes de melk gaf; en dat ze samen met Herman kind aan huis bij God mag zijn. We hebben afscheid van haar genomen na een dienst in het crematorium met Henk en Ine en haar familie en haar nichtje, man en kinderen en vele genodigden. We wensen de kinderen Henk en Gera sterkte toe na het verlies van hun moeder. Dat zij rusten mag in vrede.

Ds Olaf Haasnoot

Vanuit de Bleekerij

Genesis 4

De verbanning uit de hof van Eden heeft de harmonie in het gebeuren verstoord. Dat zien we in dit hoofdstuk. In de Statenvertaling (SV) staat het woord 'bekende'. Dat is nu verouderde taal. Het betekent niet alleen 'geslachtsgemeenschap hebben', maar ook 'ten volle kennen'. 'Vertrouwd zijn met...' zou je ook nog kunnen zeggen, of 'intiem zijn'. De gemeenschap wordt in liefde en vertrouwelijkheid voltrokken. Kaïn wordt geboren en in vs. 2 Abel zonder verdere toelichting. De 'H' in de SV correspondeert met de Hebreeuwse naam: Havel of Hevel.

Uit de vss 3 en 4 blijkt dat Kaïn landbouwer wordt en Abel schaapherder. Kaïn is dus de meest moderne van de broers. Men heeft wel geprobeerd hier de overgang van een nomadische samenleving in terug te zoeken, maar daar blijf ik verder af.

De broers gaan offeren, maar God accepteert het offer van Abel, en dat van Kaïn niet. Waarom niet? JHWH handelt toch niet naar willekeur? Kaïn neemt van de vrucht des lands, maar Abel neemt van de eerstgeborenen van zijn schapen. Kaïn plukt zonder meer wat bij elkaar, maar Abel kiest met zorg. Hij handelt volgens de Tora. Dit wordt ook uitgedrukt door het tegenstellende voegwoord 'Maar'. Ik vond dit in een talmoedische verklaring. Maar bestond de Tora toen al? Woord, Tora en wijsheid kun je als identiek beschouwen. De Wijsheid was van voor de schepping bij God en speelde voor Zijn aangezicht (Spr. 8).

Nu is de disharmonie in een twist ontaard. Kaïn wrokt zo dat zijn aangezicht vervalft. Wij zeggen dit zo niet meer, maar je begrijpt het onmiddellijk. God grijpt in en spreekt Kaïn hierop aan. Dan komt vs. 7 met een beroemde uitspraak. "De zonde ligt als een belager aan de deur, zijn begeerte is tot u en gij zult over hem heersen".

John Steinbeck heeft het Kaïn- en Abelmotief in zijn roman *East of Eden* prachtig uitgewerkt. De titel is ontleend aan vs. 16. In dit verhaal leest Adam, de vader, Gen. 4,1-16 voor aan zijn huisvriend Lee, een Chinees. Zij vragen zich af wat het werkwoord 'timsheh', dat in de SV met 'zult' wordt vertaald, betekent: zult, kunt of mag. Zij komen er niet uit en gaan ermee naar Lee's clanhoofd. Die haalt er twee clanhoofden bij en ze gaan aan de slag. Eerst leren zij Hebreeuws en dan bestuderen zij Tora. Na twee jaar zijn zij er uit. Zij kiezen uit *Thou shalt rule, thou do rule* en *thou mayest rule* het laatste: *Je mag...!* De zin bevat geen opdracht, geen gebod, maar een mogelijkheid als beroep op de eigen

verantwoordelijkheid. Ik houd het op die keuze. Kaïn kiest verkeerd, gaat met Abel het veld in en doodt hem daar. God roept Kaïn ter verantwoording. Hij vraagt hem waar Abel is. Die zegt dat hij het niet weet met de bekende uitspraak: "Ben ik mijns broeders hoeder?" Dit had hij nu juist wel moeten zijn. God spreekt een vervloeking uit: de aarde, met Abels bloed doordrenkt, zal Kaïn geen opbrengst meer geven. Hij zal over de aarde moeten zwerven, terugvallen in het nomadenbestaan. Dan erkent Kaïn zijn naar zijn inzicht onvergefelijke misdaad. Kaïn beseft dat hij nu vogelvrij is en dat mensen die hem vinden, hem zullen doodslaan. Vraag niet waar al die mensen ineens vandaan komen, dat is de vrijheid van de verteller. Maar God toont zich net als bij Adam en Eva de Barmhartige. Hij 'stelt' Kaïn een teken dat hem tegen zijn eventuele belagers zal beschermen. Vs. 16 vertelt dat Kaïn uitgaat van voor het aangezicht Gods. Hij wil met Hem dus niets meer te maken hebben. Hij vertrekt naar het land Nod, ten Oosten van Eden. Buber en Rosenzweig vertalen Nod met 'Schweife', wat met zweven of iets onbestemds te maken heeft.

Dan komt er een stukje stamboom. Kaïn verwekt Henoch, niet te verwarren met die uit Gen. 5,24. Het rijtje wordt vervolgd: Hirad, Mechujaël, Methusaël, Lamech. De laatste krijgt drie zoons, Jabal, Jubal en Tubal-Kaïn. De mens gaat zijn omgeving cultiveren: Henoch bouwt de eerste stad, Lamechs vrouw verwekt Jabal, die in tenten ging wonen en veehouder werd, en Jubal, die als eerste muziek beoefent en instrumenten bouwt. De tweede vrouw baart Tubal-Kaïn en zijn zuster Naëma. Tubal-Kaïn wordt de eerste smid. Lamech beroemt zich om al zijn moorden. Het gaat met de mensheid van kwaad tot erger.

Wim Kleisen

Hoe genoeglijk rolt het leven

Hoe genoeglijk rolt het leven
des gerusten landmans heen,
die zijn zalig lot, hoe klein,
om geen koningskroon zou geven!

Hubert Korneliszoon Poot

Het boerenleven wordt nogal eens geromantiseerd. Het romantische gedicht, waarvan hier de eerste 4 regels zijn weergegeven, dekte ook in de 18e eeuw ongetwijfeld al niet de weerbarstige werkelijkheid. Lees hier het verhaal van Joke Pasma over het boerenleven anno 2020.

Bijgaand de tekst die ik, Joke Pasma, met Hemelvaart heb uitgesproken op verzoek van Olaf, tijdens een internet-kerkdienst in de kerk van Haaksbergen. De openluchtdienst bij de familie Te Riet in Buurse kon niet doorgaan. In samenspraak met Jo te Riet heb ik toen deze tekst geschreven. Van een aantal gemeenteleden kreeg ik positieve reacties. Veel mensen hebben dit waarschijnlijk niet meegekregen. Niet iedereen volgt de kerkdiensten via internet.

Wat houdt ons, als boeren, nu allemaal bezig. Waar maken we ons druk om, waar hebben we zorgen over. Wat houdt ons op de been? Waar worden we blij van?



Net als iedereen hebben ook wij te maken met het coronavirus. We lijken het ergste gehad te hebben. Al zijn we nog steeds voorzichtig met het onderhouden van contacten, alleen naaste familie, beperkt boodschappen doen. De invloed op de economie betekent voor ons lage prijzen voor de kalfjes die je niet wilt houden op je bedrijf en een lagere melkprijs. Die prijzen zullen mogelijk nog verder zakken. Hoe lang dat aanhoudt is de grote vraag. En wat de impact is op lange termijn is moeilijk te zeggen. Mogelijk zijn er bedrijven die het niet zullen redden.

Op ons bedrijf gaan de werkzaamheden gewoon door, we melken en voeren de koeien. De melk

wordt opgehaald, het krachtvoer bezorgd. De inseminator, dierenarts, loonwerker, bezorgdiensten, ze blijven allemaal komen, zij het op veilige afstand. En voor de rest is het stil. Geen vergadering van de melkfabriek, geen bijeenkomst van de studieclub of boerinnengroep, info-avond van de dierenartsen, of de open boerderijdag van Campina. Kinderen, die niet naar school mochten, vermaken zich goed. Er is ruimte genoeg, om te spelen of om mee te helpen. Dat is wel een voordeel als je op een boerderij woont.

Verder hebben we nu te maken met het derde droge voorjaar op rij. Na een lange periode van regen, is het nu kurkdroog. Het 1e gras is ingekuuld, de opbrengst viel tegen. En ook de 2e snede wordt waarschijnlijk minder. We wachten met smart op regen. De maïs staat er, maar groeit niet genoeg. Boeren denken na over hoe hierop in te spelen. Er zal extra voer aangekocht moeten worden. Fritesaardappelen bijvoorbeeld, om bij te voeren of aan de kuil toe te voegen. Die zijn goedkoop. De aardappelboeren kunnen hun producten ook niet kwijt. Omdat er geen evenementen zijn en de horeca gesloten is, wordt er aanzienlijk minder friet gegeten. Boeren kopen nu voer bij. Bij Jo te Riet hebben ze een complete graskuil uit het westen aangekocht. Dat overwegen wij ook. Boeren in het oosten hebben geen voorraden meer, want we hebben al 2 droge seizoenen achter de rug. Dat hoort bij ons vak, ondernemersrisico noemen ze dat, alles staat of valt met het weer, maar het lijkt extremer te worden.

Ihkv energiebesparing (klimaatakkoord) moet er meer energie opgewekt worden uit windmolens, zonnepanelen of andere alternatieven. De angst die leeft bij de boeren die hun bedrijf nog voortzetten is, dat er goede landbouwgrond wordt gebruikt voor het vol leggen met zonnepanelen (zonne-akkers). Dat stuit ons tegen de borst. Wat als een boer in de buurt besluit zijn grond vol te leggen met zonnepanelen. Dat speelt bij een buurman van Jo, liefst 16 hectare zal daar gebruikt worden. Voor boeren die willen stoppen, is het een mooie inkomstenbron. Dat levert veel meer op dan het land verhuren aan je buurman, als je er wilt blijven wonen. In Enschede speelt dit in de Zuid-Esmarke en in het Usselerveen. En dan ligt het er nog aan in welke vorm, doe je dat via een energiecoöperatie (dan betrek je anderen erbij, die ook in de winst kunnen delen) of ga je in zee met een projectontwikkelaar, die geen boodschap heeft aan de omgeving. Elke boer is natuurlijk vrij om te doen met zijn grond wat hij wil, maar er ontstaan zo wel tegengestelde belangen.

Andere ontwikkeling is dat er meer grond nodig is voor natuur, landelijk beleid. Boeren die met hun grond grenzen aan bestaand natuurgebied, wordt steeds meer beperkingen opgelegd, Natura 2000. Dit is in Buurse een groot probleem. Ongeveer 40 grondeigenaren, groot en klein, waarvan 15 die behoorlijk getroffen worden in hun bedrijfsvoering. Bedrijven verkeren in grote onzekerheid. Dit duurt al jaren, en het schiet maar niet op. LTO probeert hierin te bemiddelen, maar het is een zeer stroperig proces. Soms lijkt er schot in de zaak te zitten, en dan komt er weer een wijziging, boeren voelen zich steeds minder serieus genomen. De leefbaarheid en sociaaleconomische gevolgen zijn vooral in Buurse groot, omdat die gemeenschap drijft op landbouw en (deels) toerisme. Buurse heeft geen industrie. Er moet 250 hectare natuur gerealiseerd worden, en zoveel compensatiegrond is er niet! Een gemiddeld melkveebedrijf heeft zo'n 50 hectare nodig (eigendom en/of pacht). In Buurse zitten relatief veel bedrijven met opvolgers, jonge boeren die in de startblokken staan, en graag het bedrijf van hun (voor)ouders willen voortzetten.



Boerderij Pasman Aalpol

Zo'n 20 jaar geleden is er een grote ruilverkaveling geweest in Haaksbergen/Buurse. Dat heeft voor velen voordeel gebracht, grotere percelen, grotere huiskavels, betere bereikbaarheid, betere ontwatering. Een aantal boeren zijn verplaatst, niet alleen voor zichzelf, ook voor het algemeen belang, richting natuur. Hen is toen verzekerd dat ze daar geen hinder van zouden ondervinden. En wat blijkt nu? Dan voel je je toch belazerd?

Boeren zijn over het algemeen hardwerkende mensen, met een bescheiden leefstijl, en optimistisch en nuchter van aard, maar soms zou de moed je in de schoenen zakken. Er is de laatste jaren veel nieuw beleid ontwikkeld, de verschillende wetten en regels spreken elkaar tegen. Het beleid is versnipperd. We hebben nu wel weer een minister van Landbouw, maar zij kan, wat de afgelopen jaren is ontstaan, niet 1-2-3 rechtbreien. Waren we in het begin hoopvol, zijn we nu wat minder optimistisch.

Boeren zijn ook gastvrij. Zijn trots op hun werk en bedrijf, en willen daar graag over vertellen, al zijn/lijken ze nature niet zulke pratens, ze ontvangen graag mensen op hun bedrijf om dat met hen te delen. Dat wordt steeds belangrijker. Er zijn steeds minder boeren, steeds meer mensen weten niet waar hun voedsel vandaan komt. Wat gebeurt er op dat erf, wat komt er allemaal bij kijken voor 'het gras in het glas' zit, of 'het zaadje een karbonaadje' is geworden.



Die trots heeft er ook voor gezorgd dat er vorig jaar oktober duizenden boeren op de trekker zijn gestapt en massaal richting Den Haag zijn gereden, om hun onvrede te uiten. De zoveelste regel werd afgekondigd. Boeren hebben het gevoel, wat er ook speelt, fosfaat, stikstof, methaan, CO2, dat zij steeds het haasje zijn. Even stonden alle neuzen dezelfde kant op, en sprak heel Nederland haar waardering uit voor ons.

Boeren zijn ook eenlingen, ieder runt zijn bedrijf op zijn/haar manier. Dat komt door allerlei factoren (historie van het bedrijf, vakmanschap, persoonlijkheid, ontwikkelingen in de omgeving, financiële positie). Dat maakt het lastig om aan goede belangenbehartiging te werken. Eensgezindheid brokkelt af. En politiek gezien vormen we geen grote groep. Je ziet, nu de onderhandelingen langer duren, dat het Landbouwcollectief weer uit elkaar gaat vallen. Welke invloed hebben we nog?

We hebben respect voor onze kinderen, dat ze het bedrijf over willen nemen. Beiden zijn we gezegend met een opvolger. Hoe mooi is het dat je je kinderen kunt blijven steunen, helpen met raad en daad, ook al maken ze andere keuzes dan wij.

Wat betekent Hemelvaart voor ons?

Een christelijke dag feestdag, waarvan niet iedereen de betekenis kent.

In Twente (elders ook?) traditioneel een gezellig dagje uit met de fiets, dauwtrappen, met familie of vrienden, dit jaar even (nog) niet.

Ik herinner me bijna zomers dagen, maar ook hele kille en natte, grillig.

Voor de jeugd de start van het seizoen van de zomerfeesten, met Hemelvaart trekken ze massaal naar 'de Hoeve' (St. Isidorushoeve).

De natuur ontluikt in al zijn facetten, het wordt langzaam warmer en het is langer licht, dat geeft hoop.

Naschrift

Inmiddels is de zomer zo goed als voorbij. Na een periode van droogte kwam er toch nog regen, daarna opnieuw droogte en extreme hitte die lang aanhield. Zo hebben boeren altijd hun zorgen. Met die hitte het vee in goede conditie houden was een hele toer. In plaats van overdag werd er 's nachts geweid. Sommigen plaatsten extra sproeiers en ventilatoren in hun stal. Binnenkort gaat de maïs eraf. Het gewas heeft zich nog redelijk hersteld, maar de opbrengst zal tegenvallen. Minister Schouten kwam nog met een maatregel om koeien minder eiwit te gaan voeren. Zo zou er meer stikstofruimte beschikbaar komen voor woningbouw. Gelukkig is dit niet doorgegaan. Een maatregel waar de boeren in de praktijk niet mee uit de voeten konden. Wat hangt ons nog meer boven het hoofd? Met het coronavirus zijn we er nog niet. Leek het beter te gaan, met het geven van meer vrijheden namen de besmettingen opnieuw toe. We beginnen zowel in Haaksbergen als in Usselo weer met kerkdiensten in de kerk, maar wel met de nodige aanpassingen. Niet zingen, geen koffie na afloop en anderhalve meter afstand houden. Leuk is het niet, maar het is een begin. We blijven hoopvol.

Joke Pasma

Repaircafé

Zou u het leuk vinden om mee te doen met (het starten van) een repaircafé?

Dit houdt in dat we een middag per maand in het verenigingsgebouw in Usselo zitting gaan houden. Bij een repaircafé kan men gratis terecht voor kleine reparaties van maximaal een half uur.

Als er onderdelen nodig zijn moeten die wel betaald worden.

Het gaat om huishoudelijke en kleine apparatuur. Ook is het mogelijk om ondersteuning en uitleg te geven rond het gebruik van smartphone of iPad.

Daarnaast ben ik benieuwd of er van de kant van eventuele gebruikers belangstelling voor zo'n repaircafé is.

Als u belangstelling heeft - hetzij als medewerker, hetzij als eventuele gebruiker - kunt u via mijn mailadres of mijn telefoon contact met mij opnemen:

e-mail: joopharms52@hotmail.com

Telefoon: 0610973997

Bij voldoende belangstelling gaan we van start.

Joop Harms

Bedankt

Geweldig bedankt voor de bloemen en alle reacties die we kregen vanwege ons 50-jarig huwelijk.

Ondanks beperkingen door het Coronavirus is het toch een onvergetelijke dag geworden.

Margje & René Jongejeugd



Pril geluk anno 1970



5-09-44 Mevr. G.J.H. Nagenborg - Geerdink Lammerinkweg 102
8-09-36 Mevr. A.W. Hoogvliet - Haverkate Jan van Elburgstraat 95
9-09-35 Mevr. A.J. Holtkamp Gronausestraat 752
9-09-40 Mevr. B.G.E. Lutke Holzik - Dubbelink Burg Stroinkstraat 367
10-09-34 Dhr. H.J. Wonnink Veldgeuverweg 35
12-09-44 Mevr. J. Voogsgeerd - Tent Boekelose Stoomblekerij 30
15-09-44 Mevr. E.J.B. Roerink Kwekkeboomweg 24
18-09-45 Mevr. A. Dekker - Hulscher Dorsstokhoek 2
18-09-33 Mevr. J.G. Radstaake - Lammers Dirk Papestraat 52
18-09-41 Mevr. M.W.M. Burgersdijk - van der Ende Spartastraat 71
20-09-45 Dhr. G.W. Bruggert Bruninkslaan 24
21-09-40 Mevr. J. Meijer - Poorter Laaressingel 139
26-09-45 Mevr. J.M. Bos - Vonk Herikebrink 87
26-09-38 Mevr. J.J. Wevers - Redder Pastoor Schneiderstraat 33
26-09-44 Mevr. W.C.A. van den Eijkel - Vooijs Suze Robertsonlaan 11
27-09-31 Mevr. G.G.J. Burggraaf - Visser Bastinglaan 15
27-09-38 Mevr. G.H. Leefers - Jansen Haaksbergerstraat 962
30-09-39 Dhr. A. Tonnema Beukstraat 26

2-10-41 Mevr. G. Cretier - Schempff Dirk Papestraat 66
5-10-36 Dhr. B.H. Bel Jan van Elburgstraat 28
8-10-34 Mevr. W.J. van Hummel - Snippe Wissinksdijk 90
8-10-44 Mevr. J.J. Sleurink - Nijhuis Baltinkweg 60
15-10-36 Mevr. J.G. Smelt Landsteinerlaan 35
17-10-39 Mevr. H.J. Veenbaas - Hageman Schiestraat 57
18-10-37 Mevr. T. Migchelbrink - Kloos Suze Robertsonlaan 27
19-10-37 Mevr. M.G. Timan Gerard Terborghplein 19
19-10-42 Dhr. A. Dijks Henry Dunantlaan 50
23-10-41 Dhr. H. Timan Jan van Elburgstraat 43
24-10-44 Mevr. M.G. Elzink Schaddendijk 73
27-10-36 Dhr. H.G. Lefers Bruggertstraat 453

Drie zeven

Een legende

Socrates, de Griekse wijsgeer, liep eens door de straten van Athene.

Plotseling kwam een man opgewonden naar hem toe en zei: "Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend, die..."

"Ho eens even", onderbrak Socrates hem, "heb je datgene wat je me wilt zeggen gezeefd door drie zeven?"

"Wat drie zeven?" vroeg de man verbaasd.

"Laten we het proberen", stelde Socrates voor.

"De eerste zeef is de waarheid. Heb je onderzocht of alles wat je zeggen wilt waar is?"

"Nee, ik hoorde het vertellen en dacht..."

"Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de tweede zeef gegaan. De zeef van het goede? Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?"

Aarzelend antwoordde de man: "Nee, dat niet, integendeel..."

"Hm, hm", zei de wijsgeer, "laat ons dan de derde zeef gebruiken. Is het noodzakelijk om mij te vertellen wat je zo opwindt?"

"Nee, niet direct noodzakelijk."

"Welnu, zei Socrates glimlachend, "als dat wat je vertellen wilt niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan, en belast mij er niet mee".

Tweemaal Dietrich Bonhoeffer

"Op de weg van de zekerheid is geen weg naar de vrede,
Want vrede moet geriskeerd worden, het is een groot
waagstuk, en laat zich nooit ofte nimmer veiligstellen.
Zekerheden eisen betekent: wantrouwen koesteren,
en
dit wantrouwen veroorzaakt weer oorlog.
Zekerheden zoeken betekent zichzelf willen beschermen.

Vrede betekent zich totaal overleveren aan het gebod
van God, geen zekerheid willen, maar in geloof en gehoorzaamheid de geschiedenis van de volkeren in de
hand van de almachtige God leggen in plaats van egoïstisch over haar te willen beschikken.
Gevechten
worden niet met wapens gewonnen, maar met God.
Ze worden zelfs daar nog gewonnen, waar de weg naar het kruis voert. "

(Vredesreferaat van Dietrich Bonhoeffer in 1934)

"Als Gods Woord bij mij is,
vind ik in den vreemde mijn weg,
in onrecht mijn recht,
in de onzekerheid mijn zekerheid,
in de arbeid mijn kracht,
in het lijden geduld."

Bonhoeffer (uit één van zijn brieven uit de gevangenis)

8 september

Tussen Pinksteren en Kerst kennen protestanten geen 'officieel' christelijke feestdagen. Hoe anders is dit bij de Rooms-katholieke en de Orthodoxe kerk. Nu pleit de redactie van Drieklank er weliswaar niet voor om ook in Usselo allerlei feesten uit deze kerken te gaan vieren, maar het kan dachten wij geen kwaad om eens over de schutting van onze eigen PKN-kerk te kijken. En dan zien we dat in de net genoemde kerken de 'Maria-Geboorte' of 'Geboorte van de Moeder Gods' een Mariafeest is, dat jaarlijks wordt gevierd op 8 september. Het Mariafeest vormde voor talloze kunstenaars een inspiratiebron voor beeldende kunst, waarvan we hier een mooi voorbeeld laten zien.



geboorte van de moeder Gods

Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim. De ontvangenis van Maria en haar geboorte worden het eerst beschreven in de tweede eeuw, namelijk in het apocriefe 'Evangelie over de geboorte van Maria', ook wel 'Proto-evangelie van Jacobus' genoemd. De datering op 8 september is ontleend aan de traditie. Op basis van deze datum werd later de viering van Maria-Onbevleete-Ontvangenis bepaald (nl. 8 december, 9 maanden voor 8 september).

Redactie Drieklank

Leiderschapslessen uit het jaar nul

Wat is de overeenkomst tussen Richard Dawkins, Paus Franciscus en Lenny Kravitz? Ze zijn alle drie fan van de naamgever van Kerst, Jezus Christus. Ieder op zijn eigen manier, maar toch. Zij geloven alle drie dat je iets kunt leren van het 2000 jaar oude onderwijs van Jezus. Daar sluit ik me graag bij aan. Op het gebied van leiderschap is dat goed bruikbaar. Zeker nu begrippen als leiderschap en management bij veel mensen negatieve associaties oproepen. Zoals regelzucht, eigenbelang en zelfverrijking. Drie leiderschapslessen, die we van Jezus kunnen leren:

1. Het gaat om je karakter

Jezus stroomde niet met praktische adviezen om de werkdag door te komen, maar riep op tot een nieuw bestaan. Dat gaat heel wat verder. Geen tips voor een snel resultaat. Geen regels voor aardse succes. Maar de oproep om te streven naar een nieuwe kijk op alle facetten van je leven. Een nieuwe gezindheid, waarin begrippen als compassie en vergeving centraal staan. Volgens atheïst Dawkins was Jezus een van de eersten die onomwonden vriendelijkheid en goedheid preekte. Het gaat om het vermogen om vrijwillig afstand te doen van je rechten, als dat voor de gemeenschap beter is. Het geven dat Jezus als koningskind geboren werd in een stal past daar wel een beetje bij.

2. Eerst dienen, dan leiden.

Regelmatig komt paus Franciscus in het nieuws, omdat hij de voeten wast van anderen.. van jeugdige gedetineerden bijvoorbeeld. Deze symbolische actie komt van Jezus zelf. Hij waste de voeten van zijn discipelen en riep hen op om elkaar op dezelfde wijze te dienen. "Jullie weten dat heersers hun volk onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen" Leiders zijn in de 1e plaats dienaars, volgens Jezus. Of beter nog: we zijn allemaal in de 1e plaats elkaars dienaars. En sommigen van die dienaars hebben het talent om werk te coördineren en mensen te stimuleren. Dat worden dan de leiders van onze maatschappij. Maar hiërarchisch staan

die leiders niet boven anderen. Leiderschap is allereerst een manier om anderen te helpen.

3. De wereld tot bloei brengen.

Karakterontwikkeling. Dienend leiden. Heel mooi, maar waarom eigenlijk? Omdat de wereld er volgens Jezus niet zo uitziet, als hij bedoeld is. Het moet radicaal anders. Liefde, vrede en gerechtigheid zouden centraal moeten staan. Liefde draait in de bijbel om altruïsme, gulheid en goede wil. Vrede staat voor gaafheid, harmonie en welzijn. Gerechtigheid betekent dat alles en iedereen tot bloei kan komen. Dat klinkt niet alleen idealistisch. Dat is het ook. Jezus liet bovendien zien, dat idealen maar al te vaak grote offers vragen. Ieder mens mag meewerken aan deze idealen. En wie leiding geeft mag extra meewerken, omdat hij of zij ook extra mogelijkheden heeft om anderen tot bloei te brengen. Efficiëntie, effectiviteit en winst zijn niet fout om aan te werken. Maar liefde, vrede en gerechtigheid zijn belangrijker. In Lenny Kravitz' woorden: "It's time to take a stand. Brothers and sisters join hands. We got to let love rule"

Ben Tiggelaar (gedragsonderzoeker, trainer en publicist in Trouw)



Preken in coronatijd

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

PREDIKANT

Ds O.G. Haasnoot	Haaksbergerstraat 819	7548 PB	tel. 7851695
------------------	-----------------------	---------	------------------------

DIAKENEN

			tel.
M. Lippinkhof-Hubers *	Boekelose Stoombleekerij 59	7548 EE	4357195
E. Mol	Händellaan 16, Enschede	7522 KM	4365955
L. Harms - Snijders	Suze Groeneweglanden 9	7542 NP	4767733
H.Blik	Beckumerstraat 82	7548 BH	4837351

OUDERLINGEN

			tel.
W.A.L. Overbeek	Grote Veldweg 21	7547 RP	4280691
B.G.J. Pasma	Haaksbergerstraat 1006	7548 PC	0613793855
J.W. ter Mors * preses kerkenraad	Willem Rijbertstraat 26	7521 TP	0651066319
R.M. ter Borg * Scriba kerkenraad	Mastbos 61	7543 GM	0655075120
H.J. Teussink - Nijhuis	Lammerinkweg 9	7546 RD	4282438

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

			tel.
H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	7548 PL	4281708
J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	7544 RH	4761892
P.Swank Penningmeester kerkrentmeesters	Willem Kalfstraat 62	7545 AN	0610301492
R.H.A. Wissink-Roossink*	Geessinkweg 403	7544 RB	4773098

KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

			tel.
G.H. Bonke	Bernard Roerinkstraat 71	7548 EL	4775776

* tevens lid moderamen

KERKDIENTEN

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld; en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

Houdt u er rekening mee dat er Covid-regels gelden: u dient zich voor een kerkdienst aan te melden en een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te nemen. Een zitplaats wordt u aangewezen, u geniet geen 'vrije zit'.

Voor dit preekrooster geldt (uiteraard) het voorbehoud dat veranderingen rond 'Corona' ook veranderingen in dit rooster met zich mee kunnen brengen.

6 september	ds. O. Haasnoot	
13 september	ds. J. Bekhof, Hengelo	
20 september	ds. O. Haasnoot	startzondag
27 september	ds. B. Grandia, Doesburg	
4 oktober	ds. B. Wijnbergen, Mediant Enschede	
11 oktober	ds. O. Haasnoot	
18 oktober	ds. R. de Vries, Almelo	
25 oktober	ds. O. Haasnoot	Twekkelo
1 november	ds. O. Haasnoot	
8 november	ds. M van der Meer, Assen	
15 november	ds. W. Ekker, Enschede	
22 november	ds. O. Haasnoot	Laatste zondag kerkelijk jaar
29 november	ds. A. Reitsma, Enschede	

De DRIEKLANK in het jaar 2020

Nummer	kopij inleveren uiterlijk op:	zal uitkomen op:
43.7	zaterdag 24 oktober	maandag 2 november
43.8	zaterdag 6 december	maandag 14 december

