



Protestantse
Kerk

Drieklank

April 2020

Colofon

Adressen kerkgebouwen:

Haaksbergerstraat 815,
Usselo
Tekkelerweg 110, Tweekelo

Redactie Drieklank:

Copij sturen naar:
Roel Bruinsma
Beckumerstraat 2017
7548 BE Boekelo
053 - 4 28 1753
roelbruinsma@home.nl

Predikant:

Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
053 - 7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

Roel ter Borg
Lammerinksweg 1
7546 RD Usselo
p.g.usselo1@gmail.com

diaconie:

Esther Mol
053 - 4365955
Bgg 06 - 19914592
Rek.nr. diaconie:
NL84RABO0316726532

Website:

www.protestantsegmeente-usselo.n

|

Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541
SKG NL24RABO0373730438

Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinksweg 1
7546 RD Usselo

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem

Foto voorblad: Roelant
Lawerman



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 17,50 per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:
Protestantse Gemeente Enschede
Varviksingel 139
7512 EK Enschede
info@pgenschede.nl
telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

Drieklank 43ste jaargang nummer 4, april2020

CONTACTADRESSEN

Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
tel. 4283659
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.com)

Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof
tel.06-53928328

Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 06 - 28532959

Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21
tel. 4280691

Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of
06 - 53928328
Erna Nijhuis 06 - 28532959

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo, tel. 428 36 59

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Vanuit de Pastorie

Tot voor kort wisten we nog niet of de Kinderpassion kon doorgaan, dit hadden we afhankelijk gemaakt van de uitspraak van het RIVM of de scholen open zouden zijn. Pas als die open zouden zijn, konden wij ook een Kinderpassion houden. Nu weten we dat de Kinderpassion niet door kan gaan. Helaas. Ik ben een kinderverhaal aan het voorbereiden, dat op de website komt te staan

Ook wisten we tot voor kort niet of de vieringen op en rond Pasen door zouden gaan, en kon de cantorij niet gezamenlijk oefenen. Ook hierover is inmiddels duidelijkheid: voorlopig géén kerkdiensten.

Ik ben ook bezig met een overdenking voor Pasen op de website, maar dat is allemaal minder belangrijk. We kunnen als het ineens verandert een heleboel improviseren. We moeten proberen niet bang te worden voor de ziekte of de dood, maar we moeten ook geen onnodige risico's nemen. We moeten niet doen alsof de ouderen en zwakkeren niets voorstellen, maar we moeten ook niet alleen maar aan hen denken. Want het is heus niet makkelijk om, als je een longontsteking krijgt, daar weer bovenop te komen. Het lijden gaat over de wereld. Het lijden doet pijn, maakt bang dat je verlaten en alleen bent (mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?). Het lijden zal je nooit alleen doormaken, er is het geheim van God, die je dan opvangt en voor je instaat (in uw handen beveel ik mijn geest). Zo zullen we voor elkaar instaan als gemeenschap en dat is nu van belang. Het virus gaan anderen - zoals microbiologen - voor ons te lijf, en we beseffen dat onderzoek van belang is; maar ook wij zijn van belang. Voor aandacht voor elkaar, voor dat kleine beetje licht in de duisternis. Voor die kerkklok, die klinkt. Voor een applaus, voor een bosje bloemen met de Drieklank, kortom voor aandacht voor elkaar.

Ds. Olaf Haasnoot

Lijden

"Als je nog een keer het boek van Thomas Halik: 'Raak de wonden' aan zou bespreken, dan kom ik ook" zei laatst iemand tegen me. Het is op dit moment, dat ik het opnieuw heb gepakt. Het gaat over de wonden van Christus, waarvan Thomas vraagt die te mogen zien; en voor Halik is dat de opening naar een vraag, die hij ook vaak aan zijn cliënten en gemeenteleden stelt: Toon me je wonden. Laat me zien wat je hebt meegemaakt en ik zal er voor je zijn.

Hij stelt de vraag: wat zijn voorbeden eigenlijk, en we denken: dat zijn alle verwondingen van de wereld, die we voor God willen leggen, zo van: wij kunnen het niet aan, kiest u maar er iets uit om ons te helpen. Of zijn we God aan het informeren? Op de tv komen heel wat dominees in zicht met mooie voorbeden.

Hij schrijft: voorbeden doen is een gesprek met God over het lijden van anderen, dat ik als mijn eigen lijden ervaar.

We doen voorbeden voor al die mensen die lijden aan het Coronavirus, maar dat staat niet buiten ons eigen lijden. We kunnen niet mee-de-lijden vragen als we niet onze eigen handelingen onder ogen willen of durven komen. In wezen vragen de mensen die lijden om mee-de-lijden, maar dan niet van wat zijn ze zielig, maar wat doet het aan mij, dat ik wat laat staan of iets anders doe voor hen. Ik leer het lijden van mezelf te aanvaarden. De ziekte treft voornamelijk ouderen, maar een jongere kan niet zijn of haar gezicht afwenden met "ik kom er wel overheen". Sommige beelden op de tv vond ik stuitend, in de zin van egoïstisch. Het gaat om 17 miljoen mensen en het kan dus niet aan je deur voorbijgaan. De wonden die ontstaan, zijn mijn wonden die te maken hebben met kwetsbaarheid en respect voor ouderen. Ik zal het boek verder lezen, want het is ineens up to date.

Ds. Olaf Haasnoot

Zelfs in het donker is er nog licht

Het is al lente, maar in plaats van vrolijk contact met anderen te zoeken, moeten we allemaal thuisblijven. We horen de hele dag over het Coronavirus. Sommigen willen het ontkennen, maar langzamerhand merkt iedereen dat er een donkere tijd aanbreekt. Ik probeer de moed en het vertrouwen te vinden in verhalen uit de bijbel. Ik denk aan een verhaal van de Amalekieten, die het volk Israël, dat uit Egypte getrokken was, plotseling aanvallen in de achterhoede, waar de zwakkeren zich bevinden.

Vergeet niet wat voor verschrikkelijks de Amalekieten gedaan hebben! Ze hebben jullie zomaar aangevallen in de woestijn toen jullie gevlucht waren uit Egypte. Jullie waren moe en hadden geen kracht meer. En juist toen vielen ze jullie van achteren aan, waar de zwakste mensen liepen. De Amalekieten hadden geen enkel respect voor God. (Deut. 25: 17 en 18)

In deze Coronacrisis zijn het ook juist de zwakken die getroffen worden, ouderen en mensen met een slechte gezondheid. We zijn in gevecht met een virus, waarbij we alle krachten mobiliseren om te strijden, als in een wereldoorlog. Daarbij voelen we

ons als individu soms onmachtig. Maar wat kunnen we wel doen? Wij kunnen samen de zwakste mensen beschermen door ons aan de maatregelen te houden. Ik zie een beweging ontstaan van saamhorigheid. Ik zie veel initiatieven, zoals applaus voor de zorgverleners en het luiden van klokken van hoop en troost. Luid en duidelijk, we staan achter de mensen, die weerstand bieden. Het woord Corona betekent Kroon en dat brengt me bij de kroon, die Jezus op zijn hoofd kreeg. Jezus draagt bij zijn kruisiging een doornenkroon. Hij draagt het lijden. Dat is geen eenvoudige uitspraak, want ieder moet nog steeds ook zijn eigen lijden dragen. Laten we het dan zó zeggen: Jezus staat naast de mensen, die lijden. Misschien is hij wel herkenbaar in al die mensen, die zomaar aangevallen worden in de achterhoede van hun leven.

Ik ben blij met iedereen, die iets doet om de zwakke mensen te beschermen. Bijvoorbeeld, je handen wassen, afstand houden, een vergadering via een scherm houden. Het zijn kleine dingen die van grote betekenis kunnen zijn. Ik ben blij met initiatieven van mensen om elkaar op te bellen, een kaartje te sturen. Ik zie die kleine gebaren als lichtpuntjes, tekenen van hoop. Zelfs in het donker van ziekte en doden, is er een klein lichtje. Dat kleine lichtje dat we met Pasen misschien weer laten branden, want de duisternis zal niet overwinnen. Ik geloof in dat kleine lichtje.

Ds. Olaf Haasnoot

Vanuit de kerkenraad

TIJDELIJK GEEN EREDIENSTEN IN DE KERK IN USSELO

Wat een pijnlijke titel boven dit stuk dit keer. We leven op dit moment in een rare tijd en omstandigheid die beheerst wordt door het Corona-virus. Het is een ongrijpbare tegenstander zoals we dat allemaal dagelijks wel in de media hebben kunnen vernemen. Met overheidsmaatregelen als: sluiting van bedrijven en adviezen om zoveel mogelijk thuis te blijven, ten minste 1,5 meter afstand houden tot anderen om ons heen, gesloten scholen, scholieren en studenten die geen examen kunnen doen waar erg hard voor gestudeerd is, verschoven vakanties, etc. We hadden eerder al in de kerk aangegeven dat we bij het binnenkomen en verlaten van de kerk elkaar geen hand meer gaven om overdracht van besmetting geen kans te geven. Nu hebben we door de voortgaande verhoging van het besmettingsgevaar als Moderamen van de

Kerkenraad van de PG Usselo het zwaarwegende besluit moeten nemen om ook de kerkdeuren te sluiten voor de kerkdiensten gedurende de tijd van het Corona-crisis. In eerste instantie gold dat tot en met zondag 29 maart 2020. Afgezien daarvan dat we zelf een afgewogen besluit kunnen nemen voor een verdere kerksluiting, kregen we nu te horen van de overheid dat alle bijeenkomsten, ongeacht het aantal bezoekers, ten minste tot 1 juni 2020 niet zijn toegestaan. Dus ook kerkdiensten. Als gevolg van deze maatregel, moet ik u, namens de kerkenraad, dus helaas mededelen, dat de kerk tot in ieder geval 1 juni 2020 gesloten is voor de erediensten. Dat betekent dus ook: helaas geen stille week, geen Paasontbijt en geen Paas- en Pinkstervieringen dit jaar in onze kerk. Tijdens de periode tot 1 juni gaan we ons beraden hoe verder hiermee om te gaan. Kerken sluiten in een tijd van crisis waarin de mensen normaal juist de steun in de kerken bij God en de mensen zouden moeten kunnen zoeken en vinden: hoe bizar! Maar de realiteit spreekt helaas anders op dit moment. Ook onze kerkgemeenschap in Usselo e.o. zit in een onzekere situatie. Het is absoluut niet verantwoord, maar ook niet meer toegestaan, om groepen mensen bij elkaar te brengen en zo het doorgeven van het virus een gemakkelijke kans te geven. We hebben om diezelfde reden ook besloten om de kerkenraadsvergadering van 17 maart 2020 af te gelasten en deze door te schuiven. Nu hebben we inmiddels toch kans gezien om een kerkenraadsvergadering te houden, maar dan via de digitale weg. Via het internet zeg maar. Dat is dan weer het voordeel van deze nare tijd dat de techneuten binnen onze kerkgemeenschap creatieve mogelijkheden hebben ontdekt zodat we in ieder geval contact kunnen houden met elkaar en overleg kunnen plegen.



Kerkenraadsvergadering anno 2020

We hebben slechts een klein aantal van de gemeenteleden kunnen bereiken via de telefoon om een en ander mee te delen. Wanneer u in het bezit bent van een e-mailadres, of smartphone met Whatsapp, en u wilt op de e-mailverzendlst of in een whats-appgroep van kerkgangers komen te staan om sneller geïnformeerd te worden, wilt u dat mailadres of 06-nummer dan aan ons toe mailen op het e-mailadres; p.g.usselo1@gmail.com Behalve dat het nieuws ook op de site van onze kerk www.protestantsegemeente-usselo.nl op internet zal worden gepubliceerd kunnen wij u dan ook persoonlijk zo snel mogelijk van informatie voorzien, bij voorbeeld om aan te geven wanneer we de reguliere kerkdiensten gaan hervatten. We gaan met de jeugd, die natuurlijk erg gemakkelijk met de nieuwe media om kan gaan, ook via het internet bezig om hen op die manier met de kerk verbonden te houden.

We onderzoeken tevens of het mogelijk is om via de internet-site van onze kerk, die ik hierboven noemde, regelmatig een overweging van ds. Haasnoot uit te zenden. Zeg maar een verkorte preek vanuit onze eigen kerk, maar dan uiteraard zonder kerkgangers. U verneemt van deze mogelijkheid - als u zich daarvoor opgeeft via uw e-mailadres of whatsapp-groep - wanneer dat van start gaat en op welke manier u dat kunt bekijken/ beluisteren.

Ik hoop dat we elkaar weer gauw regelmatig terug mogen zien, in de kerk en bij de koffie in het verenigingsgebouw, of waar dan ook. Ik wens u allen gezondheid, Gods zegen en nabijheid toe in de komende tijd en hoop dat we gespaard mogen blijven voor deze narigheid.

Jan W. ter Mors
(Voorzitter)

Wijzigingen kerkenraad

In de vorige Drieklank kon u lezen dat Liesbeth Harms en Henk Blik toegezegd hadden de diaconie te komen versterken. Inmiddels heeft de bevestiging van deze nieuwe ambtsdragers plaatsgevonden. In de rubriek "Samenstelling van de Kerkenraad" zijn de nieuwe ambtsdragers dan ook terug te vinden. Van Liesbeth Harms vindt u elders in deze Drieklank een geschreven portretje. Van Henk Blik niet. Discriminatie? Antipathie van de kant van de redactie? Nee, het zit anders: Henk is eerder diaken geweest, en in het decembernummer van het jaar 2012 is Henk al eens geportretteerd, samen met andere 4 diakenen. U kunt dat via de website van de Protestantse Gemeente van Usselo eenvoudig vinden als u in de linker kolom van de Homepage klikt op "Drieklank", en naar het decembernummer van 2012 navigeert.

Vanuit de Diaconie

Wat niet doorgaat

In de vorige Drieklank onder de kop Agenda stonden een aantal activiteiten vermeld. Behalve die van 1 maart (aftredende / nieuwe ambtsdragers) worden die geannuleerd: de Ontmoetingsmorgen, de Open Venster middag, Wandelen voor ALS, het Paasontbijt en de Gemeente Avond.

Terwijl ik dit schrijf zie ik steeds voor mijn ogen die onheilspellende bolletjes met die venijnige uitsteeksels, deze dingen zetten ons hele leven op de kop.

Maar ik kan dit nog schrijven, terwijl honderden mensen op de intensive care verpleegd worden.

Eén activiteit vind ik wel heel jammer.

Op 25 april wilden we met elkaar gaan wandelen voor de strijd tegen ALS.

Onder het motto Samen trappen we ALS de wereld uit zouden op donderdag 11 juni honderden fietsers, hardlopers en wandelaars samen met ALS patiënten de Mont Ventoux beklimmen om geld op te halen in de strijd tegen ALS.

Ook Riëtte Wissink zou met een vriendengroep meedoen, omdat de man van haar vriendin getroffen is door deze vreselijke ziekte.

De Diaconie had het plan opgevat om een wandeling te organiseren met gemeenteleden en hun vrienden en burens om Riëtte te sponsoren.

Vertrek punt bij Annet Grobben. We zouden beginnen met een kop koffie met wat lekkers, en bij terugkomst een lekker kopje soep. Dit alles voor € 10,-. Hopelijk krijgen we een herkansing.

Maar laten we in ieder geval in deze bijzondere tijden goed op elkaar en op onszelf passen.

Mieke Lippinkhof

Agenda 2020

De volgende activiteiten zijn afgelast:

- 4 april open venster werk middag v.a. 14.15 u.
- 10-12 april paascyclus
- 12 april paasontbijt aanvang: 9.00 uur
- 25 april wandelen voor ALS, nadere info volgt

21 mei Hemelvaart, hagenpreek in Buurse

(Nog) niet afgelast:

- 11 april Niet afgelast, maar veranderd: digitale kinderpasie, zie p. 8
- 4 juni gemeenteavond, met gezamenlijke maaltijd (Reach Another Foundation) en presentatie van Ineke Silderhuis
- 29 aug. Wadlooptocht voor de jeugd

Giften en Collectes

Gift februari en maart 2020

Het is echt uitzonderlijk - maar wel te begrijpen - dat we maar één gift hebben te melden:

Mevr. D. via mevr. t. M. € 10,-

Collectes 2 febr. t/m 8 maart '20

02 febr.	Diaconie Wereld Diaconaat	€ 81,05
	Plaatselijke Gemeente	99,55
09 febr.	Diaconie	133,14
	Plaatselijke Gemeente	132,15
16 febr.	Diaconie	89,45
	Plaatselijke Gemeente	90,05
23 febr.	Binnenlands Diaconaat	82,48
	Plaatselijke Gemeente	99,95
01 mrt.	Voorjaarszending Kerk in Actie	145,29
	Plaatselijke Gemeente	132,30
08 mrt.	Diaconie	86,90
	Plaatselijke Gemeente	102,40

Graag uw aandacht voor het volgende:

Helaas krijgen een aantal Instanties en Goede Doelen nu geen geld, omdat er geen kerkdiensten kunnen worden gehouden.

Wij vragen U beleefd om geld over te maken naar het Banknummer van de Diaconie Protestantse gemeente Usselo NL84 RABO 0316726532 o.v.v. Gift Kerkdiensten. Dan gaan wij het geld evenredig verdelen over de instellingen.

Hier volgt een aantal collecte doelen:

Elk Kind een koffer, Jeugdwerk, Kerk in Actie (kinderen in de knel), De Wonne, Amnesty International, Kerk in Actie (slachtoffers Boko

Haram), De Viermarken, Reach Another Foundation. Vergeet ook de collecte voor de plaatselijke gemeente niet, ondanks het feit dat er geen diensten zijn, zijn er wel kosten! Heeft een bepaald doel uw voorkeur dan kunt u dat natuurlijk aangeven op uw overschrijving.

De Diaconie

Van de Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans

In de vorige Drieklank hebben wij u de voorlopige stand van Actie Kerkbalans 2020 genoemd. Daarna hebben wij nog diverse toezeggingen binnengekregen, zodat de definitieve stand aan toezeggingen is opgelopen tot € 72.000,-. Wij hopen dat wij in deze snel veranderde en moeilijke tijd een beroep op onze gemeenteleden mogen blijven doen. Langs deze weg willen wij iedereen dankzeggen voor zijn of haar toezegging.

Namens de kerkrentmeesters,
Paul Swank

Een nieuwe ambtsdrager

Één van de voorrechten van mij, als redacteur van Drieklank, komt aan het licht tijdens kennismakingsgesprekjes met (nieuwe) vrijwilligers in onze PKN-gemeente van Usselo. Ik kom op bezoek, krijg gratis koffie, koek en frisdrank of wijn. En dan mag ik vragen stellen. Als u, lezer van Drieklank, vragen zou stellen die ik dan durf te stellen zou u ongetwijfeld de deur gewezen worden. Maar voor de redacteur van Drieklank zijn zulke vragen gelegitimeerd, de arme ondervraagden menen dat het zo hoort, en geven altijd openhartig antwoord. U moest eens weten wat ik in de loop der jaren zoal te weten ben gekomen! Als redacteur van Drieklank moet ik - helaas voor u - terughoudend zijn in het weergeven van wat mij in - vaak onverantwoord - vertrouwen wordt meegedeeld. De smeugheid van mijn artikeltjes heeft daarvan natuurlijk wel te lijden. Ik hoop dat

uw teleurstelling hierover u niet belet toch verder te lezen.

Enfin, toen ik vernam dat wij een nieuwe diaken mogen verwelkomen ben ik natuurlijk meteen op haar afgestapt. Tot mijn vreugde stemde Liesbeth Harms in met mijn voorstel om haar voor een artikeltje in Drieklank een bezoekje te brengen. En op een avond eind februari was het zover. Ik kan niet anders zeggen dan dat het een buitengewoon genoeglijke avond werd. Liesbeth's man Joop nam ook deel, en als zij een enkele keer aarzelde om saillante details te onthullen sprong Joop meteen bij, zodat ik niets heb hoeven missen. Voor deze aflevering van Drieklank mag ik u dan ook dit geschreven portretje van Liesbeth Harms aanbieden. En u begrijpt nu wel dat u niet alles wat ter sprake is geweest in dit artikeltje zult aantreffen. Ik vertrouw er niettemin op dat u er met belangstelling kennis van zult nemen.



Liesbeth is in 1954 geboren in Enschede in een Christelijk Gereformeerd gezin. Binnen dit overwegend behoudend kerkgenootschap was het gezin relatief ruimdenkend. Liesbeth heeft één broer en twee zussen. Zij is de derde in het gezin. Ze ging naar de Willem Lodewijk-school, een hervormde lagere school. Vervolgens naar de huishoudschool, en daarna volgde ze een kapsteropleiding. Jammer genoeg kon ze het beroep van kapster daarna niet uitoefenen wegens een vorm van reuma. Op haar 20ste trouwde ze met Joop. Ze kregen twee kinderen: Daniëlle en Jos. Een juf en een bakker in hart en nieren. Ze zijn beiden getrouwd.

Een hernieuwde ambtsdrager

Behalve Liesbeth Harms is ook Henk Blik bevestigd als diaken. Henk is eerder diaken geweest, en ik heb over hem in het decembernummer van Drieklank van het jaar 2012 een artikeltje geschreven. Dat artikeltje kunt u hieronder nog eens nalezen, waarbij u eraan moet denken dat de tekst ruim 7 jaar oud is. De donkere baard waarvan toen sprake was bijvoorbeeld is nu waarneembaar minder donker.



Henk Blik

Als u in het buitengebied van Boekelo een man van middelbare leeftijd met een donkere baard voorbij ziet draven zou dat heel goed Henk Blik kunnen zijn. Hij traint 3 x per week bij de Boekelopers, en streeft er in eerste instantie naar om de 10 Engelse mijlenloop van Haaksbergen te volbrengen. Deze diaken is geboren in Kolham, Groningen, in een onkerkelijk gezin. Tijdens zijn studie natuurkunde in Groningen kwam hij in aanraking met Youth for Christ. Hij 'kwam er tot geloof' zoals dat heet, en kwam zo terecht bij een Pinkstergemeente; maar in de jaren die volgden ontgroeide hij dat milieu. Hij ontmoette in Groningen ook Herma, nu nog altijd zijn echtgenote, en sloot zich aan bij de Hervormde Kerk. Zijn studie maakte hij niet af, maar van zijn hobby heeft Henk zijn beroep gemaakt. Van computer-hobbyist is hij Informatie en Communicatie Technoloog geworden, kortweg ICT-er. Hij heeft in Naarden, Almere en Utrecht bij diverse bedrijven en instellingen gewerkt, vóór hij ongeveer 9 jaar geleden in Enschede bij het MST ging werken als systeembeheerder. Sinds 4 jaar werkt hij bij Deltics in Hengelo, een bedrijf dat ICT-projecten en ICT beheer doet voor diverse bedrijven, gezondheidszorg- en

overheidsinstellingen Henk en Herma hebben 2 geadopteerde zonen, waarvan de oudste op vrijdag 16 november j.l. is getrouwd.

Bloemengroet

Ondanks de sluiting van de kerk blijven we doorgaan met de bloemengroet zoals die voor de sluiting van de kerk ook wekelijks bezorgd werden. We hopen dat u in deze rare tijd betrokken blijft en naar elkaar blijft omzien



Kinderpassion

Nagekomen bericht

11 april om 15.30 uur KinderPassion

Door de Corona-crisis kan de kinderpassion niet op dezelfde manier doorgaan als vorig jaar. Het wordt nu een digitale versie, in samenwerking met onze dominee Olaf Haasnoot. Wil je (vanuit je eigen huis) deelnemen? Geef je naam, mailadres en mobiele nummer dan door aan rineke.overbeek@gmail.com. We nodigen je dan uit op 'Zoom'. Zorg ervoor dat je de app 'Zoom' alvast geïnstalleerd hebt. Zoek voordat we beginnen alvast een mooie grote steen, waar je op kunt schrijven. Houd deze samen met wat viltstiften bij de hand voor de start van de KinderPassion. We hopen elkaar te ontmoeten op 11 april om 15.30 uur! Rineke Overbeek

aangename, warme kennismaking, dat ze toen na ampele overwegingen besloten de overstap te maken naar de PKN-gemeente van Usselo. Dat speelde zich 2 jaar geleden af, en nu was de tijd rijp voor deze volgende stap: het ambt van diaken.
Roel Bruinsma

Vanuit de Bleekerij

Genesis 2 Het tweede scheppingsverhaal

Niemand heeft me nog op de vingers getikt, maar een correctie is noodzakelijk. In tegenstelling tot wat ik schreef, komt er in het evangelie naar Johannes wel degelijk een verhaal voor waarin Jezus over het water wandelt. Het wijkt wel af van dat in de synoptische evangeliën. De auteur besteedt er maar drie verzen aan, zodat de verkondiging nauwelijks duidelijk wordt. Die komt er volgens mij op neer dat Jezus het kwaad met voeten treedt. De Israëlieten hielden niet zo van water en namen aan dat er boze machten in huisden.

De eerste drie verzen van Gen. 2 horen nog thuis in het scheppingsverhaal in Gen. 1. Het moet in de cultuur van het oude Midden-Oosten een novum zijn geweest dat er een dag werd uitgezonderd van het dagelijkse werk. Mensen krijgen dan de kans zich te ontspannen, tot rust te komen. In het jodendom wordt er op de rustdag tijd genomen om de Tora te bestuderen. Dit soms ook op zondag, want onze rustdag valt op de eerste van de week. Dit heeft mede een scheiding tussen joden- en christendom gebracht. Over de manier waarop men zich aan de sjabbat houdt, kunt u terecht in het boek van rabbijn S. de Vries, Joodse rituelen en symbolen. Er zijn overigens veel goede boeken over het jodendom, zoals Jodendom voor dummies. Het liberale jodendom gaat vaak wat makkelijker om met de sjabbat dan het orthodoxe.

Nu het tweede scheppingsverhaal. Het eerste is kosmisch, het tweede aards en agrarisch. Het begint bij: "Ten dage als..." het verhaalt hoe de gewassen zijn geschapen en niet alleen dat, maar ook hoe de mens is geschapen. Hij is uit de aarde gevormd, hij is de aardmens. Dan vormt God de Hof van Eden, in de volksmond ook wel het paradijs genoemd. De eerste naam is beter, gezien de aandacht voor de gewassen. Het oosten heeft een reuk van heiligheid. In de vrijmetselarij net zo. Dan worden er twee bomen afzonderlijk geschapen, de boom des levens en de boom van de kennis van goed en kwaad. Hier blijkt dat het kwaad mét het goede in de schepping is inbegrepen. Toen de Bijbel nog letterlijk werd genomen, is er druk gespeculeerd over de locatie van deze hof. De

beschrijving van de vier rivieren en van de landen gaf, zo vond men, duidelijke aanwijzingen. Men dacht sterk aan Mesopotamië, het land tussen de Eufraat en de Tigris, zo ongeveer het huidige Irak. We laten dat maar liggen.

In De tuin der lusten van Jeroen Bosch zit Adam plat op zijn gat verbaasd naar Eva te kijken, die God, hand in hand met haar, aan Adam voorstelt. Linksonder loopt een poes met een muis in haar bek weg. Een beetje vreemd natuurlijk, want dit kon nog niet in de Hof van Eden.



Tuin der Lusten - Jheronimus Bosch

Jesaja schrijft visionair in 11:6 over de wolf die met het lam verkeert en noemt dan nog een paar dieren. In Joh. 20 komen weer een man en een vrouw in een tuin voor. Maria Magdalena zoekt Jezus en herkent hem niet in wie zij voor de tuinman aanziet. Één woord is voldoende: "Maria!". "Rabboenie!".

De Bijbel eindigt weer met een visioen, het nieuwe Jeruzalem daalt uit de hemel neer. De Bijbel schildert ons altijd aardse taferelen op het begin van Job na. Net als in Gen 1 zijn er geen zon en maan, de heerlijkheid van God verlicht zelf de stad. Nu heeft de duisternis het Licht gegrepen. In vs. 16 staat de opdracht aan de mens. Hij moet de Hof bouwen en bewaren. Bouwen houdt in dat hij agrarische werkzaamheden moet verrichten. Bewaren kun je opvatten als beheren, goed verzorgen. Dat betekent het tegengestelde van de

schepping uitbuiten, zoals nu gebeurt.

Dan komt de boom van de kennis van goed en kwaad aan de orde. Vruchten van die boom mag de mens niet eten. In het volgende hoofdstuk zien we waarom.

Adam moet de dieren namen geven. Als je de naam kent, heb je ook een zekere invloed. Dat blijkt bijvoorbeeld, wanneer je op straat iemands naam roept. Hij of zij zal dan het hoofd draaien om te kijken waar dit vandaan komt. Je hebt dus invloed op de handelingen van anderen. Daarom mogen joden de Godsnaam, JHWH, niet uitspreken. Macht uitoefenen over God is niet mogelijk. Als Tenach hardop wordt voorgelezen, wordt de Godsnaam, het tetragram, vaak met 'Adonai', Heer, weergegeven.

In vs. 18 staat dat de vrouw 'een hulpe tegenover hem' zal zijn. De vrouw staat tegenover Adam, zij kunnen elkaar in de ogen zien en zij is zelfstandig. God beschrijft ook hun wederzijdse verhouding.

Volgens een oude mythe, die ook in de Babylonische Talmud wordt vermeld, is Eva Adams tweede vrouw. De eerste was Lilith, de verpersoonlijking van het kwaad. Zij werd net als Adam uit de aarde gevormd. Zij wordt als een demonische figuur beschreven. Zij verleidt mannen tot een buitenechtelijke verhouding en wordt zelfs met kindermoord in verband gebracht. Maar sinds het feminisme opkwam, is deze beeldvorming veranderd. Zij zou zich te zelfstandig hebben gedragen, te feministisch dus. Zij komt als demonische verleidster ook in de Soemerische en de Egyptische literatuur voor. Marcellus Emants schreef een lang, vertellend, gedicht onder de titel Lilith, waarin hij haar op een heel originele manier beschrijft. Lucebert schreef Lentesuite voor Lilith, een sterk erotisch getint gedicht. Het staat in de bundel apocrief / de analfabetische naam. John Collier schilderde haar in 1886. Tekenend is dat hij haar met een slang afbeeldt, juist het dier dat Eva verleidt.

In vs. 21 zegt Adam: "Deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees" Dit 'ditmaal' zou op deze mythe kunnen wijzen, dit woord is op geen andere manier te verklaren. Adam noemt Eva in de SV. "Manninne". In het Hebreeuws staat voor de mannelijke mens 'iesj' en voor de vrouwelijke 'iesja'. God stelt in vs. 24 het huwelijk, of als je wilt het partnerschap, in. Dit mag natuurlijk geen argument zijn tegen het homohuwelijk. Dat zij tot één vlees zullen zijn, duidt op de gemeenschap. In vs. 23 wordt vermeld dat zij naakt zijn. Dat getuigt ervan dat zij nog in een natuurlijke toestand verkeren. Het vers vormt een overgang naar Hoofdstuk 3.

Wim Kleisen

Cursus Theologische Vorming

Cursus Theologische Vorming Twente start met nieuwe groep

Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo'n 30 lesavonden (met telkens 2 van 5 kwartier lessen) per seizoen. Met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook 'praktisch-theologische' vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, wereldgodsdiensten en contextuele theologie niet ontbreken.

Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven. Want het eerste jaar heeft vooral een inleidend karakter, het tweede is meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom! De kosten bedragen €220,- per seizoen. De cursus wordt gegeven in de centraal gelegen Waterstaatskerk in Hengelo, op dinsdagavonden. De eerste avond is gepland op dinsdag 15 september 2020. Een nieuwe groep kan starten als er tenminste 10 aanmeldingen zijn.

Nieuwsgierig geworden en meer willen weten? Informeer bij:

Ina ter Kuile, cursus-coördinator, 074-2774288 of email: kuile@hetnet.nl of ds. Wim de Jong, 0547-388647 of email: wim.dejong@hetnet.nl cursusleider of kijk op: www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voor-gemeenteleden-en-geïnteresseerden/

Kerkklokken



Bam, bam. Hoe laat is het? Bam, bam. Ik tel. Vier uur. Dus nog een paar uur slapen, ik draai me lekker om in bed. Makkelijk zo'n kerkklok die de tijd aangeeft.

Maar mijn ritme wordt allang niet meer bepaald door de kerkklok. Mijn telefoon vertelt mij de tijd en bepaalt mijn leven. Met ringtones en brommend getril in mijn broekzak.

De klok van de kerk torent boven ons uit en geeft een ander ritme. Elke dag om 12 uur luidt de klok: "Mijn tijd is van de Heer!" Het geluid draagt ver over de es, bereikt de mensen in hun huizen. Het herinnert mij aan mijn opa, die koster en klokkenluider was. Hij tilde me in het klokkentouw en ik zwierde nog hoger de lucht in. De donkere tonen van de klok voelde ik in mijn lijf meetrillen. Bij brand en oorlog, in tijden van nood luidden vroeger de klokken. In deze donkere tijd van coronacrisis luiden de klokken nog. Bim bam, bim bam, 18 maart 2020, 19.00 uur. De kerkklokken in Nederland luiden. Hun klanken zweven tussen hemel en aarde. Het verbindt ons, biedt hoop en troost. Ik voel het tot diep in mijn ziel resoneren.

RH

Avondmaal aan huis

Er zijn mensen die wel Heilig Avondmaal willen ontvangen, maar niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk toe te komen. We zouden het dan mogelijk willen maken om thuis de maaltijd te vieren en zo betrokken te zijn bij de kerkgemeenschap. Het is dan goed een afspraak te maken met mij, zodat we bij u thuis een korte viering kunnen houden. We zijn zo een grote gemeenschap van mensen die het geheim van Jezus Christus samen kunnen delen.

ds Olaf Haasnoot tel 053-7851695.

Collectebonnen

Als u collectebonnen wilt bestellen maak dan € 20,- of een veelvoud daarvan over op:
IBAN NL84 RABO 0316 7265 32 t.n.v. Diaconie
Protestantse gemeente te Usselo.
Vermeldt U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres.

Sirkelslag Young 2020

7 jongeren deden op 7 februari mee aan onze eerste Sirkelslag.

Sirkelslag YOUNG is een spannend en interactief spel, waar groepen jongeren het tegen elkaar opnemen. We zaten met z'n allen met beamer en scherm in het klaslokaal van het Verenigingsgebouw met veel frisdrank en chips, en speelden daar online tegen honderden andere groepen uit heel Nederland. Het thema was 'Kom in beweging' en het ging over het verhaal van Jona en de walvis. Het verhaal begon in het donker, in de vis (zie foto).



In de walvis

De jongeren moesten leuke opdrachten doen, onder andere een rebus maken voor een groep uit Lekkerkerk en er één oplossen gemaakt door de jongeren uit Lekkerkerk. Ze moesten puzzelen, knippen, parcourtjes afleggen, onderhandelen, geblinddoekt en in polonaise dingen zoeken. Het was een hilarische en supergezellige avond.

Rineke

Tegeltjeswijsheid

Handen schudden mag niet, handen vouwen wel

Spelletje

Leuk spelletje om samen te doen: Kuikentje dobbelen

De kinderen dobbelen om en om tot ze een 1 krijgen en het eerste deel van hun kuiken mogen tekenen. Daarna gaan ze voor 2 tot en met 6. Wie heeft het eerst zijn kuikentje af?



kuikentje dobbelen

Lied van de vrijheid

(bijdrage Riet Ploeger)

Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd,
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,
zo vindt het zaad de ruimte van het leven.

Want vrijheid is
geen wildernis,
geen vrijplaats voor geweld,
maar zaad en woord,
gezaaid, gehoord,
een vruchtbaar, open veld.

Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.

In vrijheid klinkt
een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend
als vrouw, als man, als mens.

René van Loenen

Huismussen geworden

We kennen onszelf niet meer terug

Daar staan we, met desinfectiepompjes,
met briefjes 'buiten wachten',
met niet meer dan één familielid op bezoek,
met de angst om naar buiten te gaan.

Van alles waren we van plan, agenda's vol,
plechtig, belangrijk, feestelijk, zomaar een poosje
weg –
en nu zijn we huismussen geworden,
zoekend naar kruimels leven.

Geef ons de ogen om die kruimels dan ook te zien.
Geef ons het hart dat klopt van liefde voor wat er
gewoon altijd is,
de menselijkheid, de nabijheid, het licht van de
vroeg morgen.

Geef ons de ziel die geen haast heeft en geen
agenda,
die zich laat voeren door het goede van een leven,
zomaar geleefd met open handen.

Geef ons de moed om iets niet te doen, niet te
zeggen,
een bericht niet te verspreiden, een gedachte weg
te sturen,
en te delen wat waarde heeft, wat licht verspreidt.

Deel met ons uw brood en beker, God,
ook als dat een beker is van lijden,
ook als het brood is van tranen,
voed ons met uw Geest, de kracht van uw liefde,
in Jezus Christus onze Heer.

Amen.

Gefeliciteerd!

7 apr	Mevr. B.G. Pasman - Baltink	Haaksbergerstraat 1020
16 apr	Mevr. J.F. Meijer - Baltink	Leppepaalweg 30
16 apr	Mevr. A.G. Sonneveld - ten Pas	Jan van Elburgstraat 33
18 apr	Dhr. H.H. Simmelink	Beckumerstraat 181
19 apr	Dhr. W. Oldenhof	Gerinkhoekweg 15
21 apr	Dhr. J.G. Hassink	Vasterlanden 11
21 apr	Mevr. H.J. Weldink - Brus	Holterhofweg 310
24 apr	Mevr. G.J. Krikke - Nijhuis	Oude Deldenerweg 268
25 apr	Dhr. G.J. Leefers	Veldbeekweg 5
27 apr	Mevr. W.G. Wesseler - Blekkenhorst	Jan van Elburgstraat 7
29 apr	Mevr. R. Wijnbergen - Oost	Vretberg 9
30 apr	Mevr. H.J. Baardink - Olink	Usselerveenweg 68
4 mei	Dhr. G.J. Wes	Weleweg 563
5 mei	Mevr. E.J. van den Broeke - Boumann	Kotkampweg 137
7 mei	Dhr. R. van der Valk	Bastinglaan 1
7 mei	Dhr. J.H. Lansink	Goorsedijk 10
8 mei	Mevr. J.L.G. Boers - Florijn	Theo van Doesburgstraat 6
9 mei	Dhr. H.G. Berenbroek	Buuserstraat 500
9 mei	Mevr. S. Doeve - Jonker	De Posten 763
9 mei	Dhr. J.G. Wevers	Kwinkelerweg 7
10 mei	Mevr. J. Dams - Bûter	Weleweg 559
11 mei	Mevr. B.H. Kleisen - den Ouden	Bernard Roerinkstraat 8
12 mei	Dhr. J.B. Meijer	Laaressingel 139
13 mei	Mevr. H.H. Reitsma - Lefers	Jan van Elburgstraat 31
14 mei	Dhr. H. Lubbers	Vretberg 11
24 mei	Mevr. H.J. Voorn - Schonewille	Buuserstraat 650
24 mei	Mevr. M. Prins - Jilleba	Meester De Wolfstraat 73
26 mei	Dhr. H.E. Keuken	Assinklanden 303
27 mei	Dhr. B. Grotenhuis	Hengelosestraat 448
27 mei	Mevr. G.F.J. Roerink - Immink	Achterhofweg 30
28 mei	Mevr. G. Bogerd	Boekelose Stoomblekerij 68
28 mei	Mevr. J.G. mw Schouwink	Gronausestraat 752
28 mei	Mevr. J.G. Egberink - Nijenkamp	Oude Veenweg 102
29 mei	Mevr. G.J. Weekhout - Wissink	Teesinkweg 34
31 mei	Dhr. G.W. Overbeek	Grote Veldweg 19
3 juni	Dhr. B.E. Pasman	Haaksbergerstraat 1020
8 juni	Mevr. M.E.J. Koek - Kelemen	Noord Esmarkerrondweg 562
9 juni	Dhr. P. Doeve	De Posten 763
9 juni	Mevr. H.W. Wonnink - Nijenhuis	Veldgeuverweg 35
10 juni	Dhr. H. Lippinkhof	Boekelose Stoomblekerij 59
11 juni	Dhr. H. Duinhof	Julie de Graaglaan 18

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

PREDIKANT

Ds O.G. Haasnoot	Haaksbergerstraat 819	7548 PB	tel. 7851695
------------------	-----------------------	---------	------------------------

DIAKENEN

			tel.
M. Lippinkhof-Hubers *	Boekelose Stoombleekerij 59	7548 EE	4357195
E. Mol	Händellaan 16, Enschede	7522 KM	4365955
L. Harms - Snijders	Suze Groeneweglanden 9	7542 NP	4767733
H.Blik	Beckumerstraat 82	7548 BH	4837351

OUDERLINGEN

			tel.
W.A.L. Overbeek	Grote Veldweg 21	7547 RP	4280691
B.G.J. Pasman	Haaksbergerstraat 1006	7548 PC	0613793855
J.W. ter Mors * preses kerkenraad	Willem Rijbertstraat 26	7521 TP	0651066319
R.M. ter Borg * Scriba kerkenraad	Mastbos 61	7543 GM	0655075120
H.J. Teussink - Nijhuis	Lammerinkweg 9	7546 RD	4282438

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

			tel.
H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	7548 PL	4281708
J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	7544 RH	4761892
P.Swank Penningmeester kerkrentmeesters	Willem Kalfstraat 62	7545 AN	0610301492
R.H.A. Wissink-Roossink *	Geessinkweg 403	7544 RB	4773098

KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

			tel.
G.H. Bonke	Bernard Roerinkstraat 71	7548 EL	4775776

* tevens lid moderamen

Bewening van Christus

In dit Paasnummer van Drieklank een schilderij van Antoon van Dyck, met een korte toelichting



Antoon van Dyck (1599-1641), De Bewening van Christus, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Van Dyck schilderde het werk in 1634-1635 te Antwerpen.

Hij had het thema al meermaals behandeld, maar nooit eerder in de Bolognese stijl die hij toepaste op het Antwerpse doek. Dit is het laatste grote schilderij van hem dat bewaard is gebleven.

De zeventiende eeuw was een diep-religieuze periode. Van kunstenaars werd daarin verwacht dat ze aan Bijbelse voorstellingen een sterke emotionele waarachtigheid konden geven. Daarin slaagde Van Dyck volgens kunstwetenschappers zeker. Het onderwerp dat hij hier weergeeft, is de Bewening van Christus. Het is een gebeurtenis tussen de kruisiging en graflegging in die niet door het Nieuwe Testament wordt vermeld, maar el door het apocriefe evangelie van Nicodemus.

Van Dycks Bewening van Christus is een variatie op de traditionele piëta.[5] Traditioneel is de bewening, een voorstelling van Moeder Maria met haar gestorven Zoon op de knieën, aan de voet van Christus' kruis gesitueerd. Hier speelt de gebeurtenis zich echter af bij het rotsgraf van Christus. Hij ligt op de steen waarop Nicodemus hem balsemde voor hij in het graf werd gelegd.[2] De naam 'piëta' ('imago de pietate') duidt op haar intense medelijden en meeleven met het lijden van Christus, haar enige zoon. Deze intense emotionele band benadrukte van Dyck door haar af te beelden in kruishouding met gestrekte armen en open handpalmen.

KERKDIENTEN

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld; en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

Tot 1 juni geen kerkdiensten

Elders in deze Drieklank, in de rubriek "Vanuit de Kerkenraad", kunt u lezen dat alle kerkdiensten tot 1 juni van dit jaar zijn afgelast. Hoe de situatie na 1 juni is moeten we afwachten, maar u kunt hieronder alvast wel bekijken hoe het rooster er uit ziet als kerkdiensten dan weer mogelijk zijn.

7 juni	ds. R. de Vries, Almelo	
14 juni	ds. G.J. Lambers Heerspink, Lonneker	
21 juni	ds. G. van Asselt, Apeldoorn	
28 juni	ds. M. Schepers - van der Pol	Twekkelo
5 juli	ds. B. Wijnberg, Haaksbergen	
12 juli	ds. O. Haasnoot	
19 juli	ds. W. Ekker, Enschede	
26 juli	ds. O.G. Haasnoot	
2 augustus	ds. O.G. Haasnoot	
9 augustus	ds. H. Cohen Stuart - Fens, Oosterhesselen	
16 augustus	ds. O. Haasnoot	Maaltijd van de Heer
23 augustus	ds. C. de Jonge, Enschede	
30 augustus	ds. M. Schepers - van der Pol	Twekkelo
6 september	ds. O. Haasnoot	
13 september	ds. J. Bekhof, Hengelo	
20 september	ds. O. Haasnoot	startzondag

De DRIEKLANK in het jaar 2020

Nummer	kopij inleveren uiterlijk op:	zal uitkomen op:
43.5	donderdag 28 mei	maandag 8 juni
43.6	donderdag 27 augustus	maandag 7 september

