



Protestantse
Kerk

Drieklank

Februari 2020

Colofon

Adressen kerkgebouwen:

Haaksbergerstraat 815,
Usselo
Tekkelerweg 110, Tweekelo

Redactie Drieklank:

Copij sturen naar:
Roel Bruinsma
Beckumerstraat 2017
7548 BE Boekelo
053 - 4 28 1753
roelbruinsma@home.nl

Predikant:

Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
053 - 7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

Roel ter Borg
Lammerinksweg 1
7546 RD Usselo
p.g.usselo1@gmail.com

diaconie:

Esther Mol
053 - 4365955
Bgg 06 - 19914592
Rek.nr. diaconie:
NL84RABO0316726532

Website:

www.protestantsegmeente-usselo.n

|

Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541
SKG NL24RABO0373730438

Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinksweg 1
7546 RD Usselo

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem

Foto voorblad: Roelant
Lawerman



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 15,- per jaar.

U kunt zich opgeven bij :

Kerkelijk bureau,
Lammerinksweg 1,
7546 RD Usselo.

Drieklank 43ste jaargang nummer 3, februari 2020

CONTACTADRESSEN

Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
tel. 4283659
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.com)

Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof
tel.06-53928328

Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 06 - 28532959

Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21
tel. 4280691

Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of
06 - 53928328
Erna Nijhuis 06 - 28532959

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw

Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo, tel. 428 36 59

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Vanuit de Pastorie

Overdenking

Huub Stapel vroeg zich in zijn cabaretavonden hardop af of het huwelijk in de komende decennia nog wel stand zou houden. Voorzichtig noemde hij dat mensen nog wel met elkaar zouden optrekken, maar dat die ene voor alle tijden het niet meer zou kunnen zijn. Ondertussen heb ik vorig jaar twee mensen van 83 en 86 opnieuw aan elkaar verbonden en de zegen gegeven, nadat ze jarenlang zonder elkaar hadden geleefd. De vrouw zei, dat ze die dag vlinders in haar buik had gevoeld; en hij straalde, toen hij haar het jawoord gaf. De kinderen stonden erbij en waren blij voor hun ouders, die elkaar na vele jaren van separatie opnieuw weer gevonden hadden.

Terwijl ik dit stukje schrijf, mag ik twee mensen bijstaan, die in augustus willen gaan trouwen. Ze zijn jong, maar hebben al een leven achter zich, waarvan ik zelf niet eens weet of ik het wel zou hebben vol gehouden.

En aan de andere kant, er zijn heel wat mensen die - vaak na heel veel wikken en wegen - besloten hebben uit elkaar te gaan. Begin februari is het weer Valentijnsdag en is het marriage week. Proberen we iets vast te houden, wat langzamerhand aan het afbrokkelen is? Samen met mijn vrouw ben ik 8 jaar lang voorzitter geweest van het landelijk netwerk van marriage encounter, een programma, dat ontwikkeld is door een Spaanse priester. Die priester zag, dat we makkelijk praten over de jeugd, die bepaalde vaardigheden niet meer aangeleerd krijgt, maar dat we als ouders niet meer werkelijk met elkaar communiceren. We gaan ieder ons eigen weg en beseffen ineens dat we schepen zijn, die misschien nog parallel aan elkaar varen, maar niet meer samen zijn. Het doet pijn dan te constateren, dat we eenzaam zijn in onze relatie. Er zijn tegenwoordig heel wat organisaties, die weer een "boost" willen geven aan je relatie, maar de priester deed het ten behoeve van de kinderen, die onrustig waren en die hij maar niet in toom kon houden. En nog steeds vallen er geestelijke wonden in iemands ziel als de basis uit elkaar valt en plotseling ontbreekt.

Ik wil geen vechter worden voor "het huwelijk", maar wil wel vertellen, dat er manieren zijn om de ander weer te bereiken en dat kan net zo goed op je werk zijn als thuis. Onze communicatie naar elkaar toe is van belang. We varen vaak ons eigen gekozen weg over het water en zwaaien naar de

boot naast ons. We zijn gelukkig met elkaar als de afstand er kan blijven. Totdat er ineens een bootje tussen ons in komt varen en we eraan herinnerd worden wat we al jaren gemist hebben. Tja, nabijheid .. ik zie ineens de vrouw van 83 weer voor me. Dominee, ik heb weer kriebels in mijn buik! Ik denk dan wel eens aan de kerk, die ook de communicatie met haar mensen heeft gemist. Zoals een huwelijk saai kan zijn, kan de kerkdienst ook wel eens saai zijn. Ik denk dan aan vroeger, toen ik in de studententijd zomaar een kerk inliep en ontroerd werd door een lied en daar een hele week mee bezig was. Gelukkig heb ik ook leren communiceren met God. In het begin moest ik leren dat er stilte voor nodig was, en soms een kaarsje aansteken. We leren tegenwoordig ook over gevoelens die we hebben in de diensten en naar God toe, en dat er in de psalmen geschreven staat over boosheid, over onzeker zijn, over teleurstellingen en blijdschap; en dat die termen niet alleen maar gaan over intermenselijk contact, maar ook over contact tussen God en mens. We leerden dat we alles, wat er in ons om gaat, mogen vertellen in een gebed; en nu leer ik dat mijn levenspartner ook mag horen wat er in mij om gaat. Sterker nog, dat ze graag wil weten waarom ik doe zoals ik doe.

In de marriage week blijft het vaak stil in de kerk, we zijn bang geworden iets te zeggen over mensen, want de kerkleiders geven niet altijd goede voorbeelden in lief hebben en volhouden. Langzamerhand neemt de commercie alle initiatieven over en krijg ik bij de kassa van een winkelbedrijf een kaartje met "ik ben stapelgek op jou, want iedereen verdient een kaartje" voor een gratis wenskaart voor iemand in de marriage week. Hartjes zijn tegenwoordig overal te koop. Ik geloof weer in een kerk waar mensen niet meer saai voor zich uit staren, of bang zijn te zeggen dat liefde best wel eens veel inzet vraagt. Dat ook daarin duurzaamheid een opgave is en soms een transitie vraagt. Ik weet ook niet veel, maar voor al die kinderen van de toekomst hoop ik dat de ouders blijven communiceren met elkaar of daarvoor hulp inschakelen. Ik vind een APK-cursus zo nu en dan wel op zijn plaats en met Huub Stapel kan ik zeggen: we gaan er nog even mee verder!

Ds. Olaf Haasnoot

Kerkgemeenschap

Tjonge, wat ben ik blij met deze kerkgemeenschap. Er zijn heel wat mensen die zich belangeloos inzetten voor de kerkgemeenschap. Als ik zie

hoeveel mensen meewerken, dan zie ik een ervaring. We gaan er weer voor en velen komen van buiten om mee te gaan doen. Dat is niet alleen maar zo bij de ambtsdragers, die we 1 maart verwelkomen en de mensen, die na 4 jaar nog een termijn erbij nemen, maar het gaat ook om mensen die eens een bezoekje brengen of die een ander al jaren helpen. Dat is groots en heel bijzonder. We staan open voor nieuwe ideeën en nieuwe mensen, en gastvrijheid uit zich op allerlei manieren. Ik wil langs deze weg ook nog Annet Grobben bedanken voor haar inzet voor de diaconie. Ondertussen heeft ze mensen geactiveerd, contacten gehouden met mensen, die gingen helpen in andere landen, een gespreksgroep bij haar thuis opgezet, ons heeft verteld over het melkveehouders bedrijf en de nieuwe plannen van de beide zonen, die inmiddels al bekende Nederlanders zijn geworden. Ik heb ook geleerd hoeveel energie het vraagt een bedrijf op te zetten en te onderhouden. Toen de koeien naar buiten mochten en dansten in de wei, kon ik me dat bij de familie Grobben wel voorstellen.

Blij zijn we met nieuwe mensen en ieder telt mee. De een doet mee aan een gesprekskring, de ander wordt diaken en ik ben blij, dat mijn hardlooptmaatje Henk Blik ook ambtsdrager wordt. En ja, hij is sneller en loopt grotere afstanden, maar hij heeft een groot gevoel voor andere mensen. Als we samen lopen houdt hij het laatste rondje in, en zo krijg ik nog de gelegenheid om naast hem te eindigen bij de finish. Hij organiseert verbindingen tussen de kerk en de Boekelopers door samen te gaan wadlopen. Hij helpt bij de computerstoringen. En dan Liesbeth Harms, ook een nieuwe diaken. Ze zit vol ideeën en weet veel over het gemeente zijn. Haar stralende ogen en glimlach vallen op en samen met haar man Joop is ze trouw in de diensten en helpen ze op de achtergrond al aan heel veel zaken mee. Wat treffen we het toch. Nieuwe mensen mochten we welkom heten, zoals Diny en Wim Kleisen, die heel belezen zijn; en Lidy Farro-Geesink, die veel verstand heeft van communicatie en begeleiding van kinderen, en momenteel aan de huisartsenopleiding lesgeeft. Welkom en we hopen, dat u zich thuis mag voelen in Usselo en iets mag ervaren van het geheimenis van God in ons midden.

Ds. Olaf Haasnoot

Vanuit de kerkenraad

Van de kerkenraad

Het oude jaar is voorbij en we zijn alweer flink opgeschoten in het nieuwe. En op donderdag 28 januari 2020 vond de 1e kerkenraadsvergadering van 2020 plaats.

Ds. Olaf Haasnoot opende de vergadering met een gedicht van Bonhoeffer, genaamd: "Wie ben ik?" Ondanks dat er elders in dit blad te lezen valt dat we nieuwe ambtsdragers krijgen, is het noodzakelijk dat de kerkenraad verder versterkt wordt. Hiervoor heeft Esther Mol flyers gemaakt, met uitnodigende teksten voor nieuwe kerkenraadsleden. Deze kunnen uitgedeeld worden in de Drieklank, het Zondagsnieuws, etc. De kerkenraad kiest een van de voorbeelden die ze heeft ontworpen.

Er zijn meerdere kerken die hun diensten in deze tijd ook via het internet aan de kijkers aanbieden. We zijn bezig te onderzoeken of het mogelijk is dat onze kerkdiensten ook via het internet te bekijken zijn, zodat mensen die om de één of andere reden thuis moeten blijven toch de dienst kunnen volgen of terugzien. We gaan ook onderzoeken of we tijdens de diensten gebruik kunnen gaan maken van een beamer om zo informatie op de muur te projecteren tijdens de dienst.

Om verschillende redenen gaat de geplande dialectdienst dit jaar voorlopig niet door. We werken er hard aan om het weer in het preekrooster te kunnen opnemen.

Vanuit Haaksbergen het bericht dat ds. Gonda Elzinga afscheid neemt van deze gemeente op 23 februari 2020. Ds. Haasnoot zal in Haaksbergen weer als consulent optreden. Binnenkort is er weer een gezamenlijk moderamen van de kerk uit Haaksbergen en onze gemeente. Hierbij zal dan ook mogelijk besproken worden om een gezamenlijke Hemelvaartsdienst te houden, en om andere zaken gezamenlijk te doen.

Vanuit de verschillende leeftijdscategorieën blijkt dat het open vensterwerk goed bezocht wordt en het jeugdwerk een kwetsbare groep wordt. We gaan proberen om de leiding hiervan te gaan versterken. We gaan bekijken of er in de Drieklank misschien ruimte is voor b.v. een jeugdrubriek waarin ook de jeugd zich kan herkennen. In dit kader gaan we ook bekijken hoe het met de leeftijdsopbouw binnen onze kerk gesteld is. In verband met de herinrichting van de Haaksbergerstraat zullen we vanuit de kerk een

bank en een mini bieb (bibliotheek) plaatsen om zo ook bij te dragen aan het nieuw te ontwikkelen gezicht van het dorpsplein in Usselo.

Tijdens de kerkenraadsvergadering neemt ds. Olaf Haasnoot afscheid van Annet Grobben, die voor het laatst deze vergadering bijwoont i.v.m. haar aftreden als kerkenraadslid. Zij wordt bedankt voor haar grote inzet voor de kerkenraad en voor de gemeenschap van onze kerk. We vinden het allemaal jammer maar respecteren haar besluit. Op zondag 1 maart 2020 zal tijdens de kerkdienst de bevestiging van de nieuwe kerkenraadsleden, en het aftreden van Annet Grobben vormgegeven worden.

Op 4 juni 2020 zal er geprobeerd worden om weer een gemeenteavond te organiseren. Hierover later meer. Ook vindt er weer een Open Venster bijeenkomst plaats. In de Drieklank zal hier meer over geschreven worden.

Op 9 februari is afscheid genomen van Marion Röber, Otto Verdenius bedankte haar namens de cantorij (op de orde van dienst staat een verkeerde naam). In diezelfde dienst ontving Marieke Robers een cheque voor Manjano en werd er afscheid genomen van Nine van Schuppen door Jenny Stokkers.

Veel positieve reacties zijn er binnen gekomen over het 175 jarig jubileum van de kerk van Usselo. Het was een Usselose aangelegenheid. Daar is door de kerkenraad bewust voor gekozen.

Er zijn nog een aantal toekomstplannen in ontwikkeling voor onze gemeenschap maar daarover meer in een volgende Drieklank.

Ds. Olaf Haasnoot besloot de vergadering met gebed.

Hartelijke groet voor u allen vanuit de kerkenraad
Jan W. ter Mors

Voorzitter

Nieuwe ambtsdragers

Namens de kerkenraad ben ik blij u te kunnen mededelen, dat behoudens Annet Grobben de zittende ambtsdragers, waarvan de ambtstermijn van 4 jaren er op zit, ons hebben gezegd dat zij voor de duur van een nieuwe ambtsperiode hun werk willen voortzetten. Deze ambtsdragers zijn Joke Pasmaan als ouderling, Riëtte Wissink als kerkrentmeester, Mieke Lippinkhof en Esther Mol als diakenen. Blij zijn we ook om u te kunnen mededelen dat Liesbeth Harms en Henk Blik hebben toegezegd de groep diakenen te komen

versterken. Met het voorstel van deze genoemde leden stemde de gehele Kerkenraad unaniem in. We respecteren de beslissingen van allen en zijn er erg blij mee dat we de kerkenraad op deze manier kunnen continueren. De (her)bevestiging en het afscheid van ambtsdragers zal op zondag 1 maart 2020 plaats vinden gedurende de kerkdienst in de kerk te Usselo. We hopen en bidden dat Gods zegen hen mag inspireren en leiden. Bezwaren tegen de voorgenomen bevestigingen kunt u schriftelijk indienen bij de scriba van de kerkenraad tot 1 dag vóór de bevestigingsdatum.

Jan W. ter Mors
(Voorzitter)

Actie Kerkbalans 2020

Op 3 februari j.l. hebben wij als college van kerkrentmeesters de toezeggingen van de gemeenteleden voor kerkbalans 2020 in ontvangst genomen. Na verwerking van de bedragen kunnen wij melden dat op dit moment aan toezeggingen is ontvangen € 62.600. Nog niet alle enveloppen hebben wij terugontvangen, daarom hopen wij dat dit bedrag in de komende tijd nog verder zal stijgen in de richting van ons streefbedrag van € 75.000.

Namens de kerkrentmeesters,
Paul Swank

Agenda 2020

Datums om te noteren:

1 maart	affredende / nieuwe ambtsdragers
26 maart	ontmoetingsochtend bij fam.Grobben aanvang: 10.30 u.
4 april	open venster werk middag v.a. 14.15 u.
10-12 april	paascyclus
11 april	kinderpassion aanvang: 16.00 uur
12 april	paasontbijt aanvang: 9.00 uur
25 april	wandelen voor ALS, nadere info volgt
21 mei	Hemelvaart, hagenpreek in Buurse
4 juni	gemeenteavond, met gezamenlijke maaltijd (Reach Another Foundation) en presentatie van Ineke Silderhuis

Paasontbijt

op zondag 12 april om 9.00 uur

Ook dit jaar beginnen we de Paasmorgen met een gezamenlijk ontbijt. We verheugen ons op een grote belangstelling. Maar wilt u zich wel even opgeven, zodat we niet voor verrassingen komen te staan. Vanaf zondag 22 mrt kunt u zich tijdens de koffie hiervoor opgeven; of mailen naar Mieke Lippinkhof mlippinkhof59@gmail.com tel: 053-4357195 of 06-53928328

Onze Vader

Zeg niet: 'Vader'
als je geen kind kunt zijn.

Zeg niet: 'Onze'
als je slechts aan jezelf denkt.

Zeg niet: 'hemel'
als je slechts aardse zaken verlangt.

Zeg niet: 'Uw naam worde geheiligd'
als je voortdurend je eigen eer zoekt.

Zeg niet: 'uw rijk kome'
als je hoopt er zelf beter van te worden.

Zeg niet: 'uw wil geschiede'
als je geen tegenslag kunt verdragen.

Bid niet om het brood van vandaag
als je niet voor de armen wilt opkomen.

Bid niet om vergeving van schulden
als je in wrok leeft met familie of bureu.

Bid niet om een leven zonder beproeving
als je geregeld zelf het kwaad opzoekt.

Bid niet om een leven zonder kwaad
als je niet doet wat goed is.

Zeg niet: 'Amen' en 'Zo zij het'
Als je dit gebed niet ter harte neemt

Paul Becaus
(Uit Woord en Weg)

Nieuws van de Cantorij

We hebben goed nieuws te melden vanuit de cantorij. Sinds 1 november 2019 is Lidy Dekker officieel begonnen als cantrix voor de cantorij. Aanvankelijk zou Lidy dirigeren bij de zondagen met cantorij erbij, terwijl Marion repetitor zou blijven. Die combinatie bleek te ingewikkeld en Lidy heeft het stokje nu echt van Marion overgenomen. Maar nog steeds zou dit tijdelijk zijn, Lidy had bij haar aantreden duidelijk aangegeven dat zij haar rol als voorlopige overbrugging zag. Zo kregen wij als cantorij de gelegenheid in de tussentijd - tot september - een nieuwe cantrix of cantor te zoeken. Nu is het goede nieuws dat Lidy gewoon blijft, tot wederzijds genoeg, en we dus niet langer hoeven te zoeken. We zingen met veel plezier. Ook hebben we er een nieuwe bas bij: Joop Harms. Nieuwe zangers zijn van harte welkom. We hebben in de dienst van zondag 9 februari afscheid genomen van Marion Mieke Lippinkhof

Vanuit de Blekerij

De schepping, Genesis 1

Het Hebreeuwse woord voor 'woest en ledig' klinkt als 'tohoewabohoe'. Buber vertaalt dit mooi met 'Irrsal und Wirrsal', waarmee hij het binnenrijm handhaaft. In het Nederlands zou je kunnen vertalen als 'waan en wirwar', maar dit vind je in geen vertaling terug. Het scheppingsverhaal is een gedicht en daar hebben vertalers op een enkele uitzondering na geen gevoel voor gehad. Sommigen zeggen dat scheppen scheiden is. In dit verhaal komt dan ook vijf keer het woord 'scheiding' voor. Dit getal is dat van de vijf boeken van Mozes. Het is ook het getal van de kennis. We zien dit getal in het pentagram, in de vijf vingers aan elke hand en in het getal voor het huwelijk. Drie is het getal van de man, twee dat van de vrouw, samen dus vijf. Helemaal vrouwvriendelijk is dit niet. Zes keer staat in dit verhaal dat het geschapene goed is. Merkwaardig genoeg niet na de tweede dag en twee keer na de derde dag. Waarom? God brengt scheiding aan tussen de wateren en de wateren zijn de zetel van het kwaad. De grote zeedieren zoals Leviathan en Behemoth leven erin, en dat zijn bedreigende wezens. In de evangeliën, uitgezonderd dat van Johannes, loopt Jezus over het water. Hij treedt het water, het kwade, met

voeten! Israël hield niet van water, er is bij hen bijna geen sprake van zeevaart. Jona wordt in het water, de zee, gegooid. Hij ging tegen Gods opdracht in en waagde zich in een boot op het water.

In Joodse kringen werd er bij voorkeur op dinsdag getrouwd, op de dag dat twee keer het woord 'tov' (= goed) klonk. Elk stel hoopte dat hun huwelijk dubbel tov was.

Zes is het getal van de mens, omdat hij/zij op de zesde dag geschapen is. Het staat voor evenwicht en vrede. Het is het getal van de perfectie: $1+2+3=6$. Het komt voor in het zegel van Salomo en de Davidsster.

Bij de schepping van de dieren staat 'naar zijn aard'. Dit houdt in dat dieren in soorten zijn geschapen. Elke soort heeft zijn eigen aard, noem het instinct als je wilt. De mens is naar Gods beeld geschapen. Dit houdt niet in dat de mens er net zo uitziet als God. God is immers geen persoon. De mens lijkt op God, hij heeft verstand en verbeelding meegekregen, al kan hij nog niet goed en kwaad onderscheiden. Dat komt nog. De mens moet volgens vers 29 vegetarisch eten. Dat verandert pas in het verbond met Noach, dan worden de noachitische geboden geformuleerd. In Israël at men vrijwel uitsluitend van de offerdieren.

Dan zie je nog dat de mens moet heersen over de schepping. Dat klinkt heel rationalistisch, Bacon was deze gedachte toegedaan. In de geest van dit verhaal kun je zeggen dat mensen de aarde en de schepselen moeten beheren en wel met zorg. De mens is geen meester van de schepping.

In de vertaling van dit verhaal is een theologisch standpunt ingebracht. Wij onderscheiden in Gen. 1 en 2 twee scheppingsverhalen, maar volgens de vroege vertalers kon dit niet. Zij hebben de afsluiting van het eerste verhaal in een nieuw hoofdstuk ondergebracht en daarop onmiddellijk het tweede verhaal laten volgen. Daarmee suggereren zij dat de twee verhalen een eenheid vormen. 'Dit' in 2,4 verwijst zo naar het bovenstaande, maar dat is niet waar. Het verwijst naar het volgende, het tweede scheppingsverhaal.

In de Babylonische mythen ontstaan de goden uit de stof, de materie. De rabbijnen hebben dit radicaal veranderd. God staat boven de stof, geeft er vorm aan. In Babylonië geloofde men dat de sterren het lot van de mens bepaalden. Ook dit keren de rabbijnen om. Zon, maan en sterren zijn lichtdragers, meer niet. Het licht wordt trouwens voor de hemellichamen geschapen. God zelf is de bron van Licht en Leven, Hij is de bron van alle leven. In het laatste hoofdstuk van Openbaring zien wij dit terug. De hof uit Gen. 1 is er niet meer, een stad daalt uit de hemel neer. De hemellichamen ontbreken, God zelf is hier de bron van Licht, zoals

Hij dit in Gen. 1 opriep. De zee is niet meer, daarmee is ook het kwaad definitief weggenomen. Dit alles impliceert dat deze verhalen niet historisch zijn. Zij vormen verkondiging. Twee jaar geleden verscheen een boekje van Carel ter Linden, Bijbelse miniaturen. Hij schrijft hierover: "Wij doen de verhalen tekort als wij ze beschouwen als verslagen van gebeurtenissen. Het gaat hier om verborgen boodschappen. Wijsheden in verhaalvorm waarmee men elkaar in het oude Israël in moeilijke tijden bemoedigde, bouwstenen voor het leven die vaders en moeders aan hun kinderen meegaven" (p. 12) Helderder kan ik het niet zeggen. Ik hoop van die boodschap in deze reeks beschouwingen iets mee te kunnen geven. Zo verborgen zijn ze ook weer niet...

Wim Kleisen

Nieuwjaarstoespraak PGU

Goedemorgen gemeente

Daar het vandaag de 1e zondag van het nieuwe kalenderjaar is, wil ik niet alleen wat terugkijken op gebeurtenissen die in 2019 plaats hebben gevonden, maar u ook meenemen het jaar 2020 in. 2019 was een roerig jaar. Naast heel veel andere gebeurtenissen, maakten veel mensen van de verschillende beroepsgroepen zich terecht bezorgd over hun toekomst en kwamen daarom soms middels protesten - in welke vorm dan ook - in actie. We hebben allemaal dit jaar onze eigen mooie of minder mooie momenten beleefd en doorleefd. De terugblik op het kalenderjaar 2019 binnen onze kerk begint met het uitspreken van de afkeuring van de zogenaamde Nashville-verklaring. Het gaf een hoop onrust. De kerkenraad van de PG Usselo, Boekelo e.o. onderschrijft de uitspraak van de Generale Synode. Zij vindt dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beeldrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is, belangrijk is en zich thuis mag voelen in onze kerk.

Tijdens de vrijwilligersavond van 2019 bleek weer dat er gelukkig nog steeds veel mensen zijn die onbaatzuchtig bereid zijn om zich op de één of andere wijze in te zetten voor onze gemeenschap. Geweldig, zeker gezien in het licht van deze tijd met een teruglopende belangstelling voor dit soort belangrijke zaken.

Met de PG Haaksbergen is er nog steeds contact. Er is een gezamenlijk moderamen geweest. Daar is onder andere gesproken om bij bijzondere gebeurtenissen ook belanghebbenden van de

andere gemeente uit te nodigen. We moeten daarbij denken aan een Hemelvaartsdienst, of zoals ook heeft plaatsgevonden, een bezoek aan Dordrecht, vorming en toerusting, openluchtdiensten, de Kinderpassion, de Kinderkerstvoorstelling, wadlopen voor de jeugd, etc.

Over onze beleidspunten Gastvrij, Open en Verbonden kan ik u zeggen dat we de ingeslagen weg zijn blijven volgen. We bleven contact houden met de RK gemeenschap in Boekelo e.o. In mei was er een gemeenteavond met als thema: "De gang erin houden". Hierbij zijn ook erg veel suggesties gedaan door de aanwezigen om vorm en inhoud aan deze beleidspunten te geven.

Op de startzondag in september 2019 was onze kerkgemeenschap te gast op de boerderij van de familie Pasman-Aalpol, waar na de openluchtdienst de deelnemers geïnformeerd werden over het bedrijf van de gastgevers.

Ook de kinderen en de oudere jeugd hadden weer een belangrijk aandeel in ons kerkzijn in het afgelopen jaar. Zo was er weer een Kinderpassion, en is de jeugd op bezoek geweest bij de Passiespelen in Hertme, en bij Boer Jan van het televisieprogramma Expeditie Robinson. De kinderen van de openbare basisschool Molenbeek locatie Usselo en die van de Marcellinusschool uit Boekelo hebben met onze jeugd weer samengewerkt aan de Kinderpassion op het bedrijf van de familie Diepenveen, en de Kinderkerstvoorstellingen bij de familie Leefers op de deel van de boerderij. Eigenlijk toch ook wel een klein beetje Oecumene te noemen. In de Kersttijd hebben de onder- en de bovenbouw van de OBS Molenbeek een bezoek gebracht aan de kerk waarbij ds. Haasnoot met hen kaarsjes heeft gebrand, en met hen gesproken heeft over wie er belangrijk was in hun leven.

Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor en door de senioren in onze gemeente worden er activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan het Open Vensterwerk, het samen maken van fruitbakjes voor de zieken en bejaarden onder ons; en dan er zijn ook nog de seniorenmiddagen rond de Pasen en de Kersttijd die goed bezocht worden. In het afgelopen jaar heeft er een wisseling plaatsgevonden van de cantrix voor de cantorij. Mevr. Röber heeft een vaste plek als organiste en cantrix in Haaksbergen gekregen. Zij wordt nu opgevolgd door mevr. Dekker.

We hebben het ambtsjubileum van ds. Haasnoot in een feestelijke dienst gevierd.

Door erg veel gemeenteleden is het project voor Manyano ondersteund: met het bakken van taarten en kniepertjes, het maken van prachtige

bloemstukken, en niet te vergeten met het midwinterhoornblazen. Dit alles leidde tot een geweldige opbrengst om de kinderen in Zuid-Afrika te ondersteunen.

Afsluitend over het afgelopen jaar moet ik natuurlijk ook noemen dat dit voor ons een jubileumjaar was. 175 jaar Protestantse Kerk in Usselo e.o. werd gevierd met een prachtige, feestelijke dienst op 8 december j.l. met daarin liefst 5 predikanten, die allen in het verleden - of nu nog - verbonden waren aan deze kerk.

V.l.n.r ds. Bouwmeester en echtgenote, ds Heeringa, ds. Bunjes-v.d.Lee, (partner van) ds. v.d. Meer

Er werd een nieuw gebrandschilderd raam onthuld en er werd een herdenkingsboek uitgebracht. En natuurlijk niet te vergeten de nieuwe, kleurrijke vorm voor ons blad "De Drieklank." Allemaal zaken waar we God dankbaar voor mogen zijn, zeker in deze tijd van ontkerkelijking. Hierop terugkijkende beschouw ik dit als een bijzondere vorm van rijkdom die we samen moeten koesteren. Ik zal in deze lange lijst van activiteiten binnen onze kerkgemeenschap voor de verschillende leeftijden misschien een enkele activiteit zijn vergeten. Dat komt omdat het werken in onze kerkgemeenschap, mensenwerk is. Dat wil zeggen dat alles niet altijd perfect verloopt, maar dat we met ons allen ons best doen om zo goed mogelijk onze schouders onder dit mooie werk voor Gods gemeenschap te zetten, om het in het komende jaar misschien nóg beter te doen.

Voor het nieuwe jaar kan ik u zeggen dat we de ingeslagen weg voort willen zetten op de wijze zoals die ons bekend is. We willen graag dat de gemeente zich daarbij blijft herkennen, ook na 175 jaar. Dat zij zich thuis blijft voelen bij de wijze waarop dat hier in Usselo e.o. wordt gedaan. Ook wil ik u graag het goede nieuws mededelen dat de kerkenraad blij is dat nagenoeg alle ambtsdragers waarvan de ambtsperiode binnenkort afloopt, hebben verklaard dat zij zich beschikbaar stellen voor een volgende periode. Geweldig voor mij om dit te mogen noemen. De kerkenraad respecteert de reden van een ambtsdrager om haar werk neer te leggen. Gelukkig heeft ze gezegd wel bezig te willen blijven met en voor onze kerkgemeenschap. Dat is voor ons allen ook zeker iets om blij mee te zijn. De kerkenraad mag zich verder ook rijk rekenen dat er zich weer twee gemeenteleden bereid hebben verklaard om de kerkenraad te komen versterken, en dat er zich weer gemeenteleden bereid hebben verklaard om de diakenen te ondersteunen.

Enkele punten van onze beleidsuitgangspunten voor het komende jaar zult u zeker herkennen:

We blijven actief contact zoeken met de reeds eerder door mij genoemde scholen. De jeugd, onze opvolgers verdien(en)t onze aandacht.

We hopen ook dat de ouderen onder ons zich in onze gemeenschap gekend mogen weten en aan de activiteiten mogen blijven meedoen.

We zullen ook meedoen met de bijeenkomsten over de inrichting van het dorpsplein, als onderdeel van de herinrichting van de Haaksbergerstraat.

De families Diepenveen en Leefers hebben weer de ruimte ter beschikking gesteld voor de Kinderpassion en de Kinder Kerstvoorstellingen.

We houden contact met de PG Haaksbergen.

We houden contact met de RK gemeenschap en anderen in Usselo en Boekelo e.o.

We zullen ons best doen om weer een gemeenteavond te organiseren.

We komen binnenkort met een vrijwilligersavond.

Misschien komen we nog wel zaken of activiteiten tegen waar we nu nog geen rekening mee hebben gehouden, maar dat gaan we nog ontdekken.

Al deze mooie voornemens in ogenschouw nemend, moeten we naar mijn mening ons niet gaan storten op een vorm van perfectie en de jacht op geluk, zoals onze Koning dat ook aanhaalde in zijn Kersttoespraak. We willen het graag op onze eigen wijze doen. We moeten misschien ook inzien dat niet alle gestelde doelen te halen zijn. Maar we mogen ons wel rijk voelen met al die zegeningen die ons ten deel vallen in onze kerkgemeenschap en voor ons als persoon. In onze kerk moet je vooral jezelf kunnen zijn en er je thuis voelen. Je moet niet alleen stil kunnen blijven staan bij de mooie dingen die ons als gemeenschap en als individu ten deel vallen, maar ook bij de momenten van zorg, verdriet die jezelf en onze naasten ten deel vallen. In deze kerkgemeenschap moet daarvoor de ruimte zijn zoals Christus ons dat heeft opgedragen. Afsluitend wil ik u graag zeggen, dat we als kerkenraad blij zijn dat we ons werk mogen doen op onze wijze in deze geweldige kerkgemeenschap van Usselo, Boekelo e.o.

Ik hoop dat we de eerdergenoemde voornemens in het komende jaar weer samen met u, door u, voor u, en voor de mensen buiten onze kerkgemeenschap waar kunnen maken. Ik wens ons allen voor het nieuwe jaar 2020 dan ook veel heil en Gods zegen toe.

Jan ter Mors, voorz. kerkenraad

Vanuit de Diaconie

Voedselbank

In de 40 dagentijd die begint op woensdag 26 februari t/m 9 april, gaan we weer producten inzamelen voor de voedselbank.

Vanaf zondag 1 maart staan er dozen achter in de kerk waar u de spullen in kunt doen. Hier is een suggestie voor een boodschappenlijstje.

Maaltijdsoepen

Peulvruchten

Havermout

Groente en fruit in blik of pot

Koffie en thee

Volkoren pasta

Zilvervlies of meergranenrijst

Couscous

Olijfolie

Iets lekkers, wat lang houdbaar is.

Toiletartikelen

Na de Paasdagen hopen we weer veel dozen naar de Voedselbank te brengen.

Ontmoetingsmorgen

Donderdag 26 maart komen we om 10.30 uur weer bij elkaar rond de keukentafel van Annet Grobben Oude Haaksbergerdijk 2. Wij vinden het fijn dat een aantal mensen regelmatig komen, maar het zou leuk zijn om ook nieuwe bezoekers te verwelkomen. Het is steeds weer verrassend wat er allemaal gedeeld wordt n.a.v. stellingen. Ds. Olaf Haasnoot is hier ook bij aanwezig. Allen heel hartelijk uitgenodigd.

Als u wilt komen mail of bel naar Annet. ervegrobben@outlook.com, Tel:053-4282193.

Vakanties met aandacht

Het vakantiebureau van Kerk in Actie, organiseert al vele tientallen jaren vakantieweken voor mensen die niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen of durven gaan, omdat ze dagelijks zorg nodig hebben, of een klein sociaal netwerk hebben. Ook zijn er vakanties voor mantelzorgers met hun partner, mensen met een lichamelijke of visuele beperking en gezinnen die leven op

bijstandsniveau.

De vakanties onderscheiden zich door de sfeer, gastvrijheid, gezelligheid en wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. Alle vakanties hebben een protestant-christelijk karakter. Dat betekent onder meer dat tijdens iedere week een vrijwilliger met theologische pastorale scholing aanwezig is en er op zondag een open kerkdienst plaatsvindt in het eigen hotel.

Er liggen folders bij de koffiebalie in het verenigingsgebouw; ook kunt u op de site kijken: kerkinactie.nl/vakantiesmetaandacht Margje Jongejeugd (een gemeentelid) is daar vrijwilligster geweest; zij kan u er meer van vertellen. Tel: 053-4324847

Mieke Lippinkhof

Mercy Ships

Waar begin ik met m'n verslag over ons verblijf op Mercy Ships in de haven van Dakar?

Bij aankomst werden we ontvangen met een kleine maaltijd, de sleutel van een cabin, een pasje en een eerste uitleg over de gang van zaken. De volgende dag was er eerst een algemene meeting over wat er die week speelt op het schip, met vervolgens voor de nieuwelingen een voorlichting over veiligheid, de weg op het schip, de geestelijke verzorging enz. De mensen die voor de O.K. kwamen kregen daarna nog heel veel informatie. De dag daarop konden we dan echt aan het werk. En gelukkig was dat ongeveer zoals we gewend zijn. Het is bewonderenswaardig om te ervaren wat de artsen met relatief weinig middelen kunnen betekenen voor de kinderen met ontzettend misvormde benen. Het verdere genezingsproces vindt plaats in het Hope Center. Met behulp van fysiotherapie gaan ze met rechte benen en een grote glimlach weer terug naar hun woonplaats. Ook een wonder is het om te zien hoe Max Fax artsen patiënten afhelpen van hun gigantische aangezichtstumoren. Dit zijn vaak grote en soms meerdere operaties waar veel inzicht en kennis voor nodig is.

Verder werd er Algemene Chirurgie gedaan, in de tijd dat wij er waren betekende dat behandelen van grote liesbreuken en grote lipomen (vetbulten). Het is natuurlijk afhankelijk van de vaardigheden van de dokter, die er op dat moment is en het aanbod van patiënten wat er gedaan kan worden. Op de verpleegafdeling was er voor elke patiënt onder z'n eigen bed een bed voor een familielid. Die bleef dus gewoon slapen bij de patiënt. Kortom het was er dus vaak een gezellige, kleurrijke boel. Wij sliepen in een cabin met 4 of 6 personen. Een



Giften en collectes

Giften december 2019 - januari 2020

Fam. V.	via mevr. P.	€ 10,-
Mevr. R.	via mevr. L.	10,-
Fam. W.	via mevr. P.	10,-
N.N.	via mevr. v. d. V.	15,-
N.N.	via mevr. v. d. V.	20,-
Fam. U.	via mevr. D.	20,-
Mevr. B.	via mevr. t. M.	20,-
N.N.	via collecte	5,-
Fam.t. H.	via mevr. N.	20,-
Mevr.	via mevr. v. d. V.	20,-
Dhr. G.	via mevr. M.	10,-
R.R.	via Dhr. K.	20,-
Mevr. H.	via dhr. C.N.	250,-

beetje als in een hostel.

Het eten was goed en gezond. En er was een sterke hygiëne-cultuur. Dit was natuurlijk noodzakelijk om verspreiding van ziektes te voorkomen.

Er waren ook veel Senegalezen aan boord, de zgn. D-crew. Sommigen daarvan kregen daar in hun eigen vakgebied de kans om mee te lopen en extra scholing op te doen. Op de O.K. waren de D-crewers onmisbaar als vertaler, want er wordt daar m.n. Frans en Woolof gesproken. Bovendien hielpen ze een handje met de schoonmaak.

Het was mooi om te ervaren hoe mensen met allemaal hetzelfde doel en met de hulp van God uit allerlei windstreken toch zoveel kunnen bereiken. En het was een voorrecht om hier even deel van uit te mogen maken.

Hartelijke groet,
Ineke Silderhuis



COLLECTES 24 nov 2019 t/m 26 jan 2020

24 nov.	Diaconie	€ 157,95
	Plaatselijke Gemeente	201,95
01 dec.	Stichting Haarwensen Mynke	150,50
	Plaatselijke Gemeente	50,00
08 dec.	Diaconie	303,17
	Plaatselijke Gemeente	492,85
15 dec.	Manyano	83,25
	Plaatselijke Gemeente	100,00
22.dec.	Diaconie	112,80
	Plaatselijke Gemeente	126,55
24 dec.	Voedselbank	459,20
25 dec.	Diaconie	146,75
	Plaatselijke Gemeente	179,60
27 dec.	Diaconie	55,66
	Plaatselijke Gemeente	104,40
05 jan.	Leendert Vriel	128,15
	Plaatselijke Gemeente	110,00
12 jan.	Beide Collectes voor Australië	211,80
19 jan.	Diaconie Missionair werk	140,60
	Plaatselijke Gemeente	141,80
26 jan.	Diaconie	69,15
	Plaatselijke Gemeente	80,70
02 feb.	Diaconie Wereld Diaconaat	81,05
	Plaatselijke Gemeente	99,55

Avondmaal aan huis

Er zijn mensen die wel Heilig Avondmaal willen ontvangen, maar niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk toe te komen. We zouden het dan mogelijk willen maken om thuis de maaltijd te vieren en zo betrokken te zijn bij de kerkgemeenschap. Het is dan goed een afspraak te maken met mij, zodat we bij u thuis een korte viering kunnen houden. We zijn zo een grote gemeenschap van mensen die het geheim van Jezus Christus samen kunnen delen.

ds Olaf Haasnoot tel 053-7851695.

Collectebonnen

Als u collectebonnen wilt bestellen maak dan € 20,- of een veelvoud daarvan over op:
IBAN NL84 RABO 0316 7265 32 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.
Vermeldt U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres.

175 jaar Kerk Usselo

Op 8 december 2019 bestond onze kerk 175 jaar. Geen uitbundig feest, maar wel een mooie dienst waarin niet alleen onze huidige predikant ds. Haasnoot voorging, maar waaraan ook de oud-predikanten ds. Heringa, ds. Bunjes-van der Lee, ds. Bouwmeester en ds. van der Meer hun bijdrage leverden.



5 predikanten die de kerk van Usselo gediend hebben



Onze huispianist Menno Luiten

We mochten luisteren naar prachtig pianospel van Menno Luiten en de cantorij ondersteunde ons bij het zingen van mooie liederen. Ter ere van het jubileum werd er een nieuw glas-in-loodraam onthuld, twee handen in elkaar met de tekst "vertrouwen als een kind". U ziet het raam op de achterpagina, waar de kerkdiensten van de komende maanden vermeld staan. Gemaakt door Diana Glas-in-lood uit Usselo. Tevens werd er een boek "175 jaar Usselo" gepresenteerd, als geschenk aan al onze gemeenteleden. Velen kennen nog het blauwe boekje dat ter ere van het 150-jarig jubileum was uitgegeven, maar evenzovelen kennen dat niet. Teksten, toen geschreven door ds. Bekkenkamp, zijn in het huidige boek herdrukt en aangevuld met gebeurtenissen uit de laatste 25 jaar. Ds. Bekkenkamp mocht dan ook het eerste exemplaar in ontvangst nemen.



We kijken terug op een mooie kerkdienst en nadien was er in het verenigingsgebouw koffie met krentenwegge en ongetwijfeld werd het glas geheven op een mooie toekomst in Usselo. Op naar de 200 jaar !

Riëtte Wissink



Feestelijk versierde toegang



Een volle kerk



De dienst begint

De foto's

Henk Blik heeft foto's gemaakt van de kerkdienst t.g. v. het 175-jarig jubileum van de kerk van Usselo. Op deze pagina 12 en 13 treft u een aantal aan. Meer foto's vindt u op p. 14.

Aandacht

Bijna alle boodschappen zitten in mijn winkelwagentje. O ja, straks bloemen halen voor Judith. Dan trilt mijn telefoon. Onze dochter belt. "Hoi, hoe is het?"

....

"Ach, wat naar. Even iets pakken. Zo, vertel."

.....

"En toen? Dit is niet van mij."

.....

"Dat was niet tegen jou, ik sta bij de kassa. Nee, geen koopzegels."

....

"He, wacht nou even. Ik..."

Einde gesprek. Dat was geen succes. Hoezo multitasken?

Op weg naar Judith ontdek ik dat ik geen bloemen gekocht heb.

Ze doet de deur open in een wijd shirt. Het dunne haar plakt om haar hoofd. Als ze praat wordt haar mond een smalle streep.

Ik luister. Judith vertelt over haar zoon, vol boosheid en verwijten. Ik luister en zwijg. Ik hoor verdriet, over gemiste kansen. Ik vraag naar haar en zij vertelt over haar verlangen naar verbondenheid.

Ik wilde bloemen voor je kopen, zeg ik. Jouw aandacht is me meer waard, antwoordt Judith. Dan glimlacht ze en ik verbaas me dat ze er nu zo anders uitziet. Ik zie dat ze helderblauwe ogen heeft. Aandacht maakt een mooi mens van haar. Thuis bel ik onze dochter. "Hoi, vertel eens. Ik heb alle tijd."

RH

Kerstspel 2019

Terugkijkend op het kerstspel van de kinderen, zijn we weer heel trots en dankbaar dat het weer gelukt is. Het was moeilijk een Jozef te vinden, want geen van de kinderen durfde het aan. Maar een kerstspel zonder Jozef kan niet, al wordt hij in het script van Lucas nauwelijks genoemd. Uiteindelijk werd hij toch gevonden en hij maakte gebruik van zijn tekst op een stuk hout. Hij liep dus overal als timmerman te kijken op zijn stuk hout. Jozelf, wat heb je het



Aansteken van de kaarsen



Stellopende en zaklopende kinderen



Kinderpassion

Op 11 april starten we de kinderpassion bij de fam. Diepenveen om 16.30 uur. We hebben een nieuw verhaal en gaan in de kerk lichtjes ontsteken voor mensen die we in gedachten hebben. Houdt deze datum vrij in uw agenda, want het belooft wederom een belevenis te worden.

Ds. Olaf Haasnoot



Kindernevendienst

Op 5 januari snoepten we traditioneel van onze 3 koningenkoek en werd Olaf de koning met prachtige kroon. We maakten sterren en zochten van alles uit over sterren, omdat de wijzen die sterren volgden naar Betlehem.



Op 2 februari gingen het over het moeilijke woord 'zalig', wat je ook wel kan vertalen met 'gelukkig'. We lazen het prachtige boek van 'Klein mannetje vindt het geluk' van Max Velthuis en gingen aan de slag met emoties. De kinderen lieten de kale gezichten spreken door op de gezichten, gevoelens te tekenen. Bijzonder wat een paar streepjes al kunnen doen!

Rineke Overbeek

Workshop 'Praten met kinderen'

Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar organiseren wij een workshop 'Praten met kinderen'. We zullen ingaan op wat past bij de ontwikkelingsfase van je kind en houding. Samen gaan we experimenteren met verschillende werkvormen om spelenderwijs je kind te helpen/begeleiden.

De workshop is op donderdag 19 maart. Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur. We starten om 20 uur, de avond duurt tot 22 uur.

Locatie: kinderopvang Erve Wiechert; Spielweg 26, Boekelo

Opgave bij Rineke Overbeek:
rineke.overbeek@gmail.com

Maximaal aantal deelnemers: 20 personen; bij meer aanmeldingen wordt een nieuwe datum gepland.

Agenda activiteiten met kinderen:

1 maart: kindernevendienst en oppasdienst,

19 maart 19.30 uur: kinderopvang Erve Wiechert,

Boekelo: workshop 'Praten met kinderen'

5 april: kindernevendienst en oppasdienst

11 april 16.30: KinderPassion; beginnend in de

schuur van 'Twentseschuttingen.nl'

(Haaksbergerstraat 811, Usselo) en eindigend in de

kerk.

12 april: Paasontbijt; kindernevendienst en

oppasdienst

Rineke Overbeek

Kinderhoek

Kun jij die kale gezichten heel gelukkig laten kijken?

Of juist boos, verdrietig of verliefd? Misschien heb je

nu wel een bepaald gevoel? Kun je dat ook

tekenen? En welk geluid past daar bij?



Lege gezichten



Ingevulde gezichten



Peter Slotman op zijn orgel, trouw begeleider bij alles



Marion in de schijnwerpers

Afscheid Marion Röber

In de dienst van 6 februari hebben we na een proces van loslaten dan toch echt afscheid genomen van Marion. Zodra ze de kerk inkwam ging Otto haar halen en begeleidde hij Marion naar haar vaste stekje, alleen vooraan in de 1e rij en daarna nam Jetty als oud-cantorijlid naast haar plaats, zodat Marion niet eenzaam hoefde te zitten zijn. Wij zaten op een andere plek dan gewoonlijk: frontaal voor de gemeente, en verderweg. Lidy had gedegen met ons gerepeteerd. Wij wilden ontspannen en mooi zingen natuurlijk, en waren (bijna) een beetje nerveus.

Olaf sprak mooie woorden tot Marion: dat ze eerst wel aan elkaar moesten wennen, en daarna de waardering ontstond. Riëtte had een leuk en persoonlijk verhaal over hoe zij Marion heeft ervaren, en overhandigde envelop en bloemen namens de kerk. Wij zongen ons afscheidslied, zorgvuldig ingestudeerd, en met een vrolijk gezicht. Tenminste, dat was de bedoeling. En tot slot ging Otto op het spreekgestoelte staan. Hij hield een prachtige en originele toespraak over en tot Marion, als cantrix, mens en kerkmusicus. Marion schudde elk van ons de hand. Het was een warme en bezielde dienst.

We hebben onder leiding van Marion ontzettend veel geleerd, en soms ook bijzondere liederen (Marion zegt meestal "liedjes") met Kerst of Pasen gezongen. Met Lidy hebben we een buitengewoon bekwame opvolgster getroffen. Zij vormt geen breuk met het verleden: integendeel, we kunnen weer verder groeien als cantorij. En zo'n toekomst is uitzonderlijk.

Bij het zingen van het slotlied was in de hoogste noot heel duidelijk die vaak geroemde, mooie stem van Marion te horen. En zoals Otto al aanstipte: het afscheid is niet voorgoed. We blijven in de buurt.

Namens de cantorij
Nine van Schuppen

Dank

Afgelopen zondag kreeg ik de verrassing van mijn (kerkelijk) leven. Na een emotioneel afscheid van Marion - een afscheid is op zich al emotioneel, maar nog met zingen erbij extra natuurlijk - kwam direct daarna Jenny Stokkers (namens de Jeugdkerk) opeens naar voren, en met haar Rineke (namens de kindernevendienst en kerkenraad) en dat allemaal om van mij als collega van de jeugdkerk officieel afscheid te nemen. Voor mijn gevoel had ik allang afscheid genomen - bij het bezoek aan boer Jan. Jenny snapte wel dat het me wat overviel, dus ze sloeg een arm om me heen en sprak voortvarend en kordaat als zij is, haar lieve en lovende toespraak voor de gemeente uit. Ik moest verschillende traantjes weg pinken en kon geen stom woord meer uitbrengen. Van Rineke kreeg ik een prachtige bos bloemen. Achteraf bleek dat iedereen in het complot zat, en zelfs de liturgie opgeschoond was. Thuisgekomen heb ik de speech van Jenny nagelezen, alle kaartjes van de TUK-jongeren in de bos bloemen gelezen, en daarna bedank- appjes gelezen op mijn telefoon van de ex-jongeren van de jeugdkerk, die nu allang volwassen zijn, en soms enorm veranderd (ook deze verrassing is het werk van Jenny). Ik kijk terug op een heel fijne tijd, dierbare herinneringen en bijzondere ervaringen en gesprekken. En vooral op het samenwerken met Jenny: plezier, lachen, ernst, verdriet en zorg: we hebben heel veel kunnen delen. Het was alles de moeite waard.

Nine van Schuppen



3 maatjes van de jeugdkerk

Gefeliciteerd!

Mevr. J.A. Kruisbrink - Versteeg	Helmerzijdeweg 2	5 februari
Mevr. J.C.A.A. Bos - Heutink	Weerninklanden 63	17 februari
Mevr. E. Smit - Schuite	Dr. Koekstrat 3	19 februari
Mevr. A.C.J. Askes - Tollenaar	Agaatstraat 7	20 februari
Mevr. W.P. Deen - Gussekloo	Henry dunantlaan 41	21 februari
Mevr. W.E. Mulder - Heidenman	Jan van Elburgstraat 20	21 februari
Mavr. A.G. Hintzbergen - Horneman	Boerstege 41	21 februari
Mevr. G.G. van der Valk - Dekker	Kwinkelerweg 39	22 februari
Mevr. G.J. Stokkers - Bosch	Gessinkbraakweg 31	23 februari
Mevr. W. Overbeek - van het Loo	Grote Veldweg 19	2 maart
Dhr. L. Jansen	P.C. Hoofflaan 6 10	3 maart
Dhr. J.F.W. Rommelaar	Konninkweg 10A	8 maart
Mevr. G.J.G. Brunnekreeft - ter Haar	Jan van Elburgstraat 63	11 maart
Mevr. G.G. Holtkamp - Dikkers	Keizerweg 40	22 maart
Mevr. H. Nijenhuis - Schrikkema	Arendsweg 85	23 maart
Mevr. P.H.B. Schukkink - Oldenhof	Zweringhoekweg 80	23 maart
Mevr. H.H. van Ulzen - ter Borg	Beckumerstraat 33 A	23 maart
Mevr. G.J. Luunk - Gerritsen	Usselerveenweg 200	26 maart
Mevr. J.G. Brinkman - ter Riet	Voshaarweg 35	30 maart
Dhr. J.H. Sleurink	Baltinkweg 60	30 maart
Mevr. H. Boshove - Ringenier	Warenveldehoek 1	31 maart
Dhr. J.P. de Vries	Springendalhoek64	31 maart

Open Venster Werk

Op zaterdagmiddag 4 april houden we onze traditionele Open Venster Middag voor de senioren van onze kerk.

In het kerstnummer van de Elisabethbode heeft Ds. Olaf Haasnoot verteld waar deze naam vandaan komt. Voor zover u het nog niet weet vertel ik het nog een keer.

Het open vensterwerk wil laten zien, dat de vensters open staan voor wat er van buiten komt. Zo is de kerkgemeenschap groot geworden in haar openheid.

De thee of koffie staat klaar vanaf 14.15 uur.

De Paasliturgie wordt verzorgd door onze eigen predikant. Paul Swank, één van onze kerkrentmeesters, is in de zomervakantie naar Jordanië geweest. Hij komt ons daar over vertellen en wat laten zien.

Ook de broodmaaltijd zal niet ontbreken. Kortom het wordt weer een gezellige middag.

U kunt zich opgeven bij Greetje van der Valk. Tel: 0534282020 of bij Minie Wonnink. Tel: 0534322598. Graag vóór vrijdag 27 maart.

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

PREDIKANT

Ds O.G. Haasnoot	Haaksbergerstraat 819	7548 PB	tel. 7851695
------------------	-----------------------	---------	------------------------

DIAKENEN

A.E. Grobben-Berenbroek	Oude Haaksbergerdijk 2	7546 PZ	tel. 4282193
M. Lippinkhof-Hubers *	Boekelose Stoombleekerij 59	7548 EE	4357195
E. Mol	Händellaan 16, Enschede	7522 KM	4365955

OUDERLINGEN

W.A.L. Overbeek	Grote Veldweg 21	7547 RP	tel. 4280691
B.G.J. Pasman	Haaksbergerstraat 1006	7548 PC	0613793855
J.W. ter Mors * preses kerkenraad	Willem Rijbertstraat 26	7521 TP	0651066319
R.M. ter Borg * Scriba kerkenraad	Mastbos 61	7543 GM	0655075120
H.J. Teussink - Nijhuis	Lammerinkweg 9	7546 RD	4282438

OUDERLINGEN – KERKRENTMEESTERS

H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	7548 PL	tel. 4281708
J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	7544 RH	4761892
P.Swank Penningmeester kerkrentmeesters	Willem Kalfstraat 62	7545 AN	0610301492
R.H.A. Wissink-Roossink *	Geessinkweg 403	7544 RB	4773098

KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke	Bernard Roerinkstraat 71	7548 EL	tel. 4775776
------------	--------------------------	---------	------------------------

* tevens lid moderamen

KERKDIENTEN

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld; en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

23 februari	ds. W. Janssen, Losser	
1 maart	ds. O.G. Haasnoot	
8 maart	ds. A. Reitsma, Enschede	
15 maart	ds. M. van der Meer, Assen	
22 maart	ds. O.G. Haasnoot	
29 maart	ds. G.J. Lambers Heerspink Lonneker	
5 april	drs. W. Ekker, Enschede	Palmpasen
9 april 19.30 u	ds. O.G. Haasnoot	Witte Donderdag
10 april 19.30 u.	ds. O.G. Haasnoot	Goede Vrijdag
11 april 22.00 u.	ds. O.G. Haasnoot	Stille Zaterdag
12 april	ds. O.G. Haasnoot	1e paasdag
19 april	ds. J. Hazeleger, Eibergen	
26 april Twekelo	ds. E. van Houwelingen, Hengelo	
3 mei	ds. M. Schepers-van der Pol	
10 mei	ds. J. Hazeleger, Eibergen	
17 mei	ds. E. de Bruin, Losser	
24 mei	ds. J. Schuitemaker Geestelijk verzorger MST	

De DRIEKLANK in het jaar 2020

Nummer	kopij inleveren uiterlijk op:	zal uitkomen op:
43.4	donderdag 26 maart	maandag 6 april
43.5	donderdag 28 mei	maandag 8 juni

