



Protestantse
Kerk



Drieklank

juni 2020

Colofon

Adressen kerkgebouwen:

Haaksbergerstraat 815,
Usselo
Tekkelerweg 110, Tweekelo

Redactie Drieklank:

Copij sturen naar:
Roel Bruinsma
Beckumerstraat 2017
7548 BE Boekelo
053 - 4 28 1753
roelbruinsma@home.nl

Predikant:

Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
053 - 7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

Roel ter Borg
Lammerinksweg 1
7546 RD Usselo
p.g.usselo1@gmail.com

diaconie:

Esther Mol
053 - 4365955
Bgg 06 - 19914592
Rek.nr. diaconie:
NL84RABO0316726532

Website:

www.protestantsegmeente-usselo.n

|

Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541
SKG NL24RABO0373730438

Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinksweg 1
7546 RD Usselo

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem

Foto voorblad: Roelant
Lawerman



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 17,50 per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:
Protestantse Gemeente Enschede
Varviksingel 139
7512 EK Enschede
info@pgenschede.nl
telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

Drieklank 43ste jaargang nummer 5, juni 2020

CONTACTADRESSEN

Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
tel. 4283659
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.com)

Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof
tel.06-53928328

Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 06 - 28532959

Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21
tel. 4280691

Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of
06 - 53928328
Erna Nijhuis 06 - 28532959

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo, tel. 428 36 59

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Vanuit de Pastorie

Erop uit

Tja, de vakantie ging niet door. Curaçao was in permanente lock down. De reis die we hadden gedacht te maken met kinderen en kleinkinderen ging niet door. Aangezien mijn vrouw ook gevraagd werd 100% door te werken, zijn we hier gebleven en kon ik door gaan met werken. Nu nemen we wel even vakantie en wel van 1-10 juli en van 2-8 augustus.

Dankbaar

We zijn heel dankbaar voor al die mensen, die de gemeente hebben bijgestaan in de tijd van het coronavirus. Dat betekent: nu, en vanaf het begin van de uitbraak, en in de toekomst. Wat is er veel gebeurd. We hebben steun ontvangen vanuit Haaksbergen-Buurse. Er kwamen diensten via kerkomroep.nl onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de PG Haaksbergen-Buurse als van de PG Usselo. Wat een groots gebaar van openheid!

We zijn heel dankbaar om zo samen verder te gaan en willen ook elkaar tot steun zijn. Dankbaar zijn we ook naar de talloze vrijwilligers, die - met enige angst voor besmetting - bij alle mensen in en buiten de kerk een bos bloemen hebben bezorgd. Dankbaar zijn we voor de vele mensen, die meewerkten aan de diensten, of een programma op de website konden plaatsen. Dankbaar voor het geduld, dat zieken hebben ervaren en geschonken, terwijl we elkaar niet konden opzoeken. Dankbaar, dat velen begrepen, dat niet alles kan en dankbaar voor de plannen die gemaakt werden om coronaproof een dienst in de kerk te kunnen houden. Weet u, dan ben ik trots op zoveel goede mensen.

Tegelijkertijd zijn er vele mensen gestorven niet zozeer in de eigen gemeente, maar wel daarbuiten. Vele kwetsbare mensen, die al zingend dachten dat afstand genoeg was, vele carnaval vierende mensen, die onbewust hun ellende tegemoet liepen. Vele mensen in verpleegtehuizen, die thuis moesten blijven en zich zo alleen hebben gevoeld. Vele mensen op de IC's die zich moesten overgeven aan artsen, en soms stierven zonder afscheid te kunnen nemen van hun geliefden. De beide kanten hebben we gezien en meegemaakt. We hebben het overleefd, maar wie zijn "we"?

Relaties kwamen uit liefde en zorg onder druk te staan, de verschillende mensen zagen we, de een wat nonchalant, de ander wat benauwd, en we merkten dat kinderen heel wat overhoop konden halen en moeilijk geconcentreerd hun werkzaamheden konden doen. Maar soms was het ook zo ontspannen, dat we om elkaar moesten lachen. We hielden vol in de hoop, dat er niet nog een uitbraak zal plaats vinden. God was soms ver weg en toch ook onze enige troost. Menigeen heeft gebeden, terwijl hij of zij was vergeten hoe dat ook alweer ging. Misschien konden we ook even nadenken, wat de bedoeling van ons leven is. Kortom een indrukwekkende tijd. God zegent U, dat zeiden we bij een begrafenis, God zegent u zeiden we aan het einde van een dienst en onder die zegen gaan we verder, wat er ook gebeurt en door die zegen zijn we er voor elkaar.

Ds Olaf Haasnoot

Vanuit de kerkenraad

Houd moed – Heb lief

Tussen het verschijnen van mijn vorige artikel getiteld "Tijdelijk geen erediensten in de kerk in Usselo!" in de vorige Drieklank en deze uitgave, hebben we 2 maal een kerkenraadsvergadering gehad. We leven nog steeds in een zeer nare en onduidelijke tijd. Een tijd met allerlei, soms onduidelijke, maar noodzakelijke voorwaarden en beperkingen die onze bevolking worden opgelegd. Gelukkig lijkt het er gaandeweg op dat we op de goede weg zijn, maar helemaal zijn we zeker nog niet door de crisis heen. Daarom nam ik dit keer het credo van de PKN over zoals ik dat hierboven heb genoemd. We moeten helaas nog even volhouden - Moed houden - met allerlei beperkende maatregelen; maar ook nadrukkelijk om blijven kijken naar elkaar. Maar de vooruitzichten zijn goed, zo goed zelfs dat we in de tussenliggende tijd besloten hebben om weer een proefkerkdienst te houden, zij het onder strikte voorwaarden. Een nare uitdrukking ook weer, maar het past helaas nog steeds in deze tijd. Meer details hierover leest u in elders in de Drieklank.

Gedurende de kerkenraadsvergadering van 28 april 2020 spraken we over de kerksluiting i.v.m. de Coronabesmetting, en ook over de mogelijkheid die de kerkgemeenschap van de PKN uit

Haaksbergen ons aanbood om met behulp van hun apparatuur via het internet de kerkdiensten te kunnen volgen. Dit bleek gaandeweg ook een succes. Ja, het is een dienst met alleen een dominee en ouderlingen, maar we konden weer ons eigen geluid laten horen met vertrouwde voorgangers. Ds. Haasnoot preekt bij toerbeurt immers ook in Haaksbergen. Een - gezien de omstandigheden - mooie oplossing om op een eigentijdse, digitale manier en corona-proof de kerkdienst te volgen.

De kerkenraad was ook blij te horen dat ons gemeentelid mevr. Jongejeugd een koninklijke onderscheiding had ontvangen. We zien haar o.a. bij de koffie in het verenigingsgebouw en kennen haar ook als echtgenoot van onze kosters René Jongejeugd.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 25 mei 2020 kwamen 2 belangrijke hoofdthema's aan de orde, n.l. wanneer kan de kerk weer open en onder welke omstandigheden en voorwaarden; en de Jaarafrekening van de kerk. Beide onderdelen namen erg veel tijd in beslag, en van beide wordt afzonderlijk ook gewag gemaakt in de Drieklank. Het is deze keer een op het oog kort artikel dat u van mij te lezen krijgt maar, dat zit hem ook in het feit dat de aangesneden thema's uitgewerkt worden in aparte artikelen in de Drieklank. Afsluitend wil ik u nog wel even wijzen op een artikel over 06-nummers en/of e-mailadressen van u verderop in de Drieklank.

Ik hoop oprecht dat we elkaar weer gauw regelmatig terug mogen zien, in de kerk, bij de koffie in het verenigingsgebouw of waar dan ook. Ik hoppe da'w in dissen tied extra noar de noabers binn'n en boet'n de kearke bliuwt umkiek'n. Voor de niet-Tukkers onder ons: Ik hoop dat we in deze tijd extra naar de mensen binnen en buiten de kerk blijven omzien. Ik wens u allen gezondheid, Gods zegen en nabijheid toe in de komende tijd en hoop dat we gespaard mogen blijven voor deze narigheid.

Jan W. ter Mors (Voorzitter)

Uw 06-nummer en/of uw e-mailadres

Ik had in mijn vorige artikel van de kerkenraad een oproep gedaan of u in het bezit bent van een 06-telefoonnummer of een eigen e-mailadres. Deze vraag bleek een beetje in het gehele verhaal te zijn ondergedoken, daarom nogmaals dit berichtje. Het zou mooi zijn als we als kerkenraad uw nummer

of e-mailadres in een verzamelbundel kunnen gebruiken om u zo snel mogelijk van nieuws te voorzien van onze kerkgemeenschap. Omdat we nu nog steeds te maken hebben met kerksluiting in deze tijd van Corona kunnen we dan nog meer mensen bereiken om hen te informeren. Dus nogmaals, heeft u een 06-telefoonnummer of een e-mailadres en vindt u het goed dat we die in een whatsapp-groep mogen zetten of in een e-mail adresgroep? Zou u ons uw 06-nummer en/of uw e-mailadres willen toesturen via het e-mailadres p.g. usselo1@gmail.com

Behalve dat het nieuws ook op de site van onze kerk www.protestantsegemeente-usselo.nl op internet zal worden gepubliceerd, kunnen wij u dan ook zelf zo snel mogelijk van informatie voorzien. Bijvoorbeeld om aan te geven wanneer we de reguliere kerkdiensten hervatten. Een fijn dag voor u allen en veel gezondheid.

Jan ter Mors (voorz. kerkenraad)

Welkom in de kerk



We zeggen het al een hele tijd: we zouden gewoon samen in de kerk willen zijn. Aan de andere kant zijn we ook heel voorzichtig en soms onzeker. Zou het wel kunnen en vormen we niet een nieuwe bron van uitbraak? We gaan het 12 juli proberen.

We volgen de landelijke regels van het RIVM en de protocollen van de PKN. Het hartelijk welkom zal weer klinken voor deze proefdienst. We zien er naar uit om met alle regels elkaar weer te ontmoeten op afstand. Je kan daar ook bij zijn! Natuurlijk is het wel van belang je daarvoor op te geven.

Eerst maar even de informatie:

Vanaf 1 juli a.s. kan het aantal bezoekers van kerkdiensten mogelijk uitgebreid worden tot 100 personen. Hierbij moeten de RIVM-richtlijnen strikt in acht worden genomen en moet de 1,5 mtr afstand tussen zitplaatsen en mensen gerespecteerd worden. Daarnaast heeft de PKN een protocol opgesteld, dat de kerken moeten volgen bij het opstellen van een gebruikersplan.

De kerkdiensten zullen er anders uit zien, maar de invulling en bemoedigingen zullen zeker niet minder zijn. De voorbereidingen van de diensten zullen veel tijd vergen.

Vooruitlopend hierop heeft de kerkenraad

voorbereidingen getroffen om aan al deze eisen te voldoen en is een concept-gebruikersplan gedeeltelijk gereed. Dit gebruikersplan zal ter

beoordeling aan de burgerlijke autoriteiten worden voorgelegd.

We weten inmiddels hoe grillig het Coronavirus om zich heen kan grijpen en we zullen niet alleen persoonlijk alle voorzorgsmaatregelen moeten treffen, maar ook moeten we besmetting van onze medebroeders en -zusters voorkomen.

Het idee is om op 12 juli a.s. een proefdienst te organiseren om te beoordelen of het gebruikersplan goed functioneert en te evalueren wat de ervaringen zijn geweest. Op basis van deze informatie zal een besluit worden genomen hoe verder te gaan met de kerkdiensten en de digitale diensten via de kerkomroep.

Wees erop voorbereid dat er strenge regels zullen gelden voor de toegang tot de kerk, het begeleid plaatsnemen op de zitplaatsen, via vastgestelde looproutes en het gecontroleerd verlaten van de kerk na de dienst.

Bij aankomst wordt u buiten de kerk ontvangen door een coördinator, te herkennen aan een rood hesje. Deze coördinator verwelkomt u en stelt enkele vragen over uw gezondheid, zoals verplicht door het RIVM. Daarna krijgt u gelegenheid om uw handen te reinigen en wordt u naar uw plaats begeleid door de coördinatoren die klaar staan in de kerk. Er is dus geen vrije zitplaats keuze.

Het zingen wordt sterk ontraden, naar een muzikale invulling wordt nog gezocht.

De garderobe is gesloten, jassen meenemen naar de zitplaats.

Het maximaal aantal zitplaatsen is beperkt. Wel zijn er enkele en dubbele zitplaatsen. De dubbele plaatsen zijn bedoeld voor echtparen, partners en gezinnen. Tijdens de proefdienst kijken we of de verhouding tussen enkele en dubbele plaatsen goed is gekozen.

Onderzocht wordt hoe we een reserveringsplan kunnen ontwerpen om zoveel mogelijk teleurstellingen te voorkomen en tegelijk te kunnen voldoen aan de registratie-eis.

Er kan helaas geen koffie worden gedronken na de dienst en ook na de dienst geldt buiten de 1,5 mtr afstandsregeling.

Tot zover in grote lijnen de inhoud van het gebruikersplan.

Over het definitieve gebruikersplan wordt u zo spoedig mogelijk separaat geïnformeerd.

Deze informatie is niet bedoeld om u te ontmoedigen, maar om duidelijk te maken wat er allemaal geregeld moet worden. De kerkenraad spant zich maximaal in om binnen de gestelde kaders een veilige omgeving te creëren, waarin we weer kerk kunnen zijn.

Rien van den Broeke

Van de Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2019

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
BATEN			
Opbrengst onroerende zaken	56.300	54.958	61.167
Opbrengst rente/dividenden	16.100	14.813	16.201
Opbrengst levend geld	85.100	82.943	85.624
Totaal baten	157.500	152.714	162.992
LASTEN			
Kerkelijke gebouwen	47.350	47.093	46.404
Overige eigendommen	7.100	9.438	8.750
Afschrijvingen	3.500	4.808	3.890
Pastoraat	58.400	56.694	57.311
Kerkdiensten en activiteiten	9.000	10.029	12.315
Verplichtingen andere organen	7.050	6.168	6.609
Salarissen/vergoedingen	10.950	11.193	10.729
Kosten beheer/administr.	6.650	6.430	6.563
Rentelasten/bankkosten	7.200	3.045	3.299
Totaal lasten	157.200	154.898	155.870
Saldo baten min lasten	300	- 2.184	7.122
Incidentele baten	100	20.103	201.980
Toevoeging bestemmingsreserve	0	-20.013	0
Incidentele lasten	0	- 9.306	0
Onttrekking bestemmingsreserves	0	9.216	-201.980
Resultaat	400	- 2.184	7.122

Toelichting bij de jaarrekening 2019

Baten

Zoals wij al voorzien hadden in de begroting zijn de opbrengsten uit onroerende zaken gedaald als gevolg van minder huurders in de kerk en het verenigingsgebouw.

De algemene daling van de rentevergoeding op spaargelden, waar iedereen mee te maken heeft, is ook aan onze kerk niet voorbij gegaan. Daarbij komt dat een deel van het kerkelijk vermogen is omgezet in beleggingen met het accent op koersresultaat in plaats van contante rente- en dividendopbrengsten. Koersresultaat wordt pas als bate genomen, wanneer dit door verkoop wordt gerealiseerd.

De bijdragen levend geld valt uiteen in vrijwillige bijdragen en collecten/giften. Voor 2019 hadden wij € 74.500 aan vrijwillige bijdragen begroot, hiervan is ca. € 72.000 ontvangen. Het restant aan opbrengst levend geld betreft collecten en giften.

Lasten

In het algemeen wijken de gerealiseerde lasten weinig af van de begroting voor 2019 resp. de gerealiseerde bedragen van 2018. In het afgelopen jaar zijn diverse onderhoudswerkzaamheden aan onze gebouwen uitgevoerd, waarvan de kosten grotendeels uit opgebouwde voorzieningen zijn betaald. In het verenigingsgebouw hebben wij samen met de Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo een archiefruimte gerealiseerd waarvan de stichting middels een bijdrage uit het verleden de kosten heeft gedragen.

Een post, die duidelijk onder de begroting is uitgekomen, is "rentelasten/bankkosten". Wij hadden gerekend met een stijging van bankkosten, welke niet is doorgegaan. Daarnaast is door de lage rentestanden minder rentevergoeding aan de voorzieningen en reserveringen toegevoegd.

De incidentele baten in 2019 hebben betrekking op koersresultaat waarvoor een reserve is gevormd. De incidentele lasten betreffen de kosten van het 175-jarig jubileum van onze kerkgemeenschap. Deze kosten zijn bestreden uit vroeger gevormde reserves.

Namens het College van Kerkrentmeesters

Paul Swank (penningmeester)

De jaarrekening 2019 ligt van 8 t/m 15 juni 2020 ter inzage bij de penningmeester (Willem Kalfstraat 62, Enschede). Vooraf graag even contact opnemen met Paul Swank, telefoon 06-10.30.14.92 of via mail kerkrentmeesters-pgusselo@outlook.com.

Vanuit de Diaconie

Manyano

We waren erg benieuwd hoe het met de kinderen is in Zuid-Afrika door de Corona crisis. Daarom hebben we contact gezocht met Marieke Robers. Zij is op dit moment in Nederland maar heeft wel contact met het thuisfront in Zuid-Afrika via social media.

Ook daar gaan de kinderen op 1 juni weer naar school, maar veel ouders willen dit niet, omdat de kinderen een slechte weerstand hebben. 25% van de kinderen hebben een stunted grow, d.w.z. een achterstand in de groei en ontwikkeling, doordat ze te weinig, en kwalitatief geen goede voeding krijgen. Ook is T.B.C. weer terug gekomen en het wordt kouder nu, daardoor worden ze verkouden. Doordat de kinderen niet naar school komen weten ze op school niet hoe het met ze gaat. 90% van de gezinnen heeft het zwaar: veel huiselijk geweld, drugs en alcoholproblemen. De spanningen hebben grotendeels met armoede te maken. Als je niet werkt dan krijg je ook geen geld.

Het is wel duidelijk dat de situatie daar niet te vergelijken is met de toestand hier, en dat we ons gelukkig mogen prijzen dat we in Nederland wonen. Marieke blijft ons op de hoogte houden en mocht het zo zijn dat ze financiële steun nodig heeft b.v. voor voedselpakketten dan gaan we haar zeker helpen.

Mieke Lippinkhof

Collecten en giften

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die geld hebben overgemaakt voor de Diaconie en Plaatselijke Gemeente tot nog toe is er € 420,- binnen gekomen.

Wellicht heeft u uw bijdrage rechtstreeks overgemaakt naar Kerk in Actie. Dat is natuurlijk ook prima.

De gevolgen van de Coronacrisis treffen ons allemaal, al voelt de een ze meer dan de ander. Wie deze crisis zeker voelen zijn mensen in Afrika en Azië in vluchtelingenkampen. Kerk in Actie zet zich ook in voor deze mensen. Daarom is het belangrijk dat wij hun werk steunen.

Mocht u nog een bijdrage willen overmaken dat kan op deze banknummers:

Diaconie Protestantse Gemeente Usselo:
NL84RABO0316726532.

Kerkvoogdij Plaatselijke Gemeente:
NL46RABO0316700541.

Mieke Lippinkhof



Giften

We hebben de volgende giften per bank ontvangen:

Dhr. van D.	€ 1.000.00
Mw. B	300.00
Fam. J.	20.00

Coen Nijkamp

In de vorige Drieklank was een deel van het artikel over onze nieuwe diaken weggevallen. Ik geef hieronder het artikel in zijn geheel weer.

Roel Bruinsma

Een nieuwe ambtsdrager

Één van de voorrechten van mij, als redacteur van Drieklank, komt aan het licht tijdens kennismakingsgesprekjes met (nieuwe) vrijwilligers in onze PKN-gemeente van Usselo. Ik kom op bezoek, krijg gratis koffie, koek en frisdrank of wijn. En dan mag ik vragen stellen. Als u, lezer van Drieklank, vragen zou stellen die ik dan durf te stellen zou u ongetwijfeld de deur gewezen worden. Maar voor de redacteur van Drieklank zijn zulke vragen gelegitimeerd, de arme ondervraagden menen dat het zo hoort, en geven altijd openhartig antwoord. U moest eens weten wat ik in de loop der jaren zoal te weten ben gekomen!

Als redacteur van Drieklank moet ik - helaas voor u - terughoudend zijn in het weergeven van wat mij in - vaak onverantwoord - vertrouwen wordt meegedeeld. De smeugheid van mijn artikeltjes heeft daarvan natuurlijk wel te lijden. Ik hoop dat uw teleurstelling hierover u niet belet toch verder te lezen.

Enfin, toen ik vernam dat wij een nieuwe diaken mogen verwelkomen ben ik natuurlijk meteen op haar afgestapt. Tot mijn vreugde stemde Liesbeth Harms in met mijn voorstel om haar voor een artikeltje in Drieklank een bezoekje te brengen.

En op een avond eind februari was het zover. Ik kan niet anders zeggen dan dat het een buitengewoon genoeglijke avond werd. Liesbeth's man Joop nam ook deel, en als zij een enkele keer aarzelde om saillante details te onthullen sprong Joop meteen bij, zodat ik niets heb hoeven missen.

Voor deze aflevering van Drieklank mag ik u dan ook dit geschreven portretje van Liesbeth Harms aanbieden. En u begrijpt nu wel dat u niet alles wat ter sprake is geweest in dit artikeltje zult aantreffen. Ik vertrouw er niettemin op dat u er met belangstelling kennis van zult nemen.

- -

Liesbeth is in 1954 geboren in Enschede in een Christelijk Gereformeerd gezin. Binnen dit overwegend behoudend kerkgenootschap was het gezin relatief ruimdenkend. Liesbeth heeft één broer en twee zussen. Zij is de derde in het gezin. Ze ging naar de Willem Lodewijk-school, een

hervormde lagere school. Vervolgens naar de huishoudschool, en daarna volgde ze een kapsteropleiding. Jammer genoeg kon ze het beroep van kapster daarna niet uitoefenen wegens een vorm van reuma.

Op haar 20ste trouwde ze met Joop. Ze kregen twee kinderen: Daniëlle en Jos. Een juf en een bakker in hart en nieren. Ze zijn beiden getrouwd. En Joop en Liesbeth hebben nu 3 kleinkinderen. Maar ze besteedde haar tijd niet alleen aan kinderen en huishouding. Ze was actief in de kerk, en volgde ook tal van cursussen. Dat varieerde van VOS-cursussen (VOS is de afk. voor 'Vrouwen Oriënteren zich in de Samenleving'), een cursus Franse taal, cursussen over Kunst en Cultuur bij de Volksuniversiteit, tot cursussen Pastoraal Werk. Rond haar 50ste nam Liesbeth's leven een nieuwe wending. Ze kreeg een heuse baan, bij de KPN. Bij de helpdesk hielp ze klanten van de KPN die problemen met hun KPN-apparatuur hadden. In 2009 kreeg ze werk bij de Edith Stein-Pabo in Hengelo. Dat bestond uit het afnemen van toetsen bij studenten.



Vanaf 2011 werkt ze bij de Universiteit van Twente. Ze neemt toetsen af bij studenten 'met een beperking'. Die beperking kan van alles zijn: autisme, blindheid, lichamelijke handicap enz. Die toetsen zijn erop gericht om studenten aanpassingen aan te kunnen bieden voor hun studieloopbaan. Liesbeth doet dit werk met hart en ziel; waar velen geruime tijd vóór hun pensioen daar al reikhalzend naar uitzien wil zij best tot aan haar 75ste doorwerken!

Een aparte vermelding verdienen haar activiteiten voor de NCVB (de Nederlandse Christen Vrouwen Bond). Later heette die bond "Passage" (Christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging)

Liesbeth is van 1978 tot 2009 actief geweest in het afdelingsbestuur van de NCVB, de laatste 16 jaar als bestuursvoorzitter en als 2e voorzitter van de afd. Hogeland Enschede. Dat waren wel bepalende jaren in haar ontwikkeling. Organiseren en besturen doe je ook wel in je gezin, maar in een landelijke vereniging gebeurt dat uiteraard op een ander niveau. Ze heeft daartoe ook toerustingscursussen gevolgd om dat bestuurswerk professioneel uit te kunnen voeren.

Er rest nu nog een vraag: hoe wordt een vrouw afkomstig uit een tamelijk behoudend kerkgenootschap diaken in de PKN-gemeente van Usselo?

Liesbeth en Joop hoorden binnen de Christelijke Gereformeerde kerk in Enschede wel tot een ruimer denkende stroming. Beiden waren ze actief in hun kerk, Joop heeft er ook deel uitgemaakt van de kerkenraad. Zo'n functie was voor Liesbeth niet weggelegd, want binnen hun kerk was (nog) geen ruimte voor 'de vrouw in het ambt'. Er waren meer zaken binnen hun kerk die hun stoorden, o.a. het standpunt over homoseksualiteit. Wachten op veranderingen in de Christelijke Gereformeerde Kerk wilden ze niet meer. Liesbeth en Joop zijn toen gaan rondkijken in Enschede e.o., en kwamen ook een keer in de kerk van Usselo. Dat was zo'n aangename, warme kennismaking, dat ze toen na ampele overwegingen besloten de overstap te maken naar de PKN-gemeente van Usselo. Dat speelde zich 2 jaar geleden af, en nu was de tijd rijp voor deze volgende stap: het ambt van diaken.

Roel Bruinsma

En verder ...

In Memoriam

Op 31 maart 2020 is van ons heengegaan **Herman Jan Bos** op de leeftijd van 81 jaar. Hij woonde aan de Weerninklandendweg 63 in Enschede. Annie en Herman waren 55 jaar getrouwd en kenden elkaar daarvoor al 6 jaar, waarbij de relatie in die 6 jaar aan en uit ging. Maar eenmaal trouw beloofd aan elkaar, bleven ze voor altijd bij elkaar. Herman had als kernwoord betrouwbaar, en wie hem beter leerde kennen, die wist dat hij woord hield. Dat

vertrouwen gaf hem ook geduld. De kinderen Erwin en Robert deden lang over hun studies. Hij bleef ze steunen en uiteindelijk hebben ze prachtige functies gekregen. Hij gaf hen de ruimte om zelf tot ontwikkeling te komen. Herman was een harde werker, eerst voor de tapijtenverkoop en later voor de tuinmeubelen. Hij kon goed met mensen opschieten. Hij was niet iemand met een snel oordeel, want hij zei dan, wie oordeelt over een ander kan niet meer naar hem of haar luisteren. Zo vertrouwde hij ook in God, niet iemand, die zijn oordeel klaar had, maar die kon luisteren. Tijdens het opgroeien van de kinderen, was hij veel bezig met zijn werk, en deed daarbij nog allerlei vrijwilligerswerk voor de Sportclub, en later voor de Tennisclub. Toen de kleinkinderen er waren besteedde hij veel tijd aan hen door erop uit te trekken. Later, na zijn pensioen, kreeg hij de ziekte van Kahler en daarmee - werd er gezegd - kon je jarenlang leven door regelmatig een chemokuur te doen. Maar toen hij ook nog aan Alzheimer ging lijden, zag je hem achteruitgaan. Zoals hijzelf betrouwbaar voor anderen was, zo zou God ook betrouwbaar zijn voor hem, zelfs als je door een dal van diepe duisternis zou moeten gaan. We lazen in de kerk van Usselo uit 2 Timotheüs: Deze boodschap is betrouwbaar: als wij met Hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Zo droegen wij hem op aan God de Vader, en hebben in besloten kring Herman, echtgenoot, vader en opa, vanuit de kerk naar het crematorium gebracht op 6 april. Al was het in de tijd van de Coronacrisis moeilijk om met een klein gezelschap afscheid van Herman Bos te nemen, we hebben het ervaren als een hele intieme bijeenkomst, zo in een kring in het liturgisch centrum van de kerk, met de kist in het midden. Dat Herman mag rusten in vrede.

Op 6 mei 2020 is op Curaçao **Hilco Lubbers** plotseling overleden. Hij was altijd een vitale man. Hij was timmerman, elektricien, fysiotherapeut, kortom iemand die haast alles kon. Hij wist erg veel en was breed geïnteresseerd. Hij kende de Griekse mythen en praatte mee over de bijbel, gewoon omdat hij veel gelezen had. Kortom iemand om nooit te vergeten. De winterperiode ging hij naar Curaçao, naar zijn zoon Henk en diens vrouw Titiana. Samen met Greetje zijn vrouw genoot hij van de zon en deed hij allemaal klussen voor zijn zoon. In de zomerperiode ging hij aan de Vretberg 11 aan de slag met Herman zijn buurman, en samen hebben ze heel wat ter hand genomen. Zo ook het dakje bij de entree van het kerkgebouw. Het moest er toch netjes bij liggen. Op 80-jarige leeftijd klom hij energiek de ladder op om de dakbedekking goed te leggen.

Hij overwinterde ook dit jaar weer bij zijn zoon Henk, maar toen hij terug wilde gaan hoorde hij, dat er in Nederland veel meer risico was voor Corona. Hij besloot daar te blijven. Plotseling echter is hij daar gestorven en zo kwam hij op zijn verjaardag terug in een kist naar Nederland.



We hebben hier in Usselo een dienst gehouden. Het was in de coronatijd, en met een beperkt aantal mensen waren we er voor Hilco. Het leven kan zomaar anders lopen, dan je had gedacht. Het was een hele leuke man om mee te praten, thuis een biljartje te leggen en samen in de tuin mee te

praten. Aan het einde van de dienst bij de uitgang sprak hij altijd nog een woordje Papiaments met me.

Hilco, we zullen je missen. Rust in vrede. We wensen Greetje zijn vrouw erg veel sterkte toe na dit onverwachte verlies van haar man, haar geliefde en haar steun en toeverlaat.

Ds Olaf Haasnoot

Twee bijzondere verjaardagen

Gerda Holtkamp wordt 15 juni 100 jaar, wat een leeftijd!

Ze kwam van een boerderij en ging later met haar man wonen tegenover het Hanninkshof. Daar kon ze met behulp van burens het goed redden: de één bracht haar wat eten, de ander deed de tuin. Maar een jaar geleden ging ze naar het Wiedenhof; ze besepte dat ze niet meer thuis kon blijven na haar val en schikte zich. Ze kreeg contact met een buurvrouw en kreeg weer plezier in haar leven. Toen brak het Coronavirus uit. En de kinderen uit Canada en Australië konden niet meer bij haar komen, Truus Leefers mocht niet meer komen, en Miranda Meerman mocht haar nog maar 1 maal per week een uur bezoeken. Dat miste ze wel. "Ha

dominee" zei ze vroeger, toen ik bij haar langs kwam, maar in de coronatijd werd ook dat onmogelijk. Nu 100 jaar en toch op afstand. In ieder geval denken we allemaal aan haar. 'Ach, en dat lang zal ik leven, heb ik al gehad', zei ze me. 'Tel je zegeningen' is voor mij iedere dag genoeg.



Gerda Holtkamp

Op 18 juni 2020 viert **Zwenna Heutink** ook zo'n gedenkwaardige verjaardag.

Zwenna heeft altijd op de boerderij kunnen wonen. Haar dochter zorgde voor haar, ook toen ze weinig meer kon zien. Het huis was vertrouwd, en ze zag



Zwenna Heutink

hoe de kinderen en de kleinkinderen voor de boerderij als loonwerkersbedrijf zorgden. Wat vond

ze het mooi om de nieuwe dominees op te halen op de kar, wat genoot ze ervan als iemand langs kwam en wat zal het een speciale dag zijn op de Badweg als ze 100 jaar wordt. Een sterke vrouw, die heel wat zware jaren heeft gehad. Ik zie nog de vreugde en blijdschap op haar gezicht, toen haar eerste achterkleinkind werd geboren. Ze hield alles in de gaten zonder te kunnen zien en ze hoorde aan je stem als er iets aan de hand was. Dan vroeg ze indringend door. We hopen dat ze een vreugdevolle dag zal hebben. Ik weet zeker dat het bij het bedrijf Roossink een prachtige dag zal worden en dat we zullen zeggen: "Op het leven", het leven, dat ons van God is gegeven.

Ds Olaf Haasnoot

Lintjes

Het heeft Zijne Majesteit behaagd in totaal 147 Twentenaren en Achterhoekers Koninklijk te onderscheiden.

En daar was **Margje Jongejeugd** er één van! Zij is nu lid in de orde van Oranje Nassau. Namens de Protestantse gemeente van Usselo mocht ik haar een boeket bloemen met een mooie



kaart overhandigen.

Natuurlijk ivm de Corona op 1.5 meter afstand. Vele, vele jaren is Margje al vrijwilligster. Toen Margje en René in Duitsland woonden begeleidde zij jongens die net van huis kwamen en in Duitsland militair werden. Tot in de late uurtjes werd er gesproken over hun wel en wee. Ook deed Margje in Duitsland de kindernevendienst en zat ze in de contactraad van de Protestantse kerk. Eenmaal weer in Nederland werd Margje vrijwilligster van het Rode Kruis, waar ze wel 50 keer mee ging op reis.

Voor mensen die de reizen van het Rode Kruis niet konden betalen wist Margje wel een weg te vinden, zodat er geld kwam en de mensen toch mee konden.

Ook als vrijwilligster van de Zonnebloem heeft ze wel 40 vakanties begeleid.

Ook was Margje ouderling en diaken voor de Gereformeerde Eudokia kerk.

En voor de Protestantse Apostel Thomaskerk was ze ouderling.

Ze deed de begeleiding van de kerkdiensten van rouw en trouwdiensten.

Al vele jaren is ze gastvrouw bij het City pastoraat in Enschede.

En bij de Leendert Vriel stichting is ze begeleidster en waakt ze bij mensen in hun laatste levensfase.

Ook in het Hospice van Enschede is ze invaller.

In onze kerk in Usselo doet ze hand- en span diensten.

Je kunt wel zeggen dat Margje voor velen een steun en toeverlaat is!

Een welverdiend lintje voor een lieve, warme en hartelijke vrouw!

Liesbeth Harms

Iedereen die op het Ichthus college heeft gezeten kent de gedreven gymleraar **Dirk van Dijk**.

Een van de redenen waarom Dirk deze onderscheiding heeft gekregen stamt uit het jaar 2005. Hij heeft toen een hoofdrol gespeeld in de politieke actie binnen het CDA die ertoe heeft geleid dat het aantal lesuren Lichamelijke Opvoeding in het Voortgezet Onderwijs wettelijk is vastgelegd. In het aanvankelijke kabinetsplan (van minister v.d.Hoeven) wilde men het aan de scholen overlaten, hetgeen zeker tot een drastische vermindering van het aantal uren per leerling zou hebben geleid. In deze tijd van Corona zou dit nooit zijn gebeurd, want nu is men van mening dat bewegen juist heel belangrijk is voor onze conditie en weerstand.

Ook op het gebied van jeugdvolleybal heeft hij zich enorm ingezet. Dat heeft ertoe bijgedragen dat er vele kampioenschappen bij de school Ichthus/ Bonhoeffer College en de NEVOBO (Twente'05) werden behaald.

Zijn missie is zoveel mogelijk leerlingen tot het besef brengen dat ze veel meer kunnen dan ze ooit hadden gedacht. Bijna al zijn vrije tijd heeft hij hier ook aan besteed en nog steeds.

Ook is hij jaren vrijwilliger bij radio Enschede, want hij heeft heel veel kennis op het gebied van Popmuziek.

Ook namens de Kerk heeft Dirk een bloemetje



gekregen en wel op een speciale plek voor hem in Corona tijd, bij het Benzine-station aan de Kuipersdijk. Op 1.5 m afstand gezellig op een picknick bank met een beker lekkere cappuccino. Zijn vrienden hebben hem op de bewuste dag hiernaar toe "gelokt". Daar heeft hij tot zijn grote verbazing telefonisch van onze burgemeester Onno van Veldhuizen te horen gekregen dat het Zijne Majesteit de Koning behaagd heeft om hem een koninklijke onderscheiding toe te kennen.

Mieke Lippinkhof

Bedankt

Bedankt lieve mensen voor alle bloemen, telefoontjes, kaarten, emails en facebookberichten die ik mocht ontvangen vanwege mijn Koninklijke Onderscheiding.

Dit heb ik als hartverwarmend ervaren.

Margje Jongejeugd

Vanuit de Blekerij

Genesis 3 begint met de listige slang. Dat hij de duivel is, staat er niet bij. Hij begint met Gods woorden te verdraaien. Die heeft niet gezegd dat Adam en Eva niet van alle bomen mogen eten. Nee, hij zondert alleen de boom des levens en die van goed en kwaad uit. Eva corrigeert dit, maar nu blijkt er nog maar één verbodsboom te zijn, die in het midden van de hof staat. Dan ontkent de slang wat God gezegd heeft: jullie zullen de dood niet sterven. Dat is dus al de tweede verdraaing. Eva trapt erin. Ze ziet dat de vrucht, (geen appel!), aantrekkelijk is, ook omdat ze er verstandig van zal worden. Zij eet ervan en geeft Adam er ook één. Al staat het er niet: ook Adam eet van de vrucht. Nu worden hun ogen geopend, met andere woorden, zij beschikken nu over inzicht in wat goed en kwaad is. Zij zien dat zij naakt zijn. Daaruit

concluderen de schriftverklaarders dat naakt slecht is. Zij kleden zich met schorten van vijgebladeren. Heinrich Heine schreef een boek over de Bijbel, waarin hij schrijft dat het eerste wat Eva tegen Adam zegt, is "Ik heb niets om aan te trekken!" Dan komt God aan het woord. Hij wandelt in de hof, maar Adam en Eva voelen zich niet op hun gemak en verbergen zich. Maar God roept Adam: "Waar ben je?" Adam heeft een smoes: ik verborg me want ik ben naakt. Dom natuurlijk, want dit mocht hij nu juist niet beseffen. God haakt daar onmiddellijk op in: hoe weet je dat, heb je soms van de verboden vrucht gegeten? Adam is weer niet handig in zijn gesprekstechniek. Hij wil de schuld van zich afschuiven. Hij geeft Eva de schuld, maar omdat zij onmondig is volgens toenmalige opvattingen, vindt hij dat God de schuldige is, want Hij heeft Eva uiteindelijk aan Adam tot vrouw gegeven.



Het aards paradijs -Breughel/Rubens

God reageert hier niet op, maar gaat naar Eva. "Wat heb je nu gedaan?" Dat is voor de eerste keer dat Eva direct wordt aangesproken. Maar ook zij schuift de schuld door: "De slang heeft mij bedrogen. En ja, toen heb ik de vrucht opgegeten." God gaat daarop in en vervloekt de slang. De straf is dat hij voortaan op zijn buik moet kruipen. Het wordt voortaan oorlog tussen mens en slang. De mens zal de kop van de slang vertrappen. Eva wordt gestraft. Zij zal met pijn kinderen baren, maar toch sexuele begeerte jegens de man hebben en zij zal voortaan ook onmondig zijn. Dan Adam. De aarde wordt vervloekt. Dit houdt in dat Adam de opbrengst van de planten niet zo maar kan plukken, maar dat hij er hard voor zal moeten werken. Eigenlijk houdt dit in dat de schepping vanaf nu niet meer goed is. Er zal onkruid groeien, waardoor het Adam moeilijk wordt gemaakt. Nu pas krijgt Eva een naam: Eva, levengevend. Daarvoor wordt zij in het Hebreeuws 'isja' genoemd, vrouw. Toch blijft God de mensen goedgezind. Hij maakt kleding van huiden voor hen. Ook het dier is blijkbaar nu onbeschermd. De mens is, nu hij/zij het

verschil tussen goed en kwaad kent, in dat opzicht gelijk aan God. Die ontnemt hem de toegang tot de hof van Eden met de boom des levens. Het moet niet zo zijn dat de mens straks ook nog eeuwig kan leven, doordat hij van de boom des levens heeft gegeten. Een cherub verdrijft hen uit de hof en bewaakt de ingang met een vurig zwaard. Het sprookje is voorbij.

In de joodse traditie gaat men ervan uit dat met die straf afgedaan is. Schuld en boete en dan verzoening. De schepping is nog niet voltooid. De mens krijgt de opdracht mee te werken aan de voltooiing. In messiaanse tijden zal de schepping voltooid worden.

De kerk heeft een heel andere opvatting over dit verhaal. De hardvochtige begrippen erfzonde en uitverkiezing zullen u bekend zijn.

Interessant is de opvatting van de marxistische filosoof Ernst Bloch. Hij is van mening dat de mens na de schepping volkomen afhankelijk is van God, willoos. Hij beschouwt Genesis 3 als een revolutie van de mens, die zelfbeschikking wenst. Van zombie, zoals Guus Kuijer dat noemt, tot bewust denkend mens. Tot zover dit verhaal, dat men ten onrechte zondeval noemt.

Wim Kleisen

Dienst in coronatijd

Ik heb dienst, zegt hij en legt zijn telefoon op tafel. Ons gesprek kan zomaar onderbroken worden door een oproep uit het ziekenhuis. Dan moet hij klaar staan, zijn werk in de zorg leveren. Door de coronacrisis worden er extra diensten gedraaid. Als je wordt opgeroepen, moet je present zijn. Het gevecht tegen de ziekte lijkt wel oorlog, met dienstplicht en troepen die paraat staan. Het gevecht wordt niet alleen in ziekenhuizen geleverd. Handen wassen, afstand houden, schoonmaken, kleine dingen blijken van levensbelang. De grootste dienst leveren de mensen thuis, die de coronamaatregelen trouw volhouden. De zondagse viering is ook een dienst. Ik hoor de oproep van de kerkklokken en steek een kaars aan bij mijn laptop. Ik voel me verbonden met die andere mensen die klaar zitten, met hikkende livestream, of haarscherp grootbeeld op de tv. Of je nou uit volle borst meezingt, of het Onze Vader fluistert, we zijn trouw in de kleine dingen. Of je in je eentje aan de keukentafel zit of met het hele gezin op de bank, wij zijn present. Wij hebben dienst.

RH

75 jaar bevrijding

Voor 4 mei stond in heel het land de herdenking gepland van 75 jaar bevrijding.

Zo ook in Usselo, waar we om de vijf jaar de herdenking bijwonen bij het graf van Dirk Jan ter Borg, een inwoner van Usselo, die in mei 1940 als soldaat om het leven kwam.

Het Oranje comité, buurtkring Usselo, muziekvereniging Unisson, school en kerk zouden er ook dit jaar aandacht aan schenken.

Maar ook hier gooide Corona roet in het eten.

Toch hebben we stil gestaan bij onze strijders die voor ons hebben gevochten, en ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers is er ook door de Protestantse Gemeente te Usselo een bloemstuk gelegd bij het monument van D.J. ter Borg op de Hervormde begraafplaats.

We zijn ze niet vergeten.

Riette Wissink



Graf Jan Ter Borg Begraafplaats Usselo

De Pest

Albert Camus, al actief in het verzet tijdens de 2e WO, schreef De Pest in 1947.

Het is dan ook niet moeilijk om in de Algerijnse stad Oran het bezette Parijs te herkennen. Oran is vanwege de pest afgesloten, 'locked down'



Toch is dit boek meer dan een allegorie voor het verzet tijdens de Duitse bezetting. Het is vooral een verhaal over de menselijke conditie ("la condition humaine"). We zijn allemaal kwetsbare wezens in een fundamenteel onzekere situatie. Ook wij zijn nog altijd op zoek naar vaste grond onder de voeten.

Het mooie van Camus is dat hij juist die fundamenteel onzekere menselijke situatie zelf gebruikt als richtingaanwijzer voor ons handelen. Omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, moeten we solidair zijn en ons inzetten voor 'de verdoemden der aarde'.

Rieux, de arts uit het verhaal, doet wat zijn professionele plicht: mensen redden. Gevaarlijk, uitputtend werk. Maar hij gaat onvermoeibaar door. Hij voelt het als zijn plicht om mensen in nood te helpen. Ook al zou hij zelf de pest krijgen.

Pater Paneloux, die eerder had gepreekt dat de pest een straf van God was, staat met de mond vol tanden als een jong kind overlijdt. Rieux snauwt hem toe:

'Dit kind was echt onschuldig'.

Aangedaan en sussend reageert de pater met de woorden:

'We strijden beiden voor het heil van de mens'.

Daar is Rieux het niet mee eens. Het heil van de mens is voor hem te hoog gegrepen. Het gaat hem slechts om de gezondheid van de mens.

Tegen een ander zegt Rieux dat hij zou ophouden met het genezen van mensen als hij in een almachtige God had geloofd. Want dan kon hij die zorg aan God overlaten. Rieux probeert juist te vechten tegen deze schepping waar ongeluk en dood aan de orde van de dag zijn.

Hij krijgt als reactie: 'Maar uw overwinningen zullen altijd maar tijdelijk zijn.'

'Altijd, dat weet ik. Maar dat is geen reden om niet te vechten' antwoordt de arts.

In het volle besef dat de wereld absurd is en dat zijn strijd tegen de ellende in de wereld nooit is afgelopen, gaat Rieux toch onvermoeibaar door. Een held uit één stuk.

Juist omdat we allemaal in dezelfde onzekere kwetsbare situatie verkeren, moeten we solidair zijn met elkaar en niet ophouden elkaar te helpen als dat nodig is.

De pest zouden we kunnen zien als een metafoor voor alles wat ons leven bedreigt. Denk aan: oorlogen, klimaatcrisis, milieuproblematiek, discriminatie enz. Daarom is en blijft dit verhaal zo actueel en inspirerend.

Riet Ploeger

Bijbel quiz

Wie zijn dit?

Nu we door de Coronacrisis meer aan huis gekluisterd zijn, kan het samen doen van een spelletje mensen bij elkaar brengen; door het delen van een puzzel via de WhatsApp of een ander medium, kan dat met zowel dichtbij als veraf. We nodigen u van harte uit mee te puzzelen; de antwoorden vindt u elders in deze Drieklank.

Hint: Nummer 11 is Noach

1. 🧑‍🌿 🍏 🤔 🦴 👗 🏠
2. 💪 ❤️ 🙏 🙏 🚫 👁️ 🗝️ 🗝️
3. 🏠 🌊 🙏 🙏 🌴 🏰 📣
4. 🐏 🐏 🙏 🎵 🎸 🇮🇱 🏰
5. 10 🐸 🌑 🙏 🐏 🦴 FREE
6. 🙏 🙏 🙏 🙏 🐘 ☁️ 🌧️
7. 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏
8. 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏
9. 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏
10. 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏
11. 🏠 🐘 🐘 🐘 🐘 🙏 🌈

De antwoorden vindt u onderaan op p. 15

Wadlopen

Het wadlopen wordt vanwege Corona verplaatst naar volgend jaar. We hopen dan samen zonder beperkingen een mooie tocht door Noordpolderzijl te kunnen maken.

Collectebonnen

Als u collectebonnen wilt bestellen maak dan € 20,- of een veelvoud daarvan over op:

IBAN NL84 RABO 0316 7265 32 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.

Vermeldt U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres.

Tangram Hart

Knip hem uit en kijk of je hem weer in elkaar krijgt. Van de puzzelstukjes van het hart kun je heel veel verschillende figuren maken; probeer maar eens uit.



Blijf gezond en heb lief!

Rineke Overbeek

Mission Possible

Mission Possible helpt Roma in Bulgarije

Momenteel bevinden we ons allemaal in uitzonderlijke omstandigheden. Door de COVID-19 crises veranderen plannen en vallen ze in elkaar als een kaartenhuis. Dit woord is nu bijzonder toepasselijk: "De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest." (Romeinen 15:13) Het werk van Mission Possible gaat door, hoewel de noodtoestand met zijn beperkingen dat werk behoorlijk beïnvloedt.

Met name de Roma in Bulgarije zijn sterk getroffen. Het einde van de winter is voor gezinnen in Bulgaarse sloppenwijken altijd al een moeilijke tijd. De reserves opgebouwd met behulp van baantjes in de afgelopen zomer zijn uitgeput. In de winter is het moeilijk om werk te vinden. Elk jaar lijden gezinnen op dit moment aan een ernstig tekort aan alles. Zelfs brood is moeilijk te verkrijgen. Door de maatregelen van de overheid mogen zij nu hun dorpen niet verlaten en zitten ze zonder werk en inkomen thuis. Kinderen krijgen geen maaltijd op school want de scholen zijn gesloten. Gezinnen zitten opgesloten in een gebrekkige woningen waar nauwelijks ruimte is.

Niemand kan zeggen hoeveel van deze mensen besmet zijn of zullen worden. Hygiëne in sloppenwijken is gebrekkig. Gezinnen wonen in hutjes zonder stromend water. Er wordt niet gesproken over het regelmatig wassen van handen

met zeep. Niemand denkt aan een gezichtsmasker om de immuniteit te verbeteren, als ze geen jas of voedsel hebben, als ze zelfs geen brood hebben...

Wij zijn een hulpactie gestart om deze mensen onmiddellijk te helpen. We verdelen voedselpakketten en teilen gevuld met artikelen voor hygiëne. Helpt u ook mee?

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag o.v.v. "Roma". Wilt u meer doen? Ook dat is mogelijk. Zo kunt u een (eenmalige) actie organiseren in uw gemeente. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Bel of mail mij als u hier vragen over heeft. Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl

Met vriendelijke groet,

Bert Dokter
Mission Possible Nederland
050 8511902
info@missionpossible.nl
www.missionpossible.nl
NL07 RABO 0158 0454 24

Antwoorden Bijbelquiz (met dank aan Refoweb): 1. Adam en Eva 2. Simson 3. Jona 4. David 5. Mozes 6. Elia 7. Samuel 8. Isaac 9. Verloren zoon 10. Daniel (de tijger moet een leeuw zijn) 11. Noach

Naar de kerk in Corona-tijd

In deze Corona-tijd wordt nog wel eens teruggekeken naar de Spaanse Griep, die heerste van begin 1918 tot eind 1920. Hoewel de medische kennis natuurlijk onvergelijkbaar was met die van nu, wist men ook toen al dat grote groepen mensen bij elkaar vaak leidde tot uitbraken van besmettingen. Wat betekende dat toen voor kerkdiensten? In het Reformatorisch Dagblad van 16 maart van dit jaar (gewijzigd op 31 maart) staat te lezen:

Nederland verbood de diensten niet. „De kerken zijn hier te lande, voorzover wij weten, wegens de Spaanse griep nog niet gesloten”, meldde het Algemeen Handelsblad medio november 1918. „Of het er nog eens toe komen zal? Wel is zeker dat op zeer vele plaatsen het kerkbezoek onder invloed van de ziekte zéér dikwijls tot beneden de helft van het gemiddelde is gedaald.”

Twee weken eerder verbaasde een briefschrijver in een Twentse krant zich erover dat „alle openbare gemakkelijkheden, lezingen, ja zelfs huishoudelijke vergaderingen” waren verboden, terwijl „de diverse kerken hier ter stede wel grote mensenmassa’s mochten bevatten; daar werd nog wel de gelegenheid gegeven de besmettingsbacil van de gevreesde ziekte op te lopen.” De redactie voegde in een naschrift toe: „Van bevoegde zijde vernemen wij dat het sluiten der kerken afstuit op een wettelijk bezwaar, zodat in dit geval niet zal kunnen worden ingegrepen.”

Thuis meeluisteren kon vroeger niet; kerktelefoon, laat staan modernere communicatiemiddelen waren er niet. Kerkdeuren sluiten betekende dat de dienst geheel werd afgelast. Het kan geen kwaad stil te staan bij die situatie, nu wij anno 2020 in de gelegenheid zijn digitale diensten bij te wonen. Daarom een kleine impressie van de wijze waarop we in tijden van pandemie anno 2020 toch 'naar de kerk' konden gaan.

Roel Bruinsma



Gefeliciteerd!

8 juni	Mevr. M.E.J. Koek - Kelemen	Noord Esmarkerrondweg 562
9 juni	Dhr. P. Doeve	De Posten 763
9 juni	Mevr. H.W. Wonnink - Nijenhuis	Veldgeuverweg 35
10 juni	Dhr. H. Lippinkhof	Boekelose Stoomblekerij 59
11 juni	Dhr. H. Duinhof	Julie de Graaglaan 18
15 juni	Mevr. G.D. Holtkamp - Hoenink	Geukerdijk 14 104
15 juni	Mevr. J.G. ter Steege - ter Riet	Rechtersveldbrink 419
15 juni	Mevr. G.J. Rietman - Sotthewes	Dr. Koekstraat 4
15 juni	Dhr. H.W. Dekker	Dorststokhoek 2
16 juni	Dhr. E.F. Lippinkhof	Meestersweg 20
18 juni	Mevr. Z.F. Heutink - Bolk	Badweg 65
19 juni	Mevr. W.J. Dijks - Trebbe	Henry Dunantlaan 50
21 juni	Mevr. H.A. Lippinkhof - Tichelaar	De Mans 22
21 juni	Dhr. M. Doeven	Boekelosebleekweg 148
21 juni	Mevr. G.H. te Riet - Goorhorst	Eggelmorsweg 80
26 juni	Mevr. E. Bosma - de Jong	Windmolenweg 43
2 juli	Dhr. T.H. Huberts	Eekmaatlaan 25
6 juli	Dhr. L.A. Bulten	Kwinkelerweg 37
8 juli	Mevr. J.A. Duinhof - Leussink	Julie de Graaglaan 18
10 juli	Mevr. A.J. Voogsgeerd - Geugies	Haaksbergerstraat 1004
11 juli	Dhr. G.H. Scholten	Doolhof 14
13 juli	Mevr. H.J. ter Mors - Middendorp	Windmolenweg 111
17 juli	Dhr. A.J. Prins	Meester De Wolfstraat 73
21 juli	Mevr. A.H. Börgeling - Lodeweegs	Windmolenweg 113
21 juli	Dhr. G.J. van den Eijkel	Suze Robertsonlaan 11
25 juli	Dhr. G.J.A. van den Barg	Beckumerstraat 174
29 juli	Mevr. E.H. Lansink - Eeltink	Goorsedijk 10
29 juli	Mevr. A. Wooldrik - Klos	De Mans 16
31 juli	Dhr. M. Bos	Herikebrink 87
3 aug	Mevr. A.A. Fraanje	Lintveldebrink 306
4 aug	Dhr. R.H. Geerdink	Lutje Esweg 9
8 aug	Mevr. R. Zijdeveld - Beekman	Geukerdijk 14 118
8 aug	Mevr. A. ter Horst - Timmer	Eikstraat 40
9 aug	Dhr. H.J. Leefers	Haaksbergerstraat 962
10 aug	Mevr. B.E.J. Lohuis - Steenberg	Meddelerweg 201
14 aug	Dhr. J. de Graaf	Henry Dunantlaan 31
15 aug	Mevr. G.J. Breukers - Lansink	Lansinkweg 9 A
15 aug	Mevr. G.W. Lubbers - Logtenberg	Vretberg 11
20 aug	Mevr. M.C. Damen - Zemel	Henry Dunantlaan 10
21 aug	Mevr. J. Nijkamp - Nijland	Meester De Wolfplein 6
22 aug	Dhr. A.F.P. Burgersdijk	Spartastraat 71
25 aug	Mevr. G.J. Scholten - Nijhuis	Geerdinkweg 20
27 aug	Dhr. J.H. Melching	Boekelosestraat 125
28 aug	Dhr. H.W.C. van Hummel	Wissinksdijk 90
31 aug	Dhr. C. Nijkamp	Meester De Wolfplein 6

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

PREDIKANT

Ds O.G. Haasnoot	Haaksbergerstraat 819	7548 PB	tel. 7851695
------------------	-----------------------	---------	------------------------

DIAKENEN

			tel.
M. Lippinkhof-Hubers *	Boekelose Stoombleekerij 59	7548 EE	4357195
E. Mol	Händellaan 16, Enschede	7522 KM	4365955
L. Harms - Snijders	Suze Groeneweglanden 9	7542 NP	4767733
H.Blik	Beckumerstraat 82	7548 BH	4837351

OUDERLINGEN

			tel.
W.A.L. Overbeek	Grote Veldweg 21	7547 RP	4280691
B.G.J. Pasman	Haaksbergerstraat 1006	7548 PC	0613793855
J.W. ter Mors * preses kerkenraad	Willem Rijbertstraat 26	7521 TP	0651066319
R.M. ter Borg * Scriba kerkenraad	Mastbos 61	7543 GM	0655075120
H.J. Teussink - Nijhuis	Lammerinkweg 9	7546 RD	4282438

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

			tel.
H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	7548 PL	4281708
J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	7544 RH	4761892
P.Swank Penningmeester kerkrentmeesters	Willem Kalfstraat 62	7545 AN	0610301492
R.H.A. Wissink-Roossink *	Geessinkweg 403	7544 RB	4773098

KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

			tel.
G.H. Bonke	Bernard Roerinkstraat 71	7548 EL	4775776

* tevens lid moderamen



Bijschrift:

Inmiddels is de (meteorologische) zomer aangebroken. Aanleiding voor een verfrissend tafereeltje van Rembrandt van Rijn

Badende vrouw, ook wel Vrouw badend in een rivier getiteld, is een schilderij van de Hollandse kunstschilder Rembrandt van Rijn uit 1654, 61,8 x 47 centimeter groot. Het toont een jonge vrouw, waarschijnlijk Hendrickje Stoffels, die het koude water van een rivier betreedt. Sinds 1831 bevindt het schilderij zich in de collectie van de National Gallery te Londen.

Typerend voor Rembrandt is zijn gebruik van clair-obscur in dit werk, in de geest van Caravaggio. De belichting is uitermate theatraal. Het model wordt centraal belicht, vanaf linksboven. Haar gekreukelde linnen hemd contrasteert met de gladde huid. Door een beperkt kleurenpalet te gebruiken tegen een donkerbruine achtergrond lijkt het alsof de vrouw vanuit het donker in het licht treedt. Het afgelegde gewaad op de oever is nog maar net zichtbaar, doordat Rembrandt ook de roodtinten op laat gaan in de algehele grondtoon.

Geopperd is wel dat het hier een studie voor een ander werk kan betreffen, mogelijk een Bijbels tafereel, zoals Rembrandt die veelvuldig schilderde, meestal in opdracht. Mede op grond van het karmozijnrode, met goud bezette gewaad op de oever, is door sommige kunsthistorici wel beweerd dat het om Batseba of Susanna zou kunnen gaan, allebei vrouwen die bespied werden. Voor deze hypothese bestaan echter onvoldoende overtuigende aanwijzingen. Ook kunnen er vraagtekens worden gezet bij de veronderstelling dat het hier een voorstudie betreft, aangezien Rembrandt verder nooit studies in olieverf maakte. Mogelijk is het gewoon een liefdevol schilderij van Hendrickje dat hij tussendoor maakte, niet in opdracht, maar puur voor zijn eigen genoegen. Kunsthistorica Erika Langmuir suggereert daarbij dat Rembrandt de mantel er later doelbewust bijgeschilderd kan hebben om niet de indruk te wekken dat hij hier "enkel een persoonlijk en tot de zinnen sprekend portret van zijn geliefde heeft willen maken".

KERKDIENSTEN

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld; en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

Proefdienst 12 juli

Elders in deze Drieklank legt Rien van den Broeke uit hoe deze eerste dienst na de uitbraak van het Corona-virus eruit komt te zien

12 juli ds. O. Haasnoot **Proefdienst**

Hieronder ziet u het rooster zoals het er vóór de 'Coronatijd' uitzag. Het is zeer onzeker of alles ná 12 juli wel volgens dit rooster verloopt. Lees elders in deze Drieklank de (herhaalde) oproep van Jan ter Mors over nieuwsvoorziening per e-mail of per Whatsapp.

19 juli ds. W. Ekker, Enschede

26 juli ds. O.G. Haasnoot

2 augustus ds. O.G. Haasnoot

9 augustus ds. H. Cohen Stuart - Fens, Oosterhesselen

16 augustus ds. O. Haasnoot **Maaltijd van de Heer**

23 augustus ds. C. de Jonge, Enschede

30 augustus ds. M. Schepers - van der Pol **Twekelo**

6 september ds. O. Haasnoot

13 september ds. J. Bekhof, Hengelo

20 september ds. O. Haasnoot **startzondag**



De DRIEKLANK in het jaar 2020

Nummer	kopij inleveren uiterlijk op:	zal uitkomen op:
43.6	donderdag 27 augustus	maandag 7 september
43.7	donderdag 22 oktober	maandag 2 november