

DRIEKLANK

Februari 2017



40.3 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo



Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo
Twekkelerweg 110, Twekkelo

Usselo / Boekelo / Twekkelo

Drieklank, 40^e jaargang nr.3
Februari 2017

Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en komt 6 keer per jaar uit.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 12,50 per jaar. U kunt zich opgeven bij :
Kerkelijk bureau,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Usselo.

Redactie Drieklank:

copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
roelbruinsma@home.nl

A.Taselaar
Windmolenweg 18
7548BM Boekelo

Predikant:

Ds. Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ Enschede
tel. 477 89 99

Diaconie:

E.Mol
Händellaan 16
7522 KM Enschede
053 4365955
Bgg 06 19914592

Rek.nr. Diaconie
NL84RABO0316726532

Website:

www.protestantsegemeente-usselo.nl

**Coll.v.kerkrentmeesters,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Enschede.**
Banknr:
Rabo
NL46RABO03167 00 541
SKG
NL73FVLB0225 3252 41

**Reservering van de kerk,
het Verenigingsgebouw
en uitgifte van
grafrechten:**
06-23726729
(mw. Wissink)
E-mail:
wh.gissink@kpnplanet.nl

**Stichting Hervormde
Begraafplaats Usselo**
Postbus 10016
7504 PA Enschede
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw,
Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo
Tel. 428 36 59

De DRIEKLANK zal in het jaar 2017 verschijnen:

<u>Nummer</u>	<u>kopij inleveren uiterlijk op:</u>	<u>uitkomen op:</u>
40.4	03 april	10 april
40.5	05 juni	12 juni

INHOUD

- 4 Vanuit de pastorie
- 8 Wij gedenken
- 10 Uit de kerkenraad
- 13 Van de diaconie
- 15 Terugblik op de Kinderkerstnachtdienst
- 17 Kerkbalans
- 19 Sobere maaltijden
- 20 Verjaardagen
- 21 Amja Frowijn
- 23 Hervormde Vrouwengroep Tweekelo
- 24 Kerkvisitatie
- 29 Speldeprik en gedicht
- 22 Samenstelling van de kerkenraad
- 23 Contactadressen
- 24 Kerkdiensten

Lijden

Vroeger noemden we de tijd voor Pasen de *lijdenstijd*. Het waren 40 dagen, tijdens welke de kerk bezig was met het lijden in deze wereld; we leerden over het lijden van Jezus, en we leerden over ons eigen lijden. Een zware geestelijke periode in de kerk, die vanuit de rooms-katholieke traditie vaak benoemd werd als de *40dagentijd*. De *40dagentijd* begon met *carnaval*, een term die een latijnse achtergrond heeft. Het komt van *carnus*, en dat betekent *vlees*; en van *valere*, en dat betekent *loslaten*. De vleselijke zaken moesten worden losgelaten, maar carnaval werd een feest dat nog een laatste keer de nadruk legde op de vleselijke genoegens van de mens. Er werd nog even flink van het leven genoten voordat de mensen zich dingen ontzeiden. De protestanten keken daar een beetje vreemd naar, maar ook buiten de rooms-katholieke kerk werd er stevig carnaval gevierd. Wanneer we straks naar Curaçao terug gaan voor onze vakantie, dan zullen we ook gaan kijken naar een kindercarnaval, waarbij het niet gaat om drank of seks, maar om een optocht met muziek en dans. De ontzegging van bepaalde zaken in de 40 dagen tijd gebeurt steeds minder, maar komt nog wel terug in het begrip *duurzaamheid*. We overdenken, dat we iets moeten gaan minderen, willen we deze aarde ook overlaten aan onze kinderen.

Ik ben in de studie geestelijke begeleiding bezig geweest met lijdensmystiek. Lijdensmystiek is het geheim van God en mens dat zich afspeelt in de periode, dat mensen aan het leven lijden. In eerste instantie een vreemde gedachte, want lijden wordt vaak ervaren als iets waar God juist afwezig is. De vraag is natuurlijk is dat zo? Is God er alleen maar als wij ons goed voelen? Of anders gezegd, kan je duidelijk maken, dat God afwezig is als we door een diep dal heen gaan. In de Bijbelse verhalen wordt het diepe dal van

duisternis juist benoemd als een plaats waar de Herder er voor zijn schapen is. Dat was iets waar de verhalenvertellers over schreven. De diepe put, waarin Jozef door zijn eigen broers werd gegooid, werd het begin van een weg naar de redding van zijn broers (tijdens de hongersnood) en in onze apostolische geloofsbelijdenis zingen we dat Jezus nedergedaald is '*ter helle*'. De weg van Jezus was van goede vrijdag naar Pasen. Ik moet wel toegeven, dat het bij mij wat anders is gegaan. Ik begon bij een soort Paasgeloof van bevrijding en opstanding, maar merkte, dat het niet altijd Pasen kan zijn en dat een halleluja-geloof wel mooi is, maar weinig houvast in de realiteit van de wereld heeft. Door stil te worden ging ik een dag terug naar stille zaterdag en daar leerde ik, dat ik stil moest durven te staan bij het lijden van goede Vrijdag, bij mijn eigen lijden, bij alles wat er verkeerd liep in het leven. En nog steeds gebruik ik de stilte om weer bij de momenten te komen, waar het soms mis loopt, waar mensen onschuldig worden veroordeeld. En waar ik leer dat mijn oordeel over andere mensen, zoals de moordenaars aan het kruis, wel eens te makkelijk kan zijn om de diepte van vergeving en verzoening werkelijk te beleven.

Maar ik heb in de studie nog meer geleerd. Lijden van mensen wekte bij mij altijd medelijden op, totdat iemand zei: Ik sta helmaal niet te wachten op jouw medelijden! Medelijden kan heel makkelijk zijn als je zelf het lijden niet hoeft te ondergaan. Je zegt als het ware, ik sta naast je, maar eigenlijk ben ik er niet, want ik neem straks gewoon mijn oude leventje weer op. Het medelijden had iets van: ik zie de diepte van de put, maar ik sta gelukkig boven aan en roep, dat die ander heel zielig is. Maar ik kom niet zelf naar beneden, want daar is het nat en koud en daar straalt geen enkel licht.

Ik leerde van compassie en dat is al iets anders, dat gaat dieper de put in, en dat brengt niet alleen het slachtoffer in beweging maar ook mezelf. Karen Armstrong heeft daar een boek over geschreven omdat ze vond, dat in dat begrip een heleboel godsdiensten dichter bij elkaar komen. Ik heb ook Dorothee Sölle gelezen in haar boek

‘*Mystiek en verzet*’, en door haar kwam ik een stuk verder. Ze leerde, dat lijdensmystiek verschillende aspecten heeft:

- Het loslaten van de wereld (je wereld die je dacht te bezitten wordt steeds kleiner naarmate een mens zeker wordt). Daar kan je jezelf ook in oefenen door minder afhankelijk te worden van de wereld.
- Het loslaten van je ego (als je ziek wordt kan je niet meer zoveel willen) en daar kan je jezelf in oefenen door eens te kijken of je iets doet vanwege de ophemeling van je eigen ik, of dat je werkelijk bezig bent met de ander (en daar hoort seksualiteit ook zeker bij).
- En als derde het loslaten van God, en daarmee bedoel ik je godsbeeld, dat je gemaakt hebt (als je ziek bent geworden, is de sterke God, die je altijd de weg heeft gewezen soms helemaal weg) en daar kan je ook jezelf in oefenen door het durven loslaten van al je godsbeelden in het vertrouwen, dat er onder al onze beelden een God, is die zich dan laat zien.
- Maar er kwam nog een vierde gedachte bij, die typisch werd voor Dorothee Sölle en dat is: in het aangezicht van degene die lijdt zie je het gelaat van Jezus. Jezus laat zich heden ten dage zien in zoveel mensen, en dan nog vragen we ons af wie Jezus is. Hij is zichtbaar aanwezig in de schreeuw van de mens die lijdt, in het kind dat wellicht verdrinkt, in de mens die ten einde raad is, in de man, die als oud vuil naast de productieplaats wordt gezet, waar hij altijd heeft gewerkt, in de bankier, die ineens geen werk meer heeft en ga zo maar door. Het gelaat van Jezus ligt op de straat. Zoals mensen jaarlijks naar Turijn gaan voor de doek waarin Jezus zou zijn gestorven, en waarin een afdruk van zijn gezicht zou zijn gevormd. Ik hoef niet naar Turijn om Zijn afdruk te zien. In wezen nodigt Hij me in het gezicht van de ander uit om Hem te willen zien. De vraag wordt dan: durf ik in het lijden van mensen Jezus te zien en zijn vraag aan mij: “*waar ben je?*”

We zullen in de *lijdenstijd* of de *40dagentijd* verschillende keren weer bij elkaar komen voor sobere maaltijden en zullen deze onderwerpen dan ook uitvoerig ter sprake brengen. Later zullen we in een gemeenteavond in kunnen gaan op mijn afstudeerwerk van de opleiding, waarvoor ik een 'prezi' (een digitaal presentatiehulpmiddel) gemaakt heb, die via de beamer gepresenteerd kan worden.

Ik heb voor iedere week een vraag geformuleerd:

1. Onze vertrouwde wereld voor een week loslaten, betekent afstand doen van al je behoeften, die je vaak de indruk geven dat je het heel druk hebt. Wat zou je eens opzij kunnen zetten of op een andere manier doen. Ik denk dan aan de tekst, dat de druk werkende vissers, vissers van mensen worden.
2. Deze week gaan we de stilte verkennen door op een vast tijdstip stil te worden. De plaats kunt u zelf uitzoeken, waar u ongestoord stil kan zijn. Het vergt best wel wat inspanning om dit een week vol te houden. Wat heeft de stilte u gebracht? Heeft u iets gehoord, waar u nu juist aandacht aan kon geven?
3. We gaan allemaal een keer dood. Waaraan denkt u als u nadenkt over uw eigen dood. Waar ziet u tegenop? Waar verlangt u naar en op welke manier zou u het liefste dood willen gaan?
Waar ziet u donkerte en duisternis en waar ziet u iets van licht? Als Rembrandt iets schildert over Jezus gebruikt hij vaak licht en duisternis. Wat mag voor u in het licht staan en gezien worden en wat wilt u liever in de duisternis houden?
4. Er is zoveel onrecht waar mensen aan lijden. In de lijdende mens ontmoeten wij het gelaat van Jezus Christus. Hij is de weg gegaan en gaat met ons mee. Moeder Theresa zag in de kinderen van Calcutta het gelaat van Jezus die haar riep. Dan komt er een kracht naar boven, die verrast en verbindt. Waarin heeft u Jezus Christus mogen ontmoeten en hoe was dat voor U?

5. In het Twents museum staat een houten beeld van Jezus op een ezel. Het beeld is sterk in haar eenvoud. Terwijl al de mensen hem toezingen groeit zijn ego niet, maar blijft hij zichzelf. Waar iedereen verlangde naar groot en meer, naar man en macht, is Hij op weg naar het kruis en laat steeds meer los. Wat zou jij zelf willen loslaten?
6. Het zwarte gat. Sommigen hebben er ervaring mee en wat herkent u dan? Anderen zien er tegenop en doen hun uiterste best zo'n situatie te voorkomen. Kom bij uw eigen levensverhaal en leg het naast verhalen van Jozef in de put of Jezus in het graf. Is de donkere duisternis altijd zonder een lichtpuntje? Wat valt u op terugkijkend naar uw eigen verhaal?.

Wie de afbeeldingen wil zien, die ik zelf bij de vragen heb gekozen, die kan op internet mijn *prezi* vast bekijken op prezi.com, met als titel 'de gemeenschap met het lijden'.

Ds Olaf Haasnoot.

Feestelijk bericht

Aangezien we in augustus 40 jaar getrouwd zijn, hebben we bedacht om samen met de kinderen, hun echtgenoten en vrienden en de beide kleinkinderen naar Curaçao te gaan. Als deze Drieklank weer uit wordt gebracht zullen we nog even in de zon ons warmen. We wensen u allen ook goede dagen toe.

ds Olaf Haasnoot

WIJ GEDENKEN

Grietje Jenneken (Gré) Bulten-Braaksma

Op zondag 15 januari j.l. overleed zij. Zij bereikte de leeftijd van 80 jaar. Zij woonde met haar man Leen Bulten jarenlang in hun gezellige huis aan de Kwinkelerweg 37 te Boekelo. Problemen met haar gezondheid zorgden ervoor, dat zij moest worden opgenomen

in een verpleeghuis. Het werd verpleeghuis Manna afd. Cypressenhof aan de Hengelosestraat te Enschede. Zij verhuisde daarheen op 1 december 2011.

Grietje Braaksma werd op 25 mei 1936 in Borculo geboren. Als eerste kind in het gezin van haar ouders. Na de lagere school en vervolgonderwijs werd zij kleuterleidster en haalde in 1958 de acte van hoofdleidster en werd zij benoemd aan de openbare kleuterschool te Eibergen. Zij is daar een tweetal jaren werkzaam geweest en moest ontslag nemen op het moment dat zij met haar man Leen Bulten in het huwelijk trad (23 juli 1960) Zo ging dat in die tijd.

Samen met Leen en in verband met zijn technische werkzaamheden heeft zij een aantal verhuizingen meegemaakt. In Den Haag werden hun beide zonen Erik en Alex geboren. Ook woonden zij een aantal jaren in Eindhoven en in 1973 werd Boekelo hun nieuwe woonplaats. Gré zorgde met toewijding voor haar kinderen en gaf haar man alle ruimte bij de ontwikkeling van zijn carrière, waarvoor hij ook regelmatig voor kortere of langere tijd in verre landen moest verblijven.

Haar kinderen zullen zich haar blijven herinneren als een zorgzame en liefdevolle moeder, die er altijd voor hen was. Niets was haar teveel. En ze hoefde nooit op de voorgrond te staan. Ondertussen bleek zij als vrouw en moeder temidden van drie sterke persoonlijkheden in het gezin de stabiele en controlerende factor op de achtergrond te zijn. Maar binnen deze dynamiek zorgde zij er ook voor, dat er voldoende ruimte was voor haar hobby's. Zij was creatief en nam daar de tijd voor.

Voor haar kleinkinderen zal Gré de onvergetelijke oma blijven, die hen regelmatig en op het juiste moment met de inhoud van haar tovertasje verraste. Er moest getraakteerd worden. Zij was dol op haar kleinkinderen.

Samen met Leen heeft zij nog twintig jaren mogen genieten van hun pensioen. Zij hebben vele mooie reizen gemaakt. Totdat ze last ging krijgen van haar gewrichten, die uiteindelijk vervangen moesten worden. Zij moest een aantal operaties aan heup en knieën

ondergaan en haar gezondheid – ook in geestelijk opzicht – ging allengs achteruit. Totdat zij in verpleeghuis ‘Manna’ moest worden opgenomen. Leen bezocht haar daar elke middag en op zondag nam hij haar mee naar huis.

Op zondag 15 januari jl. kwam toch nog onverwacht het einde. Tijdens een bijeenkomst in crematorium ‘Enschede’ op zaterdagmiddag 21 januari jl. stonden we stil bij de troostende woorden van Psalm 139, die ons vertellen dat de Eeuwige ons telkens vasthoudt en bij ons blijft, ook als wij eens de grens van ons aardse leven passeren. Zijn aanwezigheid doet er werkelijk toe... De priester en dichter Huub Oosterhuis vertolkt deze gedachte door te vragen:

‘Ik ben toch niet op een doodlopende weg? Leid mij voort op de weg van uw dagen’

De bede blijft: *‘Neem, Heer, mijn beide handen.....’*

M.C. van der Meer

Jan Luunk

Jan Luunk groeide op in Zwiëp bij Barchem. 42 jaar geleden trouwde hij met Gerda Gerritsen en daarmee begon het leven op de boerderij in Usselo. Een nuchtere man, die heel betrouwbaar was. Stond hij bij je aan het touw, dan wist je dat hij nooit zomaar opgaf. Hij hield vast en zijn grote handen lieten nog steeds zien, dat wat hij eenmaal vast hield, niet meer losliet. Dat gold voor zijn touwtrekkerij, maar dat gold ook voor zijn relatie met zijn vrouw en kinderen en voor de boerderij. Van veranderingen hield hij niet zo. Hij bewaarde alles wat nog maar ooit van betekenis zou kunnen zijn, en de schuur stond vol met allerlei dingetjes, die hij zomaar kon gebruiken.

Dat hij wel eens een zetje moest krijgen, was veelal te danken aan Gerda, die hem dan over de drempel heen hielp. Trouwens dat hadden ze altijd zo gedaan. Jan hield niet zo van veranderingen en

het was heel wat dat hij toestond dat er een nieuwe schuur gebouwd zou worden. Samen kregen ze twee kinderen: Els en Herman. Herman nam later het werk op de boerderij van zijn vader over, en Els werkte bij IBM in Amsterdam. Bij het touwtrekken leerde we *het moment* “Jan” kennen, dat was het extra zetje dat hij op een moment kon geven en doordat ze als team samenwerkte, wonnen ze samen vele wedstrijden. Jan was gevoelig aan het touw, dat was een soort *geestesmoment*, waardoor het spel ineens in hun voordeel kwam te staan. Het was 17 januari 2017, toen er plotseling een hartstilstand werd geconstateerd. Alsof er iemand aan de andere kant een enorme ruk aan zijn levenslijn had gegeven. Jan werd pardoes over de lijn getrokken en we stonden machteloos erbij. Op dinsdag 24 januari 2017 werd hij gecremeerd, en we lazen een stuk uit Romeinen 8, waarin hoogten noch diepten ons zouden kunnen scheiden van de liefde Gods. We wensen Gerda en de kinderen sterkte toe na dit plotselinge verlies van hun man en vader.

Ds Olaf Haasnoot

Uit de Kerkenraad

In de eerste vergadering van 2017 op 31 januari j.l. kwamen weer allerlei zaken aan de orde.

Allereerst de vierjaarlijkse kerkvisitatie op maandag 20 maart. De visitatoren brengen een bezoek aan de predikant en de kerkenraad, maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om de visitatoren te spreken. U vindt de uitnodiging daarvoor elders in dit nummer van Drieklank. U bent van harte welkom!

Op 28 maart vergaderen we opnieuw en krijgen we een presentatie over de veranderingen in de kerkorde, zoals die zijn opgesteld naar aanleiding van de twee rapporten Kerk 2025.

Er zijn nogal wat veranderingen op komst, zoals het verdwijnen van de classes in de huidige vorm en het vormen van een nieuwe classicale vergadering per provincie met aan het hoofd een

classispredikant. Voor de plaatselijke gemeenten betekent dit dat er samengewerkt gaat worden in zogenaamde ringen. Wij buigen ons als leden van de kerkenraad over de voorstellen en zullen onze aanbevelingen uitbrengen. Wij houden u op de hoogte!

In de eerste vergadering van het jaar wordt ook altijd het moderamen gekozen. Met algemene stemmen werden de leden van het zittende moderamen herkozen, zodat de samenstelling nu is: ds. Haasnoot, Erna Nijhuis (diaken), Henny Dekker (ouderling-kerkrentmeester) en Ria Spenkelink (ouderling). Wel werd opgemerkt dat voor zowel Erna als Henny de zittingsperiode van 12 jaar aan het einde van dit jaar er op zit, terwijl Ria Spenkelink ook aan het einde van het jaar stopt na tien jaar. Uit elk college is een nieuw moderamenlid nodig.

De actie Kerkbalans kwam uiteraard aan de orde. Natuurlijk hopen we dat het begrote bedrag gehaald wordt. Hier wel al vast een bedankje voor alle wijkwerkers!

Er is een prachtige folder gemaakt over onze kerk met de uitnodiging voor vakantiegangers om de zondagsdienst te komen bijwonen. De folders zullen worden verspreid op de campings en bed-and-breakfast adressen in de omgeving.

De 'sobere maaltijden' in de veertigdagentijd krijgen een vervolg. U bent van harte welkom op de woensdagen 23 en 30 maart en 6 april om 18.00 uur in het zaaltje naast Momentum in Boekelo.

Op eerste paasdag wordt evenals vorig jaar weer een ontbijt georganiseerd.

Ria Spenkelink, voorzitter.

De kerkenraad vergadert in de eerste helft van 2016 nog op de volgende data: maandag 20 maart (extra vergadering i.v.m. visitatie), dinsdag 28 maart en dinsdag 30 mei.

Van de Diaconie

Ontmoetingsochtend

Op dondermorgen 6 april om 10.30 uur is er weer gelegenheid om gezellig bij elkaar te komen aan de keukentafel bij Annet Grobben. Onze predikant ds. Olaf Haasnoot is hierbij ook aanwezig.

Dit wordt al weer de derde keer. Onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee, wordt er geanimeerd met elkaar gepraat. We zien dat mensen terug komen.

Natuurlijk zijn ook nieuwe bezoekers hartelijk welkom.

Daarom bel gerust of stuur een mail naar Annet.

Zij woont aan de Oude Haaksbergerdijk 2 Tel: 0534282193 of mail naar:

grobben@hetnet.nl

Heeft u geen vervoer, wij halen u graag op!

Open Venster

Op zaterdag 8 april wordt er weer een Open-Venster-middag georganiseerd in het verenigingsgebouw in Usselo.

Om 14.15 uur staat de koffie klaar. We beginnen met het programma om 14.30 uur

Deze middag wordt de liturgie verzorgd door mevr. Frowijn. Zij loopt momenteel stage bij ons, omdat ze pastoraal medewerker wil worden; ze wordt begeleid door ds Haasnoot. Elders in de Drieklank wordt ze aan u voorgesteld

Ook zal Roel Bruinsma iets vertellen en beelden laten zien over zijn reis naar Spitsbergen, die hij samen met zijn vrouw Riet heeft gemaakt.

Ook de gedichten ontbreken deze middag niet.

Deze middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd.

U kunt zich hiervoor weer opgeven bij:

Greetje v.d. Valk: 053 - 4282020

Mini Wonnink: 053 - 4322598

Nel Abbink: 053 - 4282002

Mieke Lippinkhof: 053 - 4357195

Vervoer is geen probleem, meldt dit bij de opgave en u wordt opgehaald.

Voedselbank

Met een auto volgeladen zijn we naar de voedselbank gereden die in een nieuwe locatie zit aan de Hengelose straat.

We werden aller hartelijkst ontvangen door een vriendelijke dame, die heel enthousiast was over de hoeveelheid.

Het is ook fijn voor ons dat er zoveel bij elkaar is gebracht.

Nogmaals hartelijk dank hiervoor.

Diaconale Dag

Zaterdag 17 november zijn we met 3 diakenen naar Utrecht afgereisd voor de 120ste diaconale dag van 'Kerk in Actie'. De kerk blijft een maatschappelijke factor van belang. Zo'n 1100 diakenen, predikanten en ZWO-leden kwamen bijeen rond het thema: 'Meer dan een dak; geloven in delen'. In zijn openingswoord zei scriba ds. René de Reuver. "We geloven in delen, omdat wie geeft ook ontvangt. We helpen mensen niet zodat zij christen worden, maar omdat wij christen zijn.

Op de landelijke diaconale dag presenteerde 'kerk in actie' een 'toolkit kerkelijke nood fondsen'. Hiermee kunnen geïnteresseerde lokale gemeenten een antwoord vinden op alle vragen die kunnen leven bij het starten van een noodfonds. Op dit moment zijn er 150 lokale gemeenten betrokken bij een noodfonds.

Naast het plenaire programma waren er 's middags tal van workshops.

Wij hebben alle 3 de workshop bezocht: 'Contextueel bijbellezen'. Dit was heel inspirerend.

We hebben met elkaar een prachtige dag beleefd, die zeer de moeite waard was.

Collectes 27-11-2016 t/m 29-01-2017

04 dec Toerusting vrijwilligers Pastoraat 67,20

Plaatselijke Gemeente	89,25
11 dec Stichting Leergeld	104,60
Plaatselijke Gemeente	166,00
18 dec City Pastoraat	114,72
Plaatselijke Gemeente	117,30
24 dec Voedselbank	433,35
25 dec Kinderen in de knel	170,42
Plaatselijke Gemeente	184,90
31 dec Diaconie	46,90
Plaatselijke Gemeente	58,50
01 jan Diaconie	51,25
Plaatselijke Gemeente	70,60
08 jan Leendert Vriel	81,20
Plaatselijke Gemeente	93,00
15 jan Oecumene	60,80
Plaatselijke Gemeente	69,60
29 jan PKN: Catechese en Educatie	90,55
Plaatselijke Gemeente	126,20

Collectebonnen

Als u collectebonnen wilt bestellen maak dan € 20,-- of een veelvoud daarvan over op IBAN **NL84 RABO 0316 7265 32** t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.
Vermeld U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres.

Overige giften voor de diaconie

mw. J.S via mw. R. Teussink	EUR 10,00
Dhr. J.S. via mw. R. Teussink	EUR 10,00

Esther Mol, penningmeester diaconie.

Giften

Per bank ontvangen: € 50, - en € 17, - van NN

ontvangen van heer de G. € 600, -

Ontvangen op Kerstavond 'op de schaal' van N.N.: € 50, -

Van H en B L. H.: € 100, -

Terugblik Kinderkerstnachtdienst

Op kerstavond hebben de kinderen van de Kindernevendienst Usselo-Boekelo voor het derde jaar het Kerstspel opgevoerd. Net als vorig jaar werden er twee voorstellingen gespeeld op de deel van de familie Leefers.



Dit jaar stonden er zelfs Romeinen bij de deur om alle bezoekers in te schrijven, net als in het echte verhaal. Dit was één van de aanvullingen op voorgaande jaren. Ook hadden we dit jaar een leuke rol voor onze jongste acteurs. Drie spelertjes waren schaapjes, die ook naar het kindje Jezus gingen kijken. Het was zo leuk dat ook zij konden meedoen.



Met een voldaan gevoel kijken we terug; alles is goed verlopen, de spelers hebben genoten en beide voorstellingen zijn erg goed bezocht. Zonder alle vrijwilligers was dit niet gelukt. Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan dit spel en natuurlijk naar de familie Leefers die hun erf beschikbaar hebben gesteld.

Graag willen we jullie even laten meegenieten met enkele prachtige foto's (bron: Carolien Abbink).

Van de Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2017

Op het moment, dat u dit leest, is de Actie Kerkbalans 2017 met als motto **“Mijn Kerk verbindt”** al weer voor bij. Vanaf 22 januari t/m/ 5 februari heeft deze actie plaats gevonden. Op maandag 6 februari

zou het zo moeten zijn, dat alle ingevulde toezeggingsformulieren ingeleverd zijn bij de kerkrentmeesters in het Verenigingsgebouw aan de Lammerinkweg.

Iedereen die hier aan heeft meegewerkt hartelijk dank voor uw inzet. In de loop van februari zal duidelijk worden hoeveel deze actie dit jaar heeft opgebracht. Ook hier onze enorme dank aan de gulle gevers. Van dit opgebrachte bedrag en andere inkomsten moeten we er samen voor zorgen, dat alle plannen die we met elkaar willen bereiken weer worden uitgevoerd. Zonder uw financiële steun (van allen) en fysieke inspanning (van velen) kan het beleidsplan van de P.G. Usselo niet worden uitgevoerd.

Hebben de wijkwerkers u niet thuis getroffen en ligt uw toezegging nog bij u in huis? In dat geval willen wij wel graag uw formulier ontvangen. U kunt het altijd geven aan een kerkrentmeester of een ander kerkenraadslid of aan de wijkwerker die u zeker kent. U kunt het ook opsturen naar het College van kerkrentmeesters, Lammerinkweg 1, 7546 RD Enschede of daar zelf in de brievenbus deponeren.

Hebt u helemaal geen Kerkbalans 2017 ontvangen en wilt u wel bijdragen? Neem in dat geval even contact op met:

H.W. Dekker

Dorsstokhoek 2

7546 LZ Enschede

tel. 053-4778999

of per mail hwdekker@home.nl

De benodigde papieren krijgt u zo snel mogelijk.

Namens het College van kerkrentmeesters,

H.W. Dekker.

**De Interkerkelijke Werkgroep
nodigt u uit voor de**

SOBERE MAALTIJDEN

IN DE

Veertigdagentijd

IN

Momentum in Boekelo

op de

woensdagen 23 en 30 maart en 6 april 2017

van 18.00 uur tot 18.45 uur

Het is de bedoeling dat u zelf brood meeneemt; voor soep wordt gezorgd

Gefeliciteerd!

Mevr. A.W.A. Bast-Abbink	Bleekhofstraat 300	2 mrt1920
Mevr. H.J. ter Horst - te Klefte	Roelof Blokzijlstraat 40	3 mrt 1930
Dhr. L. Janssen	P.C. Hoofllaan 6	3 mrt 1935
Mevr. A.J.F. Lohuis-Westendorp	Groot Bruininkstraat 201	10 mrt 1931
Mevr. G.J.G. Brunnekreeft-ter Haar	Jan van Elburgstraat 63	11 mrt 1933
Mevr. G.G. Holtkamp-Dickers	Keizerweg 40	22 mrt 1937
Mevr. H. Nijenhuis-Schrikkema	Arendsweg 85	23 mrt 1936
Mevr. P.H.B. Schukkink-Oldenhof	Zweringhoekweg 80	23 mrt 1933
Mevr. H.H. van Ulzen-ter Borg	Beckumerstraat 33A	23 mrt 1933
Mevr. J.G. Goolkate-Berenbroek	Berenbroeksweg 70	27 mrt 1925
Mevr. J.G. Brinkman-ter Riet	Voshaarweg 35	30 mrt 1935
Mevr. H.M.G.H. ter Horst	Gerinkhoekweg 22	1 apr 1941
Dhr. G.H. Oosterveld	Haaksbergerstraat 581	2 apr 1928
Dhr. J.J. Damen	Henry Dunantlaan 10	10 apr 1935
Mevr. J.F. Meijer-Baltink	Leppepaalweg 30	16 apr 1940
Mevr. A.G.Sonneveld-ten Pas	Jan van Elburgstraat 33	16 apr 1940
Dhr. H.H..Simmelink	Beckumerstraat 181	18 apr 1926
Mevr. J.E. ter Heege-Brus	Buurserstraat 601	18 apr 1933
Dhr. W. Oldenhof	Gerinkhoekweg 15	19 apr 1941
Mevr. H.J. Weldink -Brus	Holterhofweg 310	21 apr1938
Dhr. J.G.Hassink	Vastertlanden 11	21 apr 1928
Mevr. J.J. Warrink-ter Mors	De Mans 20	24 apr 1924
Dhr. G.J. Leefers	Veldbeekweg 5	25 apr 1940
Mvr. W.G. Wesseler-Blekkenhorst	Jan van Elburgstraat 7	27 apr 1939
Mevr. H.J. Baardink-Olink	Usselerveenweg 68	30 apr 1940

Bij Anja Frowijn thuis

Zelden ben ik zó enthousiast begroet bij binnenkomst als bij Anja Frowijn thuis.

Eigenlijk was de gang achter de voordeur te klein om alle bliken van vreugde om mijn komst tot hun recht te laten komen. Filo sprong tegen me op, zwiepte met haar staart, joelde van vreugde en likte mijn handen. Dat ging gewoon door toen ik was gaan zitten op de bank, en ook mijn gezicht bereikbaar was voor haar vochtige liefkozingsen.

Anja had mij van te voren gemeld dat ze honden hield, en gevraagd of ik daar van gediend was. Als voormalig hondenbezitter had ik geen enkel bezwaar, en ik liet mij de aanhankelijkheid van Filo graag welgevallen.

Nu kwam ik niet voor de dieren van Anja - ze heeft nóg een hond, een kat, en ook nog een konijn - hoe lief dieren in het algemeen, en die van Anja in het bijzonder, mij ook zijn. Ik was naar Losser, haar woonplaats, gekomen om met haar te praten, en daarover ook wat op te schrijven in ons kerkblad. Zodat u iets meer te weten komt over Anja, die ruim een half jaar lang stage loopt in onze PKN-gemeente Usselo onder begeleiding van ds. Olaf Haasnoot. Velen van u zullen haar dan ook wel eens tegenkomen.

Ik wist al dat zij de opleiding "Godsdienst Pastoraal Werk" in deeltijd op Windesheim in Zwolle volgde. Omdat ik zelf tot en met 2009 op Windesheim heb gewerkt had ik wel wat aanknopingspunten voor gesprek. Maar toen ik informeerde van welke docenten zij colleges volgde, was daar nog slechts één docent bij die ik wel kende - dat komt ervan als je 7½ jaar weg bent bij Windesheim.

Binnen onze gemeente is Anja van plan zich te richten op 3 onderwerpen: liturgie, pastoraat, en de verhouding van de jongeren met de kerk.



Anja is in 1972 in Deventer geboren. Via enkele omzwervingen kwam ze in 1991 in Best (Noord-Brabant) terecht. Vanuit Best bezocht ze in Eindhoven de Pedagogische Academie. Na haar diplomering in 1996 ging ze in Eindhoven en Tilburg aan het werk. Eerst lesgegeven aan allochtone kinderen en in het Speciaal Onderwijs. Vervolgens les gegeven aan de Mytyschool. Hier had ze kinderen in de klas die aan een coma

geestelijke en/of lichamelijke beschadigingen hadden overgehouden. En tenslotte les gegeven aan een School voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (ZMOK-MLK) in Boxtel en Den Bosch. Eerst als invaller en later in de vorm van een vaste baan.

Dit duurde tot 2004. Een verbroken relatie bracht Anja ertoe om naar Twente te verhuizen. Twente was geen onbekende wereld voor haar, ze kwam er vaak, haar familie van vaders kant kwam er vandaan, en woonde er deels ook nog. Na enkele verhuizingen kwam ze terecht in Losser, waar ze nu nog steeds woont. En van waaruit ze - nu weer als invalkracht (eigen keuze) - les geeft aan basisscholen in Enschede en omgeving. In Losser is Anja actief geworden in de plaatselijke PKN-gemeente. Ze is er nu jeugdouderling. Daarnaast kreeg ze ook meer interesse in kerk en theologie. Ze heeft een cursus 'Theologische Vorming Gemeentelieden' gevolgd in Hengelo. En de volgende stap was dus de reeds genoemde studie "Godsdienst Pastoraal Werk".

Met die studie schiet het inmiddels mooi op. Ze is nu bezig met haar 3^e jaar, en hoopt ergens in 2018 af te studeren. Als ze klaar is zou ze pastoraal werk willen doen in instellingen als Verzorgingstehuizen, Verpleeghuizen, Geriatrische Inrichtingen of als kerkelijk werker bij een protestantse gemeente.

Wellicht ontmoet u Anja het komende jaar nog wel eens. Bijvoorbeeld als ze later dit jaar haar bijdragen aan één of meer kerkdiensten verleent. Ik hoop dat u dan – mede dank zij dit artikeltje - ruimschoots stof tot een leuk gesprek tot uw beschikking hebt.

Roel Bruinsma

Hervormde Vrouwenvereniging Tweekelo

3 januari 2017

Dini wenste ons allen een hartelijk welkom op onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. De overgang van oud naar nieuw gaat gepaard met vele gebruiken en tradities, met olieballen en vuurwerk, of een koude duik in het water.

Namens het bestuur wenste Dini ons allen in de nabijheid van de Heer veel liefde toe.

Voor hen die ons in de jaren ontvallen zijn, staken we een kaarsje aan. We denken aan hen! Samen zongen we het H.v.G. lied. Ans las een mooi gedicht voor, en had een verhaal over een kerstboom, die over de ervaring van een kerstboom vertelde:

Eerst uit het bos gehaald en dan opgetuigd met versiersels en ballen. Zodat de boom mooi voor gek staat, en niet te vergeten het akelige engelenhaar en de spuitsneeuw. Dan wordt de boom weer afgetuigd en uit het raam gedonderd. Ze gooien mij in het schuurtje, en daar ben ik niet de enige boom en ik denk dat ik droom. En op een avond gaan we weer op een hoop, dat is het laatste wat ik weet, en daarna werd het verschikkelijk heet.

We dronken koffie met knieperkes, en dronken fris met een oliebol. De contributie werd betaald en we hadden het over ons 60-jarig

bestaan en over het hoe en wat, maar dat krijgt de volgende bijeenkomst meer aandacht. Het werd al een beetje laat door het gekeuvel van de dames, we hadden ook zoveel te vertellen en te regelen voor datgene wat komen gaat. We sloten af met gebed, en de volgende bijeenkomst is maandag 6 februari 2017.

Namens het bestuur van Vrouwengroep Tweekelo,
Ans Mulder-Reinderink



Uitnodiging kerkvisitatie

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op **20 maart 2017** onze gemeente bezoek zal krijgen van twee visitatoren. Dat zijn ds. H. ter Beek uit Zwartsluis en dhr H. Jentink uit Balkbrug. Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit de regio eens in de vier jaar aan de plaatselijke gemeente brengt.

De visitatoren brengen een bezoek aan de predikant en de kerkenraad, maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid met de visitatoren te spreken.

Dit kan op **maandag 20 maart van 19.30 uur tot 20,00 uur in het Verenigingsgebouw.**

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er leeft in de gemeente, zouden de visitatoren het erg op prijs stellen als ook u, als gemeentelid iets komt vertellen. Wat houdt u bezig in het kerkenwerk, waar heeft u misschien zorgen over, wat betekent het voor u om lid van de kerk te zijn.

Van harte uitgenodigd!

Uw kerkenraad.

Maarten 't Hart en de kunst van het kijken



Tentoonstelling van Maarten 't Hart (*1950) schilder van vooral kerkinterieurs, maar ook stationsgebouwen, boerenhoeves, straatgezichten en stillevens.

Te zien in het Stadsmuseum Harderwijk van 22 januari tot 7 mei 2017.

Locatie: Stadsmuseum Harderwijk, Donkerstraat 4, 3841 CC Harderwijk

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur; zondag 12.00-17.00 uur

Informatie: www.stadsmuseum-harderwijk.nl

(Uitgebreidere tekst zie <http://www.protestantsegemeente-usselo.nl/>)

Speldeprik

Geloof is de schakel tussen horen en doen

Uit: *95 speldeprikken - teksten Rik Zuiderveld*

Titelloos gedicht

En weer ben ik verliefd, hoe kunstig mooi
de zwarte els verschijnt in bruiloftstooi,
verfijnde tekening in winterlicht,
hoe artistiek natuur zichzelf plooit!

Henk de Lange

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
--

PREDIKANT

ds. O.G. Haasnoot	Haakbergerstraat 819	7851695
-------------------	----------------------	---------

DIAKENEN

N.Abbink - van der Kamp	Badweg 199	4282002
A.E. Grobben-Berenbroek	Oude Haaksbergerdijk 2	4282193
M. Lippinkhof-Hubers	Boek. Stoombleekerij 59	4357195
W.M. Mandemaker	Boterdijk 2	8507496
E. Mol	Händellaan 16, Enschede	4365955
B.F.J Nijhuis – Wissink *	Helweg 80	4288391

OUDERLINGEN

W.A.L. Overbeek	Grote Veldweg 21	4280691
B.G.J. Pasman	Haaksbergerstraat 1006	4280035
A.H. Spenkelink-Hogeweg *	Groenelaan 55	4765491
<i>ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad</i>		
H.J. Teussink - Nijhuis	Lammerinkweg 9	4282438

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER

H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	4281708
J.G. Berenbroek	Buurserstraat 500	4761892
H.W. Dekker *	Dorsstokhoek 2, Enschede	4778999
<i>scriba kerkenraad</i>		
R.H.A. Wissink-Roossink	Geessinkweg 403	4773098

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke	Wissinksdijk 74	4775776
A. Taselaar	Windmolenweg 18	4281813

* tevens lid moderamen

CONTACTADRESSEN

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1 tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)

- Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184 tel.0653991424

- Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: J.J. Damen, Henry Dunantlaan 10 tel.4282018

- Hervormde vrouwengroep Boekelo

G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39 tel.4282020

- Hervormde vrouwengroep Tweekelo

A.W.Grooters- Geerdink Strootbeekweg 16 tel.074-2918113

- Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39 tel 4282020

- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 4288391

- Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21 tel. 4280691
Marjolein Blomesath Windmolenweg 22 tel. 7850092

- Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100 tel.4281269
Nine van Schuppen Windmolenweg 18 tel.4281813

- Verzorging opname van de kerkdienst

Hans Wooldrik De Mans 16 tel.2300079

-Autodienst- Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof : 0534357195 of 0653928328
Erna Nijhuis: 0534288391 of 0628532959

KERKDIENSTEN

19 februari	Usselo	10.00 uur	ds C.G.J. de Jonge, Enschede
26 februari	Usselo	10.00 uur	ds. R.v.der Kaap-Busscher, Enschede
05 maart	Usselo	10.00 uur	ds. O.G.Haasnoot
12 maart	Usselo	10.00 uur	ds.F.J.C Helder, Winterswijk
19 maart	Usselo	10.00 uur	ds. O.G.Haasnoot
26 maart	Usselo	10.00 uur	ds. H.Cohen Stuart-Fens Oosterhesselen
02 april	Usselo	10.00 uur	ds.M. Schepers v-d. Poll, Enschede
09 april	Usselo	10.00 uur	ds. G.J. Bouwmeester, Enschede
13 april	Twekkelo	19.30 uur	ds. O.G. Haasnoot
	Witte donderdag		
14 april	Twekkelo	19.30 uur	ds. O.G.Haasnoot
	Goede Vrijdag		
15 april	Twekkelo	22.00 uur	ds. O.G. Haasnoot
	Stille Zaterdag		
16 april	Usselo	10.00 uur	ds. O.G. Haasnoot
	Pasen		

