

DRIEKLANK

december 2015



39.2 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo



Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo
Hellerweg 50, Tweekelo

Usselo / Boekelo / Tweekelo

Drieklank, 39^e jaargang nr.2
december 2015

Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en komt 6 keer per jaar uit.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 12,50 per jaar. U kunt zich opgeven bij :

Kerkelijk bureau,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Usselo.

Redactie Drieklank:

copij sturen naar:

R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo

Tel. 428 17 53

roelbruinsma@home.nl

A.Taselaar
Windmolenweg 18
7548BM Boekelo

Predikant:

Ds. Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ Enschede
tel. 477 89 99

Diaconie:

H.J. Blik,
Beckumerstraat 82,
7548 BH Boekelo.
Bank.nr 3167.26.532

**Coll.v.kerkrentmeesters,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Enschede.**

Banknr:

Rabo

NL46RABO03167 00 541
SKG

NL73FVLB0225 3252 41

**Reservering van de kerk,
het Verenigingsgebouw
en uitgifte van
grafrechten:**

06-23726729
(mw. Wissink)

E-mail:

wh.g.wissink@kpnplanet.nl

**Stichting Hervormde
Begraafplaats Usselo**

Postbus 10016

7504 PA Enschede

www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw,

Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo
Tel. 428 36 59

De DRIEKLANK zal in het jaar 2016 verschijnen:

Nummer
39.3

kopij inleveren uiterlijk op
15 februari

uitkomen op
22 februari

INHOUD

- 4 Vanuit de pastorie
- 6 In gedachtenis
- 9 Uit de Kerkenraad
- 13 In dulce jubilo
- 15 Kerkenraad en Kerkrentmeesters
- 19 Diaconie
- 24 Verjaardagen
- 25 Wees een Zegen
- 29 Hervormde Vrouwenvereniging Boekelo
- 30 Hervormde Vrouwenvereniging Tweekelo
- 33 Open Venster Werk
- 36 Kwatrijn
- 37 Samenstelling van de kerkenraad
- 38 Contactadressen
- 39 Kerkdiensten

De mystiek van het stil worden

Een maand geleden had ik een bijscholing over de joodse mystiek. De mystiek, zo werd verteld, ontstond vaak in een periode dat er sprake was van onderdrukking van anderen of gevoelens van machteloosheid bij de mensen die hun geloof wilden vasthouden. De 2 bloeiperioden van de joodse mystiek zijn daarom te traceren: vlak na de eerste en tweede verwoesting van de tempel. De eerste vond plaats in 586 voor Chr. en de tweede in 70 na Chr. We kunnen ons wel voorstellen, dat met het verdwijnen van een vaste plaats van God, mensen steeds meer oog kregen voor Godsverschijningen buiten de bestaande kaders. Vaak ontstonden er dan Messiaanse bewegingen. Waar de tempel zorgde voor een reguliere Godsverschijning, werd na het verwoesten van de tempel gezocht naar verschijningen buiten de tempel, immers God bleef wel bestaan, maar het Godshuis was er niet meer. Misschien durfden mensen buiten de vaste kaders als “God is alleen maar in het Godshuis” te denken. Nu we leven in een tijd van gedwongen kerksluitingen, zouden we ook meer oog kunnen krijgen voor verschijningen van God buiten de kerk. Dat hebben ook mensen voor ons reeds gedaan. Bij de woestijnvaders, die niets hadden dan de stilte en nergens door werden afgeleid; in kloosters, aan het einde van de Renaissance, toen de wetenschap verder ging dan de kerk voor mogelijk hield, waar men elkaar opmerkzaam maakte op de presentie van God en men in alle eenvoud probeerde te leven. Ik noem hierbij het woord mystiek, waar mystiek staat voor de menselijke opening naar het onvermoede (God) en God als openbaring van het nieuwe. Kern van de joodse mystiek is “oud weer nieuw” maken. Men had de verhalen van vroeger, van uittocht en van ballingschap, maar men beleefde die woorden steeds minder, toen de joden zelf geen vieringen openlijk mochten houden.

De meeste verboden zijn voorschriften, die te maken hadden met de tempelrituelen. Die waren allemaal komen te vervallen of beter gezegd in de wachtstand gezet toen er geen tempel meer was. Dan werd er gezocht naar nieuwe woorden en we kennen misschien wel de woorden uit Matteus: er is geschreven..., maar ik zeg jullie... Het oude verviel niet, maar werd vanuit de oude structuur vernieuwd. Natuurlijk had degene die dat wilde doen goddelijke autoriteit nodig. Dat doet Jezus vanwege zijn relatie met de Vader en dat doen andere joden door het in de groep van bekende geleerden te brengen (want waar twee of drie in mijn Naam aanwezig zijn,...) Als de kerk wegvalt - en nu zeg ik het maar even hedendaags - gaat de inhoud niet verloren, maar wel de werkwijze. We zien dat ook in allerlei bewegingen die het kerkelijk erfgoed de rug toe hebben gekeerd en zelf tot de ontwikkeling willen komen als 'new age', van begrafenisrituelen op de middenstip van het voetbalveld, van kaarsen bij doden en bloemen bij een moord. Zo ontstaan er nieuwe rituelen rond oude gebruiken. Daar is niets op tegen (alleen het mag niet een willekeurige goeroe worden die door nieuwe regels zijn giro wil vol krijgen). De kans wordt ook groter, dat er mensen gaan praten, die de bekwaamheid missen om de grenzen van de beweging aan te geven. Dan krijgen we een soort fundamentalisme, waar ieder buiten de groep ook buiten wordt gesloten, en ontstaat er een nieuw soort fundamentalisme. De vraag is dus: hoe houden we de mystieke bewegingen in relatie met God en met de oude verhalen, terwijl het gaat om vernieuwing, en hoe weten we dat de goede Geest aan het woord is?

In het evangelie van Johannes, zo'n 100 na Chr. geschreven, is er al sprake van een vernieuwing doordat men geloofde, dat de Messias was gekomen. Bij dat herschrijven, vernieuwend schrijven, werden allerlei stappen genomen, die in de joodse mystieke beweging ook werden genomen. Zo begint Johannes zijn evangelie met "in den beginne was het woord". Dat staat nergens in Genesis, maar de evangelist Johannes denkt dat Genesis daarover gaat.

In ieder woord ligt een bezieling van God. Alleen we zien het niet zo, omdat we luisteren naar wat we willen horen. God scheidt ieder woord en dus is Hij alomvattend scheppend bezig. Nu is 'logos', grieks voor 'woord', niet zomaar een woordje. Het is het nieuwe Woord, dat God in alles heeft gelegd. Luisteren is daarom van belang, horen nog meer. Zelfs in woorden die we niet willen horen, kan een bezieling van God liggen. Voor mij leidt die gedachte tot stilte. Stilte helpt in en buiten de kerk om weer te luisteren. De woorden binnen laten komen, wat zegt God hiermee, hierdoor, hierin? Ik houd nu op, want anders wordt het een nieuwe woordenbrij en dan doe ik precies waar ik juist bij anderen moeite mee heb, ik creëer mijn eigen gelijk en daar gaat het niet om. De hedendaagse mystiek zoekt, luistert naar God ook als niemand meer God wil erkennen. Soms verzet ze zich tegen beelden die de kerk heeft opgebouwd, speciaal waar het gaat om privileges en macht. Maar ze leert weer bidden in het stil worden voor Gods woord.

Ds. Olaf Haasnoot

In gedachtenis

Heel onverwachts is **Christine Visser- Lutje Berenbroek** overleden. Ze was 72 jaar, de spil van het gezin, die voor haar kinderen Fokke en Bert had gezorgd, die haar man Douwe Visser had bijgestaan toen hij ging sterven, en die nu de zorg op zich had genomen voor haar moeder, die 100 jaar was geworden, en voor haar schoonmoeder, die 90 jaar was; en zij runde ook nog de boerderij. Zoveel kracht en dan ineens het einde. Dat is hard en we hebben samen onze moeite weergegeven voor God.

We hebben ook gedankt voor de jaren, dat ze bij ons was en tenslotte hebben we haar overgedragen in de handen van de Eeuwige. Een sterke vrouw met veel inzicht en wijsheid. Ze heeft me geleerd te bidden met je handen, waarbij "*ora en labora*" (= *bidt en werkt*) veel dichter bij elkaar komen. Moge ze nu bij haar man in vrede tot rust komen. We wensen Fokke en Marina, Bert en Marieke, moeder Visser en moeder Lutje Berenbroek en de kleinkinderen Viktoria, Niek en Rens veel sterkte toe

Op 27 november 2015 is van ons heengegaan **Andries Willem Nijhuis** op de leeftijd van 79 jaar. Een bescheiden man, die graag eerlijk en oprecht wilde zijn. Hij had een groots inzicht hoe zaken zouden gaan en zo op zijn eigen manier, vaak lopend achter het huis bedacht hij de oplossingen en zette hij een nieuwe koers uit. Dan ging hij weer naar binnen, overlegde met zijn vrouw Diny en ze gingen verder. Zo nam hij de zorg voor de boerderij op zich en zo nam hij afscheid van zijn koeien, toen hij dacht dat opvolging niet meer verstandig was. Hij bouwde een huisje, dat hij verhuurde en was zo voor menigeen, die in de knoop zat, een solide basis en een veilig onderkomen. Toen hij hoorde dat hij kanker had, verzette hij zich, maar toen hij merkte, dat er niets meer aan te doen was, besloot hij thuis bij zijn Diny te sterven. Erna en Rob zouden wel voor haar zorgen, want zo hadden ze ook voor zijn ouders gedaan. Hij was dankbaar voor zijn leven en was klaar om te sterven. Er is een tijd van leven, er is een tijd van sterven bedacht Prediker en zo dacht hij ook, alles is in Gods hand. Dat hebben we ook gelezen bij de crematieplechtigheid in het crematorium. We wensen Diny, Erna en Rob en de kleinkinderen Anouk en Brian sterkte toe na dit verlies van hun man, vader en opa. Hij ruste in vrede.

Ds. Olaf Haasnoot

Op 21 augustus overleed **Jan Bornebroek** in het verpleeghuis het Wiedenbroek. Hij werd 83 jaar.

De laatste jaren verbleef Jan bij ons in het verpleeghuis, waar hij duidelijk zijn eigen plek had. Hij kende iedereen en had zo zijn vaste gewoontes: naar de markt op woensdagochtend, in de Brink met nicht Anneke, die hem zeer trouw bezocht, in de kapel bij de kerkdiensten.

Het is moeilijk voor te stellen dat hij er niet meer is.

Jan werd geboren in Twekkelo; hij was enig kind. Een leven op het platteland, eenvoudig, hard werken, een overzichtelijk bestaan.

Dat werd overschaduwd door de oorlog, waar ze aan het eind op wonderbaarlijke wijze ontsnapt aan de dood bij een bombardement.

Met zijn moeder had hij een bijzondere band. Tot het eind van haar leven woonden ze bij elkaar in Boekelo.

Jan was kerkelijk zeer betrokken, actief in de kerkvoogdij en altijd bereid om in te springen als de nood aan de man kwam. Hij had een groot netwerk en wist daar goed gebruik van te maken.

De natuur, alles wat groeit en bloeit had zijn liefde, en hij heeft er jaren in gewerkt op de UT.

FC Twente was ook een grote liefde; Jan bezocht jarenlang de thuiswedstrijden en op maandagochtend was het altijd even "kuiern oawer Twente".

Hij kon, ondanks zijn grote beperking in de communicatie, meestal goed duidelijk maken wat hij bedoelde.

Een goed mens is van ons heengegaan. We missen hem.

Met de woorden van psalm 139 hebben we hem op de begraafplaats in Usselo te ruste gelegd.

Ds. Jan Bouwmeester

Uit de Kerkenraad

In deze laatste Drieklank van 2015 kijken we terug op een goed jaar.

We hebben wat voorzichtige stapjes gezet met de uitwerking van het beleidsplan. De acties van de kindernevendienst voor vluchtelingenkinderen oogstten alom waardering! Ik weet op dit moment niet wat de opbrengst is van de minimarkt op 6 december (maar elders in deze Drieklank kunt u de opbrengst gewaar worden), maar de knieperkes vlogen weg, evenals de bloemstukjes. We hebben deze markt als kerkenraad georganiseerd om het initiatief van de kinderen te ondersteunen.

We zijn blij met een aantal nieuwe gemeenteleden en hopen we dat ze zich snel bij ons thuis voelen. En opvallend, maar niet helemaal vreemd: door sluiting van kerken in Enschede neemt het kerkbezoek in Usselo aanmerkelijk toe!

In de kerkenraad van 1 december hebben we de lopende zaken behandeld, zoals de voorbereiding voor de actie Kerkbalans 2016, waarover u elders in dit nummer leest, het vergaderschema is vastgesteld en de begroting van de kerkrentmeesters voor 2016 is besproken en goedgekeurd, evenals de begroting van de diaconie. Ook werd de begroting van de Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo behandeld.

En jammer, twee kerkenraadsleden Anneke Wooldrik en Henk Blik hebben aangegeven te willen stoppen. Anneke heeft zich vier jaar met hart en ziel ingezet als ouderling, ontelbaar vele bezoeken afgelegd en altijd met raad en daad klaargestaan. Ze wil nu samen met Hans wat meer van haar rust genieten! Ze blijft betrokken bij het bezoekwerk en we zijn daar erg blij mee. Henk Blik stopt na acht jaar als diaken. Hij heeft, naast het werk als diaken, de functie van penningmeester vervuld na het plotseling overlijden van Herman Robers. Maar ook heeft hij de website opgezet en heeft hij zich bereid verklaard als webmaster te blijven functioneren.

In de zondagsdienst van 10 januari 2016 zullen we afscheid van hen beiden nemen. Gelukkig kunnen dan ook twee nieuwe kerkenraadsleden in het ambt bevestigd worden, Joke Pasman als ouderling en Mieke Lippinkhof als diaken.

In de decembermaand zijn er natuurlijk veel activiteiten. Wat de kerkdiensten betreft: op 21 december, de vierde adventszondag, is onze oud-predikant mevr. Ds. Bunjes-van der Lee onze voorganger. In de kerstnachtdienst - m.m.v. midwinterhoornblazers buiten, en het koor Usselo Vocaal in de kerk - gaat ds. Haasnoot voor, evenals op eerste kerstdag 's morgens. In deze dienst zal de cantorij met muzikale begeleiding een korte cantate van Buxtehude uitvoeren. Ik wil u in het bijzonder wijzen op de jeugddienst op kerstavond om 17.00 en om 19.00 uur met een levende kerststal op de deel van de familie Leefers. U leest hierover elders in deze Drieklank meer. Op zondag 27 december is de voorganger ds. De Jonge uit Enschede en op de laatste dag van het jaar komen we om 15.00 uur samen in de Johanneskerk in Tweekelo voor een korte dienst onder leiding van ds. Haasnoot. Aansluitend is er koffie met oliebollen.

Rest mij nog u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2016 toe te wensen.

Ria Spenkelink, voorzitter.

De kerkenraad vergadert in de eerste helft van 2016 op de volgende data: dinsdag 9 februari, donderdag 14 april en dinsdag 21 juni.

Over de komende vieringen

Kerstviering op de deel van de familie Leefers

Op kerstavond, dus 24 december, wordt het kerstverhaal door de kinderen van de Protestantse Gemeente Usselo/Boekelo twee maal opgevoerd. Het schouwspel vindt plaats op de deel van een boerderij tegenover de protestantse kerk. Omdat er vorig jaar zoveel belangstelling was gaan de kinderen nu om 17.00 uur voor de eerste keer optreden en dan om 19.00 uur weer. Er zijn dieren bij als ezels en schapen en een echt kind in de kribbe. De plaats roept iets op van een eenvoudige stal. We zijn Truus en Henny Leefers dankbaar, dat ze de deel voor de kinderen vrij houden. Dus kom allen, want het is de moeite waard. Wat we over houden aan de collecte gaat naar het doel "kinderen helpen kinderen", waarbij de kinderen al meer dan € 575 bij elkaar hebben gehaald voor de opvang en begeleiding van kinderen, die als asielzoekers in Enschede binnen komen. We zullen dan ook kleine kinderen, die op zoek zijn naar integratie in onze maatschappij ondersteunen door het helpen van Globe, een school waar ze Nederlandse les krijgen.



Parkeren kan bij het verenigingsgebouw aan de Lammerinkweg. Klaar-overs zullen helpen bij het oversteken.

Graag tot dan !

Meer informatie op <http://www.protestantsegemeente-usselo.nl>; en

volg ons op  Protestantse Gemeente Usselo e.o.

Kerstavond in de kerk van Usselo

Aan de kerstnachtdienst van 24 december om 22.00 uur zal Usselo Vocaal deel nemen met een paar liederen in samenzang met de gemeente en twee liederen, die ze zelf ten gehore zullen brengen. We lezen dan het evangelie van Lucas hoofdstuk 2 en we zingen de bekende liederen als Nu zijt welkome, Stille nacht en het ere zij God, een dienst met bekende liederen.

Kerstmorgen

De dienst zal gaan over Johannes 1 in den beginne was het Woord. De cantorij zal medewerking aan de dienst verlenen met een Kerstoratorium: In Dulce Jubilo. Er zullen 3 violisten aan de dienst deel nemen. Het zijn jonge violisten, die al bij de startdienst hun klanken lieten horen (zie verderop in deze Drieklank)

De oudejaarsdienst in Tweekelo

Het thema van de dienst is : wat heeft de godsdienst ons gebracht? We hebben dit jaar vreemde uitwassen gezien. We hebben geweld gezien en zijn bang gemaakt. Wat kunnen al die beelden met ons doen? Gelijk hebben we de vraag wat is dan medemenselijkheid nog als we eerst de meetlat naast de ander leggen? Hoe houden we ons geloof gaande als we in een wereld komen, waar alleen maar de fundamentalisten het laatste woord lijken te hebben?

Doopgedachtenis zondag

De tweede zondag in januari, 10 januari 2016, is de doopgedachtenis zondag. We herinneren ons de dopelingen van het afgelopen jaar en lezen de doop van Jezus en herdenken onze eigen doop.

We gaan ook wisselen van ambtsdragers. We nemen afscheid van Henk Blik (diaken) en Anneke Wooldrik (ouderling). We zullen herbevestigen: Riëtte Wissink, (kerkrentmeester) Esther Mol (was

ouderling, wordt diaken), Annet Grobben (diaken), Ria Spenkelink (ouderling en tevens praeses). We zullen als nieuwe ambtsdragers bevestigen Joke Aalpol (ouderling) en Mieke Lippinkhof (diaken). We zijn dankbaar voor al het werk dat verricht werd door deze mensen. We zien uit naar samenwerking met Mieke en Joke, en zullen daar allemaal bij stil staan in deze dienst.

Oecumenische dienst

Op 24 januari zullen we wederom een oecumenische dienst hebben in Usselo. Wie er vanuit de RK parochie dienst doet is tot nu toe onbekend, maar we zien er wel naar uit om samen met de rooms-katholieke parochie van Boekelo een mooie dienst neer te zetten met als thema het gebed tot eenheid.

In Dulce jubilo

Op de 1^e Kerstdag zal de cantorij, o.l.v. onze cantrix Marion Röber, een cantate met deze titel uitvoeren. Die betekent zoveel als: “met zoete jubelzang” en benadrukt derhalve het feestelijk karakter van onze Kerstdienst.

De cantate was in de 18^e eeuw de belangrijkste vorm van protestantse Duitse kerkmuziek en de cantates van Johann Sebastian Bach worden nog steeds met grote regelmaat uitgevoerd. Marion heeft gekozen voor één van diens voorlopers als componist: de kerkmusicus Dietrich Buxtehude.

Over de jeugd van Buxtehude weten we niet veel: hij is van Deens-Duitse afkomst, en geboren in 1637. Na te zijn opgeleid door zijn vader, neemt hij in 1657 diens plaats in achter het orgel van de kerk in Helsingborg (Zweden). In 1667 wordt hij benoemd tot

organist van de Mariakerk te Lübeck, destijds de voornaamste en rijkste Hanzestad. Buxtehude was vermaard vanwege zijn improvisatie-kunst en zijn vele composities, waaronder niet minder dan 112 cantates. Hij stierf in 1707.

Omstreeks 1700 heeft de toen nog jonge Bach de moeite genomen om vanuit zijn toenmalige woonplaats Arnstadt naar Lübeck te lopen (ca. 450 km!) om de meester te bezoeken en waarschijnlijk ook les van hem te krijgen.

Buxtehude's voorganger in Lübeck, Franz Tunder, was begonnen met "Abendmusiken", concerten met geestelijke muziek op zondagavond in de Adventstijd. Buxtehude zette deze serie voort



en onze "IN DULCE JUBILO" heeft daar zeker ook geklonken.

De oorsprong van deze cantate ligt al in de middeleeuwen en ongetwijfeld hebben in de tijd daarna vele dichters en componisten hun krachten hierop beproefd. Een moderne versie is te vinden in het Nieuwe Liedboek (lied 471).

Onze cantate bestaat uit een drietal driestemmig gezongen verzen, afwisselend in het Duits en in het Latijn. Enkele jeugdige strijkers zullen onze cantorij ondersteunen met instrumentaal tussenspel.

Wij kijken uit naar een feestelijke en vreugdevolle dienst **'IN DULCE JUBILO'**

Hans Damen

Kerkenraad en Kerkrentmeesters

Eindejaarscollecte 2015: *Goede buren.*

Bij deze Drieklank ontvangt U een acceptgiro.

Wanneer Jezus zegt: *“Heb de Heer, uw God, lief en uw naaste als uzelf!”* mogen we dat als gemeente in praktijk brengen door naar elkaar om te zien en er voor elkaar te zijn. Zijn uitspraak is dan ook een aanmoediging om iets te betekenen voor de mensen buiten onze kerkmuren. Om goede buren te zijn voor mensen in onze straat of wijk. Veel mensen kennen ons kerkgebouw. Als kerkenraad hopen we echter dat steeds meer mensen ontdekken dat onze kerk meer is dan een pand. Dat het een levendige gemeenschap is, waar iedereen welkom is. Vooral op zondag om te vieren, te zingen of stil te zijn.

Als kerkenraad kijken wij verwachtingsvol uit naar een nieuw jaar, waarin wij opnieuw samen met u mensen binnen en buiten onze gemeente willen betrekken bij onze gemeenschap. Dat doen wij door met elkaar tal van activiteiten te organiseren voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen, zoals kinderen en ouderen; en voor gesprekskringen en missionaire activiteiten. Om dit mogelijk te maken is geld nodig. Daarom krijgt u deze acceptgiro, en vragen wij aan het eind van dit jaar een extra gift. Met uw gift draagt u bij aan een gemeente die omziet naar elkaar en naar mensen in de buurt. Uw bijdrage komt ten goede aan een bestemming of activiteit die wij als kerkenraad zorgvuldig uitkiezen.

Als kerkenraad danken wij u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun.

Namens de kerkenraad,
H.W. Dekker.

KERK BALANS

Het college van kerkrentmeesters is druk bezig met de voorbereidingen van de kerkbalans 2016. De begroting (die elders in deze Drieklank staat vermeld) is vastgesteld en het doel is weer om de activiteiten met een sluitende begroting te financieren. Maar ... een dergelijk begroting is altijd een inschatting. Net als voor een huishouding is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk.

Wij verheugen ons elk jaar weer in de vele toezeggingen van alle meelevenenden van onze P.G. Usselo. Het blijkt zelfs dat, terwijl de opbrengsten in het gehele land in bijna alle provincies dalende zijn, onze Aktie Kerkbalans een geringe stijgende lijn laat zien.

In de maand december, in het donkere seizoen, vieren wij de geboorte van Jezus Christus. Wij ontmoeten elkaar in onze sfeervolle kerk, vaak met meer familieleden, vrienden en bekenden dan in de normale zondagse eredienst.

In januari, de eerste maand van het nieuwe jaar, gaat de actie Kerkbalans 2016 van start. Wij vragen u dan om een toezegging als bijdrage voor dat jaar.

"Mijn kerk inspireert" is voor u het nieuwe thema voor de actie.

Wij vragen u op de persoon af om over die vraag na te willen denken. Iedereen kan zo een eigen reden hebben om zich voor de kerk in te zetten.

U kunt veel voor onze kerk doen. Allereerst door aanwezig te zijn in de eredienst. Ook kunt u zich inzetten als vrijwilliger in het plaatselijk kerkenwerk, waarin iedereen naar beste kunnen welkom is, met handen en hoofd.

En natuurlijk door uw geldelijke bijdrage aan de plaatselijke kerk. Zo kan de P.G. Usselo van waarde blijven voor ons allemaal, voor onze omgeving nu en in de toekomst.

De kerkbalansvrijwilligers gaan tussen **17 januari en 31 januari** weer op pad. U ontvangt de enveloppe met een informatiefolder over het werk en de begroting van onze gemeente, een begeleidend schrijven van de kerkrentmeesters, waarin zij nogmaals de actie bij u aanbevelen en een brief met een antwoordstrook, waarop u kunt aangeven welk bedrag u wilt bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. In een bijgesloten enveloppe kunt u die antwoordstrook doen. De vrijwilliger komt deze op de afgesproken dag bij u ophalen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

Namens het College van kerkrentmeesters.

H.W. Dekker

BEGROTING 2016 Kerkrentmeesters

In Euro's

	Begroting 2016	Begroting 2015	Rekening 2014
BATEN			
baten onroerende zaken	€ 28.000,00	€ 25.000,00	€ 43.677,00
rentebaten/dividenden	€ 26.500,00	€ 26.700,00	€ 29.153,00
bijdragen levend geld	€ 82.900,00	€ 82.500,00	€ 90.997,00
totaal baten	€ 137.400,00	€ 134.200,00	€ 163.827,00
LASTEN			
kerkelijke gebouwen	€ 26.825,00	€ 28.660,00	€ 41.128,00
ov.eigendommen/inv	€ 750,00	€ 700,00	€ 750,00

afschrijvingen	€ 6.180,00	€ 6.620,00	€ 5.354,00
pastoraat	€ 55.000,00	€ 54.500,00	€ 52.049,00
lasten kerkdiensten	€ 8.150,00	€ 7.300,00	€ 9.530,00
verpl/bijdr.andere organen	€ 7.550,00	€ 7.900,00	€ 7.367,00
salarissen/vergoedingen	€ 11.030,00	€ 8.720,00	€ 9.694,00
kosten beheer/admin.	€ 5.800,00	€ 9.050,00	€ 7.430,00
renteasten/bankkosten	€ 10.550,00	€ 10.700,00	€ 9.572,00
totaal lasten	€ 131.835,00	€ 134.150,00	€ 142.874,00
saldo baten-lasten	€ 5.565,00	€ 50,00	€ 20.953,00
toev.fondsen/voorzieningen	€ -30.000,00	€ -30.000,00	€ -48.000,00
onttrekking/fondsen/voorz.	€ 5.000,00	€ 18.000,00	€ 12.841,00
overige baten/lasten	€ 21.800,00	€ 12.900,00	€ 24.895,00
Totaal	€ -3.200,00	€ 900,00	€ -10.264,00
RESULTAAT	€ 2.365,00	€ 950,00	€ 10.689,00

Toelichting op de Begroting 2016

Baten:

De opbrengst verhuur kerk Usselo en Verenigingsgebouw zal evenals in 2015 hetzelfde blijven ca (€ 21.000.00)

Voor de Kerkbalans 2016 is de begroting gesteld op € 74.000.00

Lasten:

Gebouwen: de kosten betreffen energie, belastingen/verzekeringen, schoonmaak, klein onderhoud.

Pastoraat (60%): Kosten bedragen € 55.000.00 incl

onkostenvergoedingen(€ 4500.00) en preekvoorzieningen voor € 4500.00

Lasten kerkdiensten: Bloemstukken, kosten bij uitvaarten (worden doorberekend bij verhuur kerk)

De opbrengst van de koffietafels is begroot op € 24.000.00
Aan de voorziening toekomstig onderhoud kan € 25.000.00 worden toegevoegd.

De begroting, voorlopig vastgesteld door de kerkenraad, ligt van 11 t/m 15 januari 2016 ter inzage op het kerkelijk bureau, Lammerinkweg 1.

Vooraf graag even bellen met Henny Dekker, tel. 053-4778999

Diaconie

Collecteoverzicht 1-11-2015 t/m 6-12-2015

De opbrengsten van de collectes in de periode 1 november t/m 6 december:

1 nov	KIA Najaarszendingsweek	€ 132,47
	Plaatselijke Gemeente	€ 135,05
8 nov	ReachAnother Foundation	€ 128,84
	Plaatselijke Gemeente	€ 90,90
15 nov	KIA mensen zonder verblijfsvergunning	€ 85,65
	Plaatselijke Gemeente	€ 109,77
22 nov	Diaconie	€ 132,10
	Plaatselijke Gemeente	€ 183,20
29 nov	PKN missionair werk Advent	€ 76,10
	Plaatselijke Gemeente	€ 77,30
6 dec	PKN Pastoraat	€ 76,10
	Diaconie Kinderen helpen kinderen	€ 113,15

Collectebonnen

Als u collectebonnen wilt bestellen maak dan € 20,-- of een veelvoud daarvan over op IBAN **NL84 RABO 0316 7265 32** t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.
Vermeldt U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres.

Overige giften

Voor de plaatselijke gemeente

M. V.	€ 10,00
mw. M	€ 10,00
fam. H-Z. via mw. Teussink	€ 25,00
mw. B-A .via mw. Teussink	€ 5,00

voor de diaconie

M. V.	€ 5,00
mw. R. via mw Nijhuis	€ 10,00
mw. D L-W.	€ 5,00
NN via mw Pil	€ 5,00
E. L.	€ 10,00
mw. S-N. Via mw Teussink	€ 3,00

Minimarkt 6-12-1015

De Minimarkt, ter ondersteuning van Kinderen helpen Kinderen, voor hulp aan kinderen van vluchtelingen op 6 december heeft € 244,40 opgebracht.

Henk Blik, penningmeester diaconie.

Actie voor de voedselbank in Enschede

De kerst is in zicht en daarom vragen wij alvast uw aandacht voor onze jaarlijkse

actie t.b.v. de voedselbank. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij ontbijten, lunchen en een warme maaltijd voorgeschoteld krijgen.

Maar helaas is dat niet voor iedereen zo!

Ook in Enschede zijn veel mensen aangewezen op de voedselbank. Iedere vrijdag worden de voedselpakketten uitgedeeld aan hen die zelf niet de financiële middelen hebben om eten te kopen. Tijdens de adventsweken willen wij weer voedsel inzamelen voor onze medemens!

Denk aan: **ingeblikt voedsel, vacuüm verpakt eten, allerlei soorten pasta, koffie, thee, lekkernijen voor de kinderen. Kortom eten dat lang houdbaar is, is van harte welkom!**

Achter in de kerk staan dozen waarin u het voedsel kunt deponeren. We hopen dat u dit jaar ook weer meedoet met deze actie want de voedselbank is erg blij met wat u schenkt.

Op kerstavond wordt er gecollecteerd voor de voedselbank.

Net als voorgaande jaren verwachten wij gulle gevers.

Alvast onze hartelijke dank!

Met vriendelijke groeten,

Erna Nijhuis (namens alle diaconieleden)



Begroting Diaconie 2015

	begroting 2016
baten	
baten onroerende zaken	€ -
rentebaten en dividenden	€ 514
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -
bijdragen levend geld	€ 1.600,00
door te zenden collecten	€ 5.250,00
totaal baten	€ 7.364,00
lasten	
lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -
afschrijvingen	€ -
pastoraat	€ -
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 700
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 765
salarissen	€ -
kosten beheer en administratie	€ 305
rentelasten/bankkosten	€ 190
diaconaal werk plaatselijk	€ 950
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 2.850,00
diaconaal werk wereldwijd	€ 2.550,00
totaal lasten	€ 8.310,00
Resultaat: Saldo baten - lasten	€ -946,00

begroting 2015	rekening 2014
€ -	€ -
€ 600	€ 488
€ -	€ 29
€ 1.700,00	€ 1.598,00
€ 4.200,00	€ 5.780,00
€ 6.500,00	€ 7.895,00

€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ 850	€ 530
€ 765	€ 685
€ -	€ -
€ 355	€ 405
€ 190	€ 173
€ 1.050,00	€ 763
€ 2.200,00	€ 2.971,00
€ 2.150,00	€ 2.809,00
€ 7.560,00	€ 8.336,00
€ -1.060,00	€ -441,00

Evenals voortgaande jaren is de begroting van de Diaconie negatief. Dit is echter geen probleem dankzij de financiële reserves van de Diaconie.

De diaconie heeft de visie, dat het beter is het geld te gebruiken dan het op de bank te laten staan, waar het nauwelijks wat opbrengt, en alleen maar minder waard wordt. De begroting ligt vanaf 16 dec. t/m 23 dec. ter inzage op de Beckumerstraat 82 te Boekelo,

Om deze begroting in te zien, kunt u met mij een afspraak maken;
telnr

06 22702798

Henk Blik



Dhr. A.B.J. Brunnekreeft	Jan van Elburgstraat 63	5 jan 1933
Mevr. J.K. Scholten-Asveld	Kwinkelerweg 27	6 jan 1926
Mevr. G.J. Nijhuis-Hesselink	Koppeldijk 40	6 jan 1923
Dhr. H.J. Lutke Holzik	Burg. Stroinkstraat 367	7 jan 1937
Mevr. H.H. Pieterse-Abbink	Nieuwe Kampweg 109	8 jan 1940
Dhr. A.H. de Rijke	Wissinkdijk 80	9 jan 1935
Mevr. H.H. Roerink-Blikker	Bruninksweg 11	11 jan 1932
Mevr. B.J.J. Leusink-Westendorp	Harberinksweg 2	11 jan 1930
Dhr. H.F.G. Wagelaar	Moorvenweg 2	12 jan 1936
Dhr. B.H. Grevink	Eggelmorsweg 35	13 jan 1928
Dhr. J.W.G. ten Cate	Rougoorweg 60	14 jan 1927
Dhr. G. Groothuis	Hertmebrink 125	14 jan 1929
Dhr. G.E.J. ter Horst	Roelof Blokzijlstraat 40	16 jan 1931
Mevr. B.G. de Rijke-van Zeben	Wissinkdijk 80	17 jan 1938
Mevr. A. Westendorp-Molendijk	Ontginningsweg 251	18 jan 1935
Mevr. J.W. Roerink-Schukkink	Boerstege 8	20 jan 1937
Mevr. G.A.E. Nijhuis-Jansen	Kwekkeboomweg 135	20 jan 1936

Mevr. A.F. Tonnema -van Aken	Beukstraat 26	24 jan 1940
Mevr. H.M. Roosink-Nijhuis	Lammerinkweg 109	25 jan 1924
Dhr. R.Mondria	Jan van Elburgstraat 41	27 jan 1934
Mevr. E.Smit-Schuite	Dr. Koekstraat 3	19 feb 1932
Mevr. H.J. Kroondijk-Pape	Henry Dunantlaan 24	20 feb 1933
Mevr. A.C.J.Askes-Tollenaar	Agaatstraat 7	20 feb 1937
Mevr. W.E. Mulder-Heideman	Jan van Elburgstraat 20	21 feb 1935
Mevr. W.P. Deen-Gussekkoo	Henry Dunantlaan 41	21 feb 1930
Mevr. W.H. Szerkowski-Eijbersen	Jan van Elburgstraat 93	22 feb 1930
Mevr. G.G. van der Valk-Dekker	Kwinkelerweg 39	22 feb 1940
Mevr. G.J. Stokkers-Bosch	Jan van Elburgstraat 85	23 feb 1937
Mevr. A.L. Buursink-ter Hofte	Baltinkweg 30	24 feb 1940

Wees Een Zegen

Het leek mij aardig u eens wat te vertellen over de Hervormde Vrouwenvereniging Boekelo. Ik had gedacht een keer vrijblijvend een bijeenkomst van deze Vereniging bij te wonen, en daar dan wat over te schrijven. Daartoe wendde ik mij tot voorzitter Greetje van der Valk, om haar te polsen of ik welkom was.

Nou, dat kon wel. Maar of ik dan ook wat te vertellen had, of ik een soort lezing zou kunnen houden?

De schrik sloeg me om het hart, wat had ik te vertellen? Ik leid een teruggetrokken leven, waarin weinig gebeurt. Ik vermijd spektakel en opschudding, daar raak ik maar door van slag. Ik heb in een bibliotheek gewerkt; vandaar dat ik iets weet over classificatiesystemen voor bibliotheken, en hoe je online de Nederlandse Centrale Catalogus via Picarta kunt raadplegen. Maar zouden de leden van een Hervormde Vrouwenvereniging daar wel in geïnteresseerd zijn?

Toen schoot me te binnen dat ik kortgeleden, samen met mijn vrouw Riet, een vakantie van 8 dagen op Spitsbergen had doorgebracht. Tijdens die vakantie had ik wat gefilmd, misschien was dat dan iets, dat filmpje laten zien?

Ja, dat was wel iets.

En dus toog ik op dinsdag 3 november naar het zaaltje naast het voormalige hervormde kerkje aan de Kwinkelerweg. Met een dvd-speler, en het dvd-tje met mijn film. Gerda Rosink had gezorgd voor een beamer. Ik hoefde nauwelijks wat te vertellen, het filmpje sprak voor zich, en ik had mooi de gelegenheid eens te zien hoe het er in de Hervormde Vrouwenvereniging aan toe ging.

Een kwartier voor het begin van de bijeenkomst liepen enkele dames al bedrijvig heen en weer om allerlei voorbereidingen te treffen, zoals het zetten van koffie en thee, zonder welke geen enkele bijeenkomst een succes wordt. De deelneemsters druppelden de één na de ander binnen, tot tegen 14 uur het gezelschap van 15 dames compleet was.

Om 14 uur was het dan zo ver: Greetje opende de bijeenkomst, las Psalm 9 : 1-11 voor, gevolgd door een overdenking uit een boekje van ds. André Troost. Waarna we uit het (oude) Liedboek lied 304 ("God is getrouw, Zijn plannen falen niet") zongen. Ik kende alle 3 de verzen nog uit het hoofd.

Meteen daarna was het mijn beurt. Tot mijn genoegen viel de film, die ongeveer een half uur duurde, in goede aarde. Ik kon alle vragen naar tevredenheid beantwoorden, en daarna was het pauze.

Ik was terecht gekomen in een gezelschap waarvan ik lang niet iedereen kende. Toch voelde ik me geen vreemde eend in de bijt. Het voelde haast wel vertrouwd, al had ik daarbij wel associaties met vroeger tijden. Ik zag een levendig gezelschap, energiek voorgezeten door Greetje van der Valk. De gemiddelde leeftijd van de dames is wel hoog, ongetwijfeld veel hoger dan in de begintijd van de Vereniging.

Die begintijd, ach ja. Op 3 oktober 1963 werd de Vrouwenvereniging met de naam '*Wees Een Zegen*' opgericht. Oprichtster en eerste voorzitter was mevrouw Vos, echtgenote van predikant ds. Vos. Er waren 40 leden. De contributie bedroeg f 9,- per jaar. De Vrouwenvereniging was aangesloten bij de landelijke 'Hervormde Vrouwengroepen'.

Er werden activiteiten ontplooid ter ondersteuning van het gemeentelieven. Tijdens de startzondag van het nieuwe seizoen werd er bijvoorbeeld een fietstocht georganiseerd. Daarbij verzorgde de Vrouwenvereniging de broodjes en het drinken bij het pauzepunt. Er waren uitstapjes, lezingen of andere leerzame evenementen. Maar verder was het toch ook vooral de gezelligheid die de vrouwen bij elkaar bracht.



Het bestuur in 1998 bij het 35-jarig bestaan van de Vrouwenvereniging.

V.l.n.r: Diny Staats, Diny Brunnekreeft, Greetje van der Valk, Gerda Harwig en Jenny Nijkamp

Inmiddels zijn we 52 jaar verder. Sinds 1990 is Greetje van der Valk voorzitter. Ze wordt in het bestuur bijgestaan door Gerda Rosink, Diny Brunnekreeft en Jenny Nijkamp. Het ledental ontwikkelde zich van 40 bij de start van de Vrouwenvereniging in 1963, via een maximum van ca. 50 leden enkele jaren later, via 40 leden toen Greetje in 1990 aantrad, tot 17 leden nu. De vergrijzing bracht krimp met zich mee ...



In 2013 bestond de vereniging 50 jaar

Na de pauze ging het programma verder. Gesproken zou worden over wat er het komende seizoen stond te gebeuren. En ook waar er voortaan bijeengekomen zou worden, want het voormalige Kerkje aan de Kwinkelerweg heeft zijn langste tijd nu wel gehad. Voor mij was daarbij geen taak meer weggelegd, en ik keerde dan ook weer

huiswaarts, met een hoofd vol indrukken en een papier met aantekeningen, al met al voldoende stof voor het stukje dat u nu net uit hebt.

Roel Bruinsma

Hervormde Vrouwenvereniging Boekelo

Dinsdag 1 december hebben we onze Sinterklaasmiddag gevierd, het was weer heel gezellig. Tot onze grote verrassing kreeg het bestuur een extra cadeautje van zwarte Piet, met onderstaand gedicht:

Aan het bestuur van Vrouwenvereniging "Wees een Zegen":

Greetje, Gerda, Jenny, Diny.

Dames van het bestuur,

Jullie worden eventjes in het zonnetje gezet.

Jullie regelen, zorgen voor koffie en thee, soms word er een traktatie op tafel gezet.

We beginnen altijd met schriftlezing, zingen, en aan het einde een gebed, daardoor word je weer even aan het denken gezet.

Na het officiële gedeelte weer koffie of thee, dan leuke dingen: een spreker of dia's, gedichtjes, verhalen, pannenkoekjes bakken, bingo, daar doen we het mee.

Al met al een goede middag, met tijd voor bezinning en met lol, zo houden we het als vereniging samen nog heel lang vol.

De behuizing wordt een beetje een probleem, maar dat is voor de dag van morgen.

Dames, namens alle leden heel erg bedankt voor alle goede zorgen.

*Sint wenst jullie nu nog veel plezier,
En komt vast volgend jaar weer hier.*

Vriendelijke groeten van Sinterklaas.

Lieve leden, namens het bestuur heel hartelijk bedankt.
Tot 22 december om 11 uur s' morgens op het kerstfeest.

Hervormde Vrouwengroep Tweekelo

Maandag 2 November hadden we weer een gezellige bijeenkomst, van onze vrouwengroep Tweekelo. Zelfs Alie ter Horst was weer aanwezig, Alie is nog steeds herstellende van haar been, na een val van de fiets in Delden. Dini opende de bijeenkomst met de woorden: *'Barmhartigheid is vreemdelingen een onderdak bieden.'* Ook stonden we vandaag even stil bij Allerzielen, in onze geloofsgemeenschappen gedenken we dan onze overledenen. Maar we staken deze middag ook een kaarsje aan, ter nagedachtenis aan alle vluchtelingen die omgekomen zijn in oorlog en geweld, en bij hun vluchtpoging naar Europa. Samen zongen we het H.v.G. lied, en Ans las de notulen voor en vertelde een prachtig humoristisch gedicht geheten Accent. Dat ging over ouders die hun kind hollands willen leren praten. Toen was er pauze en de Sint-lootjes werden weer getrokken.

Daarna vertelde Ans van haar reis eind september, die ze samen met haar vriendin maakte naar het Zillertal in Oostenrijk. Ze hebben daar een Alm-abtrieb van koeien bezocht, met alle feestelijkheden daar omheen. Bij een Alm-abtrieb gaan de koeien vóór de winter van de alm weer naar beneden naar het dal, voordat ze tijdens de winter op stal gaan. Het is echt een groot dorpsfeest met prachtig versierde koeien met soms goddelijke teksten en bloemen tussen de hoorns. Het dorpsplein is één groot feest met veel dans en zang, en allemaal in Tiroler kledij. Kramen met zoet, gebak en worst niet te vergeten. En dan de grote pullen bier, het is één volks festijn. De jongens dansen graag op tafel in hun Lederhosen. De meisjes

allemaal in hun mooiste Tiroler jurk, kortom, ze zien er allemaal prachtig uit.

Miny las nog een paar gedichten en verhalen voor, en we sloten af met het altijd mooie lied: *'Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag.'*

30 November hadden we weer onze gezellige Sinterklaasviering. We begonnen met koffie en tompoezen vanwege de verjaardag van Dinie Grooters. Deze keer opende onze voorzitter eens niet de bijeenkomst, want de dames hebben haar verrast vanwege haar 80^{ste} verjaardag. En overvielen haar met een versierde stoel en met een oorkonde, ze was er stil van, en had dat ook niet verwacht. De oorkonde was versierd met op de achterkant een foto van bijna alle dames van de vrouwengroep, en op de voorkant een foto van Dini zelf, en de felicitatie. Daarna kreeg Dini het woord; ze bedankte voor de feestelijke felicitaties, en wat was ze blij met de oorkonde. Dini heette ons nog allemaal hartelijk welkom, en vertelde dat het afgelopen zondag alweer de eerste advent was geweest, en vertelde: *'advent: dat is een goed bericht, in het donker brandt een licht. Een licht van hoop voor wie gevangen is, Een licht van troost voor wie er bang is'*. We staken de eerste advent-kaars aan, en zongen *'nu daagt het in het oosten.'* Toen gingen we over op het Sinterklaasfeest. Ans droeg een eigengemaakt sint- en pietengedicht voor, en we kregen allemaal een snoepzakje met lekkers van de goede Sint, en voor elk een mooi cadeau met een toepasselijk gedicht erbij. Het was weer een gezellige middag, al wordt het groepje nu toch wel erg klein.

De volgende bijeenkomst is: 21 December Kerstviering aanvang 13.30 (i.v.m. vroeg donker worden).

Sint en pietengedicht

O'jee o'jee daar heb je hem weer, vergezeld van zijn blank / zwarte pieterknechten.

Want de blank zwarte knechten hebben evenveel rechten.
Kalimero met daarop de goede oude Sint.
Sinterklaas denkt , wit of zwart het maakt eigenlijk niks uit, ook al
gaan sommige mensen door het lint.
Maar toch als je door de schoorsteen komt , wordt je zwart dat weet
elk kind.

De mensen zijn verwend, en zeuren over van alles en nog wat.
Nu moeten wij het ontgelden want de pieten zijn te zwart.
Straks is mijn baard nog te lang en te grijs en teveel krullen,
ach laat de mensen nog lang kletsen en lullen.
T'is te gek woorden, als je erover nadenkt,
maar ze weten niet hoe dit ons krenkt.
Ooit zullen ze het weten, en er achter komen,
dat de maan echt schijnt door de bomen.

De pieten moeten eigenlijk zo zwart als roet zijn,
het is een legende en het is allemaal schijn.
Een blank hulpje erbij is helemaal niet erg,
al gaat sommigen dat door been en merg.

Weet je wat denkt Sint, ik stuur ze met een kluitje in het riet,
want zelfs onze oude vertrouwde piet mag niet.
Maar met z'n allen gaan we ervoor,
en jaar in en jaar uit gaan we hoe dan ook door.
De mensen van protest snappen niet de kloef.
Daarom nemen we ze allemaal mee, voor Sinterklaasles: over zak
en roe.

SINTERKLAAS en PIETEN.

Ans Mulder, namens de HVG Tweekelo



Open Venster Werk

Op zaterdag 19 december wordt er een Open-Venster-middag georganiseerd in het verenigingsgebouw in Usselo. Om 14.15 uur staat de koffie of thee voor u klaar. Om 14.30 uur beginnen we met het programma.

Het programma is als volgt:

Na de opening zal ds. Haasnoot een korte inleiding houden en zullen we wat bekende kerstliederen zingen. Na de pauze is er nog een verhaal.

We besluiten de middag met een hapje en een drankje.

We hopen dat het een gezellige middag wordt. Het is wel belangrijk dat u zich opgeeft i.v.m. de inkopen die we moeten doen.

Voor 16 december horen we graag via de telefoon of u komt. Als u geen vervoer heeft, meldt dat dan ook even. Wij kunnen er dan voor zorgen dat u opgehaald en thuis gebracht wordt.

De bekende nummers hiervoor zijn:

Greetje van der Valk	4282020
Minie Wonnink	4322598
Nel Abbink	4282002

Het Bassano Blokfluit Kwartet

nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij een gratis toegankelijke cd- presentatie. Met muziek van Dowland en Haydn.

Vrijdagavond 15 januari 2016 om 20.00 uur in de Protestantse kerk te Usselo.

Het ensemble speelt op fluiten met een lengte tot wel 3 meter lang!



De cd die gepresenteerd wordt heet 'Eagles and Seven Tears' en wordt gespeeld door Adriana Breukink, Saskia Teunisse, Wolf Meyer en Ronald Moelker, met gastspeler Daniël Brügggen.

Overlijdensbericht van Jan Wilts

Soms wordt je geconfronteerd met een bericht, waarvan je denkt: waarom bereikt mij dit op deze manier? Lange tijd hoor je weinig tot niets en dan, als een donderslag bij heldere hemel, komt het bericht op je bordje dat Jan Wilts is overleden!

Jan Wilts was jaren lang lid van de Kerkenraad als kerkrentmeester, totdat hij besloot samen met zijn vrouw Wil, een weeshuis te stichten in Peru. Dit was - zo vonden wij - een enorm waagstuk, maar zij hadden hun keuze gemaakt en gingen naar Peru. Aanvankelijk werden er nieuwsbrieven verstuurd over de gang van zaken, maar zoals gezegd de laatste tijd was het stil, en waren er geen nieuwsbrieven meer.

Mij zijn verder geen dingen bekend, en ik moet het daarom hier bij laten. Met de wens aan zijn vrouw Wil: sterkte met dit verlies.

Wim Cretier

KWATRIJN

Drenthe

Voorbij de overdaad, nog slechts de zoi
der bladeren slordig op een hoop gegooid.
De takken echter spreken nieuwe taal,
in licht geëtste tekens winters mooi.

Henk de Lange



SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
--

PREDIKANT

ds. O.G. Haasnoot	Haakbergerstraat 819	7851695
-------------------	----------------------	---------

DIAKENEN

N.Abbink - van der Kamp	Badweg 199	4282002
H.J Blik	Beckumerstraat 82	4837351
A.E. Grobben-Berenbroek	Oude Haaksbergerdijk 2	4282193
W.M. Mandemaker	Boterdijk 2	8507496
B.F.J Nijhuis – Wissink *	Helweg 80	4288391

OUDERLINGEN

E. Mol	Plataanstraat 9, Enschede	4365955
W.A.L. Overbeek	Grote Veldweg 21	4280691
A.H. Spenkelink-Hogeweg *	Groenelaan 55	4765491
<i>ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad</i>		
H.J. Teussink - Nijhuis	Lammerinkweg 9	4282438
A.Wooldrik-Klos	De Mans 16	2300079

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER

H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	4281708
J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	4761892
H.W. Dekker *	Dorsstokhoek 2, Enschede	4778999
<i>scriba kerkenraad</i>		
R.H.A. Wissink-Roossink	Geessinkweg 403	4773098

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke	Wissinksdijk 74	4775776
A. Taselaar	Windmolenweg 18	4281813

* tevens lid moderamen

CONTACTADRESSEN

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1 tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)

- Interkerkelijke werkgroep

Jeannet Andringa Meester de Wolfplein 15 tel.4282956

- Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw

Contactpersoon: J.J. Damen, Henry Dunantlaan 10 tel.4282018

- Hervormde vrouwengroep Boekelo

G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39 tel.4282020

- Hervormde vrouwengroep Tweekelo

A.W. Grooters - Geerdink Strootbeekweg 16 tel.074-2918113

- Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39 tel 4282020

- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 4288391

- Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21 tel. 4280691

Marjolein Blomesath Windmolenweg 22 tel. 7850092

- Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100 tel.4281269

Nine van Schuppen Windmolenweg 18 tel.4281813

- Verzorging opname van de kerkdienst

Hans Wooldrik De Mans 16 tel.2300079

KERKDIENTEN

20 december	Usselo	10.00 uur	ds G.S. Bunjes- van der Lee, Borne
24 december	Usselo	22.00 uur	ds. O. Haasnoot
			(kerstnachtdienst)
25 december	Usselo	10.00 uur	ds. O. Haasnoot
			(kerstmis)
27 december	Usselo	10.00 uur	ds C.G.J.de Jonge, Enschede
31 december	Twekkelo	15.00 uur	ds. O.G.Haasnoot
		(oudjaarsdag)	
03 januari	Usselo	10.00 uur	ds M.Schepers-vdPol, Enschede
10 januari	Usselo	10.00 uur	ds O.G.Haasnoot
			(doopgedachtenis)
17 januari	Usselo	10.00 uur	ds J.Bouwmeester, Enschede
24 januari	Usselo	10.00 uur	ds O.G.Haasnoot
			(Oec.Dienst en H.A.)
31 januari	Twekkelo	10.00 uur	dhr L.W.Ekker, Enschede
07 februari	Usselo	10.00 uur	ds O.G.Haasnoot
14 februari	Usselo	10.00 uur	ds R.Scheurwater, Den Ham
21 februari	Usselo	10.00 uur	ds M.C.van der Meer, Almelo



Cornelius de Vos