

DRIEKLANK

Februari 2018



41.3. Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo



Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo
Twekkelerweg 110, Twekkelo

Usselo / Boekelo / Twekkelo

Drieklank, 41^e jaargang nr.3
Februari 2018

Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en komt 6 keer per jaar uit.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 12,50 per jaar. U kunt zich opgeven bij :
Kerkelijk bureau,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Usselo.

Redactie Drieklank:

copij sturen naar:

R. Bruinsma

Beckumerstraat 207

7548 BE Boekelo

Tel. 428 17 53

roelbruinsma@home.nl

A.Taselaar

Windmolenweg 18

7548 BM Boekelo

Predikant:

Ds. Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

R.H. ter Borg
Mastbos 61
7534 GH Enschede
tel. 0655075120

Diaconie:

E.Mol
Händellaan 16
7522 KM Enschede
053 4365955
Bgg 06 19914592

Rek.nr. Diaconie
NL84RABO0316726532

Website:

www.protestantsegemeente-usselo.nl

**Coll.v.kerkrentmeesters,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Enschede.**
Banknr:
Rabo
NL46RABO03167 00 541
SKG
NL73FVLB0225 3252 41

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van

grafrechten:

06-23726729
(mw. Wissink)
E-mail:
w.g.wissink@kpnplanet.nl

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016
7504 PA Enschede
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw,
Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo
Tel. 428 36 59

De DRIEKLANK zal in het jaar 2018 verschijnen:

Nummer

41.4

41.5

kopij inleveren uiterlijk op:

ma 19 maart

ma 11 juni

uitkomen op:

ma 26 maart 2018

ma 18 juni 2018

INHOUD

- 4 Vanuit de pastorie
- 7 In gedachtenis
- 9 Afscheid en Intrede
- 12 Van de Kerkrentmeesters
- 13 Bezoek aan de boerderij
- 15 Beste Kerkganger
- 16 Kinderkerstnachtdienst 2017 en Kinderpassion 2018
- 18 Vanuit de Diaconie
- 22 Verjaardagen
- 23 Aan de leden van PKN Usselo
- 25 Zij-instromer
- 29 Open Vensterwerk
- 30 Samenstelling van de kerkenraad
- 31 Contactadressen
- 32 Kerkdiensten

Vanuit de pastorie

De schaamte voorbij

Ik heb geleerd, dat we in noordelijk europa een schuldcultuur hebben en in vele zuidelijke landen een schaamtecultuur. Dat lijkt wel hetzelfde, alleen het werkt heel anders uit. Wie in een zuidelijk land heeft gewerkt (zoals ik in Curacao), die heeft daar de schaamtecultuur werkzaam gezien. Publiekelijk iemand op een fout wijzen, veroorzaakt schaamte en daardoor beledig je iemand tot diep in zijn hart. Dat iemand steelt heeft een aanwijsbare reden, bv hij of zij heeft geld nodig voor drugs. Dat is erg, maar iemand bestellen die rijk genoeg is, dat veroorzaakt geen schaamte. Het is pas erg als je de familienaam in de krant genoemd worden. Dan is de familie beschaamd. De persoon zelf heeft zijn familie beschaamd en daarmee is er iets ergs gebeurd. Dat hij anderen heeft bestolen of zelfs voor het leven heeft beschadigd is minder erg en behoort in zijn ogen meer tot de consequenties van de daad.

Je familie beschamen kan dus ook door de naam van je familie te bezoedelen. Het gaat dan op de pijn aan de familie en die moet worden vereffend.

Wij leven in een schuldcultuur. Iemand heeft iets gestolen en die krijgt er de schuld van of die neemt de schuld op zich. Persoonlijk iemand erop aanspreken is veel erger dan het publiekelijk te benoemen. Publiekelijk kan je jezelf nog verontschuldigen of stilletjes wegkruipen, maar persoonlijk aangesproken worden, dan kan je geen kant meer op. Dat is pas erg! Die schuld cultuur wordt ook gebruikt in onze rechtspraak en heeft vaak een theologische achtergrond.

Ik spreek over verschillende culturen en steeds meer zie ik de botsingen van die culturen in ons eigen land en in onze eigen steden. We begrijpen elkaar dan niet meer zo goed. De eerste schaamtecultuur ontstond in het tweede scheppingsverhaal. Mens (Adam) en zij die leven geeft (Eva), hebben hun eigen plan getrokken en willen niet afhankelijk zijn. Ze willen zelf bepalen,

eigen autonomie hebben en in die hunkering staan ze God in de weg. (ze doen niet wat Hij wil).

Hun uiting van de schaamte is de beschutting van de dierenvellen. Ze zoeken naar geborgenheid, die er eerst vanzelfsprekend was doordat ze iemand waren, maar nu moeten ze zich omhullen. De hunkering naar autonomie maakt dat het autonome gedeelte beschermt moet worden. Wie tegenwoordig ego zegt omhult dat ego met allerlei materiaal, als macht en grote aankopen en allerlei titels. De dierenvellen van tegenwoordig zijn nog steeds zichtbaar, maar ja, je moet ook wat en autonoom zijn kost wat.

Vroeger schaamden wij ons niet voor onze godsdienstige denkbeelden, we voelden ons daarin juist afhankelijk van God en daardoor waren we iemand. Wie veel uit de bijbel wist, was zeker iemand waarnaar werd opgezien. Dat was nog eens iemand! Kennis werd een vorm van bekleding en van macht, zoals tegenwoordig in theocratische staten nog zichtbaar is.

Echter in ons land omhullen we ons niet meer met godsdienstige kledij. We realiseren ons steeds meer dat we een kleine groep zijn, die gelukkig geen machtsmiddelen meer hebben. De dierenvellen moeten uit en tja daaronder is het soms wel heel koud en voelen we de schaamte van het naakte lichaam. In de sauna redden we het nog, maar in het dagelijks leven voelen we ons beschaamd. De God waar we eerst nog op konden pochen, dat Hij de hele wereld kon besturen, de almachtige, is steeds verder op de achtergrond gekomen. We zullen steeds meer open bloot moeten vertellen hoe het is in de tuin van het leven en het "God gelijk willen zijn" los moeten laten. De theologie zegt ook "Laat God alstublieft zichzelf mogen zijn", zwijg toch eens en leer weer stil te wezen! De schaamte voorbij betekent weer met respect en eerbied kijken naar God en in beide culturen onomwonden (zonder dierenvellen) leren om te zijn hoe God me heeft gemaakt en niet wat ik ervan heb gemaakt.

Huub Oosterhuis heeft een mooi gedicht geschreven, waarmee ik wil eindigen.

Lied 789 couplet 1 en 2.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Wie mij ontmaskert zal mij vinden.

Ik heb gezichten, meer dan twee,

ogen die tasten in den blinde,

harten aan angst voor angst ten prooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden

en zal zichzelf opnieuw verstaan

en leven bloot en onomwonden,

aan niets en niemand meer ten prooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Ds.Olaf Haasnoot

Trakteer en ontdek je lief

Onder deze titel is er een 3 gangen menu klaar gemaakt voor mensen die eens gezellig samen willen eten en elkaar beter willen leren kennen. De data zijn gekozen in de week van Valentijn en het gaat om een maaltijd in het van der Valk hotel in Hengelo op 9 februari van 18.00 -21.00 uur. De kosten zijn € 25 p.p. dus voor twee € 50. Het kan ook in Harderwijk op 11 februari ook van 18.00-21.00 uur en daar kost het € 30 p.p. dus voor twee € 60. Opgave voor de genoemde data bij pietjeklaas@ziggo.nl Het ontdekken is een spel geworden, dat je na de maaltijd mee naar huis kan nemen. Riet en ik hebben meegewerkt aan het maken van het spel. Je bent van harte welkom en wij zijn zeker op die avonden present.

Ds Olaf Haasnoot

In gedachtenis

Op 31 oktober 2017 is van ons heen gegaan **Jo Stokkers - Wargerink** op de leeftijd van 92 jaar. Ze woonde aan de Kwekkeboomweg. Ze genoot van dieren en van de prachtige natuur. Ze werd vrolijk als er weer bezoek bij haar langs kwam, al zagen we wel, dat ze steeds verder achteruit ging. We hebben een tekst gelezen uit Colossenzen 3 : 12 - 15. '*God houdt van U, laten medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld uw kleden zijn*'. Die kleden pasten haar en daarmee was ze in haar leven gezien. Dat maakte ook, dat je met plezier bij haar aan de deur kwam en dat velen haar '*m'n lieve omaatje*' noemden. Als er voor haarzelf nieuwe kleren moesten worden gekocht, dan ging ze naar de winkel, pakte het eerst het beste, betaalde, en was klaar! Thuis vernaaide ze dan de hele boel, zodat het alsnog paste. Maar de geestelijke kleren die bleven en die werden gedragen door vergeving en liefde. Zo bleef ze overeind in moeilijke tijden en zo gaf ze aan anderen door, dat je vol kon houden in die kleren. Maar er kwam ook een moment, dat ze het heel moeilijk had. Toen haar kleindochter kanker bleek te hebben. Dat was oneerlijk, oma wilde gaan en het leek erop, dat nu kleindochter eerst moest gaan. We hebben in onze onmacht gebeden om herstel en wijsheid, maar tegelijk beseften we ook, dat het soms heel anders kan gaan, dan je gedacht had. Gelukkig knapte de kleindochter weer op na een zware strijd en is oma rustig ingeslapen. We wensen de familie Stokkers de liefde van oma toe en de kracht om haar ook in de handen van God te geven.

ds Olaf Haasnoot

Op 2 november 2017 is van ons heen gegaan **Riky ter Horst- te Kiefte** op de leeftijd van 87 jaar. De meesten zullen haar kennen als de bakkersvrouw. Ze was in de bakkerij gekomen als jong meisje en zo leerde ze Gerrit kennen. Hoewel de ouders voor Gerrit wel iemand anders in gedachten hadden, werden Riky en Gerrit verliefd en mochten ze trouwen. Wat heeft ze zich ingezet voor de

bakkerij en voor Gerrit. Wat heeft ze zich ingezet voor haar schoonouders en voor geheel Usselo. Geen opdracht was haar teveel. Maar er waren grenzen, want al was het rond Kerst ontzettend druk, de kerstnachtdienst met het koor, daar bleef ze niet voor thuis. Al moesten er soms nog op kerstmorgen bestellingen afgeleverd worden, het koor was haar uitje en daarvoor moest alles wijken. Wat hebben ze nog een mooi feest gehad op hun 60-jarig huwelijk en wat waren er veel mensen! Ik herinner me nog de kleinkinderen die toen met een taart aan kwamen zetten, want opa en oma hadden altijd een taart voor hen klaar gemaakt. De laatste tijd was moeilijk, Gerrit en Riky werden door de ziekte van Riky uit elkaar gehaald, en iedere dag was Gerrit op weg naar de Cromhoff om zijn Riky te bezoeken. Uiteindelijk werd ze steeds zieker en moest Gerrit zijn vrouw uit handen geven. Er was veel belangstelling bij de uitvaart; een begrip is van ons heen gegaan, en we zijn Riky dankbaar voor al haar inzet en wensen Gerrit hun zoon, en zijn partner, en de kleinkinderen sterkte toe.

Ds Olaf Haasnoot

Mensen van voorbij ...

Bij het begin van het nieuwe jaar zijn ons al weer twee gemeenteleden ontvallen.

Op 6 januari is overleden mevr. D. Leusink - Westendorp in de leeftijd van bijna 88 jaar.

Mevr. Leusink is geboren in Buurse en heeft ruim 60 jaar in Usselo aan de Harberinksweg gewoond.

Op 16 januari is overleden mevr. A. Warrink - ter Mors in de leeftijd van 93 jaar.

Mevr. Warrink is geboren in Twekkelo en heeft 53 jaar aan de Wycherinkshoekweg gewoond, en vanaf 2001 tot voor kort aan de Mans in Boekelo.

Beide families spraken de wens uit om geen kerkelijk tintje aan de afscheidsdienst te geven. Voor mevr. Leusink heeft ondergetekende dit ingevuld. Mevr. Warrink is door haar (klein)kinderen herdacht. Namens de Protestantse gemeente te Usselo wensen wij beide families kracht en sterkte toe.

Riëtte Wissink

Afscheid en intrede

(aangepaste versie van artikel bestemd voor het vorige nummer van Drieklank, maar dat helaas door een vergissing toen niet is opgenomen)

Op 21 januari 2018 zijn Ria Spenkelink, Wilma Mandemaker, Erna Nijhuis, Henny Dekker en Nel Abbink afgetreden als oudering en diaken. Het zijn mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor onze kerkgemeenschap, sommigen zelfs de maximale termijn. Hartelijk dank aan **Ria Spenkelink**, die door haar kennis van de kerkgemeenschap heel wat inbreng heeft gehad, waardoor we op koers konden blijven. Ze belde nog eens op, of herinnerde aan wat was afgesproken, geweldig. Pas toen ze ernstig ziek werd, moest ze een tijd afhaken, maar als je haar bezocht in het ziekenhuis kwamen gelijk de vragen hoe alles afgehandeld werd. Een topbestuurder en daarom mogen we heel blij met haar zijn. Nadat ze weer beter was, heeft ze haar termijn afgerond. We hopen, dat je met Herman nog vele jaren mag genieten van jullie leven, in Spanje of dichterbij. Natuurlijk zullen we je missen, maar je laat iets achter, dat heel veel zegeningen heeft gehad in jouw aanwezigheid.

Wilma Mandemaker had een enorme kennis van Boekelo, want iedere naam of ieder adres kende ze vaak als postbode uit haar hoofd. Ze gaf een levend voorbeeld aan de kinderen en zette zich enorm goed in voor mensen. Maar het werd soms wel wat veel en daarom vinden we het heel verstandig, dat je ook je grenzen aangeeft. We zullen nog vaak met je praten op straat als je de brieven langs brengt, Wilma is gewoon een vriendelijke verschijning in Boekelo.

Erna Nijhuis heeft altijd leiding gegeven aan de diaconie. Ze was iemand die zich inzet voor anderen. Ze liep mee in het schuldhulp-maatjes-project, en vond dat de diaconie zich in moest zetten als het om mensen ging die tekort kwamen. Ze zag hoe haar kinderen opgroeiden op het eigen melkveesbedrijf en de laatste tijd zagen we Erna regelmatig met een kleinkind rondstappen. Erna, we zijn je zeer dankbaar en hopen, dat jouw inzet ook onze inzet zal blijven, zodat we niet alleen maar een gemeente hebben met een diaconie, maar een diaconale gemeente zijn in de wereld.

Henny Dekker is aan de ene kant een heel serieuze kerkrentmeester, maar heeft heel vaak een stuk humor, waardoor het even weer in ander perspectief komt te staan. Ieder jaar de begroting presenteren, jarenlang naar de classis gaan, zich inzetten voor de kerk, dat deed Henny allemaal. Hij is er wegens ziekte een tijd uit geweest, maar toen de ziekte weer onder controle was, ging hij even voortvarend weer aan de slag. Het enige euvel bleven de ogen, maar ook daar vond hij weer wat op. Henny, we zijn je zeer dankbaar voor je inzet en hopen en wensen, dat je nog vele jaren de bergen af mag skiën met je kleinkinderen, samen met hen plezier mag maken, en samen met je vrouw kan genieten van het leven. We gaan je echt missen, niet alleen voor je inzet, maar ook voor je humor.

Nel Abbink zijn we zeer dankbaar voor haar inzet voor de ouderen en het open vensterwerk. Samen met Jan lukte het je om grote zaken kleiner te maken, waardoor je het aan kon. Je spontane opmerkingen bleken uit het hart te komen, en dat dwong ook respect af. We zijn je zeer dankbaar voor al je werk en hopen, dat jullie nog vele jaren mogen ontvangen, waar jullie kunnen genieten van de prachtige natuur in Usselo en in Holten.

Tot de kerkenraad zijn toegetreden:

Jan ter Mors, die al in de beleidsgroep heeft gezeten en die nu preses van de kerkenraad is als ouderling met een bepaalde opdracht.

Paul Swank, die het penningmeesterschap van Henny overneemt als ouderling kerkrentmeester.

En **Roel ter Borg**, die nu scriba is, als ouderling met een bepaalde opdracht. U leest het goed: drie mensen die mee willen werken om alles goed te laten verlopen, en daar zijn we heel dankbaar voor. We zijn nog bezig met het werven van een diaken, maar dat is bij het schrijven nog niet helemaal rond. U leest daarover dus later.

ds Olaf Haasnoot

Werkzaamheden

Zoals velen al hebben gehoord, ben ik vanuit de werkgemeenschap (een groep predikanten uit naburige gemeenten) aangesteld als consulent in Haaksbergen-Buurse.

Toen ds. Bob Wijnbergen vertrok van Haaksbergen-Buurse naar Mediant in de Helmerhoek, was er nog geen hulp noodzakelijk, maar toen ds. Nico Pronk een jaar voor zijn pensioengerechtigde leeftijd met vervroegd emeritaat ging, bleef alleen ds. Gonda Elzinga in Haaksbergen-Buurse over. Haar contract werd uitgebreid naar 0,7 fte, maar er ontbraken nog 2 fulltime predikanten. Om het beleid weer op orde te krijgen heeft Haaksbergen-Buurse ondertussen naast ds. Elzinga een interim predikant aangesteld. Nadat de interim predikant was aangesteld bleef ik met de vraag zitten wat er nog van mij als consulent werd verwacht.

Daarop kwam het verzoek van het moderamen van Haaksbergen-Buurse of ik daar voor twee dagen (0,4 fte) in de week zou kunnen komen werken.

In Usselo heb ik een aanstelling voor 0,6 ft. Samen zou dat een fulltime baan zijn. De beide moderamen van Usselo en Haaksbergen-Buurse zijn met elkaar in gesprek gegaan en zijn overeengekomen dat ik voor de periode van 1 februari 2018 tot 1 januari 2019 voor 0,4 fte in Haaksbergen-Buurse wordt gedetacheerd (uitgeleend).

Voor Usselo betekent dat een uitbreiding van mijn dienstverband naar 100% voor een periode van 11 maanden.

Waar ik eerst nog twee vrije dagen per week had, zal ik nu in Haaksbergen-Buurse bezig zijn en wel op de woensdag en de vrijdag. Ik blijf dus nog steeds voor 60% werkzaam in Usselo, Boekelo en Twekkelo.

Raakt u me dan kwijt aan een naburige gemeente? Nee, we helpen de gemeente van Haaksbergen-Buurse, maar ik blijf mij als vanouds inzetten voor onze eigen gemeente.

ds. Olaf Haasnoot

Bedankt

Jolien Lormans - te Riet is begin dit jaar ernstig ziek geweest. Gelukkig is ze daarvan goed hersteld. Het heeft haar bijzonder goed gedaan om in die moeilijke periode de bloemengroet van de Protestantse Gemeente Usselo te mogen ontvangen. Ik sprak haar enige tijd geleden, en op haar verzoek wil ik alsnog dit bedankje overbrengen.

Joke Pasma, ouderling.

Van de kerkrentmeesters

Kerkebalans 2018

Op het moment, dat u dit leest, is de Actie Kerkebalans 2018 met als motto "**Geef voor je Kerk**" alweer voorbij. De wijkwerkers hebben op een zeer gezellige avond d.d. 18 januari hun tassen met daarin de brieven ontvangen. Op die avond waren ook alle andere vrijwilligers uitgenodigd om hen op die manier voor hun werkzaamheden/inzet te bedanken. Een klein minpuntje was, dat een aantal genodigden vergeten was zich af te melden.

Vanaf 20 januari t/m 3 februari heeft deze actie plaats gevonden. Op maandag 5 februari had het zo moeten zijn, dat alle ingevulde toezeggingsformulieren ingeleverd zijn bij de kerkrentmeesters in het Verenigingsgebouw aan de Lammerinkweg.

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt; hartelijk dank voor uw inzet. In de loop van februari zal duidelijk worden hoeveel deze actie dit jaar heeft opgebracht. Ook hier onze enorme dank aan de gulle gevers. Van dit opgebrachte bedrag en andere inkomsten moeten we er samen voor zorgen, dat alle plannen, die we met elkaar willen bereiken, weer kunnen worden uitgevoerd. Zonder uw financiële steun (van allen) en fysieke inspanning (van velen) kan het beleidsplan van de P.G. Usselo niet worden gerealiseerd.

Hebben de wijkwerkers u niet thuis getroffen en ligt uw toezegging nog bij u in huis? In dat geval willen wij wel graag uw formulier ontvangen. U kunt het altijd geven aan een kerkrentmeester, een ander kerkenraadslid of aan de wijkwerker die u zeker kent. U kunt het ook opsturen naar het College van Kerkrentmeesters, Lammerinkweg 1, 7546 RD Enschede, of daar zelf in de brievenbus deponeren.

Heeft u helemaal geen Kerkbalans 2018 ontvangen en wilt u wel bijdragen? Neem in dat geval even contact op met:

H.W. Dekker

tel. 053-4778999.

Dorsstokhoek 2,
7546 LZ Enschede.

of per mail hwdekker@home.nl

De benodigde papieren krijgt u zo snel mogelijk.

Namens het College van kerkrentmeesters,
H.W. Dekker.

Bezoek aan de boerderij

Op 12 januari heeft een groep gemeenteleden een bezoek gebracht aan het boerenbedrijf van Joke Pasman en Henk Aalpol.

Eerst kregen we een uitleg over hoe het bedrijf tot stand is gekomen en welke initiatieven er zijn genomen om het bedrijf duurzaam te maken met onder andere zonnepanelen en het opvangen van aardwarmte. Hierna volgde een rondleiding over het boerenbedrijf.

Zo werden de melkput, stal met de kalfjes en de stal met de koeien bezocht. Er werd van alles en nog wat verteld over het reilen en zeilen op de boerderij. Joke en Henk wisten op een leuke en interessante manier ons van alles te leren over de boerderij en stonden klaar om al onze vragen te beantwoorden.



Na afloop hebben we nog onder het genot van een kopje koffie en thee nagepraat over deze enerverende ochtend. Het was een zeer informatief en interessant bezoek aan de boerderij.

Rebecca ter Borg

(Van Nel Abbink, voorgelezen tijdens kerkdienst van 20 jan j.l.)

Beste Kerkganger,

Welkom in dit huis.
Hier is een stoel voor wie moe is,
Hier is hoop, voor wie verdwaald is,
Hier is Liefde, voor wie vol wrok is,
Hier is geloof, voor wie twijfelt,
Hier ben je thuis,
Hier wordt je verwacht
Zoals je bent ...

Sta even stil,
Bewonder de schoonheid van deze Kerk,
Adem het verleden van dit Huis,
Je eigen nieuwe begin.
Sluit even je ogen,
Wordt even stil,
Want in de stilte hoor je,
De echo van Gods woord.
Ga even zitten,
Hol ook hier jezelf niet voorbij,
Vouw je handen,
Open je hart,
Bid.

En als je dat niet kan,
Als je niet geloven kan,
Omdat je pijn hebt,
Ga toch naar je eigen huis,
Met de groet:

“Vrede en Alle Goeds”.

Kinderkerstnachtdienst 2017

Op 24 december 2017 hebben de kinderen van de kindernevendienst en uit de omgeving Usselo/Boekelo wederom het kerstverhaal opgevoerd. Ook dit jaar waren de twee voorstellingen weer een groot succes, waar zowel vele bekenden als onbekenden genoten van het optreden van de kinderen.

Op de deel van de familie Leefers was er, net als voorgaande jaren, een prachtige kerststal opgebouwd met echte schapen en een ezel. Er werd in de kerststal een eigentijdse versie van het kerstverhaal opgevoerd. De grote groep kinderen vertolkten de rollen van Jozef, Maria, de engelen, de herdertjes, de wijzen, de receptionistes, de schaapjes en vertellers. Daarnaast was er een prachtig mooi optreden van Niels, Stein en Pien, die op klarinet en trompet Midden in de Winternacht speelden.



Het kerstverhaal

Dankzij de kinderen en de vele vrijwilligers is het weer een succesvolle kinderkerstnachtdienst geweest. Een traditie die wij ook in dit jaar weer hopen voort te zetten.

Rebecca ter Borg

De Kinderpassion

Na het succes van de Kinderkerstnachtdienst willen we dit jaar ook Pasen op een bijzondere manier starten. Dit zullen we doen op de avond voor Pasen: op zaterdag 31 maart.

Op deze avond willen we kinderen laten kennismaken met het verhaal van Pasen op een kindvriendelijke en eigentijdse manier. Het evenement is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van de basisschool; maar natuurlijk ook voor hun ouders en/of grootouders.

We starten om 18 uur bij de familie Diepeveen aan de Haaksbergerstraat 811 te Usselo. En we zullen afsluiten in de kerk. Het gehele programma zal ongeveer 30 tot 45 minuten duren.

Bij het Verenigingsgebouw aan de Lammerinkweg is parkeergelegenheid voor auto en fiets.

We nodigen u van harte uit! Graag tot dan!

Yolande Meijer

Wachten

Het is winter in onze tuin. In stilte bereidt alles zich voor op de lente. Onder de grond wachten de bloembollen. Je kunt je amper voorstellen dat die grauwe bollen zoiets kleurigs en geurigs worden. Voor bloembollen is de tijd van wachten een tijd van groei. Ik speur of er al sneeuwkllokjes of krokussen tevoorschijn piepen. Het kan mij niet snel genoeg gaan.

Niemand vindt het leuk om te wachten. Wachten duurt lang. Vooral als je in een rotsituatie zit, wil je snel verandering. Soms kun je vechten tegen ziekte of problemen, maar soms kun je niets doen. Niets? Nou ja, je wacht. Misschien gebeurt er toch iets als je wacht? Misschien rijpt er iets in stilte? Groeit het verlangen?

“Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw”. Dit liedje over wachten is een liedje van verlangen. Het wachten op een echte lente. Het verlangen naar een nieuwe wereld, zonder ziekte en problemen. In de stilte van het wachten is verlangen onze groeikracht.

RH

Van de Diaconie

Collectanten gezocht

In de vorige Drieklank deden wij een oproep voor nieuwe diakenen. Gelukkig heeft zich iemand gemeld, waarmee we nog in gesprek zijn.

Maar we hebben nog een oplossing gevonden.

Volgens de kerkorde mogen er ook collectanten worden benoemd, als er tenminste 3 diakenen zijn; en die hebben we gelukkig.

De taak van de collectanten bestaat uit: bij de ingang van de kerk kerkgangers ontvangen voor de aanvang van de dienst, collecteren tijdens de dienst, en na afloop het geld tellen samen met de kerkrentmeester.

U ziet: dit kost bijna geen extra tijd, alleen iets eerder aanwezig zijn om mensen te verwelkomen. Door deze oplossing wordt het gemakkelijker om het rooster rond te krijgen en zo krijgen wij meer "ruimte".

Heeft u hier belangstelling voor dan kunt u het persoonlijk doorgeven aan Mieke Lippinkhof, of telefonisch 053-4357195, of per mail, mlippinkhof59@gmail.com

[Mieke Lippinkhof](#)

Collectes 15-10-2017 t/m 03-12-2017

15 okt. Wereldvoedseldag	84,62
Plaatselijke Gemeente	100,95
22 okt. Diaconie	91,68
Plaatselijke Gemeente	128,49
29 okt. Diaconie	87,30
Plaatselijke Gemeente	126,95
05 nov. City Pastoraat	115,30
Plaatselijke Gemeente	182,80

12 nov. Kinderen in Asielzoekerscentra	229,63
Plaatselijke Gemeente	168,38
19 nov. Stichting Present	103,32
Plaatselijke Gemeente	132,20
26 nov. Diaconie	198,45
Plaatselijke Gemeente	235,80
03 dec. Reach Another Foundation	126,26
Plaatselijke Gemeente	99,50

Collectebonnen

Als u collectebonnen wilt bestellen maak dan € 20,-- of een veelvoud daarvan over op IBAN **NL84 RABO 0316 7265 32** t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.
Vermeld U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres.

Overige giften

verjaardagsfonds

mw. M.V.	EUR 10,00
Fam. H. t.- M via Mw. A. Nijenhuis	EUR 20,00
Mw. E.L	EUR 15,00

Dankdag/Oogstdienst

Mw. M.V.	EUR 5,00
Mw. D.	EUR 5,00
N.N. via Mw. G. v/d Valk	EUR 10,00
N.N. via Mw. Baardink	EUR 8,00
Giften uit Twekkelo	EUR 30,00
N.N.	EUR 10,00
Fam. W.	EUR 20,00
Fam. G.	EUR 7,00
Mw. M.M.	EUR 10,00

Plaatselijke Gemeente

Mw. B.	EUR 10,00
--------	-----------

Esther Mol, penningmeester diaconie

Voedselbank

Op woensdag 14 februari begint de vastentijd die doorloopt tot donderdag 29 maart.

Vanaf zondag 18 februari staan er weer dozen achter in de kerk; en we vragen u om daarin producten voor de voedselbank te doen.

Als u nu vanaf 18 februari iedere zondag iets meeneemt dan hebben we aan het einde van de vastentijd een mooie hoeveelheid, want vaker een kleinigheid levert meer op is de ervaring en het kost weinig moeite. Wekelijks worden er 460 voedselpakketten klaar gemaakt, dat is 100 minder dan vorig jaar. Dat is mooi om te horen, maar desondanks blijft onze hulp wel nodig.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de boodschappen die u kunt doen:



Mieke Lippinkhof

Actie Manyano

Een prachtig resultaat door een geweldige inzet:

Bijéén gebracht door Taartenbakkers, Taarteneters	€ 232.55
Kerstbakjes	- 330.00
Nieuwjaarsrolletjes	- 140.00
Tasjes van de nevendienst	- 90.00
Midwinterhoornblazer	- 215.00
	=====
Totaal	€ 1007.55



Tasjes maken

Dit hadden we nooit verwacht, maar zo zie je maar als we met elkaar de schouders er onder zetten komt het goed. We hebben, met de collecteopbrengst van juli erbij, uiteindelijk € 1264.80 kunnen overmaken aan de stichting Manyano

Tijdens een diaconie vergadering hebben we afgesproken we steunen Manyano jaarlijks met € 500.

Mieke Lippinkhof

Ontmoetingsmorgen

Deze wordt gehouden donderdag 1 maart om 10.30 bij Annet Grobben, adres: Oude Haaksbergerdijk 2 .

Ook in 2018 willen we weer ontmoetingsochtenden gaan houden.

De vorige keer kwam er d.m.v. vragenkaartjes een goed en persoonlijk gesprek op gang. Het is fijn om dingen die je raken te kunnen delen, maar er wordt ook wel gelachen.

Elke ontmoetingssochtend staat op zich, daarom schroom niet, u bent van harte welkom. Natuurlijk is Olaf Haasnoot ook weer aanwezig.

Wilt u wel van te voren een mail sturen naar Ervegrobben @outlook.com of via de telefoon 053-4282193.

Geen vervoer? Wij komen u graag halen.

Gefeliciteerd!

Mevr. W Overbeek -van het Loo	Grote Veldweg 19	02 mrt 1942
Dhr.L. Janssen	P.C. Hoofthlaan 6	03 mrt 1935
Mevr.A.J.F.Lohuis-Westendorp	Groot Bruininkstraat 201	10 mrt 1931
Mevr G.J.G.Brunnekreeft- ter Haar	Jan van Elburgstraat 63	11 mrt 1933
Mevr. G.G. Holtkamp-Dickers	Keizerweg 40	22 mrt 1937
Mevr.H.Nijenhuis-Schrikkema	Arendsweg 85	23 mrt 1936
Mevr.P.H.B.Schukkink-Oldenhof	Zweringhoekweg 80	23 mrt 1932
Mevr.H.H. van Ulzen-ter Borg	Beckumerstraat 33a	23 mrt 1933
Mevr.J.G.Goolkate-Berenbroek	Berenbroeksweg 70	27 mrt 1925
Mevr.J.G.Brinkman-ter Riet	Voshaarweg 35	30 mrt 1935
Dhr.J.P. de Vries	Springendaalhoek 64	31 mrt 1942
Dhr.H.M.G.H ter Horst	Geringhoekweg 22	01 apr 1941
Mevr.G.A.Vink-Teussink	Berriehoek 21	04apr 1942
Dhr.J.J.Damen	Henry Dunantlaan 10	10 apr 1935
Mevr.J.F.Meijer-Baltink	Leppepaalweg 30	16 apr 1935
Mevr.A.G.Sonneveld-ten Pas	Jan van Elburgstraat 33	16 apr 1940
Dhr.H.H.Simmelink	Beckumerstraat 181	18 apr 1926
Dhr.W.Oldenhof	Gerinkhoekweg 15	19 apr 1941
Mevr.J.H.Weldink-Brus	Holterhofweg 310	21 apr 1938
Dhr.J.G. Hassink	Vastertlanden 11	21 apr 1928
Mevr.G.J.Krikke-Nijhuis	Oude Deldenerweg 268	24 apr 1942
Dhr.G.J. Leefers	Veldbeekweg 5	25 apr 1940
Mevr.W.G.Wesseler-Bleckenhorst	Jan van Elburgstraat 7	27 apr 1939
Mevr.H.J.Baardink-Olink	Usselerveenweg 68	30 apr 1940

Aan de leden van de PKN kerk Usselo

To whom it may concern

Zojuist ontving ik van Erna Nijhuis een email waarin werd meegedeeld dat de Manyano actie van de PKN kerk in Usselo ruim € 1000,- heeft opgeleverd. Dat is werkelijk ongelooflijk en onverwacht dat zo'n groot bedrag is bij elkaar gebracht.

Ik kan op dit moment niet het bestuur bereiken van Manyano omdat enkelen van hen aan het reizen zijn in Zuid Afrika, en bij familie verblijven op het platteland. Aldaar is geen mobiele verbinding noch internet. Dus ik spreek namens het bestuur in deze email, waarvan ik zeker weet dat zij dit met mij delen.

In de komende 2 jaren is Manyano bezig om met 14 scholen en zo'n 12.000 kinderen te trachten het onderwijs te verbeteren via 8 projecten. En dan is iedere bijdrage zo welkom. Het feit dat de PKN kerk te Usselo in staat was om zo'n groot bedrag bij elkaar te brengen gedurende de Kerstweken is werkelijk ongelooflijk.

Ik ben geïnformeerd door Annet Grobben over de markt waar zelf gebakken knieperkes, kerstbakjes e.d. werden verkocht. Ook begrijp ik dat de jeugd van de kerk al € 90,- bij elkaar heeft verzameld door hun actie, dat is al een groot bedrag. En dat de midwinterhoornblazer ook een 'grote steen' heeft bijgedragen. En dan natuurlijk de appeltaart bij de koffie op zondag na de kerk. Hoe dit alles heeft kunnen leiden tot het ongelooflijke bedrag van ruim € 1000,- is onbegrijpelijk voor mij. Wat een commitment, wat een passie en wat een inzet van de leden van de kerk, van de jeugd om dit met elkaar zo net voor kerst bij elkaar te brengen!!!

Nu zal ik nooit echt 'knieperkens' en 'midwinterhoorn blazen' helemaal kunnen uitleggen aan het bestuur van Manyano, maar ik kan zeker uitleggen dat dit grote bedrag is bereikt door vele mensen die hun handen uit de mouwen hebben gestoken om dit te bereiken. Als mensen in Usselo en omgeving besluiten om iets te bereiken, dan *doen* ze dat ook.

Namens het bestuur en de scholen van Manyano wil ik hierbij onze grote dank uitspreken voor de inzet en de omvang van de actie van de kerkleden. Het laat weer eens zien hoe verbonden mensen met elkaar kunnen zijn en hoeveel we voor elkaar kunnen betekenen. Op 15 januari gaan de scholen in Zuid Afrika weer open; 2 weken later is de eerste Manyano vergadering gepland. Ik hoop dan in deze vergadering uit te leggen hoeveel moeite, werk en inzet is getoond door de kerkleden om dit grote bedrag te bereiken.

ONZE GROTE DANK!

Hartelijke groet aan uw kerkleden, de jeugd en alle actieve mensen betrokken bij de stichting Manyano,

Names Manyano voorzitter Mijnheer Mandisi Mvimbeli,

Marieke Robers, Manyano Coordinator

De dames van voormalige Hervormde Vrouwengroep Tweekelo

De dames kunnen het toch niet laten om in het nieuwe jaar even bij elkaar te komen. We blijven elkaar dan ook zien, dan bij deze en dan bij die, en we zijn er altijd allemaal. Het is een hechte groep van tien dames, maar op de laatste bijeenkomst hadden we ook een man in ons midden en dat was best plezierig. Dit was n.l. de echtgenoot van onze gastvrouw Miny Wonnink, en **Hennie** paste zich helemaal aan, en kon nog mooi vertellen ook. Er werd druk gebabbeld over van alles en nog wat, en de laatste nieuwtjes werden verteld. Het was gewoon een gezellige morgen, niks moest en alles mocht. We hebben afgesproken om elkaar in april weer te zien, en in maart gaan we allemaal naar Hervormde Vrouwengroep Boekelo. De dames hebben ons daarvoor uitgenodigd want het zou een speciale middag zijn met een spreekster. En dat willen de dames van Tweekelo wel, en zo houden wij onderling toch nog contact met elkaar. Dat is toch prachtig en mooi. En zo gaan we met z'n allen het nieuwe jaar weer in, met alle goeds voor 2018.

Ans Mulder-Reinderink



Open Venster Werk

Op zaterdag 24 maart wordt er een Open-Venster-middag georganiseerd in het verenigingsgebouw in Usselo. Om 14.15 uur staat de koffie of thee voor u klaar. Om 14.30 uur beginnen we met het programma. Het programma is als volgt. Na de opening zal Ds. Haasnoot een korte inleiding houden en zullen we wat bekende paasliederen zingen.

Jan Haan is in Cambodja en Vietnam geweest en laat ons dia's zien waar hij wat bij vertelt

Om ongeveer kwart voor vijf zullen wij aan tafel gaan voor een broodmaaltijd.

Het is wel belangrijk dat u zich opgeeft i.v.m. de inkopen die we moeten doen. Vóó 21 maart horen we graag via de telefoon of u komt. Als u geen vervoer heeft, meld dat dan ook even. Wij kunnen er dan voor zorgen dat u opgehaald en thuis gebracht wordt. De bekende nummers zijn hiervoor:



Greetje van der Valk 4282020 Mieke Lippinkhof 4357195
Minie Wonnink 4322598

Zij-instromer

Sinds 20 januari 2018 beschikt de kerkenraad van onze gemeente over een *weg- en waterbouwkundige*.

Ik zal u uitleggen hoe deze situatie is ontstaan. Daarvoor moeten wij terug naar het jaar 1960, toen in Hengelo in een 'rood nest' het levenslicht werd geschonken aan Roel ter Borg. Hij was de jongste van het gezin, en had (en heeft) nog een broer en een zus.

Roel doorliep achtereenvolgens de lagere school, de mavo en de MTS.

Na deze schoolloopbaan moest Roel in 1983 in dienst. Maar daar voelde hij weinig voor, en het draaide uit op anderhalf jaar vervangende dienstplicht.

Na voltooiing van zijn vervangende dienstplicht in 1985 - met zijn MTS-diploma *weg- en waterbouwkunde* op zak - keek Roel eens om zich heen met de bedoeling een passende werkkring te aanvaarden. Maar wat bleek: de maatschappij had aan nieuwkomers op dit vakgebied in deze jaren van economische crisis weinig behoefte. In arren moede accepteerde hij toen maar uitzendwerk. Het ene baantje was leuker dan het andere, maar van de baantjes die Roel in deze fase van zijn leven had was zijn werk gedurende 3 maanden bij de aanleg van het voormalig Afvalbrengpunt aan de Elsbeekweg (waar nu de Grolsch Veste staat) best plezierig.

In 1987 kon Roel aan de slag bij de Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS). Dit was in het kader van een werkgelegenheidsproject voor langdurig werklozen. Het werk bestond uit de reconstructie van de Wiedenbroeksingel, in Haaksbergen, inclusief het aanbrengen van een nieuw riool. Hierbij nam hij de gelegenheid te baat om een cursus Rioleringsstechniek te volgen in Zwolle. Al met al trok hij kennelijk de (positieve) aandacht van zijn leidinggevenden, want na afloop van het project werd hij gevraagd om bij de afdeling Rioservices van de KWS in Utrecht te komen werken om rioolinspecties in heel Nederland uit te voeren.

Op 1 juli 1993 kon Roel een baan krijgen bij de gemeente Enschede. Dat bracht Roel tenslotte bij de afdeling 'Stadsingenieurs & Ontwerp', waar hij belast is met *'bestekschrijven en -tekenen'*. En dat doet Roel tot op de dag van vandaag. Als u over enige tijd constateert dat de Oldenzaalsestraat tussen de Boulevard en het Spoor opgebroken is, dan kunt u daar Roel ter Borg op aanspreken.

Het leven van Roel bestond al die tijd natuurlijk niet alleen uit school en loopbaan.

Al tijdens zijn lagere-schooltijd ontwikkelde hij belangstelling voor religie. Het gezin waar hij opgroeide was - zoals al eerder gemeld - een 'rood nest', waar godsdienst geen rol speelde. Maar aan zijn openbare lagere school was een godsdienstlerares verbonden die Bijbelse verhalen vertelde die Roel wel boeiden.

Bovendien sloot Roel zich aan bij een atletiekvereniging, min of meer toevallig werd dat de christelijke atletiekvereniging 'Kracht en Vriendschap'. En toen hij na enige jaren wel eens meedeed aan kaderweekenden, werden daar op zondagen ook bijeenkomsten van bezinning georganiseerd. Ook dat sprak Roel wel aan.

Toen er weer eens zo'n kaderweekend was, in Groesbeek ditmaal, ontmoette hij daar Els. Zij was vanuit Rotterdam via de Nederlandse Christelijke Sport Unie ook naar Groesbeek gekomen. Wat er toen precies is gebeurd tussen Els en Roel gaat u en mij niks aan, maar in de tijd die volgde kon men Roel vaak in gezelschap van Els aantreffen, ook in Rotterdam. En daar ging hij dikwijls met Els mee naar de Hervormde Oranje-Kerk, en zeker niet met tegenzin.

Wij kunnen resumerend stellen dat Roel niet op een bepaald moment via een soort (al of niet heftige) 'bekering' kerkelijk meelevend is geworden, maar zich geleidelijk in de kerk thuis ging voelen. Roel noemt zichzelf, vanwege zijn afkomst, en vanwege deze gang van zaken, wel een '*zij-instromer*'.

Een bepalende gebeurtenis was in 1981 de verhuizing van Els naar Losser. Daar ging zij als wijkverpleegkundige aan de slag, een logische stap na haar opleiding aan de Hogere Beroeps Opleiding Verpleegkunde in Voorburg. De verkering werd hechter, ze verloofden zich, trouwden in 1983 in de Hildegondakerk in Rotterdam, en ook Roel ging toen in Losser wonen. Daar volgde Roel (belijdenis-)catechisatie bij ds. Oosterhof uit Enschede. In Losser werden Roel en Els meelevende kerkleden, ze stortten zich daar op het jeugdwerk. Ook binnen het gezin werd na verloop van tijd aan jeugdwerk gedaan, want in 1993 werd Rebecca geboren -

die u wellicht kent van de kindernevendienst - , en in 1995 Jasper. Roel en Els zijn al vanaf 2014 trouwe bezoekers van de kerkdiensten in onze gemeente. Ondertussen is Roel samen met Herma Blik redacteur van de Zondagsbrief. En toen de gemeente een beroep op hem deed om een ambt in de kerkenraad te



vervullen heeft hij daar uiteindelijk 'ja' op gezegd. En zo is Roel vanaf 20 januari scribe van de kerkenraad.

Hier aangekomen heb ik min of meer volbracht wat ik in de 2^e alinea van dit artikeltje aankondigde: uitleggen hoe de kerkenraad de beschikking kreeg over *een weg- en waterbouwkundige*.

Rest mij nog u ervan op de hoogte te brengen dat werk en kerk niet de enige activiteiten zijn waar Roel zich aan overgeeft. Roel is een toegewijd

langeafstand hardloper, een activiteit waar meer ambtsdragers last van schijnen te hebben.

Het hoeft niet persé hard te gaan, want gewoon wandelen vindt Roel ook mooi, hij is bezig het Pieterpad in afzonderlijke etappes te lopen. Begonnen in Pieterburen is Roel nu gevorderd tot Venlo. Nog 5 etappes scheiden hem van de Sint Pietersberg bij Maastricht. De komende zomer, als Roel en Els in Zuid-Limburg kamperen, wil Roel de resterende 5 etappes uitlopen. Aansluitend wil hij het Marskramerpad gaan lopen, van Bad Bentheim tot Scheveningen. Verder kampeert Roel hartstochtelijk graag, dwz *echt* kamperen, met een tent dus. Tot voor kort met het hele gezin, ze hebben gekampeerd in Scandinavië, in Bretagne, maar ook dichterbij in België en Limburg.

Roel legt zich rond Kerst en Oud en Nieuw toe op Midwinterhoornblazen. Tenslotte is lezen nog een liefhebberij, met name detectives en thrillers.

Roel Bruinsma

Om warmhartigheid

O God, ver boven ons uit,
God naast ons, als één van ons,
God, die in ons woont:

wij danken u
voor de schepping en ons leven,
voor goedheid en vergeving,
voor inspiratie en gemeenschap.

Wij bidden om ontferming
voor onze wijde wereld
zoekend om recht en vrede;
voor de mensen dicht om ons heen
zoekend om liefde en toekomst;
voor onszelf zoals wij hier zijn,
zoekend naar u, in rust en stilte.

Schenk ons een warm hart,
Schenk ons een helder hoofd.
Schenk ons vaardige handen.
In hoofd, hart en handen
Hongerig naar gerechtigheid
En dorstig naar vrede.

Hinne Wagenaar

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

PREDIKANT

ds. O.G. Haasnoot Haakbergerstraat 819 7851695

DIAKENEN

A.E. Grobben-Berenbroek Oude Haaksbergdijk 2 4282193
M. Lippinkhof-Hubers * Boek. Stoombleekerij 59 4357195
E. Mol Händellaan 16, Enschede 4365955

OUDERLINGEN

W.A.L. Overbeek Grote Veldweg 21 4280691
B.G.J. Pasman Haaksbergerstraat 1006 4280035
J.W. ter Mors * Willem Rijbertstraat 26 0651066319
preses kerkenraad
R.M. ter Borg * Mastbos 61 0655075120
Scriba kerkenraad
H.J. Teussink - Nijhuis Lammerinkweg 9 4282438

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

H.G.H. Abbink Nieuwe Kampweg 130 4281708
J.G. Berenbroek Buurserstraat 500 4761892
P.Swank Willem Kalfstraat 62 0610301492
Penningmeester kerkrentmeesters
R.H.A. Wissink-Roossink* Geessinkweg 403 4773098

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke Bernard Roerinkstraat 71 4775776
A. Taselaar Windmolenweg 18 4281813

* tevens lid moderamen

CONTACTADRESSEN

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1 tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)

- Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184 tel.4283013

- Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: J.J.Damen, Henry Dunantlaan 10 tel.4282018

- Hervormde vrouwengroep Boekelo

G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39 tel.4282020

- Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39 tel 4282020

- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 4288391

- Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21 tel. 4280691
Marjolein Blomesath Windmolenweg 22 tel. 7850092

- Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100 tel.4281269
Nine van Schuppen Windmolenweg 18 tel.4281813

- Verzorging opname van de kerkdienst

Hans Wooldrik De Mans 16 tel.2300079

-Autodienst- Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof : 0534357195 of 0653928328
Erna Nijhuis: 0534288391 of 0628532959

KERKDIENTEN

In onderstaand preekrooster is de **aanvangstijd** van de dienst **10.00 uur**, tenzij anders vermeld; en de **plaats Usselo**, tenzij anders vermeld.

11 februari	10.00 uur	Usselo	ds.G.J.Lambers-Heerspink Delden
18 februari			ds. O.G.Haasnoot
25 februari			ds. J.Bouwmeester
04 maart			ds.O.G.Haasnoot
<i>ook: Kindernevendienst met oppas</i>			
11 maart			ds. M.Schepers-vd Poll, Enschede
18 maart			ds. M.C.v der Meer Almelo
25 maart			ds. A.Fuhrman Oldenzaal

Paascyclus: alle dagen in Usselo, met ds O.Haasnoot:

29 maart	Witte Donderdag (met H.A.)
30 maart	Goede Vrijdag w.s. m.m.v. Usselo vocaal
31 maart	Stille Zaterdag mmv de cantorij (18.00 uur Kinderpassion: zie p. 17 in deze Drieklank)
01 april	Paasmorgen mmv de cantorij w.s. met paasontbijt voorafgaand a/d dienst ook: Kindernevendienst met oppas

08 april	ds. H.Cohen Stuart-Fens Oosterhesselen
----------	---