

DRIEKLANK

februari 2014



37.4 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo



Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo
Hellerweg 50, Tweekelo

Usselo / Boekelo / Tweekelo

Drieklank, 37^e jaargang nr.4
februari 2014

Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en komt 6 keer per jaar uit.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 12,50 per jaar. U kunt zich opgeven bij :
Kerkelijk bureau,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Usselo.

Redactie Drieklank:

copij sturen naar:

R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
roelbruinsma@home.nl

D.J.Bloemendaal-Buursink,
Morsbeekweg 10,
7546 PC Enschede.
Tel. 428 33 80

Predikant:

Ds. Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ Enschede
tel. 477 89 99

Diaconie:

H.J. Blik,
Beckumerstraat 82,
7548 BH Boekelo.
Bank.nr 3167.26.532

**Coll.v.kerkrentmeesters,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Enschede.**
Banknr:
Rabo
NL46RABO03167 00 541
SKG
NL73FVVLB0225 3252 41

**Reservering van de kerk,
het Verenigingsgebouw
en uitgifte van
grafrechten:**
06-50542179
(mw. Wissink)
E-mail:
wh.gissink@kpnplanet.nl

**Stichting Hervormde
Begraafplaats Usselo**
Postbus 10016
7504 PA Enschede
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw,
Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo
Tel. 428 36 59

De DRIEKLANK zal in het jaar 2014 verschijnen:

<u>Nummer</u>	<u>copij inleveren uiterlijk op</u>	<u>uitkomen op</u>
37.5	31 maart	7 april
37.6	2 juni	10 juni

INHOUD

- 4 Vanuit de pastorie
- 7 Uw bijdragenadministrateur
- 10 Vanuit de kerkenraad
- 11 Bedankt
- 12 Actie kerkbalans 2014
- 14 Vacature redactie Drieklank
- 16 Collectes 15 december 2013 t/m 9-2 2014
- 18 Jolien en Lowie
- 21 Kindernevendienst/jeugdkerk
- 24 Wij gedenken
- 26 Voedselbankactie tijdens de 40-dagen tijd: van 9 maart t/m 19 april 2014
- 27 Verjaardag-lijst dec 2013- jan 2014
- 28 Hervormde Vrouwengroep Tweekelo
- 30 Samenstelling van de kerkenraad
- 31 Contactadressen
- 32 Kerkdiensten

Vanuit de pastorie

Het is voor mij een plezier om te mogen voorgaan in de diensten. Maar zoals mijn professor dan zegt, sta je dan God niet teveel in de weg? Het is een besef, dat we samen ons opmaken om liturgisch de berg te beklimmen en op de berg iets van het woord van God te horen. Natuurlijk blijft het een geheim en kunnen we daar geen tenten plaatsen, zoals Petrus reeds eerder had voorgesteld. Het is een gebeuren, waar we samen in opgaan en ja... ik hoor het u al denken ...samen in afgaan. Ik schrijf het ook maar even op. Want wie opgaat, moet kunnen afgaan.

Afgaan is dan weer verder gaan en dan zal je niet altijd met open armen ontvangen worden.

We zijn bezig met beleid maken voor de komende jaren. Wat voor kerkgemeenschap willen we zijn? En wat betekent het voor ons als we een keuze daarin maken? Wat is een open gemeenschap?

Is dat een kerkgemeenschap, die haar deuren open zet?

Ik ken nauwelijks kerkgemeenschappen, waar dat niet gebeurt.

Waarin ben je dan herkenbaar voor anderen?

Mensen die de komende jaren zoeken naar een kerkgemeenschap kiezen bewust voor een plaats en gaan niet vanzelfsprekend meer naar de dichtstbijzijnde kerk. Zoals ook de school steeds meer een puzzel wordt welke je kiest, zo zal de kerkgemeenschap ook een bepaalde kleur hebben. Daaronder ligt nog de vraag naar de identiteit. "Wie zeggen de mensen dat ik ben?" vraagt Jezus aan de leerlingen. Wie zeggen wij dat Jezus is en durven wij die verschillen in opvattingen een plaats te geven?

We realiseren ons dat de kerk binnen en buiten met elkaar te maken hebben. Er zijn twee bewegingen door alle tijden heen geweest. Een beweging van binnen naar buiten en een beweging van buiten naar binnen. We zijn in contact met elkaar.

We gaan ons dan ook bezinnen op de vraag, wat doen we zichtbaar/ onzichtbaar voor de mensen in onze omgeving?

We horen al van heel veel koren, verenigingen, die in het verenigingsgebouw hun thuis hebben gevonden. Een mooie term

voor een gebouw, dat verenigt. Maar we zouden ook kunnen kijken naar andere kerken, wat die allemaal doen en ons oor eens te luisteren leggen bij anderen, die voor vaak dezelfde vragen staan. Gluren bij de burens. Luisteren waar zij mee zitten en wat voor manieren zij hebben ontwikkeld om mensen weer in contact te brengen met de geloofsgemeenschap.

God gaat zijn ongekende weg met ons en daarbij worden we uitgenodigd in zijn voetsporen te gaan. Zoekend, tastend en bewust van ons eigen stamelen.

Zondag lazen we : Jullie zijn het zout, jullie zijn het licht. Dat kwam ineens heel dichtbij. Heeft de Eeuwige iets met ons, dat Hij zijn licht in ons laat schijnen, ja nog verder, dat **wij** het licht zijn?

We gaan weer terug naar de diensten.

Op zondag 23 februari 2014 zullen Lowie en Jolien Lormans toe treden tot onze gemeente. Dat is een mooi moment.

In de drieklank vindt u meer over hen.

Op 19, 26 en 9 april zullen er vespers zijn in de Marcelinuskerk te Boekelo.

Samen gaan we de week voor Pasen vieren in verschillende locaties. Witte donderdag in Tweekelo, goede vrijdag in Usselo en de paasnacht en de paasmorgen in Usselo

Met Pasen beginnen we in het verenigingsgebouw met een paasontbijt. Om 9.00 uur-10.00 uur eten we met elkaar en vieren we samen het begin van Pasen. U komt toch ook?

Daarna gaan we naar de kerk en zal Finn Nijenhuis gedoopt worden. We noemen Fin een kind van God. Het is het licht van Christus, dat we opnieuw weer binnen brengen in de kerk en dan zal het licht op alles schijnen. Dus ook op ons en dan komen we bij de doopvont, waar we mogen horen dat we kinderen van één Vader zijn. Daar zullen we dan ook de doop samen beleven.

Wanneer Lowie Lormans schrijft, dat de mensen hier zo hartelijk en gemoedelijk zijn, dan onderstreep ik dat van harte.

Het is kostbaar om elkaar daarop aan te spreken en het is iets om dankbaar voor te zijn, nadat er in de voorgaande jaren toch heel wat onenigheid is geweest, dat we eruit zijn gekomen op deze manier noem ik dan maar een wonder. Er gebeuren nog wonderen op deze aarde.

We wensen u allen goede voorbereidingen op Pasen toe.

Olaf Haasnoot

Uw bijdragenadministrateur

In 1958 werd de stad Rijssen opgeschrikt door 'Het Grote Gebeuren', een verhaal van Belcampo. In dat verhaal wordt de 'Dag des Oordeels' beschreven zoals die zich in Rijssen voltrekt. Er gaan mensen naar de hemel, maar ook naar de hel. Lang niet alle orthodox-protestanten gaan hemelwaarts, en lang niet alle onkerkelijken naar de hel. In het orthodox-protestantse deel van de Rijssense gemeenschap – dat daar zeker in 1958 een meerderheid vormde – werd het verhaal niet gewaardeerd. In dit Rijssen, maar dan 18 jaar eerder, voltrok zich ook een ander gebeuren, wellicht minder groot, maar toch waard om op deze plaats genoemd te worden: de geboorte van Coen Nijkamp. Het gezin waarin Coen opgroeide behoorde zeker niet tot dat orthodox-protestantse deel van Rijssen; ze waren lid van de hervormde kerk, kerkten in de Schildkerk, Coen mocht op zondag bij Rijssen Vooruit voetballen (hoewel: na belijdenis en huwelijk werd het zaterdagmiddagclub Sportclub Rijssen), en vader placht op de Partij van de Arbeid te stemmen. Coen vond trouwens 'Het Grote Gebeuren' best leuk om te lezen.

Maar genoeg nu over Rijssen. Want al vanaf 1969 woont Coen in Boekelo, waar hij toen als boekhouder aan de slag ging bij Texoprint. Dat was niet zijn eerste baan, hij had al gewerkt bij de Verenigde Twentse Landbouwcoöperaties (VTL) in Almelo. Hij had daarvoor al zijn diploma's van Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), in 1963 ook het Staatspraktijkdiploma Boekhouden (SPD) behaald. Zijn laatste baan was het ook niet. Via enkele 'tussenstappen', o.a. bij notariskantoor Hoving, Gambon en De Lange, kwam Coen in 1991 tenslotte terecht bij het advocatenkantoor van De Jonge, Peters en Remmelink, kortweg JPR. Hier kon Coen zijn vleugels uitslaan: hij werd er hoofdboekhouder, en droeg bij aan de totstandkoming van een geautomatiseerde bedrijfsadministratie. Bij dit advocatenkantoor heeft Coen tot zijn pensionering in 2005 gewerkt.

Ondertussen had Coen ook een gezinsleven. In 1963 is hij getrouwd met Jennie Nijland. Ze kregen drie kinderen, twee zoons en een dochter. Verdriet is het gezin niet bespaard gebleven: hun oudste zoon verongelukte in 1980 op de Boekelosestraat; dit ongeluk was toentertijd de aanleiding om er een fietspad aan te leggen. Reden voor vreugde was er overigens ook: er kwamen vier kleinkinderen, die nu tussen de 14 en 22 jaar oud zijn.

Vanaf 2003 werd Coen actief in het hervormde kerkelijk leven van Boekelo. Hij werd gevraagd als penningmeester van de kerkenraad, en ondersteunde daarbij toen Andries Bijmold met de boekhouding. Van lieverlee nam Coen die boekhouding zelfs over. Ondertussen werden de kerkelijke gemeenten van Boekelo en Usselo samengevoegd, waarbij het kerkgebouw in Boekelo onttrokken werd aan de erediensten; die werden voortaan in de kerk van Usselo gehouden. Boekhoudkundig leverde Coen hieraan een belangrijke bijdrage. In 2011 kon Coen zijn ambt van penningmeester overdragen aan Jan Moraal; maar toen die in 2012 overleed nam Henny Dekker dat op zich. Vanaf 2012 doet Coen ook de bijdragenadministratie, een jaarlijks terugkerend proces, waarbij met behulp van het landelijke LedenRegistratiesysteem Protestantse Kerk (kortweg LRP) de Aktie Kerkbalans wordt uitgevoerd. Die Aktie Kerkbalans vormt de belangrijkste inkomstenbron van onze Protestantse Gemeente Usselo.

Ook in het dorp Boekelo was en is Coen actief. Hij speelt klarinet bij muziekvereniging Unisson, waarvan hij trouwens ook secretaris en penningmeester is geweest. Verder heeft hij in de 90-er jaren de boekhouding gedaan voor de Stichting Hulscher, dat de oprichting van het toenmalige Dorpshuis op zich had genomen.

Mocht u het idee hebben dat een loopbaan in de bedrijfsadministratie wijst op een niet al te avontuurlijk karakter

dan heb ik nog een aardige anekdote voor u. Coen hield (en houdt nog steeds) van de zee, en om te ervaren of een zeemansbestaan iets voor hem was heeft hij in september 1959 aangemonsterd op een schip van de Rotterdamse Lloyd, dat naar Indonesië voer. In januari 1960 zette Coen weer voet aan wal om vervolgens zijn dienstplicht bij de marine te vervullen. In deze periode eiste Indonesië Nieuw-Guinea op, en wegens oorlogsdreiging moest Coen zelfs langer dienen dan waar hij op gerekend had. Pas in 1962 zwaaide hij af. Van de zee als werkomgeving heeft Coen toch maar afgezien.



Mijn bezoekje aan Coen vond plaats aan het eind van de kille, donkere middag van 24 januari. Binnen was het licht en warm, en ik liet me de koffie goed smaken, zodat ons gesprek geanimeerd verliep. Toen later ook Jennie thuiskwam en een gul glas wijn inschonk kende gezelligheid geen tijd. We praatten honderduit, helaas kan ik

op deze plaats lang niet alles wat besproken is aan u doorgeven. Toen ik weer huiswaarts keerde ging het door me heen: wat heb ik als redacteur van Drieklank toch eigenlijk een benijdenswaardige functie !

Roel Bruinsma

Vanuit de kerkenraad

De maand januari is alweer voorbij. Na de drukte van de feestdagen in december kwamen we weer in een rustiger vaarwater. Maar deze maand was toch spannend. Hoe gaan we het dit jaar doen met de kerkbalans. In ieder geval begon de start uitstekend tijdens een gezellige avond, met de wijkwerkers, in de Spielehof. Na een welkom en enige mededelingen en een drankje en een hapje, werden natuurlijk de plasticzakken met enveloppen uitgedeeld. Deze enveloppen zijn keurig rondgebracht en voor het grootste gedeelte weer opgehaald en op 27 januari afgeleverd bij de kerkrentmeesters. De opbrengst viel gelukkig niet tegen. De stand per 30 januari is ca. 70.400 Euro. De bouw van een nieuwe keuken en de modernisering van het voorste gedeelte van het verenigingsgebouw is bijna afgerond. E.e.a. ziet er prima uit. Kom maar kijken. In de vorige Drieklank werd medegedeeld dat we vier nieuwe kerkenraadsleden konden voorstellen. De namen hebben we toen nog niet genoemd.

Deze geven we nu door:

Mevr.W.A.L. Overbeek-Meulendijks jeugdouderling.

Mevr.W.M. Mandemaker-Brunnekreeft diaken.

Dhr. H.Abbink ouderling- kerkrentmeester

Dhr. J.Berenbroek ouderling- kerkrentmeester

Ze worden in de dienst van 9 maart in de kerk te Usselo bevestigd. Eventuele bezwaren kunnen binnen veertien dagen worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad.

Tevens zullen in deze dienst worden herbevestigd:

Mevr. B.F.J. Nijhuis – Wissink, Diaken.

Mevr.A.H.Spenkelink – Hogeweg, Ouderling en praeses van de kerkenraad

Dhr. H.W.Dekker, Ouderling-kerkrentmeester en scriba van de kerkenraad.

Dhr .G.H.Bonke,

Kerkrentmeester.

Ook wordt Mevr. H.M.W. Hop-Zeillemaker benoemd tot pastoraal medewerkster, maar hier vindt geen bevestiging plaats.

Afscheid zal in dezelfde dienst worden genomen van mevr. L.H. van Oudheusden. Ze is vier jaar diaken geweest en wil zich met andere activiteiten gaan bezighouden.

De kerkenraad wenst u allen een fijne tijd in de richting van Goede vrijdag en Pasen.

Namens de kerkenraad

Henk Duinhof.

BEDANKT

Mede namens Anneke en de kinderen wil ik iedereen bedanken die, op welke wijze ook, met ons heeft meegeleefd. De telefoontjes, de vele kaarten, bloemen en bezoekjes en de voorbede op zondag 24 november hebben ons zeer goed gedaan.

Ook willen we iedereen bedanken die, op wat voor wijze ook, werkzaamheden van ons hebben overgenomen.

Dit alles heeft er mede toe geleid, dat wij in alle rust de gebeurtenissen konden verwerken.

Nogmaals onze dank!!!!!!!!!!!!

Anneke & Hans Wooldrik.

Actie Kerkbalans 2014

In de vorige Drieklank heeft u uitvoerig kunnen lezen over deze actie. De kerkrentmeesters en uiteraard onze bijdragenadministrateur Coen Nijkamp zijn bijzonder tevreden! Op de avond van de wijkwerkers in de Spielehof bleek ook iedereen enthousiast en was gemotiveerd om zich volledig in te zetten. Wat wij samen beleven, onderhouden en bezitten moet voortgang vinden. Toch was het even afwachten wat er op maandagavond 26 januari zou gebeuren. Na twee uren waren bijna alle looplijsten ingeleverd! Alle wijkwerkers waren hun woord nagekomen: het komt in orde. Een groot compliment voor hun medewerking. Ook de lijsten met de opmerkingen zagen er goed uit. Daarna even alles sorteren, controleren en enveloppen openen. Er kon geteld worden. Die avond bleek al dat wij de € 70.000 zouden gaan benaderen!! Wij waren blij verrast, dat er al zo snel zo veel enveloppen binnen waren gekomen en er al zo'n bedrag op de teller stond. Hier geldt natuurlijke onze grote dank aan alle gulle gevers, die de P.G. Usselo een dergelijk goed hart toedragen. In de loop van de week kwamen er nog enkele brieven in de brievenbus en wij zijn al voorbij het bovengenoemde bedrag. Nogmaals, alle medewerkers en gevers heel hartelijk dank voor deze goede prestatie.

De kerkrentmeesters.

De stand van zaken per eind januari 2014.

Samengevat: Van het begrootte bedrag van € 72000,- is toegezegd € 70343,- .

Het totaal aantal toezeggingen bedraagt 341; gemiddeld bedroeg de toezegging € 206,-

Ter vergelijking: eind mei vorig jaar waren er 358 toezeggingen; toen bedroeg de gemiddelde toezegging € 203,-

	Toegezegde bedragen, gesplitst naar grootte van toezegging						Totaal
	minder dan € 50,-	€50,- tot € 100,-	€100,- tot € 200,-	€200,- tot € 400,-	€400,- tot € 900,-	meer dan €900,-	
2014	€ 3.555,00	€ 6.096,00	€ 12.692,00	€ 20.576,00	€ 14.724,00	€ 12.700,00	€ 70.343,00
2013	€ 3.353,00	€ 6.237,00	€ 15.288,00	€ 19.769,00	€ 16.630,00	€ 11.630,00	€ 72.907,00

Aantal toezeggingen

2014	91	69	80	64	27	10	341
2013	87	73	97	61	31	9	358

Gemiddelde grootte van de toezeggingen

2014	€ 39	€ 88	€ 159	€ 322	€ 545	€ 1.270	€ 206,28
2013	€ 39	€ 85	€ 158	€ 324	€ 536	€ 1.292	€ 203,65

Namens het college van kerkrentmeesters

Coen Nijkamp (bijdragenadministrateur)

Vacature redactie Drieklank

Al vanaf 2003 maakt Dianne Bloemendaal deel uit van de redactie van Drieklank. Voor haar is nu het moment aangebroken om een punt achter deze periode te zetten. Al die jaren heeft ze de artikelen en foto's over de Drieklank-pagina's uitgespreid tot een net en overzichtelijk geheel. Het spreekt vanzelf dat we in een volgend nummer van Drieklank nog even terugkomen op de persoon Dianne, en wat ze voor Drieklank heeft betekend. Maar in deze aflevering van Drieklank wil ik het met je hebben over iets anders: wij willen voor Dianne graag een opvolger!

Is dat iets voor jou: redactielid van Drieklank?

De redactie van Drieklank bestaat uit 2 personen. Nu zijn dat Dianne Bloemendaal en Roel Bruinsma.

Op dit moment zijn de werkzaamheden als volgt verdeeld: Roel neemt alle bijdragen voor Drieklank in ontvangst, en maakt ze eventueel klaar voor plaatsing in Drieklank. Ook schrijft Roel zelf artikelen, en zorgt voor foto's en eventueel ander illustratiemateriaal.

Dianne maakt de artikelen op, zodat ze geschikt zijn voor plaatsing op A5-formaat. Ze maakt alles drukklaar en stuurt het geheel naar de drukker Form & Print. Ze haalt de gedrukte Drieklanken bij de drukker op en levert ze af in het Verenigingsgebouw naast de kerk van Usselo.

Wat is er nodig om dit werk te kunnen doen?

- Je moet natuurlijk wat tijd beschikbaar hebben. De Drieklank komt 6 x per jaar uit, eens per twee maanden dus. Het werk dat Dianne doet kost per aflevering van Drieklank ongeveer anderhalf dagdeel, wel verspreid over enkele dagen.
- Je moet redelijk met het tekstverwerkersprogramma Word uit de voeten kunnen. Het is b.v. handig als je in Word tabellen kunt maken



Het redactielokaal van Drieklank

Misschien voel je wel iets voor deze klus, maar zou je zelf ook wel eens iets willen schrijven. Of heb je andere wensen. Welnu, over een andere taakverdeling binnen de redactie valt te praten. Uiteraard kun je bij het maken van de je eerste afleveringen van Drieklank een beroep doen op de hulp van Dianne. Belangstelling? Meer weten? Neem contact op met

Roel Bruinsma
053 – 4281753
roelbruinsma@home.nl

Dianne Bloemendaal
053 - 428 33 80
morsbeek@kpnplanet.nl

Collectes 15 december 2013 t/m 9-2 2014
--

De opbrengsten van de collectes in de periode 15 dec 2013 t/m 9 feb 2014

15 dec.	De Bondgenoot	99,25
	Plaatselijke Gemeente	124,90
22 dec.	Plaatselijke Gemeente	65,15
	Diaconie	73,30
24 dec.	Voedselbank	295,62
	Plaatselijke Gemeente	376,71
25 dec.	Kerk in Actie, Kinderen in de knel	164,56
	Plaatselijke Gemeente	189,75
29 dec.	Citypastoraat	54,27
	Plaatselijke Gemeente	61,60
31 dec.	Diaconie	33,70
	Plaatselijke Gemeente	50,70
5 jan.	Leendert Vriel	84,29
	Plaatselijke Gemeente	84,25
12 jan.	Stichting Present	60,85
	Plaatselijke Gemeente	85,35
19 jan.	PKN Oecumene	54,85
	Diaconie	65,17
26 jan.	PKN Catechese en Educatie	98,75
	Leprazending	111,25
2 feb.	Wereld Diaconaat	68,70
	Plaatselijke Gemeente	78,35
9 feb.	Missionair werk en Kerkgroei	85,24
	Plaatselijke Gemeente	96,35

Collectebonnen

Voor de mensen die nog geen gebruik maken van collecte bonnen wil ik wijzen op de volgende voordelen van het gebruik van collectebonnen:

1. De aanschaf van collectebonnen is fiscaal aftrekbaar als gift
2. Als u collectebonnen gebruikt zit u in de kerk nooit verlegen om collectegeld
3. Als penningmeester van de diaconie heb ik niet nodeloos contant geld in huis

Als u gebruik wilt maken van collectebonnen maak dan € 20,- of een veelvoud daarvan over op

IBAN NL84 RABO 0316 7265 32

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.

Vermeldt U ook alstublieft uw telefoonnummer.

Als ik het bedrag heb ontvangen zal ik contact met u opnemen.

Overige giften

In januari zijn de volgende giften ontvangen

Voor de plaatselijke gemeente

dhr H . via mw Wissink € 10,00

Henk Blik, penningmeester diaconie.

Jolien en Lowie

Wij mogen twee nieuwe gemeenteleden welkom heten in ons midden. Dat zijn Jolien en Lowie Lormans – ter Riet. Zij stellen zich in onderstaande teksten zelf aan u voor.

Jolien

Ik ben Jolien Lormans - ter Riet en ben getrouwd met Lowie Lormans. Ik ben werkzaam bij Livio als EVV (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende). Dit werk mag ik graag doen, omgaan met ouderen en een luisterend oor hebben.

Ik kom zelf uit de Broekheurne waar ik heb leren lopen en fietsen aan de Geessinkweg. Toen ik kleiner was ben ik gedoopt in de Hervormde kerk in Usselo.

Ik ben altijd naar de zondagschool geweest, die werd gegeven op de Broekheurneschool.

Mijn ouders vonden dat toen erg belangrijk, dus ik ben wel groot gebracht met het geloof. Na de Zondagschool kon je naar de catechisatie. Die heb ik een tijdje gevolgd, maar mijn pubertijd bracht andere gedachten, dus dat heb ik niet afgemaakt.

Naarmate je ouder wordt en ook nadenkt en ook het nodige mee hebt gemaakt, is het gevoel met de kerk er altijd wel geweest maar heb ik er niets mee gedaan. Ik moet wel zeggen dat mijn ouders mij er ook vrij in hebben gelaten. “Als het gevoel er is voor de kerk, dan kom je er vanzelf wel” zei mijn moeder altijd.

Nadat mijn ouders ouder werden kon ik merken dat zij steeds meer naar het geloof trokken en ook vaker in de kerk kwamen.

Toen mijn moeder een tijdje op de Cromhof heeft gewoond, ben ik regelmatig met haar daar naar de kerk geweest.

En zo ging ik ook regelmatig met mijn vader naar de kerk in Usselo.

Nadat mijn ouders kort na elkaar zijn overleden en ik daar een bijzondere ervaring mee gehad heb, is mijn geloof ook daardoor sterker geworden. Je staat bij bepaalde dingen stil en denkt er over na. Dit gevoel heb ik ook kenbaar gemaakt aan mijn man. Wij hebben er regelmatig over gesproken samen. En zo zijn wij samen er uit gekomen en hebben we contact gezocht met de dominee. Het geeft mij een rustig en tevreden gevoel als wij straks samen lid zijn van deze kerk.



Met vriendelijke groet,
Jolien Lormans - ter Riet

Lowie

Hallo, ik wil mij even voorstellen als nieuwe kerkganger. Mijn naam is Lowie Lormans en ben getrouwd met Jolien ter Riet, als kok ben ik werkzaam bij de Boeskool in Oldenzaal. Van huis uit ben ik rooms-katholiek opgevoed. Sinds jaren niet meer actief, doordat ik er mij niet meer thuis voelde. Er is ooit iets gebeurd op een kerstavond waardoor ik mij af heb gevraagd: is dit de Katholieke kerk? Geen saamhorigheid. Vanaf die dag ben ik nooit meer naar de kerk geweest. In ieder geval niet meer op vrijwillige basis, ik had het helemaal gehad.



Door de kennismaking met jullie kerk, bij het overlijden van mijn schoonouders, kwam er weer een gevoel naar boven. Ik had het gevoel van echt samen zijn en het was er gemoedelijk in de kerk. Mensen praten met elkaar. Dat gaf mij een rustig en tevreden gevoel. Wij hebben toen na veel praten contact gezocht met de dominee.

Met vriendelijke groet
Lowie Lormans

Kindernevendienst/jeugdkerk

En het geschiedde in die dagen...

Na diverse repetities tijdens de zondagdiensten was het op 14 december eindelijk zover; de kinderen en jongeren van de jeugdkerk en kindernevendienst mochten samen het kerstspel opvoeren voor het Open Vensterwerk. En ze waren er allemaal, Emiel als Jozef, Marjolein als Maria, Emma de herbergierster, het kindje Jezus, de herders (Colin, Stijn en Fenne), de engeltjes (Annavita, Lindsey en Daphne), de drie koningen (Niels, Stein en Tjeerd) en het mooie schaapje, Ruben. Marjon Stokkers zong en speelde prachtig op haar gitaar het lied 'Go tell it on the mountains'.



Drie koningen

op 6 januari was de eerste kindernevendienst van het nieuwe jaar met het thema 'Niet van de wijs te brengen'. De drie koningen lieten zich niet van de wijs brengen, ze volgden de ster naar het kindje Jezus. Ook wij lieten ons niet van de wijs brengen en bedachten wat onze plannen zijn voor de toekomst met de kindernevendienst. Onze eigen beleidscommissie bedacht activiteiten als 'naar het Rutbeek', 'buiten spelen', 'pannenkoeken bakken', 'computerspelletjes spelen'. We gaan dus kijken of we komend jaar vaker met het thema buiten aan de slag kunnen, met digitale ondersteuning en misschien ook samen kunnen koken/eten.

De Bergrede

Op 2 februari gingen we aan de slag met het thema 'Goed doen'. Het aantal kinderen is flink gegroeid en een kind van 8 vindt andere dingen leuk dan een kind van 4. Daarom hebben we de groep opgesplitst in een groep tot 7 jaar en vanaf 7 jaar. De jongsten maakten een prachtige vlaggenslinger met woorden uit de Bergrede als 'troost' en 'hulpvaardigheid' en ook eigen creaties erop.



Tijdens het koffiedrinken kon deze worden bewonderd. De ouderen lazen zelf verhaaltjes, die bij de 8 gelukszinnen uit Matteüs 5 horen en plakten bijpassende plaatjes in een klavertje vier.



Agenda kindernevendienst/oppasdienst

- 2 maart: in verband met carnaval/voorjaarsvakantie, geen kindernevendienst en oppasdienst
- 9 maart: kindernevendienst en oppasdienst (bevestiging nieuwe ambtsdragers, begin 40 dagentijd)
- 6 april: kindernevendienst en oppasdienst
- 20 april: kindernevendienst en oppasdienst (Paasdienst en doopdienst)

Oproep

Vanwege het groeiende aantal kinderen en de splitsing van de groep zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die samen met ons de kindernevendienst/oppasdienst willen verzorgen. Lijkt het je leuk om betrokken te zijn met de inhoudelijke opzet van de kindernevendienst of juist om een helpende hand te bieden tijdens de dienst, laat het ons weten!

Groeten,
Loes, Marjolein en Rineke

Jan Willem Hendrik Baltink

Op 21 december jl. overleed hij in de leeftijd van 95 jaar. Hij was sinds 29 december 1985 weduwnaar van Janna Gezina Dijkers. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in De Berke: Jan van Elburgstraat 27 te Boekelo. Jan Baltink werd in 1918 geboren op een boerderij aan de Spieleweg. Na de lagere school in Boekelo ging hij naar de landbouwwinterschool.

Dat was het vervolgonderwijs om het boerenvak te leren.

In 1937 moest hij in militaire dienst. Dat zou een markante fase in zijn leven worden. Want in die tijd kreeg hij ernstige maagklachten, werd geopereerd en moest zeer lang in het militaire hospitaal te Utrecht verblijven. Het was in die tijd zeer riskant om een buikoperatie te moeten ondergaan. Het was nog niet de tijd van de antibiotica. Over die tijd vertelde Jan met veel verdriet. Hij was ver van huis en zijn ouders konden niet op bezoek komen.

Dat was te ver en te duur en bovendien, wie verzorgde de koeien bij hun afwezigheid? Na die tijd overigens bleven de problemen met zijn maag zijn verdere leven vertroebelen. Het heeft hem, met name op oudere leeftijd, behoorlijk beperkt in zijn levensgeluk.

Halverwege 1938 werd Jan als gevolg van zijn gezondheidsproblemen uit militaire dienst ontslagen. Een geluk bij een ongeluk? Want de hele lichterding militairen, waartoe ook Jan behoorde werd in 1940 opgeroepen en heeft op de Grebbeberg tegen de Duitsers gevochten. Vele dienstkameraden zijn daar gesneuveld. Meerdere keren is Jan dan ook op de Grebbeberg geweest. Na de oorlog trouwde hij, Ineke en Henk-Jan werden geboren, op de boerderij was het hard werken en investeren, maar er kwam ook tijd voor af en toe een korte vakantie: Zeeland, Valkenburg, Sauerland. In 1981 gingen de melkkoeien weg. Er kwam meer tijd en rust om andere dingen te gaan doen.

Meer tijd voor zijn kinderen en kleinkinderen en ook meer tijd om op reis te gaan. En hij kreeg tijd voor zijn liefhebberij: mee op de jacht.

In 1983 kwam er een onheilstijding. Zijn vrouw bleek een ongeneeslijke ziekte te hebben en werd steeds afhankelijker van zorg. Die zorg heeft hij zelf geboden. Zorg werd zelfs verpleging. Liefdevol, thuis en tot het einde in 1985 heeft hij haar verpleegd. Zijn verdriet om haar heengaan was groot en was moeilijk te verwerken. Hij miste haar zeer, maar sprak daar weinig over. Hij was geen man, die met zijn emoties te koop liep.

Er kwam een nieuwe fase in zijn leven toen hij in de negentiger jaren naast de boerderij van zijn dochter Ineke en schoonzoon Willy - in Tweekelo - ging wonen. Jan was sociaal zeer vaardig en had in korte tijd een gezellige kring van mensen om zich heen. In die tijd leerde hij ook Jo Overbeek kennen, met wie hij nog een aantal mooie jaren heeft beleefd. Toen hij inzag, dat zelfstandig wonen langer mogelijk zou zijn in een woonomgeving met meer zorg, besloot hij om naar 'De Berke' in Boekelo te verhuizen. Ook Jo ging daar wonen. Zo trokken ze ook daar samen op.

De auto was zijn grote vriend. Daardoor bleef hij mobiel en kon hij mensen bezoeken en elke dag een tochtje maken rondom Boekelo. Zo hield hij alles in de gaten. In de laatste fase van zijn leven - toen hij te maken kreeg met een gebroken bovenbeen (in 2006) en later met een gebroken heup - legde Jan zijn doorzettingsvermogen en vechtlust aan de dag. Na de operaties en daarop volgende revalidatie kwam hij weer terug in De Berke. En toen kwam de tijd van de afnemende gezondheid. Het ging niet meer. In het Hospice te Hengelo is hij overleden.

Op zaterdag 28 december jl. lazen we in het crematorium Psalm 121 in de berijming van priester en dichter Huub Oosterhuis: 'De Schepper van aarde en hemel mijn helper. Dat weet mijn ziel, dat weet mijn voet die niet wankelt.'

M.C. van der Meer.

Voedselbankactie tijdens de 40-dagen tijd: van 9 maart t/m 19 april 2014

In de adventsweken 2013 hebben wij als diaconie een actie gehouden voor de voedselbank.

Er werd net als voorgaande jaren weer royaal voedsel aangeleverd door onze gemeenteleden.

De organisatie van de voedselbank was erg dankbaar voor al uw gaven want de voorraad voor de maand januari moest ook weer aangevuld worden. Want er komen ieder jaar steeds nieuwe aanvragen bij veelal jonge gezinnen die het niet redden zeker als zij een bijstandsuitkering krijgen. Voor hen is dit een welkome aanvulling!

Tijdens de 40 dagen tijd willen wij nogmaals een actie houden voor de voedselbank.

Elke dag in de veertigdagentijd kunnen we opnieuw beginnen.

Wij hopen dat u juist in deze periode uw medemens met onze voedselbankactie steunt!

De actie begint vanaf zondag 9 maart t/m 19 april

U kunt dan voedsel mee nemen naar de kerk in Usselo of Tweekelo en het deponeren in de daarvoor bestemde dozen.

Denk aan ingeblikt voedsel,

pasta,rijst,koeken,ranja,crackers,vacuüm verpakt

eten,chips,noten,blikjes frisdrank,suiker,koffiemelk, etc....

Alvast onze dank voor uw bereidheid om weer mee te doen aan deze actie.

Met vriendelijke groeten,

Erna Nijhuis (namens de diaconie)

Verjaardagslijst dec 2013- jan 2014
--

Mevr. H.E. van Beek - ten Hoopen	Windmolenweg 32	14 februari
Mevr. E. Smit- Schuite	Dr. Koekstraat 3	19 februari
Mevr. H.J. Kroondijk-Pape	Henry Dunantlaan 24	20 februari
Mevr. B..J. Stokkers-Wes	Kwinkelerweg 225	20 februari
Mevr. W.P. Deen Gussekloo	Henry Dunantlaan 41	21 februari
Mevr. W.H. Szerkowski-Eijbersen	Jan van Elburgstraat 93	22 februari
Mevr. A.W.A. Bast-Abbink	Wissinksdijk 133	2 maart
Mevr. H.J. ter Horst - te Kieffe	Roelof Blokzijlstraat 40	3 maart
Mevr. A.J.F. Lohuis-Westendorp	Groot Bruininkstraat 201	10 maart
Mevr.G.J.G Brunnekreeft-ter Haar	Jan van Elburgstraat 63	11 maart
Mevr. P.H.B. Schukkink-Oldenhof	Zweringhoekweg 80	23 maart
Mevr. H.H. van Ulzen-ter Borg	Ganzebosweg 11	23 maart
Mevr. J.G. Goolkate- Berenbroek	Berenbroeksweg 70	27 maart
Dhr. G.H.Oosterveld	Haaksbergerstraat 581	2 april
Mevr. J.G. Versteeg-ter Borg	Boekelosestraat 81	8 april
Mevr. J.E. ter Heege-Brus	Buurserstraat 601	18 april
Dhr. H.H. Simmelink	Beckumerstraat 181	18 april
Dhr. J.G. Hassink	Vastertlanden 11	21 april
Mevr.J.J. Warrink -ter Mors	De Mans 20	24 april

Hervormde Vrouwengroep Tweekelo

Maandag 13-01-2014 hadden we een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst bij onze voorzitter Dini Grooters. Allereerst wensten de dames elkaar een gelukkig Nieuwjaar toe. Dini opende de bijeenkomst ermee dat de overgang van oud naar nieuw met veel gebruiken en tradities gepaard gaan. Oliebollen eten, vuurwerk, goede wensen, tot een duik in het koude water aan toe. Hoewel het nieuwe jaar niet overal op dezelfde dag wordt gevierd, is er een universeel kenmerk: het is feest. En daarom begonnen we met koffie en knieperkes, ook zo'n universeel kenmerk. Samen zongen we het H.v.G lied en Riekie Roerink onze penningmeester deed verslag van de kasgelden, en Ans las de notulen van de kerstviering, en gaf een verslag van wat we in 2013 allemaal gedaan hebben, en dat is heel wat kan ik je vertellen. Toen was het tijd voor advocaat met slagroom en boerenjongens. Ans las hierbij een mooi nieuwjaarsgedicht met als toepasselijke titel "Een nieuw jaar". We bedanken hierbij nog Minie Wonnink, voor haar altijd mooie in het twents voorgedragen gedichten. We eindigden met lied gezang 44 en baden samen het Onze Vader. De volgende bijeenkomst is op maandag 6 februari bij Riekie Roerink om 14.00 uur.

Namens hervormde Vrouwengroep Tweekelo,
Ans Mulder-Reinderink.

Op maandag 3 Februari 2014 hadden we een gezellige bijeenkomst bij Riekie Roerink. Deze middag stond in het teken van de ons allen bekende "Usseler bakker". Dini, onze voorzitter, opende de bijeenkomst met een hartelijk woord voor een ieder, die deze middag weer aanwezig was. 'Al wordt het groepje klein, we zijn nog steeds actief' aldus Dini. Samen zongen we het H.v.G. lied, ons allen zeer bekend. Ans las de notulen en vertelde het verhaal: *Ik weet niet hoe, maar de kleur grijs heeft zich losgerukt van "oud en saai"*. Een toepasselijk verhaal voor ons allen, over hoe het vroeger was voor de ouderen, die zich graag - zoals dat genoemd werd - 'gedekt kleedden'. En dat waren de kleuren grijs, zwart of paars. Tegenwoordig heeft een ieder van ons wel een grijze trui of blazer in de kast hangen. Bovendien is grijs mooi, het is wat je er in ziet, en dat kan eindeloos veel zijn.

Toen kwam de bakker aan het woord over zijn bakkersjaren in Usselo waar hij, samen met zijn vrouw, de bakkerszaak van zijn vader voortzette. Hij toonde dia's en vertelde over de verschillende soorten brood, en de gebruikte meelsoorten en granen. Ook het bakken van taarten en koekjes liet hij ons zien op de dia's. Het was een gezellige middag; en met koffie en koek en een bonbon kwam ook aan deze middag weer een eind. De bakker werd door Dini bedankt met een kado waar ze alle twee wat aan hebben. De volgende bijeenkomst is 4 Maart om kwart voor twee bij: Tine Roerink waar Bep Lems ons weer haar aanstekelijke verhalen zal vertellen.

Namens de Hervormde Vrouwengroep Tweekelo,
Ans Mulder-Reinderink.

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
--

PREDIKANT

ds. O.G. Haasnoot	Haakbergerstraat 819	7851695
-------------------	----------------------	---------

DIAKENEN

N.Abbink - van der Kamp	Badweg 199	4282002
H.J Blik	Beckumerstraat 82	4837351
A.E. Grobben-Berenbroek	Oude Haaksbergerdijk 2	4282193
B.F.J Nijhuis – Wissink *	Helweg 80	4288391
L.M. van Oudheusden	Saffierstraat 35	4368255

OUDERLINGEN

E. Mol	Plataanstraat 9, Enschede	4365955
A.H. Spenkelink-Hogeweg *	Groenelaan 55	4765491
<i>ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad</i>		
H.J. Teussink - Nijhuis	Lammerinkweg 9	4282438
A.Wooldrik-Klos	De Mans 16	2300079

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER

H.W. Dekker *	Dorsstokhoek 2, Enschede	4778999
<i>scriba kerkenraad</i>		
H. Duinhof	Julie de Graaglaan 18, Enschede	4314675
R.H.A. Wissink-Roossink	Geessinkweg 403	4773098

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke	Wissinksdijk 74	4775776
A. Taselaar	Windmolenweg 18	4281813

* tevens lid moderamen

CONTACTADRESSEN

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1 tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)

- Hervormd Kerkkoor Usselo

A. Woudstra A.Brouwerstraat 8, tel.4316009
Enschede

repetities dinsdagavond 19.45-21.45 uur in het Verenigingsgebouw te Usselo

- Interkerkelijke werkgroep

Jeannet Andringa Meester de Wolfplein 15 tel.4282956

- Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
J.J.Damen, Henry Dunantlaan 10 tel.4282018

- Hervormde vrouwengroep Boekelo

G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39 tel.4282020

- Hervormde vrouwengroep Tweekelo

A.W. Grooters - Geerdink Strootbeekweg 16 tel.074-2918113

- Open Vensterwerk

Anneke Wooldrik De Mans 16 tel 2300079

- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 4288391

- Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21 tel. 4280691

Marjolein Blomesath Windmolenweg 22 tel. 7850092

- Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100 tel.4281269

Nine van Schuppen Windmolenweg 18 tel.4281813

- Verzorging opname van de kerkdienst

Hans Wooldrik De Mans 16 tel.2300079

KERKDIENTEN

23 feb	Usselo	10:00 uur	ds. O.G. Haasnoot
2 maart	Usselo	10:00 uur	ds.. G.J. Lambers Heerspink, Delden
10 maart	Usselo	10:00 uur	ds. O.G.Haasnoot
16 maart	Usselo	10:00 uur	ds. C.G.J. de Jonge, Enschede
23 maart	Usselo	10:00 uur	ds. W.P.J. Janssen, Losser
30 maart	Usselo	10:00 uur	ds. O.G. Haasnoot
6 april	Usselo	10:00 uur	ds. J. Wachtmeester, Hengelo
13 april	Usselo	10:00 uur	ds. W.P.J. Janssen, Losser palmzondag
17 april	Twekkelo	19:30 uur	ds. O.G. Haasnoot witte donderdag
18 april	Twekkelo	19:30 uur	ds. O.G. Haasnoot goede vrijdag
19 april	Twekkelo	22:00 uur	ds. O.G. Haasnoot paaswake
20 april	Usselo	10:00 uur	ds. O.G. Haasnoot Pasen