

DRIEKLANK

juni 2013



35.6 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo



Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo
Hellerweg 50, Tweekelo

Usselo / Boekelo / Tweekelo

Drieklank, 35^e jaargang nr.6
juni 2013

Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en komt 6 keer per jaar uit.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 12,50 per jaar. U kunt zich opgeven bij :
Kerkelijk bureau,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Usselo.

Redactie Drieklank:

copij sturen naar:

R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
roelbruinsma@home.nl

D.J.Bloemendaal-Buursink,
Morsbeekweg 10,
7546 PC Enschede.
Tel. 428 33 80

Predikanten:

Ds. M.C. van der Meer,
(emeritus, bijstand in het pastoraat)
Havermaathoek 3
7546 MN Enschede
tel. 428 14 04

Ds. B.A.B. Wijnbergen,
(consulent in vacaturetijd)
Warfriet 43,
7482 HS Haaksbergen.
Tel. 852 39 33

Scriba:

H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ Enschede
tel. 477 89 99

Diaconie:

H.J. Blik,
Beckumerstraat 82,
7548 BH Boekelo.
Bank.nr 3167.26.532

Coll.v.kerkrentmeesters,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Enschede.
Gironr. 92 44 71
Banknr. 3167 00 541

Reservering van de kerk,
het Verenigingsgebouw
en uitgifte van
grafrechten:
06-23726729
(mw. Wissink)
E-mail:
w.gh.wissink@kpnplanet.nl

Stichting Hervormde
Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA Enschede
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw,
Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo
Tel. 428 36 59

De DRIEKLANK zal in het jaar 2013 verschijnen:

<u>Nummer</u>	<u>kopij inleveren uiterlijk op</u>	<u>uitkomen op</u>
36.1	16 sep	23 sep
37.2	21 okt	28 okt
37.3	9 dec	16 dec

INHOUD

- 4 Zijdelings
- 5 Uit de kerkenraad
- 7 Al 65 jaar een missie
- 8 Solidariteitskas 2013
- 9 Gemeenteavond
- 12 Verjaardagen juli - september
- 13 Giften
- 14 Actie kerkbalans
- 15 Wij gedenken
- 22 Hervormde vrouwengroep Tweekelo
- 23 Over veranderingen gesproken
- 27 Een bijzondere kerkdienst
- 28 Seniorenmiddag vrijdag 28 juni
- 28 Toelichting jaarrekening 2012
- 30 Samenstelling van de kerkenraad
- 31 Contactadressen
- 32 Kerkdiensten

ZIJDELINGS

Wat een veranderingen in korte tijd! Schreef ik de vorige keer, dat de bomen in de Helmerhoek nog helemaal kaal waren, alsof zij dood waren, nu is het een en al groen. De lente is zich uiteindelijk nog te buiten gegaan. De zomer is in aantocht.

Inmiddels is het ook Pinksteren geweest. We vierden, dat wij vervuld zijn met Geest en op weg zijn naar een goede toekomst. Alleen, we hebben wel door de verkregen vrijheid een stukje verantwoordelijkheid te dragen. En misschien/wellicht kan dat stukje ook nog groeien. De liturgische kleur is de komende maanden groen. Totdat het lopende kerkelijk jaar voorbij is en zich in de liturgische cyclus een nieuw begin aandient. Dan is de tijd van Advent aangebroken.

Maar voorlopig dus groen. Kleur van de groei. Wat *doen* wij met de geestelijke gaven, die ons geschonken zijn? Wat *doen* wij met onze vrijheid? Eisen we die zonder meer voor onszelf op of proberen wij telkens weer rekening te houden met de ander, met wie wij samen leven? Zie daar de verantwoordelijkheid, waartoe wij geroepen zijn. Zullen we kunnen groeien in zorgzaamheid, in liefde en in respect voor elkaar? Zal *zodoende* iets van het beloofde Koninkrijk van God tegenwoordige tijd kunnen worden? Het zijn maar vragen, waarvoor we antwoorden kunnen bedenken en waarop we *metterdaad* antwoorden kunnen geven. De liturgische kleur groen blijft ons er bij voortdurend aan herinneren.

Maar voorlopig ook de zomer. Mogen de boeren voldoende regen krijgen voor het gras en voor de mais – alles op zijn tijd – en mogen hard werkende en vermoeid geworden mensen van een heerlijke vakantie gaan genieten. Mogen degenen, die aan huis gebonden zijn en/of moeten leven met beperkingen of handicaps, de kracht krijgen om te dragen wat zij – nu eenmaal – *moeten*

dragen. Deze wensen zijn bedoeld als een gebed. Misschien kunt u het gebed zelf verder bidden. Dan wordt het een persoonlijk gebed. In de Doornse Catechismus las ik een omschrijving van bidden: 'Bidden is inloggen of intunen op de golflengte van God.' Als we ons hart en onze gedachten op dat niveau brengen zullen we ons gedragen weten door de liefde van onze God.

Dit wilde ik u zijdelings nog even meegeven.

Ik wens u een goede zomer toe.

Met een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,

M.C. van der Meer.

UIT DE KERKENRAAD

Op de goed bezochte gemeenteavond op 25 april j.l. heeft de beroepingscommissie verslag gedaan van haar werkzaamheden. De naam van de te beroepen predikant is bekend gemaakt en we kunnen nu melden dat ds. O.G. Haasnoot uit Zutphen het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen en op 8 september in de ochtenddienst om 10.00 uur zal worden bevestigd en zijn intrede zal doen. Uiteraard zijn we zeer verheugd dat we er in zijn geslaagd om voor de beschikbare 60% werktijd een kandidaat te vinden. Ds. Haasnoot zal met zijn gezin in de pastorie gaan wonen en inmiddels zijn de schilders daar aan het werk. Onvermijdelijk komt nu ook het afscheid van Ds. Van der Meer in zicht. Na overleg is dat gepland op zondag 25 augustus 's middags om 14.30 uur. Na deze middagdienst is er in het Verenigingsgebouw gelegenheid om afscheid te nemen van de familie Van der Meer. Een definitieve uitnodiging volgt te zijner tijd nog. We zijn van plan om half augustus een extra Drieklank te laten verschijnen, waar meer mededelingen gedaan zullen worden over de intrede en afscheid van de komende en gaande predikant.

Op de voornoemde gemeenteavond heeft het college van kerkrentmeesters ook plannen bekend gemaakt om de kosten die gemoeid zijn bij het gebruik van de kerk en inzet van de predikant bij bijzondere diensten, zoals rouw- en trouwdiensten, gedeeltelijk door te berekenen. Henny Dekker heeft een en ander duidelijk uitgelegd en de aanwezige gemeenteleden vonden het een prima plan. Dat dit soort zaken met uiterste zorgvuldigheid wordt behandeld is vanzelfsprekend.

In de kerkenraadsvergadering van 5 juni werden de plannen voor het opknappen van het Verenigingsgebouw besproken en verder de lopende zaken behandeld. Het nieuw liedboek zal, zoals nu de plannen zijn, op de startzondag op 22 september worden geïntroduceerd. We zullen zorgen dat er voldoende exemplaren aangeschaft worden, maar u kunt natuurlijk ook zelf een exemplaar bestellen.

Wat de kerkdiensten betreft: tot en met augustus is het rooster vol gepland met gastpredikanten en op 7 juli is er een dialectdienst in de openlucht op het erf van de familie Pasmaan aan de Tesinklandweg. Voorganger is dominee Hinkamp uit Lichtenvoorde. Op 28 juli zal er een lekdienst zijn in de kerk in Usselo. De datum van de startzondag is gepland op 22 september en de jeugd is bezig met de voorbereiding van een themadienst op 6 oktober.

Rest mij nog u allen een goede zomer, thuis of op vakantie, toe te wensen.

Namens de kerkenraad,
Ria Spenkelink, voorzitter.

De kerkenraad vergadert in de tweede helft van 2013 op de woensdagen 11 september, 16 oktober en 4 december.

Al 65 jaar een missie!

'Ik zag in mijn hotelkamer op het nachtkastje een mooie Bijbeluitgave liggen van de Bijbelvereniging. Ik sloeg hem open en kwam uit bij Romeinen 5. Daar staat dat we in vrede mogen leven met God. Ik dacht aan de verkeerde dingen die ik had gedaan. Toen ik deze tekst las, ervoer ik troost en liefde van God.'

Bovenstaande reactie mailde ons een hotelgast. Gods Woord werd van grote betekenis voor zijn leven. Dat gold niet alleen voor hem. Velen vonden troost, bemoediging of werden vermaand door de Bijbel die zij op hun nachtkastje aantroffen. Dat bijzondere Boek, daar geplaatst door de **Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons)**.

De Bijbelvereniging legt Bijbels neer in hotels, pensions, bed & breakfast- gelegenheden, vakantiebungalows, zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices, gevangenissen en op schepen. Dat doet de Bijbelvereniging sinds 1948, nu dus al 65 jaar. Toch is er geen enkele reden het rustiger aan te gaan doen. Gods Woord willen we blijven doorgeven in deze tijd, waarin de Bijbel voor steeds meer mensen een onbekend boek is geworden. Daarom houdt onze missie na 65 jaar zeker niet op!

Wilt u ons helpen met deze missie? Voor slechts € 13,50 leggen we namens u een Bijbel neer in een overnachtingslocatie in Nederland. Hoeveel Bijbels mogen we namens u neerleggen? Uw antwoord kunt u overmaken op rekeningnummer 53 98 98 ten name van de Bijbelvereniging, Barneveld. Hartelijk dank!

Voor meer informatie: www.bijbelvereniging.nl of tel. 085-104 17 14

met de Bijbel onder dak

“Goed voor elkaar: met het oog op de toekomst.”

Als Protestantse kerk in Nederland willen wij omzien naar elkaar en elkaar tot steun zijn. Om het goede nieuws te borgen dat wij willen uitdragen. Om –in Zijn naam- handen en voeten te geven aan ons credo: geloof, hoop en liefde.

Gemeenten helpen elkaar.

Als gemeenten zijn wij binnen de Protestantse Kerk verbonden met de gemeenten in andere plaatsen. Soms lukt het even niet om als gemeente vitaal te blijven. Er kan bijvoorbeeld dringend behoefte zijn aan een tijdelijke pastor, of kerkelijk werker. Of men wil als missionaire gemeente actief zijn in een oude stadswijk/een nieuwbouwwijk. Of er is behoefte aan een bijdrage om de jeugd meer bij de gemeente te betrekken. Vanuit de solidariteitskas helpen wij andere gemeenten die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. Omdat wij solidair willen zijn met onze broeders en zusters in die gemeenten, of omdat wij deze solidariteit van andere gemeenten nodig hebben.

Bovenplaatselijk pastoraat.

Daarnaast wordt het fonds gebruikt om noodzakelijke activiteiten te verrichten, die niet door één gemeente op te brengen zijn. Dit betreft vooral bijzonder pastoraat, zoals voor doven, studenten, de koopvaardij. Het zijn maar een paar voorbeelden van activiteiten die alleen met behulp van elkaar kunnen worden uitgevoerd.

Als gemeente vragen wij -niet alleen van ieder belijdend lid, maar ook van alle andere meelevende leden van de P.G. Usselo- een bijdrage van **€ 10.**

Daarvan wordt € 5 besteed aan de solidariteitskas en € 5 is bestemd voor onze eigen gemeente. **Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?** Zo helpt ook u mee aan de

opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Wilt u meer weten over de solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad. Of kijk op de website: www.pkn.nl/solidariteitskas.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
(Namens de kerkenraad van de P.G. Usselo)
De kerkrentmeesters.

Grote opkomst gemeenteavond

Ruim 40 mensen waren afgekomen op de gemeente-avond, die op donderdagavond 25 april werd gehouden in het kerkgebouw van Usselo. Er stond al een flinke kring van stoelen op het podium klaar, maar tegen achten moesten er nog stoelen worden bijgeplaatst.





Velen waren wellicht nieuwsgierig naar het resultaat van het werk van de beroepingscommissie. Ben Bel voerde namens die commissie het woord, en vertelde hoe het beroepingswerk in zijn werk was gegaan. In de advertentie die voor het werven van onze nieuwe predikant is opgesteld werd gevraagd om een part time predikant. Er waren uiteindelijk 6 sollicitanten. De beroepingscommissie, die in juli 2012 aan het werk is gegaan, is (in

wisselende samenstelling) gaan luisteren naar kerkdiensten waarin sollicitanten voorgingen, en hebben gesprekken gevoerd. Uiteindelijk kon de beroepingscommissie aan de kerkenraad een positief advies uitbrengen om aan één van die sollicitanten een beroep uit te brengen. Die heeft dat advies overgenomen, en het beroep op 11 maart ook daadwerkelijk uitgebracht.

De sollicitant in kwestie, toch nog wel wat overvallen door het beroep, is met echtgenote op 6 april in Usselo komen kijken en overleggen. Op 9 april belde hij dan op met de verlossende mededeling dat hij het beroep wilde aannemen.

Het gaat hier om ds. Olaf Haasnoot uit Zutphen.

Er is vanaf het moment van deze telefonische toezegging nog een lange weg te gaan van allerlei formaliteiten naar de bevestiging van ds. Haasnoot als predikant in de kerk van Usselo. Die zal pas op zondag 8 september plaatsvinden. Het afscheid van ds. Van der Meer staat voor zondag 25 augustus gepland.

Een onderwerp van een geheel andere orde werd vervolgens aangesneden door Henny Dekker. Het ging over geld. In de eerste plaats is er de kwestie van niet-betalende leden. De leden van onze kerk betalen zelf de kosten van het in stand houden van onze gemeente. Er zijn zo'n honderd leden die *niet* betalen. Dat betekent dat de wel-betalende leden het bedrag dat die niet-betalende leden zouden moeten bijdragen, er extra bij moeten betalen. Nu is de kerkenraad van plan om bij de niet-betalende leden langs te gaan en o.a. deze kwestie voor te leggen. Met nadruk stelt Henny dat hier ook mensen bij kunnen zijn met weinig financiële draagkracht. Als voor zulke personen zo'n kerkelijk bijdrage problemen oplevert is er altijd een ruimhartige oplossing.

Verder is er de kwestie van de rouw- en trouwdiensten.

Voor mensen buiten onze gemeente die van onze voorzieningen (gebouwen, predikant, koster enz.) gebruik willen maken in geval van een rouw- of trouwdienst hanteren de kerkrentmeesters een tarief van € 755,-. Maar voor gemeenteleden was gebruik van deze voorzieningen altijd gratis.

Nu al kan dat financieel niet meer uit, en we kunnen zien aankomen dat we met deze regeling in de toekomst verder verlies gaan lijden. Dat zouden we nog wel even uit de reserves kunnen bijpassen, maar vroeg of laat houdt dat op. Beter is het om nu al maatregelen te treffen.

Het voorstel is nu om lidmaten wel korting te blijven geven, maar die korting te relateren aan hun kerkelijke bijdrage die ze de 3 jaren voorafgaand aan zo'n rouw- of trouwdienst hebben betaald. Ook hier geldt dat financieel weinig-draagkrachtige gemeenteleden ruimhartig tegemoet zullen worden getreden.

Na de verloting van de paaskaarsen begon het informele gedeelte van de gemeente-avond. Nu komen we allemaal wel eens op een receptie, een borrel, of een andere bijeenkomst met een min of meer feestelijk karakter. Maar juist *na* een serieuze bijeenkomst

komt zo'n 'informeel gedeelte' goed tot zijn recht, vind ik althans.
Kijk zelf maar.



VERJAARDAGEN JULI - SEPTEMBER

Mevr. C.H. Wursten-Schulte Nordholt	Kwinkelerweg 33	1 juli
Dhr. L.A. Bulten	Kwinkelerweg 37	6 juli
Mevr. Voogsgeerd- Geugies	Haaksbergerstraat 1004	10 juli
Mevr.H.J. Ter Mors-Middendorp	Windmolenweg 111	13 juli
Mevr. A.H. Borgeling-Lodeweegs	Windmolenweg 113	21 juli
Dhr. G.J.A van den Barg	Beckumerstraat 174	25 juli
Mevr. E.H. Lansink-Eeltink	Goorsedijk 10	29 juli
Mevr. B.J. Geerdink-ten Zeldam	Lutje Esweg 9	1 aug
Mevr. L..H. Grevink-Mannebeek	Eggelmorsweg 35	1 aug
Dhr. R.A Geerdink	Lutje Esweg 9	4 aug

Mevr. A. ter Horst-Timmer	Binnenbeekstraat 4	8 aug
Mevr. R. Zijdeveld-Beekman	Beckumerstraat 41a	8 aug
Dhr H.J. Leefers	Haaksbergerstraat 962	9 aug
Mevr. B.E.J. Lohuis-Steenberg	Meddelereg 201	10 aug
Mevr. A.W. de Graaf-van Katwijk	Henry Dunantlaan 31	13 aug
Dhr.J. de Graaf	Henry Dunantlaan 31	14 aug
Mevr. G.J. Breukers-Lansink	Lansinkweg 9	15 aug
Mevr. M.C. Damen-Zemel	Henry Dunantlaan 10	20 aug
Mevr. E.D Berends-ter Meer	Mr. Schierbeekstraat 15	22 aug
Dhr. G.H. Weekhout	Teesinkweg 34	23 aug
Mevr. G.J. Scholten-Nijhuis	Geerdinkweg 20	25 aug
Mevr. J.W. Grijsen-Kuipers	De Mans 39	27 aug
Mevr. A.G.A Lammersen-Nijhuis	De Mans 14	27 aug
Dhr. J.H. Melching	Boekelosestraat 125	27 aug
Dhr. H.W.C. van Hummel	Wissinkdijk 90	28 aug
Dhr J.Wevers	Jan v. Elburgstraat 49	6 sep
Mevr.A.W.Hoogvliet-Haverkate	Jan v. Elburgstraat 95	8 sep
Mevr A.J. Holtkamp	Beckumerstraat 51	9 sep
Dhr. H.J.Wonnink	Veldgeuverweg 35	10 sep
Mevr. J.H. Overbeek Altena	Wiedenbroeksingel 4	11 sep
Mevr. A.Lukkien Kuiper	Heersenkampweg 48	13 sep

GIFTEN

In de periode **9 april – 9 juni** ontving ik de volgende gift:

Voor het verjaardagsfonds :
€ 10 van dhr. W.

M.C. van der Meer.

Actie Kerkbalans

We kunnen u de huidige stand (eind mei) doorgeven gesplitst naar de toegezegde bedragen.

Het totale bedrag komt uit op € 72.932,- (begroot = € 75.000,-)

Het betreft 358 toezeggingen met een gemiddelde van € 203,-

Vorig jaar was dit 357 toezeggingen met een gemiddelde van € 212

in Euro's	< 50,-	50 - 100	100 - 200	200 - 400	400 - 900	> 900	Totaal
Aantal toezeggingen per 31 mei 2013	87	73	97	61	31	9	358
Toegezegd bedrag per 31 mei 2013	€ 3.353,00	€ 6.237,00	€ 15.288,00	€ 19.769,00	€ 16.630,00	€ 11.630,00	€ 72.907,00
Gemiddeld toegezegd bedr. 2013	€ 38,00	€ 85,00	€ 157,00	€ 324,00	€ 536,00	€ 1.292,00	
Aantal toezeggingen in 2012	35	87	100	88	35	12	357
Toegezegd bedrag in 2012	€ 845,00	€ 5.101,00	€ 12.692,00	€ 23.277,00	€ 17.837,00	€ 16.080,00	€ 75.832,00
Gemiddeld toegezegd bedr. 2012	€ 24	€ 59	€ 127	€ 265	€ 510	€ 1.340	

Arendina Johanna te Riet – Abbink

Op 13 april jl. overleed zij in de leeftijd van 96 jaar.

Zij woonde aan de Haaksbergerstraat 599 te Usselo en was sinds 1973 weduwe van H.G. te Riet.

Tante Dien groeide op in een gezin met tien kinderen.

Na de lagere school ging zij in een textiel fabriek werken.

Toen ze twintig was overleed haar moeder en moest zij thuis komen en voor de huishouding gaan zorgen. In december 1949 is zij getrouwd met Hendrik te Riet, die zij in de oorlog had leren kennen. Zij gingen in een zomerhuisje wonen tussen de boerderij waar zij opgegroeid was en boerderij 't Lutje. Tante Dien stond altijd klaar, als er op de boerderij hulp nodig was.

In 1970 verhuisde zij met haar man naar het huis aan de Haaksbergerstraat, waar zij tot haar overlijden heeft gewoond.

Direct naast het huis waar neef Jan en diens vrouw Ans wonen.

Na het overlijden van haar man moest zij alleen verder, want kinderen had zij niet. Maar des te gekker was zij met Jan en Ans, maar ook met neef Henk en Joke. Zij waren als haar eigen kinderen. En de kinderen van Jan en Hein waren als haar kleinkinderen. En wat was ze gek met haar 'achterkleinkinderen', die wisten, dat er bij tante Dien altijd snoepjes te bekomen waren. Die zei geen 'nee', maar 'neem er maar twee'.

Zij heeft genoten van de plek waar zij meer dan 40 jaar heeft gewoond. Zij verzorgde haar tuin tot in de puntjes.

Constant lag de tuin er netjes aangeharkt bij. Het harde werken werd minder nadat zij haar heup had gebroken. Toen brak de tijd van de afhankelijkheid aan. Met het ouder worden kwamen er steeds meer beperkingen. Zij kon in haar eigen huis blijven wonen dankzij de mantelzorg van Ans en Jan. Die stonden dag en nacht voor haar klaar. Daarnaast was er ook de thuiszorg van Livio. Ruim 10 jaar heeft ze de zusters van de thuiszorg over de vloer gehad en ze vond ze allemaal even lief.

Toen het verder achteruit ging met de conditie van tante Dien moest ze worden opgenomen in een verpleeghuis. Eerst in Oldenzaal en later in Het Wiedenbroek te Haaksbergen. Steeds meer ging zij naar het einde verlangen. Het hoefde voor haar niet meer: 'Het is goed zo'. Toen kon ze alles loslaten. Op zaterdagavond 13 april is ze rustig ingeslapen. De afscheidsdienst werd in de kerk te Usselo gehouden op vrijdag 19 april jl., waarna de begrafenis plaatsvond op de Hervormde begraafplaats.

M.C. van der Meer.

Stini Bruggert – Dams

Op 16 april jl. overleed zij geheel onverwacht in de leeftijd van 60 jaar. Zij woonde met haar man Willy en zonen Dinand en Jan op de boerderij aan de Bruninkslaan 24 in de Broekheurne. Stini werd in Borne geboren, samen met haar tweelingzusje Betsie. Na een onbezorgde jeugd en het doorlopen van de lagere school en ULO ging zij een interne opleiding volgen in 's Heerenloo-Lozenoord, een tehuis voor geestelijk gehandicapten in Ermelo. Na zeven jaar Ermelo vertrok zij in 1977 naar Het Bouwhuis in Enschede. In die tijd leerde zij Willy Bruggert kennen, met wie zij in 1979 trouwde. Haar werk in Het Bouwhuis verruilde ze voor haar taak als echtgenote, moeder en boerin. Zij paste zich zeer snel aan en raakte vertrouwd met alle ups en downs, die bij het boerenleven horen. Een tegenslag voor haar was de reuma, waar ze last van kreeg, maar ze kon daar goed mee omgaan. Toen haar man Willy gezondheidsproblemen kreeg wist zij dat goed te managen. Zij was de dragende kracht in haar gezin en stond klaar voor haar man en zonen. Tot die fatale dinsdag 16 april, toen zij werd getroffen door een hersenbloeding, die een einde maakte aan haar opmerkelijke leven.

Op de rouwkaart schreven Willy, Dinand en Jan:

‘Dat wij zo sterk mogen worden als jij was’.

Op maandag 22 april jl. werd een afscheidsdienst gehouden in de kerk te Usselo, waarna de begrafenis plaatsvond op de Hervormde begraafplaats.

M.C. van der Meer.

Christoffel Hendrik Abbink

Op 23 mei jl. overleed hij in de leeftijd van 91 jaar.

Hij woonde aan de Zonnebeekweg 61 en was sinds 2004 weduwnaar van G.H. Scheggetman. Hendrik Abbink werd geboren in Usselo en groeide op aan de Boekelosestraat, vlakbij de oâle zessprong. Hij was een veelzijdig man. Na de lagere school werd hij broodbezorger bij de bakker van Usselo, hij werkte daarna bij kwekerij ter Wele in Driene, was in dienst bij zaadhandel ter Mors aan de Lipperkerkstraat te Enschede en na de oorlog ging hij in de textiel werken bij de Nijverheid in Enschede, later Texoprint te Boekelo.

In 1951 trouwde hij met Sientje Scheggetman en kwam aan de Zonnebeekweg te wonen. Bij huis tuinierde hij wat en hij hield ook kippen. Daar was hij gek mee. Kippen heeft hij tot het allerlaatst toe gehouden.

Hendrik was ook een sociaal man. Ooit kreeg hij een oorkonde, omdat hij 25 jaar gecollecteerd had voor de Hartstichting. Hendrik stond altijd klaar voor zijn medemens. Ook was hij een man met humor en was altijd in voor een grapje.

Toen hij 57 jaar oud was kon hij al met vervroegd pensioen. Hij heeft vele jaren van zijn pensioen mogen genieten.

Met de dood van zijn vrouw had hij moeite. Soms voelde hij zich eenzaam, al liet hij dat niet zo merken. Gelukkig heeft hij veel lieve familieleden om zich heen gehad. Daar was hij erg blij mee. Elke dag belde hij met zijn zus Dien.

In 2006 heeft hij een hartoperatie ondergaan. Het ging daarna wonderwel goed met hem. De laatste tijd ging het niet goed met zijn gezondheid. Hij werd overgebracht naar Het Wiedenbroek te Haaksbergen, waar hij ook is overleden. Op dinsdag 28 mei jl. vond in crematorium 'Enschede' de crematieplechtigheid plaats.

M.C. van der Meer.

Heinz Vreeman

Op 24 mei jl. overleed hij in de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Mini aan de Windmolenweg 75 te Boekelo.

Heinz werd in Bocholt (Duitsland) geboren en kwam als 12-jarige jongen in 1938 met zijn ouders naar Nederland. Zijn ouders waren van Nederlandse komaf en werden in het vooroorlogse Duitsland gedwongen om Duitsers te worden of Nederlanders te blijven.

Maar bij de laatste keus moesten ze het land verlaten. Voor de familie Vreeman was het duidelijk wat er moest gebeuren.

Als 14-jarige ging Heinz naar de fabrieksschool van Stork in Hengelo. Bij dit bedrijf zou hij 44 jaar in dienst zijn.

Een belangrijke periode van zijn leven is zijn verblijf in het voormalige Nederlands-Indië. Hij diende daar als dienstplichtig militair van 1945 - 1948. Hij heeft toen veel meegemaakt.

In 1954 ontmoette hij zijn vrouw Mini en trouwde in 1957 met haar.

Samen kregen zij twee dochters en een zoon. Heinz was een ondernemende man. Hij nam initiatieven voor vakanties met het gezin en organiseerde buurtfeesten. Gymnastiek en volleybal waren de takken van sport, die hij bedreef.

Ook als er wat te klussen was kon je op Heinz rekenen. Hij heeft veel vrijwilligerswerk gedaan. Ook bij renovaties en onderhoud van kerkelijke gebouwen was Heinz van de partij. Technische problemen loste hij graag op en reparaties deed hij met passie. Het moest tot in de puntjes weer in orde zijn.

Het onderhoud van de klokkentoren van de Usselose kerk deed hij samen met Klaas van der Bie. Ook op bazaars en verkopen en braderieën was hij vaak samen met zijn vriend Klaas.

Ook na zijn VUT in 1984 bleek zijn grote creativiteit. Hij ging in zijn werkplaats achter zijn huis met houtbewerking en houtdraaien aan de gang.

Ook maakte hij houten beelden.

In het opmerkelijke leven van Heinz was veel moois aan de orde. Maar het was niet altijd met de wind in de rug.

Er waaide ook weleens een ongunstige wind in zijn leven.

Zijn leven lang heeft hij last gehad van doofheid. Bij een ongeluk in 1956 in de fabriek van Stork werd hij er al mee geconfronteerd.

Zijn linkeroor bleef doof.

Het andere oor ging door ontstekingen ook achteruit. Acht jaar geleden was hij praktisch helemaal doof. Een implantaat zorgde ervoor, dat hij beperkt weer wat kon horen, maar alleen als er geen gezelschap mensen om hem heen was.

Zijn wereld werd kleiner. Hij trok zich terug uit het actieve samenleven. Allengs werd hij steeds afhankelijker van zijn vrouw, die hem heel trouw verzorgde.

Heinz was heel blij, dat ze nog samen konden zijn.

Zijn redding was zijn humor en sterk relativeringsvermogen. Zijn optimisme zorgde ervoor, dat hij nooit bij de pakken neer ging zitten.

Met het overlijden van Heinz Vreeman is een uniek mens heengegaan. Voor zijn vrouw en (klein)kinderen een lieve en waardevolle echtgenoot, vader en opa en voor de samenleving – openbaar of kerkelijk – een aangenaam mens, die voor menigeen iets mocht betekenen.

Op donderdag 30 mei jl. was er een herdenkingsdienst in de kerk van Usselo, waarna in crematorium 'Enschede' de crematieplechtigheid plaatsvond.

M.C. van der Meer.

Anno Messelink

Op zondag Trinitatis, 26 mei 2013 is hij overleden in de leeftijd van 68 jaar.

Geboren in Enschede en gestorven in Enschede.

Zoon uit een groot gezin van uiteindelijk acht kinderen.

Het beeld dat uit de verhalen van zijn kinderen en uit mijn eigen herinnering van hem oprijst is dat van vooral een harde werker, letterlijk een *self made* man, die risico's niet schuwde. Leren had zijn liefde niet, werken wel: wat hij bedacht voerde hij uit, wat hij wilde maken maakte hij.

Met die kwaliteiten en een tomeloze inzet bouwde hij vanuit bijna niets een florerend bedrijf op, dat begon in een schuurtje aan de Othmar ten Catestraat en via omzwervingen door de stad uiteindelijk terechtkwam aan de Kanaalstraat.

Hij was een man van weinig woorden – soms té weinig. Maar ook een man van het royale gebaar, iets voor een ander te kunnen doen gaf hem voldoening. Hartelijk en betrokken, eerlijk – soms té. Wat de een in hem waardeerde als een heilzaam gebrek aan poespas, kwam op de ander als stug en kortaf over.

Tijdens de dienst van Woord en Gebed in de kerk van Usselo vertelde dochter Suzanne, ook namens haar broer en zussen, hoe zij de laatste jaren met hun vader als een geschenk hebben ervaren. Zijn gezondheid was broos geworden, het harde werken en intensieve leven hadden hun tol geëist – en in de afgelopen jaren was vader meer dan eens ernstig ziek geweest. 'Extra tijd' noemde zij die jaren. Jaren waarin hij de geboorte van elf kleinkinderen mocht beleven, wier trotse opa hij was. Zoals hij ook op zijn eigen wijze een betrokken vader was voor zijn zoon en drie dochters. Naast de drukke zaak was er tijd om dingen te ondernemen, voor hobby's, liefst op grote schaal. Geen grote woorden, geen diepzinnige gesprekken, maar daden: Anno Messelink deed de dingen liever voor, dan dat hij ze besprak. Het was niet makkelijk te ontdekken wat zijn drijfveren waren, wat hem ten diepste bezighield en werkelijk raakte; hij vond er de

woorden meestal niet voor: daden waren zijn woorden. Gingen de dingen goed, dan gingen ze goed. Waren er drama's in zijn leven, dan waren ze er. Zo eenvoudig was het.

Na zijn eerste huwelijk nam hij afscheid van de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk en vond hij in 2003 een nieuw kerkelijk huis in Usselo. Daar vond hij de levens- en geloofsruimte die hij eerder miste had. De Boekelose jaren met zijn vrouw Gretha, in het appartement aan de Oude Deldenerweg, zijn gelukkige jaren geweest. De onrust van vroegere jaren was verdwenen, hij vond de harmonie met zichzelf en met zijn dierbaren.

Op 31 mei hebben we Anno Messelink op de begraafplaats van Usselo begraven. In de dienst daaraan voorafgaand stond psalm 23 centraal, de psalm die precies in het midden van de (hebreuwse) tekst zegt: 'Gij bij mij'. Zo is het, zo zal het zijn.

Moge de gedachtenis van Anno tot zegen zijn. En moge er kracht van God en troost van mensen zijn voor zijn vrouw Gretha, zijn zoon Richard en zijn dochters Rianne, Hilline en Suzanne; voor hun partners en kinderen.

ds G.H. Westra, Ede

Bijeenkomst Hervormde vrouwengroep Tweekelo

maandagmiddag 29 april

Deze middag stond in het teken van lekker gezamenlijk eten, dat geeft saamhorigheid. Dit was alweer onze laatste bijeenkomst seizoen 2012/2013. Onze voorzitter Dinie was deze middag afwezig door een crematie in haar kennissenkring, haar taken werden waargenomen door Ans. Deze middag werd gehouden bij Ans, ook omdat ze wilde trakteren: deze zomer wordt ze 60 jaar. We begonnen met koffie en gebak. Daarna opende Ans de bijeenkomst en samen zongen we het H.V.G. lied. Ans las nog een mooi gedicht voor en deelde de verjaardagskaarten weer uit. Toen kwam het lekkers op tafel: eerst namen we oranje bitter, wat toepasselijk was voor de volgende dag: 30 April i.v.m. de Kroonswisseling. Als toetje was er nog ijs en pudding, hier werd dan ook goed van gesmuld en er werd gezellig gepraat over van alles en nog wat. Als afsluiting zongen we - hoe toepasselijk - het Wilhelmus en baden samen het Onze Vader. Het was een gezellige middag en zo zie je maar weer hoe gemakkelijk het is om samen iet gezelligs te organiseren, en eten valt altijd bij de dames in de smaak. Het jaarlijks reisje vindt wat later dan gepland plaats, maar er wordt aan gewerkt, u krijgt op tijd persoonlijk bericht. Namens de Hervormde Vrouwengroep Tweekelo,



Ans Mulder – Reinderink.

Over veranderingen gesproken

In het decembernummer van Drieklank heb ik u voorgesteld aan de diakenen van onze Protestantse Gemeente Usselo. Aan de hand van een vergelijking van onze huidige diakenen met die uit het dorp waar ik tot 1969 woonde, liet ik zien hoeveel in kerkelijk Nederland in 40 of 50 jaar tijd is veranderd. Onlangs sprak ik met iemand die daar als geen ander over kan meepraten. Mijn gesprekspartner kan boeiend vertellen, en het is mij dan ook een genoegen enkele fragmenten uit dat gesprek met u te delen.

In november van dit jaar is het 40 jaar geleden dat Martin van der Meer, geboren in 1948 in 's-Gravenzande, in zijn eerste - hervormde - gemeente van Oosterland (Zeeland) in het ambt van predikant werd bevestigd.



Jodocuskerk in Oosterland (Zld)

Daar ging natuurlijk een studie theologie aan vooraf. Nu is Martin opgegroeid in een gezin waarin kerk en kerkgang belangrijk waren, evenals de belijdenisgeschriften van de kerk. Bovendien in een hervormde gemeente (van 's-Gravenzande dus) die grotendeels van confessionele signatuur was, een wat

behoudende modaliteit binnen de voormalige hervormde kerk. De stap naar de theologische faculteit van de universiteit van Leiden (die als nogal vrijzinnig bekend stond) markeerde dan ook het begin van de veranderingen die Martin doormaakte. Niet alleen doormaakte, maar ook zich eigen maakte.

De Martin die aan de studie begon (1967) was een andere dan de Martin die de studie voltooide (1973). Die veranderingen hielden niet stil na de studie. Martin volgde het theologische debat, nam kennis van nieuwe inzichten. Hij las het werk van joodse theologen als Pinchas Lapide en David Flusser, die een andere, meer joodse manier van het lezen van vooral het Nieuwe Testament in praktijk brachten. In het Arnhemse leerhuis zat hij met een Apeldoornse collega aan de voeten van rabbijn Yehuda Aschkenasy. Veel van die andere manier van lezen en uitleggen van de bijbel heeft Martin zich eigen gemaakt. Het zou ongetwijfeld interessant zijn om de eerste 10 preken die Martin in zijn loopbaan ten gehore heeft gebracht, te vergelijken met zijn recentste 10 preken.

Waarschijnlijk zouden we niet in de gaten hebben dat ze van dezelfde persoon afkomstig zijn. Martin heeft alles bij elkaar 6 gemeenten gediend. Na Oosterland (1973-1978) volgden Sassenheim (1978-1982), Apeldoorn (1982-1986) Terneuzen (1986-1991), Nieuwerkerk aan de IJssel (1991-1999) en tenslotte Usselo (1999-2012)

In Apeldoorn ontmoetten Martin en Jenny elkaar. Jenny Mensink was onderwijzeres op een christelijke basisschool in Rijssen. Ze is geboren in Schoonebeek, waar haar vader bij de douane werkte. Toen ze 10 jaar was verhuisde het gezin naar Almelo. Daar heeft ze de pedagogische Academie gevolgd, het Rosarium (dat in de 90-er jaren is opgegaan in Hogeschool Windesheim in Zwolle).



Het Rosarium, de voormalige Pedagogische Academie van Almelo

In deze periode heeft ze zich afgevraagd vanuit welke levensbeschouwing ze onderwijs zou willen geven: openbaar onderwijs, of christelijk onderwijs. Van huis uit heeft ze niet zo heel veel meegekregen van wat christelijk geloof inhoudt, en ze besloot toen om zich er meer in te verdiepen. Zo ging ze bijvoorbeeld naar catechisatie bij haar eigen predikant in Almelo. Dat was iemand die je liet kennismaken met de joodse wijze van denken en geloven. Daarnaast vond hij dat er in de kerkdienst veel aandacht besteed moest worden aan liturgie.

Na voltooiing van de Pabo ging ze in Rijssen aan het werk als onderwijzeres aan een basisschool; dat heeft ze 13 jaar lang met plezier gedaan. Maar toen er kinderen kwamen (eerst Rosalien in 1987, daarna Joris in 1989 en Ruben in 1991) is ze met werken gestopt om zich aan het gezin te wijden. Al heeft ze later nog wel godsdienstonderwijs op openbare basisscholen gegeven, en incidenteel als onderwijzeres gewerkt als invalkracht.

40 of 50 jaar geleden was het nog wel de gewoonte dat de vrouw van een predikant een prominente plaats in de gemeente van haar echtgenoot innam. Ze kon bijvoorbeeld voorzitter van de vrouwenvereniging zijn, maar ook andere - laten we zeggen representatieve - functies kwamen in aanmerking.

Daar heeft Jenny, net als veel generatiegenoten, niet aan meegedaan. Ze is wel altijd actief geweest in de kerkelijke gemeente. Ze is tot voor kort leidster van kindernevendiensten geweest. Nog steeds is ze lid van de cantorij. Maar dat was en is in haar eigen hoedanigheid, niet als vrouw van de predikant.

Hoe ziet het leven van Jenny en Martin na diens emeritaat eruit?



Van een zwart gat is het afgelopen jaar absoluut geen sprake geweest: Martin verleent in onze gemeente nog pastorale bijstand, en hij gaat regelmatig hier en elders in kerkdiensten voor. Natuurlijk in een lagere versnelling dan een jaar geleden. Maar 25 augustus dan is het zover, het afscheid. Dan houdt het echt op. Wat Martin en Jenny dan gaan doen?

Met hun nieuwe huis zijn ze nog niet helemaal klaar en van hun vrije tijd willen ze nu echt gaan genieten. Op zondag in een kerkdienst voorgaan blijft een vreugdevol gebeuren en of er nog wat meer te doen valt dat zal de tijd wel leren.

Ik zou nog bladzijdenlang door kunnen gaan met vertellen waar we het allemaal over gehad hebben. In en rond een pastorie gaat heel veel om. Het is de bedoeling dat Martin in de volgende aflevering van Drieklank zich persoonlijk tot u richt met een terugblik op zijn periode in Usselo. Ik zal hier dan ook niet al het gras voor zijn voeten wegmaaien. U komt dus nog wat meer te weten over de man die 13 jaar lang onze herder en leraar is geweest.

Roel Bruinsma

Een bijzondere kerkdienst

Liggen de Twentse en/of de Achterhoekse taal u na aan het hart? Dominee Hans Hinkamp uit Lichtenvoorde gaat nu en dan voor in kerkdiensten in het Achterhoeks. Als u Twents verstaat zult u ook geen moeite hebben met het Achterhoeks. Allebei Nedersaksische streektaalen.

Op zondag 7 juli kunt u een heel bijzondere kerkdienst meemaken. Niet alleen dat het een dienst is in het Achterhoeks, de dienst vindt ook nog eens plaats op een boerenerf. In de open lucht!

U bent welkom op zondag 7 jul om 14.30 u. op erve “De Snuve”, Tesinklandenweg 25 te Usselo.

Er is ook een thema. In het Achterhoeks luidt dat “Dank oe feesteluk”.

Seniorenmiddag vrijdag 28 juni

De Stichting Popfeesten Usselo nodigt u op **vrijdag 28 juni 2013 van 14.00 tot 16.30 uur** van harte uit voor een ouderwets gezellige seniorenmiddag in de tent naast Wissink's Møl.

Programma

U wordt om 14.00 uur hartelijk ontvangen met koffie of thee en een plak heerlijke Twentse krentenwegge. Daarna vinden t/m ca. 16.30 uur de volgende optredens plaats:

De Brugger Daansers

De Brugger Daansers laten u met folkloristische dans de Twentse volksgebruiken zien en zingen er liedjes van vroeger bij. U kunt meedansen en meezingen.

Twentse Harmonica Club

De Twentse Harmonica, begeleid door een zangduo, laat u genieten van o.a. oude schoolliedjes en gezellige meezingers. Er worden ook voordrachten gegeven.

De Tukkers

Het westerse echtpaar Pauline en Hajé wil zich graag thuis voelen in Twente, maar de taal geeft soms problemen. Ze kochten daarom een Twents woordenboek, maar slaan regelmatig de plank mis. Ze kunnen de hulp van het publiek dus goed gebruiken...!

Prijs

Voor slechts € 8,50 heeft u een gezellige en volledige verzorgde middag uit, want alle drankjes en hapjes zijn inbegrepen en worden bij u aan tafel geserveerd. Aan goede zitstoelen en een ruim (invaliden)toilet is gedacht. Ook is er begeleiding aanwezig.

Meer informatie en reserveren (niet verplicht)

Telefoon: 06-17140388 (Debbie), e-mail: popfeestenusselo@hotmail.com
of website: www.popfeesten-usselo.nl

Graag tot vrijdag 28 juni, wij verheugen ons op uw komst!

Toelichting Jaarrekening 2012

In het aprilnummer van Drieklank was de jaarrekening 2012 opgenomen. Als u die aflevering niet meer heeft kunt u die nog vinden op de website van onze gemeente www.protestantsegemeente-usselo.nl. Helaas ontbrak de toelichting op de jaarrekening. Hieronder treft u die alsnog aan.

Toelichting Baten 2012

Verhuur kerk Usselo aan 2 zangkoren en tijdens uitvaarten 22 keer	€ 14.041
Verhuur VG aan DLG-OOK-koor-bridgeclub en overigen	€ 15.815
Verhuur kerk Boekelo	€ 12.000
Verhuur pastorie	€ 7.006
Bijdragen levend geld:	
Opbrengst Kerkbalans 2012	€ 75.475
Collecten in de dienst	€ 3.981
Giften	€ 1.670
Solidariteitskas	€ 2.330
Verj.fonds/paas- en oudejaarscollecte	€ 2.072
Netto-opbrengst koffietafels en consumpties29 keer	€ 21.520

Toelichting Lasten 2012

Pastoraat: Ds M.C. van der Meer ging m.i.v.1 september met emeritaat. Vanaf 1 sept maandelijks een vast bedrag betaald aan de PKN voor een vacaturebijdrage. Verder kosten bijstand pastoraat voor 8 uur per week en meer preekvoorziening op de zondagen.

Verenigingsgebouw:

Buiten-schilderwerk en aanbrengen van
Voorzetramen voor de grote zaal. Totaal € 21.896
Toevoeging rente aan fondsen en voorzieningen € 7.443

Toegevoegd aan voorziening onderhoud:
€ 37.000.00 minus € 21.896.00 onderhoud in 2012
uitgevoerd(Verenigingsgebouw) € 15.104

Namens het College van kerkrentmeesters.
C.Nijkamp (penningmeester).

KERKDIENTEN

23 juni	10.00 uur	Usselo	ds. J.R. Jonk, Geesteren
30 juni	10.00 uur	Usselo	ds. M.C. van der Meer, Heilig avondmaal Enschede
7 juli	14.30 uur	erve de Snuve	ds. H. Hinkamp, Lichtenvoorde
	Dialectdienst		
14 juli	10.00 uur	Usselo	dhr. W. Ekker, Enschede.
21 juli	10.00 uur	Usselo	ds. J. Hazeleger, Eibergen
28 juli	10.00 uur	Usselo	gemeenteledendienst met teksten, gedichten en zang
4 aug	10.00 uur	Usselo	mevr. J. Dane, Haaksbergen
11 aug	10.00 uur	Usselo	ds. F. J.C. Helder, Winterswijk
18 aug	10.00 uur	Twekkelo	mevr. J. Dane, Haaksbergen
25 aug	14.30 uur	Usselo	afscheidsdienst ds. M. van der Meer