

DRIEKLANK

september 2015



39.0 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo



Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo
Hellerweg 50, Tweekelo

Usselo / Boekelo / Tweekelo

Drieklank, 39^e jaargang nr.0
september 2015

Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en komt 6 keer per jaar uit.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 12,50 per jaar. U kunt zich opgeven bij :

Kerkelijk bureau,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Usselo.

Redactie Drieklank:

copij sturen naar:

R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
roelbruinsma@home.nl

A.Taselaar
Windmolenweg 18
7548BM Boekelo

Predikant:

Ds. Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ Enschede
tel. 477 89 99

Diaconie:

H.J. Blik,
Beckumerstraat 82,
7548 BH Boekelo.
Bank.nr 3167.26.532

**Coll.v.kerkrentmeesters,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Enschede.**
Banknr:
Rabo
NL46RABO03167 00 541
SKG
NL73FVLB0225 3252 41

**Reservering van de kerk,
het Verenigingsgebouw
en uitgifte van
grafrechten:**
06-23726729
(mw. Wissink)
E-mail:
wh.g.wissink@kpnplanet.nl

**Stichting Hervormde
Begraafplaats Usselo**
Postbus 10016
7504 PA Enschede
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw,
Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo
Tel. 428 36 59

De DRIEKLANK zal in het jaar 2015 verschijnen:

Nummer

39.1

39.2

kopij inleveren uiterlijk op

26 oktober

07 december

uitkomen op

02 november

14 december

INHOUD

- 4 Vanuit de pastorie
- 5 Startzondag 4 oktober
- 11 Vanuit de Kerkenraad
- 12 Een nadere kennismaking..
- 14 Project Kindernevendienst
- 16 Mededeling diaconie
- 17 Hervormde Vrouwengroep Boekelo en Tweekelo
- 19 Cursus Theologische vorming
- 20 Verjaardagen
- 21 Gedicht
- 22 Samenstelling van de kerkenraad
- 23 Contactadressen
- 24 Kerkdiensten

Schepping en schepsel

Het was een paar maanden geleden, dat iemand tegen me zei, die schepping daar kan ik veel van leren. Ik zie bepaalde processen ook terug komen in het dagelijks leven. Ik dacht toen, zeker alleen voor boeren, maar toen ik eenmaal in Noorwegen was begon ik het een beetje te begrijpen. We lazen daar 's avonds een boek van Dag Hammarskjöld met als titel *'Merkstenen'*. Hij beschrijft daar wat hij allemaal meemaakt op zijn wandelingen in de bergen van Noord Zweden en Finland, en betreft die ervaring op zijn werk als secretaris-generaal van de V.N. Zo gebeurde het op een tocht, die hij maakte, dat hij te ver weg was gegaan van het beginpunt, dat hij niet meer om kon draaien. Hij besloot verder te lopen en de nacht begon in te vallen. Hij zag voor zich een hutje, maar hij had geen sleutel. Het enige wat hij tegen zichzelf kon zeggen was: volhouden, je moet volhouden. Bij het hutje aangekomen keek hij rond. Hij zag daar vogels zitten onder de rand van een berg. Ze wachten op het morgenlicht, dacht hij en zo ging hij onder een afdak zitten en keek uit naar het eerste morgenlicht. Gelukkig was het zomer en duurde de nacht in het noorden niet erg lang. Toen de zon weer was opgekomen nam hij zich weer voor af te dalen, en zo kwam hij de volgende dag veilig terug.

Het lijkt zo eenvoudig, maar dat was het niet, want je bent dan helemaal alleen. Dat was ook wat ons gebeurde, toen wij probeerden naar een DNT- hut (DNT: een Noorse organisatie voor buitenactiviteiten) te gaan en deze van een ander slot was voorzien. Die nacht hebben we met onze slaapzakken onder een afdakje gelegen terwijl het 5 graden was. Ik dacht aan de vogels in het boek, we lagen gelukkig dichtbij elkaar. Het was 4.00 uur toen de eerste zonnestralen zichtbaar werden en we langzamerhand de weg terug vonden naar onze auto. Zulke verhalen kom je niet altijd letterlijk zo tegen, maar soms is het een metafoor voor een bepaalde situatie waarin je verzeild bent geraakt. Houd je dan vol en durf je rustig te wachten op nieuwe zonnestralen? Ik leerde dat

wachten en uitzien naar het licht kan helpen om de ergste angsten te boven te komen. Ik leerde, dat er in die nachtelijke stilte een Schepper is, die er voor ons wilde zijn. We hebben het doorstaan, zoals Dag Hammerskjöld later in zijn leven ook situaties heeft doorstaan. Soms ben je er dan van bewust, dat er een geheim is, dat met je meereist; en dat we meer kunnen dan we ooit gedacht hadden.

ds Olaf Haasnoot

Startzondag 4 oktober

In de startdienst zullen we ons bezig houden met het vluchtelingenwerk. Enorme drama's spelen zich af in en rond de Middellandse zee. Ik zie duizenden jongeren, die uit hun benarde levens met hun eigen cultuur en geloof op zak de overtocht zoeken naar Europa. Waar vroeger de ontwikkelingsgelden werden besteed aan projecten in arme gebieden zien we nu dat de arme mensen hun spulletjes oppakken en naar ons toekomen. Ik weet nog van vroeger, dat Nederland voorop liep op het gebied van ontwikkelingshulp. Maar de hulp is langzamerhand steeds minder geworden. Nu gaan wij niet meer naar anderen toe, maar komen de anderen naar ons. En gelijk zitten we met een instroom van allerlei culturen en gedachtegoederen, waar wij zelf nauwelijks meer weten wat ons eigen gedachtegoed is en wat een Europese cultuur is.

Om houvast te krijgen op zulke ingewikkelde vraagstukken, lezen we verhalen van mensen die ook op de vlucht moesten gaan. Zulke verhalen behoren tot ons erfgoed en staan ook nog eens in de Bijbel. De 'Denker des Vaderlands, Marli Huijter, schreef: je moet de mensen leren kennen, dan worden ze medemensen. We lezen het verhaal van Jozef en Maria. Ook zij moesten op de vlucht slaan, en toen in een andere richting dan het groot Romeinse rijk. Ze vluchtten naar Egypte in het gezelschap van een klein kind genaamd Jezus. Degene die wij later REDDER zijn gaan noemen of BEVRIJDER, was als klein kind een vluchteling.

In de startdienst zal Henk Wissink belijdenis van zijn geloof afleggen. Henk wilde graag bij God en zijn gemeente horen, toen zijn moeder was overleden. We zijn geraakt door zijn keuze. Erbij willen horen, samen met anderen zijn, dat is een diep verlangen en wat een mooie gedachte, dat hij dat met ons wil beleven. Tevens zullen er in de dienst twee kinderen worden gedoopt, en één kindje worden herdacht. Het gaat om MÉRIMÉE IJzebrand Mbuku, zoon van Agnes van der Tuuk en Albert Mbuku en broertje van Trésor. Hij zal in de dienst worden gedoopt en dan zal ook Victoria Elizabeth Darina Diamante Wijn worden gedoopt. Zij is het zusje van Florian. Helaas is Karamel Wijn al in de baarmoeder gestorven, en voor haar willen we een kruisje aan het herinneringsbord ophangen.

Na de dienst zal mogelijk iemand van Vluchtelingenwerk vertellen wat wij zouden kunnen doen aan de problematiek van de vele vluchtelingen die naar ons land komen.

Daarna zullen we een spel gaan doen. *Levend ganzenbord* heet het. We doen dat om met elkaar iets samen te doen en elkaar beter te leren kennen. U moet zich daar wel even voor opgeven, want het is wel handig als we weten hoeveel spelers we hebben en wie er blijft eten. Daarover vindt u meer informatie in dit nummer van het organiserend comité.

5 november gemeenteavond

We zullen eerst een liturgisch begin van de avond houden. We beginnen met iets dat ons kracht geeft en steun. Daarna gaan we aan de slag met de moderne devotie. De moderne devotie is ontstaan naar aanleiding van het werk van Geert Groote (1340-1384).



Geert Grote

Het boek van Thomas a Kempis (1380-1471) met als titel “de navolging van Christus” werd na de bijbel het meest gelezen boek. Het boek vertelt hoe ieder mens Christus kan volgen en dat in een tijd, dat de navolging alleen maar domein was van de kerk en haar vertegenwoordigers. Een doorbraak veroorzaakte deze devotie in het gebied van Deventer tot aan Zwolle. Daarom wordt het ook wel *Ijssellandmystiek* genoemd. Thomas a Kempis liet weten, dat Christus niet alleen er was door en voor de geestelijken, maar dat Christus door iedereen kon worden beleefd in zijn of haar daden.



Thomas a Kempis

Het oplaadpunt, zoals bij een elektrische auto, was de eucharistie of het avondmaal. Daar ontving de mens voedsel voor het leven, brood en wijn, lichaam en bloed van Christus.

De kracht van deze beweging was haar eenvoud en de deelname van alle mensen. Het werd de voorloper van het protestantisme, waar ook eenzelfde nadruk lag op ieder zijn of haar verantwoordelijkheid, en op een anti- autoritaire beweging tegen de macht van de geestelijkheid, die zich verbonden had aan grote instituten.

Waarom gaan wij dat nu behandelen op een gemeenteavond? Ten eerste, ik ben er met mijn studie “Geestelijke begeleiding” mee bezig en ben erdoor geraakt. Mijn begeleidster was Mariska van Beusichem, predikante in Hattem en bezig met een promotieonderzoek naar Thérèse van Liseux. Zij zal die avond een inleiding houden over Thomas a Kempis en ons laten deelnemen door in kleien groepjes met wat vragen bezig te zijn. Ten tweede begin ik me een beetje in te lezen in de Twentse wijze van denken. Daar zit ook iets in van *‘die leu uut ’t Westen moeten nich denken dat ze alles kunnen zeggen’*. Wellicht kan daarom Thomas ons een spoor wijzen om bij ons zelf te blijven en daarin open te staan voor ieder mens die op ons pad komt. God is in ieder mens en daarom kan ieder mens belangrijk zijn.

Activiteitencommissie

Maandag 5 oktober gaan we met een paar mensen aan de slag voor kleine veranderingen. Die komen voort uit ons beleidsplan en die leggen we dan voor aan de kerkenraad. Zo heeft menigeen al dat prachtige kleed zien hangen onder het orgel met daarop de handen zoals die op het raam aan de Haaksbergerstraat zijn afgebeeld. Doordat het orgel voor het raam staat zien we zelf van binnenuit het raam niet meer. Toch willen we dit raam als symbool voor onze gemeente wat meer naar voren brengen. Het zijn open handen, waarbij dit zowel de handen van de Eeuwige kunnen zijn, die ons ontvangt als wel onze handen die open staan voor wat anderen ons geven. En er zit nog veel meer in deze afbeelding. Een ander plan dat is uitgewerkt zijn leuke vragen, die op de tafel in het Verenigingsgebouw na de dienst worden gelegd. Nadrukkelijk op één tafel. Vragen onderaan de bierviltjes helpen ons eens anders naar de dienst te kijken. Het zijn stapjes die we nemen en die voor ons te maken hebben met open, gastvrij en verbonden. Wilt u ook meedenken? Om 19.30 uur staat de koffie klaar in de pastorie.

Mystiek en verzet

Onder die titel komen er zo'n 5 mensen bij elkaar, en we lezen delen uit het boek van Dorothe Sölle. Het is aan de hand van haar boek, dat we ons bezinnen. Ik houd een inleiding en probeer een vertaalslag te maken naar deze tijd. We zoeken nog een paar mensen, die mee willen lezen, want in geval van ziekte of vakantie wordt het groepje wat klein. Daarom bent u uitgenodigd op donderdag 24 september om 20.15 uur bij de familie Aalpol-Pasman aan de Haaksbergerstraat.

Zieken

We vragen om een kaartje of een groet naar de familie Dekker, Dorsstokhoek 2, 7546 LZ Enschede, waar Henny ernstig ziek is. Tevens een kaartje of een groet voor de fam. Timan, Jan van Elburgstraat 43, 7548 DC Enschede, waar mevrouw Timan ziek is. Natuurlijk zijn er veel meer mensen ziek, of sommigen werden opgenomen vanwege kanker. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar we leven wel met ze mee.

Voorzitters van “een weg voor samen”

Wist u dat wij als echtpaar de landelijke voorzitters zijn van “een weg voor samen”? Als zodanig zijn we afgelopen weekend naar Denemarken gegaan om daar de vertegenwoordigers van Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken en Duitsland te ontmoeten. In deze tijd waar menige relatie onder druk staat, en waar mensen elkaar zomaar kunnen verliezen is het goed om te weten, dat er een weekendcursus wordt gegeven om elkaar weer op het spoor te komen. Jaarlijks nemen er ongeveer 30-50 echtparen deel aan deze cursus. Het zou jammer zijn wanneer u later erachter zou komen, dat er dichtbij huis zoveel kennis aanwezig was. Daarom: ga eens googlen naar “een weg voor samen” en dan kom je al snel op *Marriage Encounter.eu* en vind je een stukje achtergrond.

Ds Olaf Haasnoot

Vanuit de Kerkenraad

In de eerste vergadering na de zomervakantie kwam de kerkenraad op 1 september bijna voltallig bijeen. Onze gedachten waren bij de afwezige scriba, kerkrentmeester Henny Dekker, die inmiddels opnieuw geopereerd is in Nieuwegein. Gelukkig zijn de berichten hoopvol, al heeft hij nog een lange weg te gaan.

Ook goed nieuws was er te melden en te zien: de prachtige quilt die Elly van den Broecke heeft gemaakt naar voorbeeld van het glas-in-loodraam, is opgehangen onder het orgel.

We hebben in de vergadering ook besloten om het kerkraam consequent als herkenningsbeeld van onze kerk te gaan gebruiken. De plannen voor nog meer quilts worden nog uitgewerkt, maar al wel is besloten die in het Verenigingsgebouw te hangen.

De plannen voor de startzondag op 4 oktober zijn uitgewerkt: het thema is "bij de beesten af", een intrigerende kreet, maar laat u zich verrassen! Een tipje van de sluier: het is een verwijzing naar de sterfdag van Franciscus van Assisi, werelddierendag. In een feestelijke dienst zal een kindje worden gedoopt en doet een van onze gemeenteleden belijdenis. Elders in dit nummer van Drieklank vindt u meer informatie.

De gemeenteavond is vastgesteld op donderdag 5 november. Na een korte dienst in het kader van de dankdag voor het gewas, aanvang 20.00 uur, houdt theologe Mariska van Beusichem een inleiding over de IJssellandmystiek van Thomas van Kempen. Ook over deze avond meer nieuws in deze Drieklank.

Een iedere vergadering terugkerend onderwerp is het beleidsplan. Concreet kunnen we nu zeggen dat we op 20 september starten met de plannen om tijdens de koffie na de dienst dieper in te gaan op de kerkdienst, dat kan de preek zijn, maar ook de liederen of de gebeden. En.... er is geen verplichting om mee te praten.

Verder is er voorgesteld om een activiteitencommissie op te richten.

De kerkrentmeesters zijn bezig met de lopende zaken zoals onderhoud van pastorie en Verenigingsgebouw, en vermeld werd dat Coen Nijkamp de kerkrentmeesters helpt tijdens de ziekte van Henny. Met al zijn financiële kennis een geweldige steun. We zijn erg blij dat de familie Overbeek uit Tweekelo zich bereid heeft verklaard om tijdens de ziekte van de koster Alie ter Horst de werkzaamheden rond de kerkdiensten in Tweekelo te verrichten.

Ria Spenkelink, voorzitter.

Cantorij

De cantorij neemt op de volgende data weer deel aan de erediensten:

- zondag 4 oktober Usselo (startzondag)
- zondag 25 oktober oecumenische dienst Marcellinuskerk Boekelo
- zondag 22 november Usselo
- voor 1^e kerstdag staat een cantate op het programma

Kindernevendienst Agenda

4 oktober: startzondag met kindernevendienst en oppasdienst
 en programma voor jong en oud.

1 november: kindernevendienst en startzondag

Een nadere kennismaking...

Onder deze en dergelijke titels heeft u in Drieklank vanaf juni 2012 met een aantal mensen kennis gemaakt, die in onze gemeente op enigerlei wijze actief zijn, of zijn geweest. Zo'n 35 personen zijn op die manier voor het voetlicht gebracht.

Daarmee naderen we het moment dat al die actievelingen aan de beurt zijn geweest.

Nog enkele mensen zullen de revue passeren, maar u zult eraan moeten wennen dat niet in elke Drieklank meer zo'n portret is opgenomen.

Van tijd tot tijd is er een wisseling van de wacht: diakenen of ouderlingen treden af, nieuwelingen volgen hen op. Bij zulke gelegenheden stap ik op zo'n nieuweling af, en zult u weer over zo iemand in Drieklank wat kunnen lezen.

Nu is het mogelijk dat ik iemand over het hoofd gezien heb die wel degelijk actief is in onze gemeente. Dan verneem ik dat graag.



Tenslotte: mocht u van één of meer van bovengenoemde personen (weer) wat te weten willen komen, dan kunt u op de website van de Protestantse Gemeente Usselo terecht. In de kolom aan de linkerkant kunt u 'activiteiten in de kerk' aanklikken. Vervolgens klikt u op 'wie doet of deed wat in de kerk'. U krijgt dan een alfabetische lijst met namen. U klikt op de door u gezochte persoon, en u wordt naar de aflevering van Drieklank geleid waarin die persoon wordt geportretteerd.

Roel Bruinsma

Vluchtelingenproject Kindernevendienst Sept-Dec 2015 Thema "Opkomen voor..."

Zondag 6 september stond in de kindernevendienst het thema "Opkomen voor ..." centraal. Tijdens de kindernevendiensten willen met dit thema aan de slag tot kerst. Gezien de actuele zorgen, die ook door veel gemeenteleden worden gedeeld, leek het ons goed om op te komen voor *vluchtelingen*.

Tijdens de dienst werd een 'mindmap' gemaakt van 'vluchteling' (zie foto).



We willen proberen het concreet, klein en tastbaar te maken voor de kinderen, waarbij ze zelf kunnen *opkomen* voor de kinderen, die minder geluk hebben gehad in hun leven tot nu toe.

Een klein overzicht waar we aan denken:

- Overleg met 'Kerk in Actie', 'Vluchtelingenwerk' en 'Stichting de Vrolijkheid' om één of meer gezinnen te zoeken die in Enschede en omgeving zijn opgevangen en steun kunnen gebruiken.
- Brainstormen met elkaar wat we zouden kunnen doen. Te denken valt aan: vragen naar de eerste behoeften, markt organiseren, collecte voor vluchtelingenwerk, iets moois voor ze maken, ze uitnodigen voor koffie in de kerk, verhaal van vluchtelingenwerk in de kerk etc. Het gaat er uiteraard niet om dat het voor ons interessant is, maar dat het gezin er echt baat bij zal hebben, in welke vorm dan ook. Het zou ook een indirectere vorm van steun kunnen zijn, via een Stichting.
- Toelichting van het project in de kerk: uitnodigen spreker van Stichting de Vrolijkheid /Vluchtelingenwerk/Kerk in Actie.



Om kennis te maken met gezinnen, maakten de kinderen afgelopen dienst bloemen om aan vluchtelingen te kunnen geven

In het voorjaar van 2016 zal de gemeente zich als geheel langzaam terugtrekken uit het project. Wellicht kunnen enkele gemeenteleden contact onderhouden en zijn er mogelijkheden tot verdere verbinding met mensen van het project. Dit zal uiteindelijk worden bepaald door de tijd, de vorm en de betrokkenen.

Marjolein Blomesath, namens de Kindernevendienst.

MEDEDELING DIACONIE

Gang van zaken bij het Heilig Avondmaal

Er is bij de diaconie een suggestie binnengekomen over de wijze waarop de avondmaalswijn aangeboden wordt.

Bij ons is het de gewoonte om de wijn rond te laten gaan; er worden 3 bekers gebruikt, die van persoon naar persoon worden doorgegeven.

De suggestie hield in om de wijn in kleine bekertjes aan te bieden. Voor elke deelnemer aan het avondmaal is er dan één bekertje, er hoeft dan geen beker (met servet) te worden doorgegeven.

Daarover is in de diaconie overlegd. Besloten is om toch op de oude voet door te gaan, dus met 3 bekers, die in de kring worden doorgegeven.

Nog even een herhaling van een eerdere mededeling: we maken gebruik van *glutenvrij* brood

De diaconie

HERVORMDE VROUWENGROEP BOEKELO en TWEKKELO

Hervormde Vrouwenvereniging Boekelo.

Nu de vakanties en de zomer voorbij zijn beginnen we weer met een nieuw seizoen:

6 okt. 14.00 u. samen met Tweekelo een gezellige middag in ons v.m. kerkje tot 16.30 uur.

Het programma voor de rest van het jaar is als volgt:

- 3 nov. 14.00 u. komt Roel Bruinsma een film laten zien over zijn reis naar Spitsbergen
- 1 dec. 14.00 u. Sinterklaasmiddag.
- 22 dec. 11.00 u. We vieren kerstfeest en eten soep met een broodje
- 5 jan. 14.00 u. Nieuwjaarsbijeenkomst .

We hopen elkaar in gezondheid te ontmoeten op ons oude plekje naast de kerk. Tot 6 okt. a.s.

Het bestuur

hartelijke groeten, Gerda Rosink

Hervormde Vrouwengroep Tweekelo

28-08-2015

De zomervakantie 2015 is weer voorbij, de tijd van uitrusten en geieten en van "alles mag, maar niks hoeft", is weer voorbij. We gaan met z'n allen weer lijnen, om al het overtollige te laten verdwijnen. Deze zomer was het weer mooi, maar wat was het warm en broeierig, en ook nog eens vochtig (de Hondsdagen hebben we dan ook goed gemerkt).

We zijn weer begonnen met werken, de kinderen gaan weer naar school, we zeggen het "normale" leven is weer begonnen. We gaan ons weer bezig houden met de drukte van alle dag, agenda's zijn weer goed gevuld, en daar komt steeds meer bij. De herfst mag komen denken we gedwee, want eigenlijk zijn we zeer tevree. We kunnen er nu wel weer even tegen, en wat er op ons pad komt zien we vanzelf. Zo is het altijd gegaan, en dat gaat nu ook vast niet anders. Als we maar bedenken dat een "normaal leven" geven en nemen is.

Tot ziens, bij Hervormde Vrouwengroep Boekelo, waar we in oktober onze gezamenlijke seizoensoening 2015 -2016 houden.

Namens: Hervormde Vrouwengroep Tweekelo,
Ans Mulder - Reinderink

Mededelingen bijdragenadministrateur

Ontvangen voor verjaardagfonds:

N.N. € 20.00

Dhr N. € 10.00

Mw M. € 20.00

Fam W. € 90.00

Stand kerkbalans:

Toegezegd € 74.563.00

Ontvangen t/m augustus € 53.212.00

Coen Nijkamp

Cursus Theologische Vorming

Hieronder treft u een oproep aan voor deelname aan een cursus Theologische Vorming. Eigenlijk is de uiterste datum van aanmelding verstreken. Maar heeft u belangstelling, dan kunt u nog een poging tot deelname wagen, misschien is er nog een plekje.

Nieuwe groep Theologische Vorming voor geïnteresseerden

Medio september hopen wij te starten met een nieuwe groep van de driejarige cursus Theologische Vorming voor geïnteresseerden Twente/Hengelo.

De groeps gesprekken, het samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof, bezinning en theologie worden als zeer verdiepend ervaren.

De cursus wordt weliswaar ondersteund door de Protestantse Kerk Nederland maar beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn. Kerkelijk of niet-kerkelijk, protestants, rooms-katholiek of van een andere kerkelijke gezindte: iedereen is van harte welkom.

Meer weten?

Informatie bij Mini Kruijer, tel. 074-24333376

(minikruijer@kpnmail.nl), cursuscoördinator of bij Ds. Herman Koetsveld, tel. 074-2783203 (hkoetsveld@pkn-hengelo.nl), cursusleider.

Aanmelden **uiterlijk 1 september 2015**, maar bij voorkeur zo spoedig mogelijk i.v.m. de voorbereidingen.

Gefeliciteerd!

Mevr. J. Westendorp-Busschers	Oude Haaksb.dijk 300	15 sep. 1939
Dhr. F.H. Sachse	Windmolenweg 49	16 sept.1935
Mevr. J.G. Radstaake-Lammers	Dirk Papestraat 52	18 sept.1933
Mevr. J.Groothuis-IJzer	Hertmebrink 125	20 sept. 1928
Mevr. J.J.Wevers-Redder	Past. Schneiderstraat 33	26 sept. 1938
Mevr. G.H.Leefers-Jansen	Haaksbergerstraat 962	27 sept.1938
Mevr. G.G.J.Burggraaf-Visser	Bastinglaan 15	27 sept.1931
Dhr. J.H. Schoeman	De Mans 28	28 sept.1931
Dhr. A. Tonnema	Beukstraat 26	30 sept. 1939
Mevr. J.W.G. Stokkers-Wargerink	Kwekkeboomweg 175	3 okt. 1925
Mevr. J.H.Wagelaar-ter Heegde	Moorvenweg 2	4 okt. 1937
Dhr. B.H. Bel	Jan van Elburgstraat 28	5 okt. 1936
Mevr. W.J.van Hummel-Snippe	Wissinksdijk 90	8 okt. 1934
Dhr. J.H. Dams	Weleweg 559	8 okt. 1932
Dhr. G.H. Weldink	Holterhofweg 310	8 okt. 1939
Mevr. G.G.J.Schuurink-Nijhuis	Jan van Elburgstraat 47	10 okt.1930
Mevr. J.G. Smelt	Landsteinerlaan 35	15 okt.1936
Mevr. H.J. Veenbaas/Hageman	Schiestraat 57	17 okt. 1939
Mevr. T Migchelbrink/Kloos	Suze Robertsonlaan 27	18 okt.1937
Dhr. H.G. Lefers	Bruggertstraat 453	27 okt.1936
Dhr. G.G. ten Thije	Henry Dunantlaan 16	31 okt.1927

Gedicht

Het is een aardige gewoonte in de Drieklank een gedicht op te nemen. Tot en met de vorige Drieklank was Jacob Krikke een vaste leverancier van zo'n gedicht. Ik kondigde in dat juli-nummer van Drieklank al aan dat er vanaf nu een andere serie gedichten in Drieklank zal verschijnen. Het eerste treft u in deze Drieklank aan; en ik wil de serie graag ook even bij u introduceren.

De schrijver van de gedichten is Henk de Lange. Hij was docent Nederlands aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Henk leeft niet meer, hij is begin dit jaar overleden. Hij leed aan 'ALS', een neurologische ziekte die leidt tot toenemende verlamming, tot – meestal na enkele jaren - de dood erop volgt. 'Lichamelijk een wrak, geestelijk ongebroken', zo meldde hij ons toen we hem eens bezochten. Die melding verliep via zijn computer, die helemaal was aangepast aan zijn beperkingen; zodat hij nog heel lang heeft kunnen schrijven – zij het moeizaam. Toen de ziekte zover was gevorderd dat hij vrijwel niets meer kon, kon hij dat nog wel: korte stukjes schrijven. Tijdens zijn ziekte heeft hij dat dan ook gedaan. Zo ontstond een verzameling korte gedichten. Noodgedwongen kort, maar wat een intensiteit!

Roel Bruinsma

Kwatrijn

*Het dichten geeft een mens soms even lucht
bij pijn, vooral wanneer de diepe zucht
geloosd wordt met verfijnde ironie -
de diepe afgrond spant zijn eigen brug.*

Henk de Lange

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
--

PREDIKANT

ds. O.G. Haasnoot	Haakbergerstraat 819	7851695
-------------------	----------------------	---------

DIAKENEN

N.Abbink - van der Kamp	Badweg 199	4282002
H.J Blik	Beckumerstraat 82	4837351
A.E. Grobben-Berenbroek	Oude Haaksbergerdijk 2	4282193
W.M. Mandemaker	Boterdijk 2	8507496
B.F.J Nijhuis – Wissink *	Helweg 80	4288391

OUDERLINGEN

E. Mol	Plataanstraat 9, Enschede	4365955
W.A.L. Overbeek	Grote Veldweg 21	4280691
A.H. Spenkelink-Hogeweg *	Groenelaan 55	4765491
<i>ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad</i>		
H.J. Teussink - Nijhuis	Lammerinkweg 9	4282438
A.Wooldrik-Klos	De Mans 16	2300079

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER

H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	4281708
J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	4761892
H.W. Dekker *	Dorsstokhoek 2, Enschede	4778999
<i>scriba kerkenraad</i>		
R.H.A. Wissink-Roossink	Geessinkweg 403	4773098

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke	Wissinksdijk 74	4775776
A. Taselaar	Windmolenweg 18	4281813

* tevens lid moderamen

CONTACTADRESSEN

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1 tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)

- Interkerkelijke werkgroep

Jeannet Andringa Meester de Wolfplein 15 tel. 4282956

- Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo
Repetities woensdagavond 17.30-18.30 u. in het Verenigingsgebouw
J.J.Damen, Henry Dunantlaan 10 tel.4282018

- Hervormde vrouwengroep Boekelo

G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39 tel.4282020

- Hervormde vrouwengroep Tweekelo

A.W. Grooters - Geerdink Strootbeekweg 16 tel.074-2918113

- Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39 tel.4282020

- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 4288391

- Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21 tel. 4280691

Marjolein Blomesath Windmolenweg 22 tel. 7850092

- Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100 tel.4281269

Nine van Schuppen Windmolenweg 18 tel.4281813

- Verzorging opname van de kerkdienst

Hans Wooldrik De Mans 16 tel.2300079

KERKDIENSTEN

20 september	Usselo	10:00 uur	ds.O.G.Haasnoot
27 september	Usselo	10.00 uur	ds. A.J. Bijl, Oldenzaal
04 oktober	Usselo	10.00 uur	ds. O.G.Haasnoot (startzondag)
11 oktober	Twekkelo	10.00 uur	ds. M.C.van der Meer Almelo
18 oktober	Usselo	10:00 uur	ds. W.P.Janssen, Losser
25 oktober	Boekelo Marcellinuskerk	10:00 uur	pastor F.de Heus ds. O.G.Haasnoot (oec. Dienst)
01 november	Usselo	10:00 uur	ds.O.G.Haasnoot
08 november	Usselo	10:00 uur	ds.E.v.Houwelingen, Heneglo
15 november	Usselo	10:00 uur	ds.M.Schepers-vdPoll, Enschede
22 november	Usselo	10.00 uur	ds O.G.Haasnoot (gedachtenisdienst)